



ZALIG KERSTFEEST

.....
invoegen illustratie Zalig Kerstfeest
F4422c51

.....
Kerstmis
een dag van licht en vrede.
Dat kan,
als we Gods vrede
straks mee naar huis nemen,
en onze deur open zetten
voor hen die ons tegemoet komen.
Dat kan,
als we mens zijn met alle mensen
die we vandaag en morgen tegenkomen.
Dan worden we zelf:
een naaste voor de ander.

[Thomasvieringen-KULeuven]

25 december 2021

KERSTMIS

Feest van Gods menswording



Oh, we zijn het zo al gewoon van in onze kinderjaren: een stalletje met Jezus in een kribbe, omringd door Maria en Jozef, herders en schapen, os en ezel, engelen, sterren en in de verte komt nog de stoet van de drie koningen aan. Het is alles zo visueel voorgesteld. Die idee komt van Franciscus van Assisi (in 1223 maakte hij voor het eerst een levende kersstal). De eerste elf eeuwen heeft men het moeten

doen met alleen de evangelieverhalen bij Lucas en Mattheüs. Heel deze praktijk heeft het hoofdaccent van het Kerstfeest eeuwenlang gelegd op de 'herdenking' van Jezus' geboorte. Daarna wordt alles weer ingepakt en voor een jaartje op zolder gezet.

MAAR! In mijn groeiend geloof zie ik in het Kerstfeest veel meer dan alleen maar een herinnering uit een ver verleden, waar de geschiedenis zich vooral aan interesseert omtrent de juistheid ervan. Vooreerst zijn deze evangelieverhalen NIET op de eerste plaats bedoeld om de feiten te beschrijven zoals ze zouden hebben plaats gevonden. Tussen de lijnen door luisteren we naar de blijde boodschap die ze daarmee willen verkondigen: Gods Liefde krijgt een menselijk gelaat. Gods Liefde krijgt handen en voeten in die Jezus. Het evangelie helpt ons uitkijken naar meer menslievendheid die ons samenleven zo goddelijk wil maken om beleven. Zo wordt het een actueel feest dat ons helpt 'herboren' worden, herschapen en gevormd naar Gods beeld en gelijkenis. Zo wordt het terzeldertijd ook meer 'ons' feest. Zalig toch!

26 december 2021

HEILIGE FAMILIE

Luc. 2,41-52



Kind-aan-huis

'Kop in de wolken en voeten op grond' zo zou je deze finale van het kindheidsevangelie bij Lucas kunnen samenvatten. Die pelgrimstocht naar Jeruzalem, om er het Pascha (bevrijdingsfeest) te gaan vieren, lijkt wel heel belangrijk in het verhaal dat de evangelist gaat aanvatten.

De tendens is gezet. Wij worden uitgenodigd om met Jezus op weg te gaan naar 'waar God woont met de mensen' (symbool hiervan is de tempel in Jerusalem). Wat voor zijn ouders gewone plichtpleging is, wordt voor de twaalfjarige Jezus een 'thuiskomen bij God, die Hij met veel liefde zijn 'Vader' noemt. "Wisten jullie dan niet dat ik met heel mijn wezen onlosmakelijk verbonden ben met de diepste bekommernis van mijn Vader?" Hij is 'kind-aan-huis' bij zijn hemelse Vader. Hij woont en hoort helemaal bij God.

Het aantreden van Jezus wordt een openbaring van God zelf. In Jezus zullen we God zelf aan het werk kunnen zien, zo gans anders dan de rabbi's (leraren in de tempel) het leren. Hij zal een 'levende God' verkondigen, die elke theorie overstijgt.

Jezus was zoek geraakt. 'Drie dagen' hadden zijn ouders nodig om Hem te vinden. Het zijn dezelfde bange dagen als die van zijn leerlingen na de kruisdood. Maria van Magdala, de Emmaüsgangers, de leerlingen zelf... ook zij waren angstig en radeloos na de dood van Jezus. Ze waren hem kwijt. 'Na drie dagen, had Hij gezegd, zal Ik opstaan!' De ontmoeting met de verrezen Heer (die naar de Vader is gegaan) zal een nieuw begin zijn voor hen die geloven. Maar zij/wij zullen daartoe weer dezelfde weg moeten gaan als Jezus, vertrekkend van het Galilea van ons dagelijks leven, Gods droom (het hemels Jeruzalem) tegemoet. Hij zal ons vergezellen, als we Hem maar blijven vinden op onze levenstocht.

'Kop in de wolken en voeten op de grond.' Ons hele leven, de persoon die we zijn, speelt zich af tussen hoofd en voeten. Wij leven van kop tot teen. Jezus leert ons hoe we dat best aanpakken: met ons hoofd (onze gedachten, ons gevoel en ons verstand) vertoeven wij best bij 'wat God bezig houdt' om dan er met handen en voeten trachten naar te leven. Vanuit die 'verheven' situatie daalt Jezus af naar de werkelijkheid van iedere dag. Hij gaat met zijn ouders gewillig weer naar Nazareth. God komt thuis in het dagelijks leven van ons menselijk bestaan. Het feest van Gods menswording (Kerstmis) krijgt hier concrete vorm. Het belooft verder met Hem een boeiend verhaal te worden.

Kerstgezinsviering

eucharistie met zonepastoor Rudy en diaken Bert

met samenzang en kerstspel

zondag 26 december

9.30 u.

parochiekerk Sint-Antonius Wolfsdonk



Ook welkom als herdertje, engeltje, schaapje, ...

VERHALEN VERBINDEN HET PLATTELAND



LANGDORPSE VOLKSVERTELLINGEN - deel 1



1. De waardin van 'De Heibloem' door L.B. °1910

Een oud mens uit de Gijmel kende nog een vreemd heksenverhaal.

Langs de Mechelsebaan stond vroeger de herberg 'De Heibloem'. Rond het huis groeiden veel heibloemen, zodat de herberg zeker haar naam niet gestolen had.

'Er kwamen vroeger langs die Mechelsebaan voerlui met paard en wagen volgeladen met tonnetjes wijn. Ze kwamen van Aken en Leuven en in 'De Heibloem' stopten ze altijd. De paarden werden op stal gezet en voorzien van haver en hooi en de voerlui konden daar eten en slapen. De bazin van de herberg luisterde naar de verhalen van die mannen. Hoe ze in Duitsland wijn in plaats van bier dronken. 'Och, och,' zei ze, 'wat zou ik toch eens graag mijn goesting in wijn willen drinken.' Ze had dat nog maar juist gezegd of een oud vrouwtje stond naast haar en zei: 'Kom morgennacht om 12 uur bij mij nog eens terug in het bos en ik zal met u ergens heengaan waar ge wijn kunt drinken zoveel ge wilt.' 'Afgesproken', zei de vrouw.

's Anderendaags was ze op post. Het oude vrouwtje was er ook en zei: 'Nu zullen we eens een lekker wijntje gaan proeven.' Ze haalde een potje zalf uit haar tas en zei: 'Smeer uw benen hiermee in.' Zo gezegd, zo gedaan. Toen pakte ze twee bezemstelen en zei: 'Ga hier op deze bezemsteel zitten.' De vrouw deed het en direct begonnen ze te vliegen, nog rapper dan een vliegmachine. Na een tijdje gingen ze recht omlaag en kwamen in een schoon hotel terecht. Daar zongen, dansten en dronken ze, en het was er zo plezant. Dat had de vrouw nog nooit meegemaakt. 'Och God, zei ze, wat is het hier toch schoon.' Maar op dat moment klonk er iets alsof de bliksem op het huis insloeg. Daarna was alles stil. Er was niets meer te horen of te zien.

's Morgens, toen het licht werd, zag ze dat ze in een wijnkelder in Keulen zat en opeens begon ze te roepen en te schreeuwen. De baas kwam af en vroeg hoe ze daar kwam en van waar ze afkomstig was. Toen vertelde ze hoe ze gevaren was. 'Wel, zei de baas, ge hebt geluk. Een van mijn knechten moet langs daar passeren met een wagen. Kruip maar tussen de vaten, dan geraakt ge wel terug thuis.' Toen ze dicht bij huis kwam kreeg ze toch schrik. 'Amaai, dacht ze, wat gaat mijn man nu zeggen: een volle week weg!' Daarom vroeg ze aan een buur of hij wilde zeggen dat ze terug daar was. Die man ging binnen, vroeg een druppel jenever en vroeg zo langs zijn neus weg: 'Waar is de boerin?' 'O, ze is juist naar buiten gegaan,' zei de baas. Hij had zijn vrouw die hele week niet eens gemist.

2. Over Wolfsdonkse Knippers of Snippers

'De knippers van Wolfsdonk waren geheimzinnige wezens die met een schaar de kleren van hun slachtoffers vaneen knipten. Wanneer de boeren 's avonds uitgingen, werden ze door de knippers overvallen, vooral als ze wat laat van de kermis kwamen. Men hoorde de schaar knippen, maar men kon geen enkele knipper zien'. (*Ons Volksleven. 1890*)

'Er was eens een groep jongens en meisjes bijeen op weg naar huis. Ze kwamen van de Kaarskensprocessie in Scherpenheuvel. In die groep was een jongen die kon heksen. De meisjes hadden er grote schrik van. Die jongen ging achter hen aan. Hij had een gazet vast en knipte er met een schaar in. Telkens hij erin knipte, hadden de meisjes een grote scheur in hun kleed. Toen ze in Wolfsdonk aan de Mouthoren kwamen, hadden ze bijna geen kleren meer aan hun lijf. Die waren allemaal kapot-geknipt. En hoe harder de meisjes liepen, hoe harder hij knipte.' (*door A.P. in 1988. En hij voegt er in voetnoot aan toe: 'Knippers kwamen blijkbaar alleen voor te Wolfsdonk. Ze hielden het slechts bij één activiteit, nl. het in repen of flarden knippen van de mensen hun kleren. Waren het kwelgeesten, dwergen of een soort van weerwolf?'*)

'In Wolfsdonk daar is er van zijn leven een heksenmeester geweest, de Snipper. Die ging naar de kermis en die had altijd een schaar bij. Als die op de kermis tegen iemand een haat had, dan snipperde hij met zijn schaar een beetje in zijn tes, en dan waren op datzelfde moment al diens kleren kapotgesneden. En daar hebben ze dan een liedje op gemaakt. 'Rijdt, rijdt maar oep, want de snippers komen oep' (*door P.C. uit Zichem 1950*)

3. De Alvermannekes van Langdorp en Rillaar

'Te Langdorp huisden de Alvermannekes op de Bosbergen en in de spelonken van de Dorenberg'.
(Anoniem. *In nota toegevoegd: 'Op de Bosberg geniet de wandelaar van een enig panorama. Bij helder weer kan je er heel wat torens tellen en kan je zelfs de Sint-Romboutstoren van Mechelen onderscheiden. In de Dorenberg op de weg naar Aarschot, werd vroeger ijzererts gekapt. Rond de steengroeven werden tal van verhalen geweven.*)

'Mijn grootmoeder was al heel oud en woonde alleen. Elke zaterdag ging ik naar haar toe met een kruikje botermelk nadat moeder geboterd had. Ze vertelde eens over Alvermannekes die op de Bosbergen woonden. Wanneer er ergens een vrouwtje met veel kleine kinderen was die haar werk niet gedaan kreeg omdat ze zo moe was dat ze met haar breiwerk in de hand in slaap viel, dan gebeurde het dat die kous al af was als ze wakker werd. 't Gebeurde ook dat ze de boterstan had klaargezet en een minuutje wou rusten terwijl de klein mannen sliepen, om daarna nog wat te boteren. Als ze dan wakker werd was de boter schoon in pakjes gedaan en de botermelk in 't vat.'
(door A.P.)

'Te Wolfsdonk was er een boerke dat van de Alvermannekes profiteerde. Overdag voerde hij mest naar 't veld. 's Avonds zette hij een paar rieken en schoppen erbij. En dan ging hij rustig slapen. 's Morgens lag zijn stuk schoon omgegraven en klaar voor het planten of zaaien. Maar de boer was zeer nieuwsgierig. Hij zette zijn gereedschap klaar en ging op de loer liggen in de eikenkant rond zijn veld. De Alvermannekes kwamen en ze begonnen te werken. Maar toen de boer rechtkroop om beter te kunnen zien, brak er een droge tak, en op een weerlicht waren ze verdwenen. Het boerke kon in 't vervolg zijn werk zelf doen'. (door A.P.)

Een gelijkaardig verhaal werd te Rillaar opgetekend. 'Op Rommelaar had een boer op zijn land koffie en brood klaargezet voor de Alvermannekes. Die zouden zijn grond wel bewerken, want zelf kon hij het moeilijk gedaan krijgen. Hij was echter zo nieuwsgierig dat hij zich achter een grote zaadwan verstopte. De Alvermannekes hadden het echter bemerkt en deden niets. Wel aten ze het voedsel op en ze zeiden: *'Jenne zit achter zijn wenne. Wijle hebben de boterhammen en Jenne genne'*. (door C.D.K. 78 jaar)

'Het overkwam ook een schoenmaker uit Rillaar. Hij had veel kinderen en kon het werk waar zijn gezin moest van leven niet gedaan krijgen. Hij zei: 'Wat moet ik toch doen? Zie al die schoenen daar eens staan en ik krijg ze niet gemaakt.' 's Avonds ging hij slapen en toen hij 's morgens opstond, zag hij dat de schoenen allemaal gemaakt waren. Hij vroeg zich af wie dat geweest kon zijn. Het gebeurde elke dag dat de schoenen 's morgens gemaakt waren. De schoenmaker besloot eens controle te doen om te weten wie de schoenen lapte. En toen zag hij 's nachts de kabouterkens. Maar die zeiden: 'Als jullie weten wie we zijn dan komen we niet meer.' Ze mochten dat werk wel doen, maar ze moesten ongezien blijven.' (door M.E. 79 jaar)

4. Percy en de kabouters van Langdorp

'Te Langdorp woonde een zekere heer Percy langs de overzijde van de Demer. Die liet zich elke avond overzetten om naar de herberg te gaan. Hij bleef er meestal tot in de late uurkes plakken. Wanneer hij dan terug naar huis wilde, was de overzetter meestal reeds gaan slapen. Meneer Percy bekommerde er zich weinig over want hij stond op goede voet met de kaboutermannetjes. Zodra de overzetter sliep, kwamen ze naar de oever gelopen en riepen hem toe: 'Heer Percy! Heer Percy! Kom seffens hier, wij zetten u over. Kom hier, Meneer Percy.' Dan ging Percy naar de oever en ze droegen hem over, waar hij hen met een kruik bier beloonde. Gewoonlijk liet hij ook de kabouters 's morgens de koffie maken, de koeien melken, het huis oppoetsen, enz. En dat deden de kaboutermannekens zeer stipt. Ze dronken zelf geen druppelke koffie of melk, maar lieten alles zo staan totdat Mijnheer Percy hen het een of ander gaf. Ze deden alles zeer gewetensvol omdat die heer hen zo goed behandelde.

De buren daarentegen moesten van hen duizend en nog wat plagerijen dulden. Zo dronken ze de melk van hun koeien, ze deden de boter slecht worden en ze haalden duizend kwade poetsen uit. Daarom waren de buren Percy niet genegen, maar ze hadden geen vat op hem want de kaboutermannekens beschermden hem en waakten over hem opdat hem geen leed zou geschieden.' (door J.W. Wolf 1843)

Dit verhaal zou volgens L. Patteet betrekking kunnen hebben op Frans Dominicus Percy (Aarschot 1817-Rillaar 1895). Hij was landbouwer te Montenaken in Rillaar. Gedurende een viertal jaren woonde hij te Langdorp. Daarna vestigde hij zich te Rillaar aan de overkant van de Demer. Hij zou een regelmatige bezoeker van zijn stamcafé in Langdorp gebleven zijn.

Pater picpus Lucas Patteet schreef het boek 'De familie Percy te Aarschot' in de reeks: 'Onze Voorouders in het Oude Land van Aarschot'.

Meer bronnen: Oude verhalen ... betoverend, Theo Aerts; A. Peeters: Ons Volksleven 1988, de Knippers van Wolfsdonk, Mededelingenblad AKVH 1988. Over Alvermannen, Heihussen en Laplanders in Het Oude land van Aarschot 1988; B. Lemmens, Heemkunde te Aarschot in: Tijdingen van her Beatrijsgezelschap, winter 1976-77; Z.v.d.B, Ons Volksleven 77-78; Illustratie: F. Van Thielen 2003.

Wordt voortgezet.

SACRAMENTEN VOOR DE DRIE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

Voor het vastleggen van sacramenten in onze kerken kan u steeds terecht op www.kerkinaarschot.be (klikken op FORMULIEREN of 'belangrijke levensmomenten') of via het zonesecretariaat: 016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be

Doopvieringen

Alle doopvieringen starten om 14u. of om 15u. Doopaanvragen dienen minstens 3 weken op voorhand binnen te zijn. De formulieren staan op de site www.kerkinaarschot.be U kan ze ook onmiddellijk doorzenden naar ni.adams@telenet.be

Huwelijken: Huwelijkskandidaten kunnen hun aanvraag indienen via www.kerkinaarschot.be of het zonesecretariaat.

Uitvaarten: De familie neemt contact op met een begrafenisondernemer. Deze zal de nodige afspraken maken met de lokale verantwoordelijken en priester of diaken.

Ziekensacrament: Men kan hiervoor steeds een beroep doen op priester-op-rust Renaat Van den Berckt (Volkensvoortstraat 35, 3201 Wolfsdonk – 0473/50.43.12)

CONTACTGEGEVENS PAROCHIE EN ZONE

Algemene informatie (contactgegevens, inschrijvingen) vindt u op www.kerkinaarschot.be Meer info over onze parochie (foto's en archief) vindt u op www.sintpieterlangdorp.be

ZONE SINT-ROCHUS AARSCHOT

ZONESECRETARIAAT

Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be

LANGDORP

SECRETARIAAT SINT-PIETER

Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel. 016/56.45.14 of ni.adams@telenet.be
Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorij, Langdorpesteenweg 299, 3201 Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016/56.68.84 (pastorij).

GIJMEL

SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA

Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63.
Elke donderdag 19-20u in de oude pastorij, Hombergstraat 4, 3201 Gijmel.

WOLFSDONK

SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT

Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel. 013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of leo.janssens6@telenet.be
Vanaf 31 mei: elke maandag 10-11u in de oude pastorij, Wolfsdonk-Dorp 20, 3201 Wolfsdonk.
Mensen die intenties aangevraagd hadden (vanaf 1 november 2020) en die nog niet konden uitgevoerd worden wegens Corona, kunnen hiervoor een andere datum aanvragen, hetzij door langs te komen op het secretariaat, hetzij telefonisch of per mail.

PAROCHIEBLAD

BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD

Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of sophie.buyck@telenet.be

KERKFABRIEK

Voor vragen over het archief, het project www.verhalenverbindenplatteland.be, het gebruik van onze kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of danckers_jonas@hotmail.com) of penningmeester Mark Van der Borght (tel. 013/78.27.09 of mark.vanderborght@belgacom.net).

VIERINGEN

LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK



VIERINGEN

GIJMEL

Vrijdag 24 December: Kerstavond - Eucharistieviering om 18.00 u.

Zondag 26 December: Tweede Kerstdag - Eucharistieviering om 10.00 u.

- Jean-Louis Buyck, Tilly Lauwereys en Marie-Louise Faugère

WOLFSDONK

Zaterdag 25 December: Kerstdag - Eucharistieviering om 09.00 u.

- Angèle Peeters, Frans Heylen en familie

Zondag 26 December: : Tweede Kerstdag - Gezinsviering om 09.30 u.

- Simone Helsen vanwege de geburen

- Nieke Hendrickx, Eliane Vissenaeken en Vicske Hendrickx

LANGDORP

Geen vieringen

ANDERE KERSTVIERINGEN IN DE ZONE

O.-L.-Vrouw Aarschot:

Vrijdag 24.12: Eucharistieviering om 24.00 u.

Zaterdag 25.12: Eucharistieviering om 11.00 u.

Zondag 26.12: Eucharistieviering om 11.00 u.

Christus Koning Aarschot:

Zaterdag 25.12: Eucharistieviering om 09.30 u.

Sint-Cornelius Gelrode:

Zaterdag 25.12: Eucharistieviering om 09.30 u.

Sint-Niklaas Rillaar:

Vrijdag 24.12: Eucharistieviering om 19.00 u.

Zaterdag 25.12: Gezinsviering om 09.30 u.

Zondag 26.12: Gebedsviering om 09.30 u.

NUTTIGE ADRESSEN

WACHTDIENSTEN

Huisarts

Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 8 u. en eindigt op maandag om 8u. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21u. vóór de feestdag en eindigt om 8u. nà de feestdag.

Het telefoonnummer voor Langdorp en Gijmel is 0900/70.292

Voor Wolfsdonk is het nummer 0900/70.560

www.mediwacht.be

Apothekers

Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u.

www.apotheek.be

ZALEN

Zaal Den Abt Wolfsdonk

contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck

telefoon: 0477/18.20.68

Reserveren kan via www.denabt.be



Parochiezaal Gijmel

contactpersoon: Marleen Beirinckx

telefoon: 016/56.91.41

Zaal Demervallei Langdorp

contactpersoon: dhr. Gijs Laureys

telefoon: 0496/10.94.14