

-----  
RUBRIEKTITEL  
-----



**17 december 2023**  
**Derde Adventszondag**  
*Johannes 1,6-8.19-28*



**De weg bereiden**

Als onze voorouders moesten terugkomen, ze zouden hun ogen niet geloven. Nog nooit waren communicatiemiddelen zo sterk uitgebreid. En we zijn nog volop in evolutie. Er schijnt geen eind aan te komen. Langs snelwegen en steeds modernere vervoermiddelen, doorkruis je de hele wereld; en een vingerknip op je smartphone volstaat om contact te hebben met mensen in China of waar ook ter wereld, live nog wel in beeld en klank, alsof die persoon vlak naast je staat. Er ligt een gans web rond onze aardbol die ons met elkaar verbindt, wereldwijd. Niets of niemand lijkt nog onbereikbaar. Een reis naar Mars is zelfs bijna geen utopie meer.

Wat een verschil met streken waar de beschaving nog helemaal niet is doorgedrongen of waar oorlogen en natuurrampen mensen totaal isoleren. We kunnen het ons bijna niet meer inbeelden, geen elektriciteit, geen lopend water, wegen gebarricadeerd, bruggen opgeblazen, tunnels dichtgegooid en zelfs via de lucht niet meer bereikbaar. Op zulke plekken zou de roep van de woestijnman, Johannes uit het evangelie, als volgt klinken: "Mensen, leg wegen aan, maakt de communicatie weer mogelijk, blijf

niet bij de pakken zitten. Puin ruimen, wegen effenen, de panne herstellen, aansluitingen weer in orde brengen... werk genoeg om er een bewoonbare wereld van te maken.”

Iets dergelijks heeft de Doper bedoeld bij zijn oproep aan de mensen van zijn tijd. Hij verwijst naar de woestijn, waar nog heel wat werk is om er een beschaafde wereld van te maken. Als oproep voor de advent kan dat tellen: struikelstenen wegnemen, bruggen bouwen, toegankelijkheid creëren. Je door hem laten dopen is een teken dat je daar wilt aan meewerken. Vandaag je kind laten dopen is duidelijk maken dat je de weg wil open maken voor dat kind naar ‘mens worden tussen de mensen’. Je wil het opvoeden tot ‘deftige mensen’.

Johannes de Doper maakt wel duidelijk dat daarmee de kous niet af is. Er is meer nodig dan goede wil alleen. Snelwegen, satellietverbindingen, steeds vlottere mogelijkheden garanderen daarom nog geen menselijker contact met je buurman in hetzelfde wooncomplex, of in jouw straat of dorp. Daar lijkt de afstand nog groter te zijn dan vroeger. Daartoe hebben we een tweede doopsel nodig: een met ‘vuur en geest’. En hier trekt Johannes onze aandacht op de echte Messias. Hij zal ons helpen leven zoals God ons bedoeld heeft: mens met de mensen zijn, herder als God. Zulke wereld is een droom. En dat willen we met Kerstmis vieren: God die vlees en bloed wordt tussen en in ons.

### **EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT-GEZINSVIERING IN WOLFSDONK**



‘Ieder wordt geboren met een waakvlammetje maar onze vlammetjes hebben het niet altijd even gemakkelijk’, zo klinkt het momenteel op de radio uit de mond van een jongentje in het kader van de warmste week. Het sluit naadloos aan bij het evangelie van de 1<sup>ste</sup> advent. In de warmste week is het een oproep om te zorgen dat kinderen en jongeren opgroeien zonder zorgen. In het evangelie is het een oproep om het waakvlammetje ook in onszelf goed te verzorgen.

De adventstijd is bij uitstek een tijd om naar binnen te keren, de vrieskou zet ons immers niet onmiddellijk aan tot buitenleven. De advent is net als de 40-dagentijd een tijd van inkeer, gewetensonderzoek, berouw. Vandaar de paarse kleur in de liturgie. We worden als het ware wakker geroepen uit onze winterslaap, zoals het hanegekraai in de ochtend ons oproept om op te staan. Ook bij Jesaja werd het versteende hart tot ommekeer aangespoord. ‘We zijn allen als bladeren verwelkt,

de wind van onze zonden blaast ons weg', klonk het in zijn profetie. En toch ook een hoopvolle boodschap want wij zijn de leem en God de boetseerder.





En ook in het verhaal dat we vertelden in de gezinsviering op 3 december in Wolfsdonk kon de koopman met zijn stenen hart door alles weg te schenken terug een warm hart voelen kloppen. Sint Nikolaas raadde het hem aan. Door alles weg te schenken maakte hij vrienden voor het leven en voelde hij zich rijk van binnen.

Laten we ons door God boetseren in deze adventstijd? Laten we dat waakvlammetje in onszelf aanwakkeren?

En als wijzelf het warm hebben, dan stralen we dit ook uit naar de mensen om ons heen zoals een kacheltje dat warmte afgeeft. Dan gaan we ook mee zorg dragen voor kinderen en jongeren in moeilijke levensomstandigheden, dan gaan we ook beter zorgen voor mensen en gezinnen in armoede: 1 op 5 kinderen groeit immers op in kansarmoede. In het evangelie wordt ons gewezen op die verantwoordelijkheid, het beheer is aan ons overgedragen.





Ieder van ons kan op een eigen wijze een steentje bijdragen. In de gezinsviering deelden de kinderen een stuk speelgoed en brachten de gezinnen kinderkledij mee naar de viering. We bezorgen het aan het mamadepot van Ferm in Meensel-Kiezegem waar ouders terecht kunnen die het financieel

moeilijk hebben in onze samenleving.

Hoog tijd om een briefje met goede voornemens te schrijven, de Sint maar meer nog de wereld wacht.

*Bert Hellebaut, diaken*

## **SINTERKLAASGEDICHTEN VAN DE VORMELINGEN**

Beste Sint en zwarte piet,  
vergeet ons ook dit jaar zeker niet !  
Jullie doen heel goede dingen,  
daarom willen wij voor jullie zingen.  
Wij zetten straks onze schoen,  
en beloven om altijd ons best te doen.  
Maar wil ook aan arme kinderen denken,  
en ook hen wat cadeautjes schenken.

Liefste Piet en vooral jij Sint,  
je weet dat ik je heel lief vindt !  
Jij bent een heilig man,  
eentje die echt alles kan !  
Daarom willen wij je vragen,  
en we willen daarbij zeker niet klagen,  
leg iets mooi in onze schoen,  
dan blijven we ons best zeker doen !

Beste Sint en Piet,  
wij zorgen zeker niet voor verdriet,  
vergeet daarom onze cadeautjes niet !  
Wij beloven ons best te blijven doen,  
dus steek zeker wat moois in onze schoen.  
Vergeet ook geen kinderen zonder onderdak,  
geef ook hen iets uit die goedgevulde zak.  
Bedankt alvast voor wat we kregen,  
voor ons is het een echte zegen.

Liefste Sint en Piet,  
Vergeet mijn huisje niet.  
Sint, ik wil graag een pak met een rood lint.  
Geef mij maar marsepein en een lekkere mandarijn.  
Ik wil zeker niet hebberig zijn maar als ik het toch krijg, is dat natuurlijk heel fijn.  
6 december is de leukste dag want dan komt Sinterklaas met zijn warme lach.  
En liefste Sint, weet je wat ik graag in mijn pakje vind?  
Een goed milieu kan al. En vrede, dat vooral!  
Wat ik graag in mijn schoentje vind: snoepgoed voor ieder kind.  
Maar te veel snoep is ook niet goed, dus ook een mandarijntje lekker zoet.

-----  
PAROCHIAAL NIEUWS

-----  
**LANGDORP**

### **CHIRO VIERDE CHRISTUS KONING**

Enkele sfeerbeelden...













## **SINT-ROCHUS AARSCHOT**

### **ZONESECRETARIAAT**

Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of [secretariaat@kerkinaarschot.be](mailto:secretariaat@kerkinaarschot.be)

## **LANGDORP**

### **SECRETARIAAT SINT-PIETER**

Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel. 016/56.45.14 of [ni.adams@telenet.be](mailto:ni.adams@telenet.be)

Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorij, Langdorpesteenweg 299, 3201 Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016/56.68.84 (pastorij).

## **GIJMEL**

SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA

Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63.  
Elke donderdag 19-20u in de oude pastorie, Hombergstraat 4, 3201 Gijmel.

## **WOLFSDONK**

SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT

Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel.  
013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of [leo.janssens6@telenet.be](mailto:leo.janssens6@telenet.be)

## **PAROCHIEBLAD**

### **BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD**

Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude  
Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of [sophie.buyck@telenet.be](mailto:sophie.buyck@telenet.be)

## **KERKFABRIEK**

Voor vragen over het archief, het project [www.verhalenverbindenplatteland.be](http://www.verhalenverbindenplatteland.be), het gebruik van onze kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of [danckers\\_jonas@hotmail.com](mailto:danckers_jonas@hotmail.com)) of penningmeester Mark Van der Borght (tel. 013/78.27.09 of [mark.vanderborght@belgacom.net](mailto:mark.vanderborght@belgacom.net)).

-----  
VIERINGEN

## **LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK**



## **LANGDORP**

**Zondag 17 december: Eucharistieviering om 10.00 u.**

## **GIJMEL**

**Zaterdag 16 december: Eucharistieviering om 18.00 u.**

-Jean Louis Buyck, Tilly Lauwereys en Marie-Louise Faugère

## WOLFSDONK

**Zondag 17 december: Gebedsviering om 09.30 u.**

-Irene Verbeeck-Staf Vanderborcht en familie

-----  
NUTTIGE ADRESSEN  
-----

## WACHTDIENSTEN

### Huisarts

Voor Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk:

**Tijdens weekend:** vrijdagavond vanaf 19.00 u. tot maandagochtend 08.00 u.

**Tijdens feestdagen:** avond voor feestdag vanaf 19.00 u. tot ochtend na feestdag 08.00 u.

Bel naar 1733- Langestraat 1 B-3202 Rillaar

[www.wachtpostdemerland.be](http://www.wachtpostdemerland.be)

**Weekdagen:** de wachtpost is niet open. Overdag kan je terecht bij je eigen huisarts.

Bel 1733 voor de huisarts van wacht tussen 19.00 u. en 08.00 u.

### Apothekers

Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u.

[www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)

## ZALEN

<p><b>Zaal Den Abt Wolfsdonk</b> contactpersoon: mevr. Rita Van Dijk telefoon: 0477/18.20.68 Reserveren kan via <a href="http://www.denabt.be">www.denabt.be</a></p> 	<p><b>Parochiezaal Gijmel</b> contactpersoon: Marleen Beirinckx telefoon: 016/56.91.41</p>
<p><b>Zaal Demervallei Langdorp</b> contactpersoon: dhr. Gijs Laureys telefoon: 0496/10.94.14</p>	