

-----  
RUBRIEKTITEL  
-----



**Tweëndertigste zondag door het jaar**

*Lucas 20,27-38*



**Hier-na-maals**

De Sadduceeën zijn al lang uitgestorven, maar hun gedachtegoed is actueler dan ooit. 'Verrijzenis, opstanding... vergeet het! Bij onze laatste adem is alles 'uit en over'. Engelen en geesten zijn gewoon uit de lucht gegrepen. Alleen wat we kunnen zien en wetenschappelijk bewijzen, bestaat. Al de rest is illusie, zuivere fantasie.' Zo denken vandaag heel veel mensen.

Die Sadduceeën uit het evangelie willen hun stelling zwart op wit bewijzen. Zij misbruiken zelfs de heilige Wet van Mozes als argument. Met die wetgeving omtrent de menselijke plicht tot nageslacht, loop je te pletter op een 'leven na de dood'. Een nageslacht leek wel een must om te kunnen overleven. Zo niet wordt jouw stam voor altijd uit het levensboek geschrapd. Herinneringen troosten wel even, maar vervagen met de tijd. Dan is men helemaal dood.

Aanvankelijk lijkt Jezus hen gelijk te geven. Mensen kunnen hun eigen toekomst niet garanderen. Zonder God is er inderdaad geen verrijzenis. Maar de bijbel vertelt dat God ooit aan Abraham, hun stamvader, zijn woord van trouw heeft gegeven. Abraham is gestorven, maar die belofte van God is overgegaan op Isaïc en Jacob, en op heel hun verder nageslacht. Ook Mozes past in die galerij. God houdt woord.

Dat is de enig geldende basis om te geloven in verrijzenis. De menslievendheid van onze God is van een andere aard en reikt veel verder dan de liefde van mensen voor mekaar; die overstijgt zelfs de huwelijksband. Liefde is de navelstreng waarmee we met God verbonden zijn.

'Geloven' heeft alles met vertrouwen te maken; en Abraham staat als stamvader, ondanks beproevingen, hier model voor al wie God op zijn woord gelooft. Dat was ook bij Jezus zo. God, zijn hemelse Vader, was Zijn onwankelbaar houvast ook in de ergste beproeving van het kruis. Wij zijn geroepen om verrijzenismensen te zijn, nu al in het hier-**nu**-maals.



LANGDORP | WOLFSDONK | GIJMEL

## VERHALEN VERBINDEN HET PLATTELAND

### Maria Verbinnen, gesprek 18 december 2018 met C. Goethuys en E. Dehond

*Maria Verbinnen, oud-onderwijzeres in de scholen van Langdorp en Gijmel, is een dochter van Louis Verbinnen en Gusta Verbiest. Haar moeder is geboren en overleden in 't Hof van Vlaanderen in Langdorp. Haar vader werkte bij brouwerij Tielemans in Aarschot, maar overleed op vrij jonge leeftijd. Het gezin had drie kinderen: Maria, René en Greet, alle drie geboren in 't Hof. Ze vertelt.*

Naast het Hof van Vlaanderen, langs de kant van Testelt, woonde Julie Coenen, een zus van mijn grootmoeder Marie. Ze was getrouwd met Louis Meynckens. Ze leefde mee in het huishouden, ze zorgde voor eten en voor de winkel. Louis werkte in de tuin en op het veld.

We hadden een koe, een varken en een hond. De koe gaf ons melk en platte kaas. Het varken werd vetgemest en door Frans Verzwijvelt geslacht. Dan was het pensenkermis. Het vlees werd in een grote kuip gedaan, vol met pekel. De hond was altijd vastgebonden en we gingen er niet mee wandelen. In de zomer gingen we met de koe naar de wei van Fassbinder, die grensde aan de muur van het kerkhof. Met een troep kinderen zaten we op een boomstam naast de muur en zo konden we de koe goed zien. We gingen ook gras halen in de wei. Buurman Louis deed het af met de zeis en wij moesten het halen met de kruiwagen. Daarbij gebruikten we een *kruiriam* (een riem met aan beide uiteinden een lus om de berrie van de kruiwagen door te steken). De riem hing over je schouders, waardoor je minder moest heffen aan de kruiwagen. Moeder Gusta ging ook gras afsnijden met de sikkel op het kerkhof of gewoon naast de weg. Dat werd in een zak gestopt en ze droeg die dan op haar rug naar huis. Aan de pastorie was een bietenkot. We haalden de bieten met de kruiwagen, wasten ze en sneden ze in stukken voor onze koe.

Recht tegenover de pastorie stonden de aardbeien. Die werden verkocht op de markt op het pleintje. Opkopers brachten de aardbeien naar de winkels. Later verkocht men ook erwten, die werden verkocht per zak, de aardbeien per kist. De garde regelde alles en kwam rond voor het staangeld. Als de bel ging, mocht de markt beginnen.

Onze aardappelen werden geplant boven op de Doornberg, in de Doornbergstraat. Rond Aarschot kermis werden ze uitgedaan. Als kind moesten wij vooral de kleine oprapen. Als het kruid opgestookt werd, kon je in het vuur aardappelen bakken. Lekker! Het koren mochten we bij Wiske Vrancken en Fikske Claes in de schuur stapelen. In de winter werd het met de vlegel gedorst door twee mannen die om beurten sloegen.

Moeder had café en een winkel. 's Zondags, voor de vroegmis van 7 u, bracht men zijn briefje binnen waarop stond wat men nodig had. Na de mis kwam men dan alles ophalen. Roos Tielemans, de meid van Fassbinder, kwam met een klein boekje waar ze alles in opschreef. Om de maand werd er betaald. Moeder Gusta, nonkel René (die les gaf op Terhoeven) en nonkel Juul (die les gaf in Langdorp) konden piano spelen. In het café werd er gespeeld en gezongen. Het nieuws van de gemeente werd na de zondagmis door de garde op het pleintje afgekondigd. De bel ging, het volk stond er rond en de garde riep bv. 'fietsplaten ophalen'.

Moeder ging iedere zondag naar de mis om het stoelgeld op te halen. Ze deed dat ook in het lof.

Kinderen werden zo vlug mogelijk gedoopt. De vroedvrouw (Trees Didden) ging met meter en peter naar de kerk. Na de doop werden er enkele cafés gedaan. Trees dronk dan een bruine met een klontje suiker.

We deden onze eerste communie op Witte Donderdag. Voor het zover was, moesten we goed oefenen. Over de communiebank hing een rode doek en daarover een witte. Bij het eerste klopteken moesten we buigen, bij het tweede knielen, bij het derde de handen onder de doek steken en de tong uitsteken. De mis was om 8 uur. Ook de kinderen van de Gijmel moesten naar Langdorp komen. Er waren geen ouders bij en er was geen feest.

De voorbereiding voor de plechtige communie duurde twee jaar. Het eerste jaar werd de les één keer per week in de kerk gegeven door de onderpastoor. Het tweede jaar kregen we twee keer per week les van de pastoor. Wij moesten de catechismus leren met vragen én antwoorden.

De mis was om 7 u en we moesten nuchter zijn om te communie te mogen gaan. Ook de kinderen van de Gijmel kwamen dan naar die mis. Bij moeder Gusta kwamen ze na de mis hun boterhammen opeten. Bij de plechtige communie was de mis om 10 uur. Om 15 u moesten we ook nog naar het lof. Er was dan wel een klein feestje.

Voor het vormsel moesten we te voet naar Aarschot. Het gebeurde om de drie jaar. We waren dan met veel kinderen samen. Juffrouw Fassbinder was meter van de vormelingen. We kregen van haar een kleine paternoster.

Toen moeder Gusta ging trouwen moest ze eerst naar de pastoor voor een ondervraging (*ondertrouw*). Drie weken voor de trouw kwam de eerste afroep in de kerk. De volgende twee zondagen gebeurde dat nogmaals. Er waren dus drie roepen. Op de avond voor de trouw werd bij het huis van het meisje met carbuur geschoten en iets gedronken.

In de kerk was er veel werk. De klokken moesten geluid worden 's morgens om 7 u, 's middags om 12 u en 's avonds om 19 uur. Om het orgel te bespelen, moest de blaasbalg bediend worden. Boven in de toren, in een grote kast, hing het mechanisme om het uurwerk op te winden. We moesten iedere week tweemaal de toren in. Iedere week werd ook de kerk geborsteld. Elk jaar werd er grondig gepoetst met heel het dorp, jong en oud. De kinderen zaten dan met Stina buiten om het koper te poetsen. Stina smeerde het in en wij moesten het doen blinken.

Eind juni was er een grote processie en dan was het ook kermis. In de Donk stond een kleine paardenmolen en een spiegeltent. Als je daar ging dansen, kwamen de vlammen van de duivel onder je voeten, zegden de zusters. In de cafés kwam er dan ook veel volk. Er waren zeker 10 cafés: Wiske, 't Hof van Vlaanderen, Teke, Roos van Wakke, Ponneke, Albert, Jeanne, Miet, Ida, Fons. Op donderdag met Aarschot kermis, gingen we boven op de Doornberg met Stina naar het vuurwerk kijken dat in Aarschot werd afgeschoten.

We hielpen ook in de school, om de twee dagen borstelen en tijdens de grote vakantie was er een grondige poetsbeurt. Tante Louise van Testelt kwam dan helpen. Het water moest gehaald worden aan de Demer, met een grote ton op de kruiwagen. Ook thuis was er werk. Op donderdag hadden we maar een halve dag school, maar iedere donderdag moesten we boven poetsen. Zaterdag poetsen we beneden met veel water en zeep.

Tijdens de zomermaanden zat iedereen buiten op een stoel. Iedereen kende iedereen, met naam en toenaam. Als er iemand ziek was, kwam er hulp van de burens. In de wintermaanden breiden we veel. Mijn zus en ik breiden kousen; ik het been en zij de hiel. Ieder avond baden we een rozenhoedje.

De was doen was ook een hele karwei, alles moest met de hand gebeuren. De draaitobbe werd vastgemaakt en met twee personen bracht men die aan het draaien. Later hadden we een wasmachine, maar het water ervan moest nog warm gestookt worden met hout.

Iedere week werden de kinderen gewassen in een kuip in 't midden van de kamer. Het water werd verwarmd met de *moor* (waterketel). Om de haren zacht te houden, werden ze gewassen met regenwater met een stukje soda in. Een bad of badkamer hadden we niet.

Toch hadden we ook nog wel tijd om te spelen met de kaarten of met de poppen. Dat waren gebreide poppen, opgevuld met papier. Ook ballen werden zo gemaakt. Daar kon je enkel mee gooien, *botten* (botsen) deden ze natuurlijk niet. We hadden ook knikkers, we hinkelden en speelden verstoppertje. Met nieuwjaarszingen kregen we meestal 1 of 2 *petit beurrekens* of koeken met glazuur op. 's Avonds gingen de jonge mannen verkleed rond, ze rammelden met een pot en het was de bedoeling dat je daar dan iets instak. In de winter was er altijd veel sneeuw. We duwden onze ijsstoel tot boven in de Meur en gleden zo het dorp in.

Er waren twee scholen, één van de zusters voor de meisjes en een gemeenteschool voor de jongens. Daar gaven vier leerkrachten les, meester Jong, meester Verbruggen, meester Mertens en juffrouw Bruyninckx. In de school van de zusters zaten de kleuters allemaal samen bij juffrouw Anna in een grote zaal naast het klooster. Het eerste en tweede leerjaar zat samen bij juffrouw Marie-Irène naast de keuken van het klooster. Het derde en vierde leerjaar zat samen bij juffrouw Fien Frans, het vijfde en het zesde bij juffrouw Irène Van der Borcht. Er was toen ook een zevende leerjaar bij zuster Alfredine en een achtste bij zuster Marie-Rosine. In de bovenste klassen moesten we onze klompen uitdoen en in de kast zetten op de *palier* (tussenverdieping) en dan gebreide pantoffels aantrekken.

Tijdens de oorlog zaten we in het derde leerjaar en waren er vliegende bommen. We moesten onder de bank kruipen als we ze hoorden. Greet en ik zongen een liedje (op de wijs van Lili Marleen):

*Wacht tot in de zeumer,  
dan zuld'es wa zien,  
den Engelsman qui keume  
mee ze vliegmasjien,  
mee chocolat en witte bloem,  
den Duits moet vroem, den Duits moet vroem,  
mee zen verdoefte bloem, mee zen verdoefte bloem*

Ook al hadden we geen paard met kar, geen auto, geen TV, geen GSM, geen telefoon en maar één fiets...Toch waren we zeer gelukkig!

-----  
PAROCHIAAL NIEUWS  
-----

**LANGDORP**

**Uitnodiging sympathisantenfeest 2022**

Met veel plezier nodigen de muzikanten en het bestuur van het Koninklijk Fanfareorkest De Demervallei u uit op hun jaarlijkse festiviteiten ter ere van Sint-Cecilia.

Op **zondag 20 november**, nodigen wij u uit voor de misviering om 10u30 in de Sint-Pieterskerk in Langdorp.

Een week later, op **zaterdag 26 november** bent u van harte welkom op ons sympathisantenfeest in zaal Demervallei in Langdorp (Langdorpsesteenweg 319).

- Om 11u30 starten we onze **traditionele pensenmaaltijd**.
- Om 19u bieden wij u een heerlijk **3-gangen diner en dansfeest aan**

**Inschrijven** kan door de onderstaande inschrijvingsstrook aan een van onze bestuursleden of muzikanten terug te bezorgen of een mail te sturen naar [fanfarededemervallei@yahoo.com](mailto:fanfarededemervallei@yahoo.com). Het deelnamegeld kunt u overschrijven op rekening **BE06 1030 1304 1922** op naam van Koninklijke Fanfare De Demervallei vzw (ten laatste tegen 18 november).

Deelnameprijs:

- 20 € per persoon
- 15 € voor kinderen jonger dan 12 jaar

---

**INSCHRIJVINGSTROOK SYMPATHISANTENFEEST 2022**

Naam:

Adres:

Aantal personen: ..... X 20 euro = ..... euro

Kinderen tot 12 jaar: ..... X 15 euro = ..... euro

**TOTAAL** ..... **euro**

---

**GIJMEL**

**HERDENKING VAN ONZE OVERLEDEN MEDEPAROCHIANEN**

Op zaterdag 5 November om 18.00 u. gedenken we onze parochianen overleden in het voorbije jaar: Angèle Van Aerschot, Louisa Janssens, Magda Van Gestel, en Frans Umans. De familie kan na de viering het kruisje meenemen om het thuis een mooie plaats te geven.

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| ANGELE VAN AERSCHOT | 01/12/1942 - 17/11/2021 |
| LOUISA JANSSENS     | 29/03/1929 - 14/02/2022 |
| MAGDA VAN GESTEL    | 24/06/1943 - 04/09/2022 |
| FRANS UMANS         | 03/06/1934 - 14/10/2022 |

## **VERRIJZENISVIERING FRANS UMANS**



Op zijn 88<sup>ste</sup>, tweemaal het teken van oneindig, is Frans overgegaan. In de kerk van Gijmel namen we op 22 oktober in een gebedsdienst afscheid met persoonlijke getuigenissen, beeldprojectie en livemuziek. Frans was een familieman, sterk verbonden met allen die hij in het hart droeg, in het bijzonder zijn 5 dochters en kleinkinderen. Als industrieel ingenieur bleef hij tot aan zijn pensioen werkzaam in Agfa Gevaert te Mortsel maar vestigde zich daarna definitief in Langdorp waar zich het buitenverblijf bevond en groenten werden gekweekt. Treffend is hoe hij als zelfstandige zaakvoerder met zijn bedrijfswagen als kranige 80-er Limburg bleef doorkruisen en zijn kennis ter beschikking stelde en doorgaf. Met zijn gouden handen en technisch inzicht hielp hij waar hij kon.

Als vaste zondagse kerkganger te Wolfsdonk deelde Frans in het geloof dat leven niet eindigt en dat het lied van de seizoenen het onze is. In dit herfstseizoen zijn we dankbaar voor de rijke vruchten van zijn bestaan en bidden we dat hij mag ontwaken in het volle licht, te midden van hen die hem zijn voorgegaan en hem lief waren.

Ons medeleven en gebed voor de familie, in het bijzonder voor zijn echtgenote Frie.

## **WOLFSDONK**

### **OVERLEDEN**



Jos Pauwels, geboren op 14 maart in Langdorp, weduwnaar van Frieda Vermeylen.

Hij is thuis zachtjes ingeslapen op 17 oktober.

Aan de familie van Jos biedt onze parochiegemeenschap zijn oprechte christelijke deelneming aan.

We bidden om hoop en moed voor allen die leven met een gemis aan hem, mogen zij bij elkaar en in de vele warme herinneringen troost en steun vinden.

## **SINT-ROCHUS AARSCHOT**

### **ZONESECRETARIAAT**

Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of [secretariaat@kerkinaarschot.be](mailto:secretariaat@kerkinaarschot.be)



## **LANGDORP**

### SECRETARIAAT SINT-PIETER

Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel. 016/56.45.14 of [ni.adams@telenet.be](mailto:ni.adams@telenet.be)

Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorij, Langdorpsesteenweg 299, 3201 Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016/56.68.84 (pastorij).

## **GIJMEL**

### SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA

Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63. Elke donderdag 19-20u in de oude pastorij, Hombergstraat 4, 3201 Gijmel.

## **WOLFSDONK**

### SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT

Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel. 013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of [leo.janssens6@telenet.be](mailto:leo.janssens6@telenet.be)

## **PAROCHIEBLAD**

### **BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD**

Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of [sophie.buyck@telenet.be](mailto:sophie.buyck@telenet.be)

## **KERKFABRIEK**

Voor vragen over het archief, het project [www.verhalenverbindenplatteland.be](http://www.verhalenverbindenplatteland.be), het gebruik van onze kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of [danckers\\_jonas@hotmail.com](mailto:danckers_jonas@hotmail.com)) of penningmeester Mark Van der Borght (tel. 013/78.27.09 of [mark.vanderborght@belgacom.net](mailto:mark.vanderborght@belgacom.net)).

-----  
VIERINGEN  
-----

## **LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK**



**VIERINGEN**

## **LANGDORP**

**Zondag 6 november: Eucharistieviering om 10.30 u.**

-Louisa en Liesa Janssens

## **GIJMEL**

**Zaterdag 5 november: Eucharistieviering om 18.00 u.**

**Gedachtenisviering overleden medeparochianen**

-Alfons Tielemans, Anna Weckhuysen en Lutgarde Rutten

-Walter, Jozef en Victorina Van Aelst, Jozef en Elisa Schijns

-August Brusseleers, Roza Luyten, Emiel Camerlinkx en Cyriel Walschaers

-Familie Heylen

## **WOLFSDONK**

**Zondag 6 november: Gebedsviering om 9.30 u.**

-Karel en Francois Heylen en familie

---

## **NUTTIGE ADRESSEN**

---

## **WACHTDIENSTEN**

### **Huisarts**

Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 8 u. en eindigt op maandag om 8u. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21u. vóór de feestdag en eindigt om 8u. nà de feestdag.

Het telefoonnummer voor Langdorp en Gijmel is 0900/70.292

Voor Wolfsdonk is het nummer 0900/70.560

[www.mediwacht.be](http://www.mediwacht.be)

### **Apothekers**

Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u.

[www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)

## **ZALEN**

### **Zaal Den Abt Wolfsdonk**

contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck

telefoon: 0477/18.20.68

Reserveren kan via [www.denabt.be](http://www.denabt.be)



### **Parochiezaal Gijmel**

contactpersoon: Marleen Beirinckx

telefoon: 016/56.91.41

### **Zaal Demervallei Langdorp**

contactpersoon: dhr. Gijs Laureys

telefoon: 0496/10.94.14