



17 oktober 2021

Negenentwintigste zondag door het jaar

Marcus 10,35-45



Echte liefde

Twee hebben de moed om hun diepste verlangen uit te spreken: 'Wij worden toch beloond voor onze volgzaamheid? Wij hebben alles achter gelaten om Jou te volgen! Voor wat, hoort wat.' Hun hoge ambities vinden hun wortels in hun eigen visie, hún droom omtrent het Rijk Gods. Wat **zij** ervan vinden is de norm. **Zij** bepalen wat God te doen staat!

Bij Jezus is dat gans tegengesteld. Hij luistert in alles naar wat God, zijn lieve papa, van Hem verwacht: trouw blijven aan het liefhebben, zelfs doorheen het kruis!

Heb je het geboord: de tien andere leerlingen waren nijdig op die twee, die durfden te zeggen wat zij in stilte hoopten. Zij waren geen sikkepit beter. En wij?? Verwachten ook wij niet naar een mooi plaatsje in de hemel als beloning voor de offers die we in ons leven brachten?

Het antwoord van Jezus is heel duidelijk. 'Doe het niet daarom!' Doe weg die verborgen agenda! Geef je oprecht en volgehouden trouw aan wat God van je verwacht. Doe je best en blij jezelf geven. God, heel ons leven is een grote leerschool om Uw zelf vergeten liefde te leren smaken. Alleen zó kunnen we echt thuis komen bij U!

DAVIDSFONDS ACADEMIE



De zijderoute naar Samarkand : op reis door Oezbekistan

OEZBEKISTAN ligt in het hart van Centraal-Azië.

Vijf lesdagen op vrijdagnamiddag : 22 en 29 oktober, en 12, 19 en 26 november telkens van 14.00 u tot 16.30 u.

De lesgever is Peter Van Nunen, een enthousiast en schitterend docent. Hij is een vertaler tolk Russisch-Engels en oprichter van het eerste Russisch Centrum voor de Nederlandse Taal en Cultuur in Moskou.

Hij leert ons alles over de turbulente geschiedenis van de Arabische, Mongoolse (TIMOER LENK) en Russische overheersing.

Hij laat ons kennis maken met de prachtige islamitische architectuur en miniatuurschilderkunst. Samarkand was ooit een belangrijke strategische stad op de Zijderoute.

Waar? In het sympathieke Aleydistheater (ingang langs Schaluin of Elisabethlaan.)

De prijs? € 82 of € 72 met Davidsfonds Cultuurkaart .

Inbegrepen: Digitale syllabus en een drankje achteraf in CCGH Aarschot.

Info: www.davidsfondssacademie.be of 016.31.06.70 en L.BREMS 016.56.30.91

SACRAMENTEN VOOR DE DRIE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

Voor het vastleggen van sacramenten in onze kerken kan u steeds terecht op www.kerkinaarschot.be (klikken op FORMULIEREN of 'belangrijke levensmomenten') of via het zonesecretariaat: 016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be

Doopvieringen

Alle doopvieringen starten om 14u. of om 15u. Doopaanvragen dienen minstens 3 weken op voorhand binnen te zijn. De formulieren staan op de site www.kerkinaarschot.be U kan ze ook onmiddellijk doorzenden naar ni.adams@telenet.be

Huwelijken: Huwelijkskandidaten kunnen hun aanvraag indienen via www.kerkinaarschot.be of het zonesecretariaat.

Uitvaarten: De familie neemt contact op met een begrafenisondernemer. Deze zal de nodige afspraken maken met de lokale verantwoordelijken en priester of diaken.

Ziekensacrament: Men kan hiervoor steeds een beroep doen op priester-op-rust Renaat Van den Berckt (Volkensvoortstraat 35, 3201 Wolfsdonk – 0473/50.43.12)



17 oktober Missiedag

**“Christus neemt niets weg, Hij geeft alles.
Wie zich aan Hem geeft, krijgt het honderdvoudige terug”.**

Paus Emeritus Benedictus

U bent van harte uitgenodigd om op deze dag aanwezig te zijn, waarbij u ook de kans krijgt om onze missies te steunen door een lekker stuk taart en cake te kopen, vergezeld van een drankje, waarvan u kunt genieten terwijl u door een van ons wordt ontvangen.

Zaden van het Woord

Adres: Abdijstraat 40, 2660 Tongerlo
 Inschrijving: <https://forms.gle/ZphgeAwfvxGnkqx8>
 Van 10u30 tot 19u Meer info: 04 72 94 10 47
 /zaden.vanhetwoord.7/ zaden.tongerlo@gmail.com
 Eucharistieviering: 10u30 Vespers: 17u30

Opgelet: Er zal geen middagmaal zijn. Maar je mag je picknick meebrengen en je kunt cakes en taarten bij ons kopen.

HERABONNERING KERK & LEVEN 2022

Elke woensdag ontvangt u een reeks boeiende artikels en interessant nieuws over onderwerpen die u werkelijk belangrijk acht: relaties en opvoeding, school en vereniging, cultuur en media, gezin en spiritualiteit, geloof en engagement. Met een blik die de wereld omspant en scherp stelt op uw parochie.

Wat Kerk & Leven echt uniek maakt, is dat wij inderdaad ook parochieblad zijn en zo tegelijk het best lokaal verankerde blad. Geen enkel ander dag- of weekblad verschaft informatie die zo dicht bij de mensen en de lokale gemeenschap staat als uw parochieblad. Met zijn 2.000 plaatselijke correspondenten die schrijven voor meer dan 500 edities heeft ons blad voelhorens tot in uw straat. Wat mensen drijft en bekommert, wat mensen inspireert en bijeenbrengt, wat het leven dagdagelijks kleur geeft, is voor ons elke week opnieuw nieuws. Soms zullen foto's dit nieuws nog meer actueel en levendig maken. Ook praktische informatie over liturgische vieringen, de kalender van verenigingen en organisaties zijn voor ons interessante informatie. We houden u ook op de hoogte van de gegevens over de werkzaamheden in en aan ons kerkgebouw, over ons kunstpatrimonium en de rijke geschiedenis.

Met het parochieblad komen we inderdaad naar u toe, daar waar u woont en leeft, waar mensen elkaar ontmoeten. In een tijd waar eenzaamheid, ieder-voor-zich en vervreemding veel gehoorde klachten zijn, laten wij duidelijk zien dat veel verheugende en hartverwarmende contacten mensen bij elkaar brengen en het voor elkaar opnemen. Informatie over de eigen leefgemeenschap is dus uiterst waardevol en die bieden wij in Kerk & Leven.

Aarzel niet om uw abonnement te vernieuwen. Door de inzet van duizenden vrijwilligers bieden wij u 48 nieuwe nummers aan in 2022. De prijs voor de hele jaargang bedraagt 43 euro. We hebben de prijs jammer genoeg met 2 euro moeten verhogen, omwille van stijgende grondstofprijzen en loonindexering bij de uitgever Halewijn. Het bedrag kan gestort worden op het rekeningnummer BE64 7340 3810 5952. U kunt dit bedrag zelf storten met vermelding van het abonneenummer dat u in de bovenhoek op de eerste pagina van het parochieblad kunt terugvinden. In het parochieblad zal echter ook een persoonlijk overschrijvingsformulier gedrukt worden en begin november ontvangen jullie een aparte brief met hetzelfde overschrijvingsformulier.

Van harte dank!

VERHALEN VERBINDEN HET PLATTELAND



GETUIGENISSEN OVER ONZE GEESTELIJKEN

Zr. Ruperta (Elisabeth Peeters)

Werkzaam in W. van 1932 tot 1966.

Haar gedachtenisprentje vermeldt het volgende:

'Zuster Ruperta werd op 10 november 1905 te Essen geboren in het diepchristelijk gezin Peeters-Kerstens, waar de waarden van het leven werden voorgeleefd en een geestelijke roeping kon ontluiken. Op 28 augustus 1926 trad ze in te Berlaar, waar ze op 17 april 1928 werd geprofest. Zij had een jongere broer, pater Frans. Ze overleed te Kapellen in Zonnewende op 28 januari 1998.

Begaafd als zij was en een degelijke leerkracht, werd zij graag gezien bij de jeugd en de volwassenen. Zij was iemand met kracht en beeld van een eerlijke, rechtvaardige, gelovige vrouw met een overtuigd religieus leven. Haar inzet voor alles en nog wat was zeer bemoedigend.

In 1970 is zij naar de gemeenschap van Kapellen gegaan waar zij de gave van het hart de boventoon gaf. In haar eenvoud was zij een voortreffelijke en liefhebbende medezuster, bereid om zorg en verantwoordelijkheid te dragen. Zij was een toegewijde en werkzame zuster met veel begrip, waardering en een warm hart voor familie, medezusters, medemensen'.

Pater Emiel Rafaël De Roover, norbertijn van Averbode

Helper te W. op zon- en feestdagen van 1958 tot 1983.

Hij werd geboren te Boechout op 18 juli 1926 en ging kort na WO II binnen bij de norbertijnen in Averbode. Reeds als jonge frater mocht hij zich als hulpcantor ten dienste stellen van de abdijgemeenschap en als opsteller van het ziekenbriefje van de E.K. of Eucharistische Kruistocht die mede door priester Edward Poppe in de abdij was opgericht. Door Mgr. J.L. Brems werd hij op 12 augustus 1952 in de abdij tot priester gewijd. Hij doctoreerde in de H. Schrift en theologie te Rome en bekwaamde zich in de leer van de Kerkvaders, de oosterse wijsheid en kennis van het H. Land. Van 1956 tot 1968 gaf hij die kennis door in de abdij van Averbode. Ondertussen was hij ook de verantwoordelijke voor de jeugdkampen in en rond de abdij. Van 1972 tot 1988 doceerde hij H. Schrift en Kerkvaders in de abdij van Frigolet (Fr.). Ondertussen was hij gedurende 25 jaar in Wolfsdonk een graag geziene en graag beluisterde helper op zon- en feestdagen. Hij had niet alleen een aangename stem, maar kon ook de Blijde Boodschap naar het dagelijks leven brengen. Daarna werkte hij vooral in Rome aan de voorbereiding van zaligverklaringen, in het bijzonder die van priester Poppe, en aan de redactie van tijdschriften.

Van 1983 tot 1988 was hij subprior en kapelaan te Bois-Seigneur-Isaac. Op 22 september 1988 werd hij rector van de zusters van de H. Vincentius a Paulo in Moerzeke, waar hij na een geduldig en moedig gedragen lijden overleed op 20 oktober 1992

Een confrater schreef op zijn doodsprentje 'Met ongehoorde inzet en ijver beoefende hij een druk apostolaat. Toen hij in 1991 plotseling door een beroerte werd getroffen en gedeeltelijk verlamd bleef, werd zijn werkkracht gebroken. Hij zei toen zelf dat hij te hard gewerkt had. Het lijden werd zijn deel. De vrees van niet meer te kunnen werken is misschien wel het grootste offer geweest dat van hem was gevraagd. Door evangelische liefde, die nooit vraagt en altijd geeft, werd hij gedreven, hoe langer hoe onweerstaanbaarder naar algehele gelijkvormigheid met Jezus, door een leven dat gebouwd stond op consequente doorvoering van het Evangelie'.

Zuster Veronique (Maria Verbruggen)

Geboren te Langdorp, gedurende 65 jaar werkzaam in Grootlo.

Geboren in het gezin Verbruggen-Torfs op 22 februari 1908 en overleden te Westmalle op 23 maart 1993. Op haar doodsprentje lezen we:

'Zuster Veronique was gedurende tientallen jaren de puike onderwijzeres van het eerste leerjaar. De kinderen leren lezen en rekenen, daarin was ze onovertroffen. Het voorbereiden op de eerste ontmoeting met de Heer, kon ze ontroerend mooi. Ze was steeds de eenvoudige gediensstige zuster; weinig vragend voor zichzelf, veel gevend aan anderen.

Ze genoot van een stevige gezondheid. Maar toen de ziekte zich enkele weken geleden aanmeldde, was het even wennen aan de gedachte dat nu alles gevraagd werd. De Heer mocht komen voor de definitieve ontmoeting. Ze had zonder voorbehoud naar Hem toe geleefd.

Voor de mensen van Grootlo is dit afscheid een onuitwisbare herinnering aan iemand die 65 jaar lief en leed met hen deelde'.

Zuster Elise Janssens

Wolfsdonk 25 mei 1921 - Brasschaat 20 nov 2006.

'Na uw onderwijstaak in dienst van de kleuters ben je bij ons in Brasschaat komen wonen en heb je je volop ingezet voor wie het nodig had. Muziek was je leven, en je was dankbaar om de liturgische diensten die je mocht begeleiden.

Banneux en de zieken lagen je nauw aan het hart. Vooral het leven van de Congregatie en van uw familie nam je mee in het dagelijks gebed. Na dit rijkgevulde leven hebben we samen met je broers en zussen afscheid van je genomen op je laatste levensdag en je biddend begeleid op je tocht naar de Vader'.



Zuster Elise aan het orgel

Pater Valeriaan, picpus, (Louis Vercammen)

Wolfsdonk 23 sep 1879 - Honolulu 18 nov 1933.

Na het lager onderwijs bij meester Heylen ging hij naar het Damiaaninstituut in Aarschot. Op 20 okt. 1896 begon Louis het noviciaat in Kortrijk en kreeg hij Valeriaan als kloosternaam. Op 16 aug. 1903 werd hij priester gewijd. Tot sep 1905 gaf hij les in Aarschot om daarna tot 1912 in het klooster te Kortrijk les te geven in kerkgeschiedenis en kerkelijk recht. Hij verzorgde er de redactie van het tijdschrift van Sint-Jozef. In 1914 aan het begin van WO I werd hij dienstdoend overste in Aarschot waar alle paters en broeders naar Duitsland waren weggevoerd. Hij hielp er mee aan de bedeling van brood aan de noodlijdende bevolking. Eind 1916 werd hij geestelijk directeur in hun klooster van Waudrez in Wallonië. In 1923 vertrok hij als missionaris naar Hawaï waar hij in een arme volkrijke buitenwijk van Honolulu pastoor werd. Omwille van zijn zwakke gezondheid werd hij directeur van het Klein Seminarie en aalmoezenier van een weeshuis. Zijn grafsteen bevindt zich op het Diamond Head Memorial Park in Honolulu.



**Pater Valeriaan, Picpus
Louis Vercammen**

Broeder Simeon (Ferdinand Alaerts)

Blauberg 17 mei 1874 - Aarschot Picpussen 18 juni 1957.

Na zijn kinderjaren in Wolfsdonk trok hij naar het Damiaaninstituut in Aarschot. Hij legde zijn gelofte af te Leuven in 1896 en werd medestichter en tevens eerste kok van het huis in Grave (NL). Daarna werd hij kok in Kortrijk en ook in Tremelo. Vanaf oktober 1909 verbleef hij te Aarschot als bedelbroeder en als propagandist van het 'Groen Boekske'. Op 8 september 1914 werden alle paters en broeders gevangengenomen en een paar dagen later ondergebracht in het kamp van Sennenlager. Een paar dagen later werden ze geïnterneerd in het Groot Seminarie van Münster. Toen uit onderzoek bleek dat de betichtingen tegen de kloostergemeenschap vals waren, werden ze overgebracht naar Grave (NL) omdat de financiële toestand in Aarschot te slecht was en gevreesd werd dat ze daar terug op bedeltocht zouden trekken. Tijdens hun ballingschap in Grave was broeder Simeon portier en koster. In het oorlogsschooltje van Tremelo werd ondertussen veel gebrek geleden omdat de giften die bedelbroeder Simeon binnenbracht ontbraken.

Gedurende vijftig jaar heeft hij de meeste wegen van het Vlaamse land meermaals belopen. Tegelijk was hij een levende schakel tussen de school van Aarschot en de vele oud-leerlingen.

Op 13 juni 1957 maakte hij zijn laatste wandeling in de kloostertuin. Hij overleed op 18 juni in de vooravond bij het luiden van het Angelus.

Pater Ignace, (Achiel Sempels) norbertijn

Wolfsdonk 21 april 1902 - Jaù (Brazilië) 15 juli 1975.

'Afkomstig uit een zeer talrijke familie bracht hij een diepe godsvrucht, een grote eenvoud en een steeds blij gemoed mee. Het voorbeeld van zijn twee ooms riep hem uit Wolfsdonk naar Averbode. Zij waren als pioniers naar Brazilië vertrokken op het einde van de XIXde eeuw. Hun voorbeeld zou hij volgen.

Dadelijk na zijn priesterwijding (29 sep 1928) en theologische studies vertrok hij naar Brazilië en zou er heel zijn priesterleven werken. In alles en altijd straalde de eenvoud en de blijheid. Heel zijn apostolaat bestond uit de opleiding van toekomstige priesters. Hij heeft geen schitterende daden verricht, maar zijn werk werd stipt en trouw verzorgd en steeds met die blijde glimlach van iemand die gelukkig is.

Zijn fijne ziel kwam ook tot uiting bij het kunstig verzorgen van bloemen en het kweken van zeldzame planten. Dat deed hij eerst in de tuin van Averbode en later te Pirapora. En wanneer dan de tijd van lesgeven voorbij was, wijdde hij zich liefst helemaal aan de eenvoudige mensen die met hun miseries troost kwamen zoeken in het heiligdom van *de goede Jezus van Pirapora*. Na een lange pijnlijke ziekte is pater Sempels te Jaù overleden'.

Pater Gerard Van Looy, picpus

°Putte 3 maart 1918 - pastoor in L. Sint-Pieter (vanaf 1963), + Aarschot 12 mei 1987.

Hij deed zijn professie te Tremelo op 15 sept. 1937 en ontving de priesterwijding te Zandhoven op 18 juli 1943. Na zijn wijding was hij een aantal jaren leraar tot hij in 1963 pastoor werd te Langdorp. 'Hij hield van zijn mensen op een heel bijzondere manier. Hij was een echte herder, bedachtzaam, grootmoedig, dienstbaar. Zijn grootste gave was een relativerende kijk op het leven. Zijn levensstijl werd gekenmerkt door humor en een geestig woord. Eerbied voor de eigenheid en het ritme van elke mens was nog zo'n kenmerk. Hij "dwong" niemand. Volgend jaar zou hij 25 jaar pastoor zijn. Het blijft een droom.

Pastoor Van Looy werd ziek en dag na dag moest hij meer en meer afstand nemen van zijn parochie. Het ging niet meer. Ook wij zagen dat hem dat pijn deed. Eerder dan verwacht stierf hij in de kloostergemeenschap van Aarschot op 12 mei. In die communiteit kwam hij graag, bijna dagelijks. Van daaruit kreeg hij tijdens de weekends ook hulp van pater René Obbels. De laatste maanden was hij er thuis. Hij was er een goede en graag geziene medebroeder.

De liefde voor zijn religieuze gemeenschap bleef niet bij woorden alleen'.

Zuster Bibiana, (Maria Van de Laar)

Eerste kleuterklas in W. van 1935 tot 1963.

'43 jaren is ze in Wolfsdonk geweest. Al die tijd heeft zij haar beste krachten gegeven aan het onderwijs van de kinderen. Tot de ouderdom van 70 jaar stond zij in de klas, en daarna bleef zij nog behulpzaam voor het aanleren van breiwerk. Zij was vol werklust, toewijding, geduld, en leidde de kinderen op met vaste hand.

De twee laatste jaren zijn voor haar een beproeving geworden: ze kon niet meer naar de kerk en de school, ze kon niet meer werken, zelfs geen partijtje kaart meer spelen. Toch getuigde zij steeds van rustige zekerheid en opbeurende blijmoedigheid. Wie haar bezocht om haar te troosten, werd getroffen door haar tevredenheid. De glimlachende zuster bezat de kunst om met kwinkslagen en rake antwoorden iedereen opgeruimd te stemmen. En dan dat opgewekte, overtuigende, immer herhaalde *dank u*. Ze dankte voor iedere dienst, voor de kleinste attentie Twee dagen voor haar heengaan heeft zij buitengewoon vriendelijk afscheid genomen van haar medezusters. Dan is ze stil geworden om voor haar schoon leven *dank U, Heer* te gaan zeggen in de hemel'.

Zuster Gerda, (Elisa Peeters)

Wolfsdonk 1928-Wiekevorst 2011

‘De liefde voor de Heer gaf haar de kracht om zich met warme zorg in te zetten voor haar kleuters, de medezusters en haar familie. Tevreden en blij kon ze vertellen over haar gelukkig leven en de gemeenschappen waar ze zich mocht thuis voelen. Volgend gebed van priester Edward Poppe was haar inspiratiebron en ze wil het ons als een geestelijk testament nalaten’.

“Heer Jezus, ik bied U mijn handen om uw werk te verrichten, om uw zegen te spreiden. Ik bied U mijn voeten om uw weg te gaan. Mijn ogen opdat Gij ze richten wilt met tederheid, mijn verstand om te denken, mijn geest om te bidden, mijn mond om te spreken uw woord van wijsheid en liefde. Ik geef U mijn hart om U en alle mensen te beminnen. Laat mij kleiner worden en wordt Gij groter in mij. Zoon van de Vader, levend in Maria, leef ook in mij”.

E.H. Renaat Vermeulen, directeur St.-Norbertuscollege Antwerpen

Gijmel 8 mei 1922 - 31 juli 1982

‘Na verdere studies te Leuven en een jaar leraarschap aan het college in Herentals kwam E.H. Vermeulen naar Antwerpen en het St.-Norbertuscollege waar hij in 1960 directeur Keyzer opvolgde, die in de bergen te Zermatt was omgekomen. E.H. Vermeulen heeft leiding gegeven in zeer moeilijke omstandigheden. De zorg voor de geest kwam bij hem op de eerste plaats. Wie initiatief wilde nemen gaf hij aanmoediging en ruimte. Hij bleef bij al zijn verwezenlijkingen de bescheiden stille werker, met veel toewijding, bekommerd om het welzijn van personeel, leraars en studenten. Zijn warm priesterhart maakte hem mild in zijn beoordeling en verklaarde zijn grote zorg voor het religieuze leven van zijn leerlingen. Met hem is een innig-goed mens en een diepgelovig priester heengegaan. Een zwaar verlies treft de hele Norbertusgemeenschap’.

Philomena Weckhuysen, lekenmissionaris

In Langdorp geboren op 12 April 1941 als dochter van Jan Baptiste en Maria Van de Weyer.

Ze vertrok in 1968 naar de Republiek van Djibouti, een land dat gelegen is in de Hoorn van Afrika. Ze deed dat niet als religieuze van een congregatie maar als ‘Medewerkster van het Apostolaat’ of ‘lekenmissionaris’. In het bisdom Djibouti werkte ze als lerares in een katholieke school ‘Foyer Social’ voor de promotie van de vrouwen en jonge meisjes.

De bisschop zond haar naar het dorp Tadjourah in het noorden van het land om er les te geven in ‘Snit en Naad’ en huiselijke opvoeding. De hoofdtaal is er Frans aangezien het een kolonie is van Frankrijk. Naast het lesgeven werd ze in 1991 ook directrice.

Om financiële redenen werden in 2002 de sociale Foyers omgevormd in ‘Centre LEC’ wat een afkorting is voor *Lire Ecrire Compter et Parler* (lezen, schrijven, rekenen en spreken). Het zijn dus scholen voor kinderen, jongens en meisjes, die moeilijkheden hebben in hun studies of nog ongeletterd zijn. Maar die het later dikwijls heel goed doen.

In 2010 werd Philomena gevraagd als lid in het bureau van Caritas en tevens om verantwoordelijk te zijn in het binnenland van Tadjourah bij de plaatselijke organisaties om samen met hen hulp te verlenen aan gezinnen die zeer afgezonderd leven en hulp nodig hebben.

Het is goed om weten dat 99% van de bevolking van Djibouti muzelman is en zelfs 100% van de leerlingen en leerkrachten. En toch zijn de Katholieke Scholen er zeer gewaardeerd.

Philomena zegt: ‘Als Christen is onze inzet bruggen te bouwen tussen de verschillende godsdiensten. En dat doen we niet met discuten of ‘zieltjes winnen’. Jezus is immers gekomen om alle mensen te verlossen. Door vanuit zijn Geest te leven is iedere christen missionaris. Onze zending hier is dus: met Gods genade de boodschap van Jezus’ Evangelie te beleven en zo getuigen te zijn van zijn Liefde voor elke persoon die we dagelijks ontmoeten’.



Zijne Heiligheid Franciscus verleent van ganser harte de Apostolische zegen aan Philomena Weckhuysen bij gelegenheid van de 50ste verjaardag van Missionair Leven in Djibouti, en door de tussenkomst van de Heilige Maagd, smeekt hij om een nieuwe overvloed aan goddelijke genade.

In 'de autotoerist' van 9 juli 1970 vonden we een paar interessante artikels over Langdorp. We bezorgen ze u de volgende twee weken. Reacties en aanvullingen op onze bijdragen blijven welkom bij julia.brems@skynet.be en renaatvdb35@gmail.com

PAROCHIAAL NIEUWS

GIJMEL

DANKUWEL ROSETTE

Namens alle parochianen: Hartelijk dank Rosette om telkens weer onze kerk zo mooi te versieren met die bloemenpracht..



WOLFSDONK

HOUTVERKOOP KERKFABRIEK LANGDORP



HH. MARIA, PIETER EN ANTONIUS
GIJMEL LANGDORP WOLFSDONK

De kerkfabriek van Langdorp verkoopt hout op stam : Corsicaanse Den diverse maten.

Perceel I : Senatorlaan rechttegenover Kids kadastrale legger 3I71 A : perceel totaal 52 m³

Perceel II : Processieweg bosje links van Dopkesboom kadastrale legger 3A102 A : totaal 26 m³

Te verwijderen bomen zijn gemerkt met een oranje kruis.

Geïnteresseerden kunnen een bod uitbrengen per perceel via gesloten omslag te sturen aan

Kerkfabriek HH. Maria, Pieter en Antonius, Wolfsdonk dorp 20, 3201 Langdorp voor **01/11/2021**.

Bosje aan Senatorlaan

LijningLijn:							
Boomsort	Enkel	Omtrek	Aantal	Hoogte	Volume per boom	Totaal volume	
	Omtrek	(cm)		(m)	(m ³)	(m ³)	
Grove den	✓	50	2	0	0,16	0,31	
Grove den	✓	60	4	0	0,25	0,98	
Grove den	✓	70	4	0	0,35	1,41	
Grove den	✓	80	7	0	0,48	3,33	
Grove den	✓	90	17	0	0,62	10,53	
Grove den	✓	100	8	0	0,78	6,26	
Grove den	✓	110	5	0	0,96	4,82	
Grove den	✓	120	12	0	1,16	13,96	
Grove den	✓	130	4	0	1,38	5,53	
Grove den	✓	140	1	0	1,62	1,62	
Grove den	✓	150	2	0	1,88	3,76	
Grove den	✓	0	0	0	0,00	0,00	
Totaal							52,50

Bosje aan dopkensboom

LijningLijn:							
Boomsort	Enkel	Omtrek	Aantal	Hoogte	Volume per boom	Totaal volume	
	Omtrek	(cm)		(m)	(m ³)	(m ³)	
Grove den	✓	60	1	0	0,25	0,25	
Grove den	✓	70	1	0	0,35	0,35	
Grove den	✓	80	3	0	0,48	1,43	
Grove den	✓	90	2	0	0,62	1,24	
Grove den	✓	100	2	0	0,78	1,56	
Grove den	✓	120	1	0	1,16	1,16	
Grove den	✓	130	1	0	1,38	1,38	
Grove den	✓	140	2	0	1,62	3,24	
Grove den	✓	150	3	0	1,88	5,63	
Grove den	✓	160	2	0	2,15	4,31	
Grove den	✓	180	1	0	2,77	2,77	
Grove den	✓	190	1	0	3,10	3,10	
Totaal							26,43

CONTACTGEGEVENS PAROCHIE EN ZONE

Algemene informatie (contactgegevens, inschrijvingen) vindt u op www.kerkinaarschot.be Meer info over onze parochie (foto's en archief) vindt u op www.sintpieterlangdorp.be

ZONE SINT-ROCHUS AARSCHOT

ZONESECRETARIAAT

Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be

LANGDORP

SECRETARIAAT SINT-PIETER

Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel. 016/56.45.14 of ni.adams@telenet.be

Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorij, Langdorpesteenweg 299, 3201 Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016/56.68.84 (pastorij).

GIJMEL

SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA

Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63. Elke donderdag 19-20u in de oude pastorij, Hombbergstraat 4, 3201 Gijmel.

WOLFSDONK

SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT

Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel. 013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of leo.janssens6@telenet.be

Vanaf 31 mei: elke maandag 10-11u in de oude pastorij, Wolfsdonk-Dorp 20, 3201 Wolfsdonk. Mensen die intenties aangevraagd hadden (vanaf 1 november 2020) en die nog niet konden uitgevoerd worden wegens Corona, kunnen hiervoor een andere datum aanvragen, hetzij door langs te komen op het secretariaat, hetzij telefonisch of per mail.

PAROCHIEBLAD

BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD

Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of sophie.buyck@telenet.be

KERKFABRIEK

Voor vragen over het archief, het project www.verhalenverbindenplatteland.be, het gebruik van onze kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of danckers_jonas@hotmail.com) of penningmeester Mark Van der Borgh (tel. 013/78.27.09 of mark.vanderborgh@belgacom.net).

VIERINGEN

LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK



VIERINGEN

GIJMEL

Zaterdag 16 Oktober: Eucharistieviering om 18.00u.

- Voor het welzijn van alle parochianen

WOLFSDONK

Zondag 17 Oktober: Eucharistieviering om 09.00 u.

- Simone Helsen vanwege de parochie

- Karel en Francois Heylen

- Jaargetijde voor Hilda Van Ouytsel

- Jaap Scheerder vanwege de parochie

LANGDORP

Geen vieringen

ANDERE VIERINGEN IN DE ZONE

O.-L.-Vrouw Aarschot: Zondag om 11.00 u.

Christus Koning Aarschot: Zaterdag om 18.30 u. (nieuwe regeling, in plaats van zondag)

Sint-Rochus Aarschot: Zaterdag om 17.00 u.

Sint-Cornelius Gelrode: Zaterdag om 18.30 u.

Sint-Niklaas Rillaar: Zondag om 9.30 u.

Rubriektitel

NUTTIGE ADRESSEN

WACHTDIENSTEN

Huisarts

Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 8 u. en eindigt op maandag om 8u. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21u. vóór de feestdag en eindigt om 8u. nà de feestdag.

Het telefoonnummer voor Langdorp en Gijmel is 0900/70.292

Voor Wolfsdonk is het nummer 0900/70.560

www.mediwacht.be

Apothekers

Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u.

www.apotheek.be

ZALEN

Zaal Den Abt Wolfsdonk

contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck

telefoon: 0477/18.20.68

Reserveren kan via www.denabt.be



Parochiezaal Gijmel

contactpersoon: Marleen Beirinckx

telefoon: 016/56.91.41

Zaal Demervallei Langdorp

contactpersoon: dhr. Gijs Laureys

telefoon: 0496/10.94.14