

RUBRIEKTITEL



EERSTE COMMUNIE IN WOLFSDONK

13 hartendiefjes gingen voor het eerst aan tafel met hun vriend Jezus op zaterdag 18 september, te Wolfsdonk. Een groot rood hart sierde de kerk, als tevens kleimantjes die de kinderen zelf boetseerden. Het verhaal over Kleitje die zijn hart feller voelt kloppen als hij/zij het Pinkstervlammetje ontmoet, gaat terug op het Scheppingsverhaal waarin God de mens tot leven bracht door Zijn adem in te blazen. Als we ons laten raken door Jezus' Goede Geest, ons opnieuw door hem laten boetsen, krijgt ons leven kleur en brengen onze voeten ons naar plaatsen waar we kunnen helpen, spreekt onze mond woorden van troost en delen we handenvol geluk. Dan wordt Gods werk door ons zichtbaar. We mogen Jezus vragen om ons te bezielen met zijn Goede Geest, dit doen we in gebed of bij het branden van een kaarsje.

Maar Jezus komt ook bij ons in de communie, het met elkaar delen van het gezegende brood. Om te groeien en even groot te worden als de papa of mama moeten kinderen veel boterhammen eten. De hostie is maar een heel klein broodje maar het is een broodje dat ons hart voedt en sterkt om goede mensen te worden naar het voorbeeld van Jezus.



Het was een bijzonder sfeervolle viering, voorgedaan door priester Paul en muzikaal begeleid op klarinet en trompet door mama Tessa en papa Chris. Een mooie samenwerking tussen school en parochie met veel dank aan catechisten Leo en juf Erna. Met de versoepeling van de coronamaatregelen waren ook grootouders, peters en meters welkom.

Op deze wijze werd dit uitgestelde geloofsfeest een gemeenschapsgebeuren waaraan groot en klein het hart kon ophalen.

Gelukwensen aan de flinke communicanten uit de 3^{de} klas en hun families: Maike, Nona, Isolde, Ree, Rochus, Lukas, Warre, Milan, Lou, Vince, Flor, Oscar en Alecio.

Bert, diaken

3 oktober 2021

Zevenentwintigste zondag door het jaar

Marcus 10,2-16



Gezinsmoraal

Op het eerste gezicht lijkt dit zondagsevangelie op een pleidooi voor het klassieke gezin: de trouw van man en vrouw en de openheid voor kinderen. Een meer toepasselijke bladzijde uit het evangelie kan de Kerk moeilijk vinden om haar geprekeerde huwelijksmoraal te bevestigen.

Het pleidooi van de Farizeeërs is hier alleszins gewonnen spel. Het klassiek huwelijkspatroon, man-vrouw en kinderen overtreft de uitzonderingsregel. Velen zien hierin ten onrechte dat al wat er aan partnerschap buiten 'dit normale' wordt beleefd, zondig is en dient aangevochten. Er is volgens hen maar één model, en al wat daarbuiten ligt wordt als ziekelijk, en zelfs zondig bestempeld.

De hamvraag is echter: hebben wij wel aandachtig genoeg geluisterd naar Jezus' argumentatie? In de schepping, zegt Jezus, zit een natuurlijke aantrekkingskracht van mensen voor elkaar ingebakken, sterk genoeg om de navelstreng van afkomst door te knippen om zo die nieuwe, uitdagende relatie belangrijker te gaan vinden dan wat tot nog toe natuurlijke banden waren. Met andere woorden, liefde krijgt hier voorrang op afkomst. Liefde is immers op de eerste plaats niet bestemd om terug te geven maar wel om verder te geven.

Tegenwoordig is in sommige gevallen de opdeling man-vrouw grondig gewijzigd. Maar ook hier geldt: wat liefde (die, als ze oprecht is, altijd naar God verwijst) verbindt, moeten menselijke voorschriften niet willen op de helling zetten. Ook voor hen geldt de aanbeveling: trouw te zijn! In vele gevallen zien we zelfs bij hen de drang om voor kinderen te zorgen. Mij niet gelaten; al heb ik bijkomende vragen voor deze kinderen die vroeg of laat ook hun bio-vader of bio-moeder willen kennen.

De slotregels van dit zondagsevangelie kunnen ons misschien helpen. De leerlingen verjagen de kinderen, maar Jezus omarmt ze. De wortels van Gods koninkrijk zijn vooral bij hen te vinden die zijn als kinderen. En 'het voor een kind opnemen' is alleszins prijzenswaardig.

SACRAMENTEN VOOR DE DRIE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

Voor het vastleggen van sacramenten in onze kerken kan u steeds terecht op www.kerkinaarschot.be (klikken op FORMULIEREN of 'belangrijke levensmomenten') of via het zonesecretariaat: 016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be

Doopvieringen

Alle doopvieringen starten om 14u. of om 15u. Doopaanvragen dienen minstens 3 weken op voorhand binnen te zijn. De formulieren staan op de site www.kerkinaarschot.be U kan ze ook onmiddellijk doorzenden naar ni.adams@telenet.be

Huwelijken: Huwelijkskandidaten kunnen hun aanvraag indienen via www.kerkinaarschot.be of het zonesecretariaat.

Uitvaarten: De familie neemt contact op met een begrafenisondernemer. Deze zal de nodige afspraken maken met de lokale verantwoordelijken en priester of diaken.

Ziekensacrament: Men kan hiervoor steeds een beroep doen op priester-op-rust Renaat Van den Berckt (Volkensvoortstraat 35, 3201 Wolfsdonk – 0473/50.43.12)

VERHALEN VERBINDEN HET PLATTELAND



Priesters die bij ons werkzaam waren (Deel 1)

Vooraf:

Over velen onder hen is ruimere informatie te vinden in de Kleine Gidsen van de kerken Sint-Antonius Abt en Sint-Pieter die in 2015 werden uitgebracht, en ook in het boek 'Wolfsdonk weleer ... (1985)'.

1. In Langdorp Sint-Pieter (chronologisch vanaf ca.1600)

Liekerken Gerardus, reguliere kanunnik van de Sint-Geertruiabdij in Leuven wordt tussen 1600 en 1607 als pastoor genoemd in de dekenale visitatieverslagen.

Sebastiani, N., wordt in 1608 en 1609 vermeld als 'deservitor' of bedienaar.

Murier Andreas, wordt pastoor in Langdorp vanaf 12 juni 1610.
(Was evenals de 3 volgenden reguliere kanunnik van hogervernoemde abdij).

De Souhey Claudius, van 16 mrt 1610 tot zijn overlijden in 1633.

Van Raveschot Michaël, van 6 juni 1633 tot zijn benoeming in Aarschot in 1666 tot zijn overlijden in 1684.

Vander Gracht Antonius, van 22 nov 1666 tot zijn benoeming in A. in 1676.

Taye Philippus Dominicus uit Wemmel komt van O.L.V.-Tielt naar L. van 1676 tot 1692.

De Bentinck Hendrik, zoals vorigen, reguliere kanunnik, pastoor te L. van 15 apr 1692 tot zijn overlijden op 14 feb 1713.

Collier Oliverius, van 1713 tot zijn overlijden op 22 juli 1722. Tevens landdeken van district Diest.

De La Kethulle Alexander, °Mechelen, reguliere kanunnik Leuven, van 11 feb 1735 tot zijn overlijden op 14 sep 1740.

Goedtgebuer Joannes Franciscus, bedienaar in 1740 en pastoor op 17 juni 1741, tot 1747.

Van Egen Jakob, pastoor van 17 juni 1747 tot zijn ontslag op 26 juli 1783.

Vande Eynde Petrus Joannes, °Putte 5 sep 1741. Pastoor van 29 aug.1783 tot zijn overlijden op 14 sep 1828. Met onderbreking tijdens het Franse regime.

Jacobs Philippus, pastoor te L. van 23 sep. 1828 tot zijn overlijden op 24 juni 1860.

Stroobants Jan Frans, °Bierbeek 15 mei 1800, pastoor te L. van 20 sep 1860 tot zijn overlijden op 28 okt 1875

Meulemans Jan, °Eindhout 28 feb 1829, wijding te Mechelen 1853, pastoor in L. van 23 dec 1875 tot zijn overlijden op 9 juni 1892. Stichtte in 1883 de zustersschool.

Van Woensel Petrus Cornelius Antonius, °Mechelen 3 nov 1833, pastoor in Langdorp van 27 sep 1892 tot zijn overlijden op 4 apr 1893.

Sprengers Karel Jozef, °Geel 13 juni 1850. Wijding te Mechelen op 19 dec 1874, pastoor te L. van 24 juni 1893 tot zijn overlijden op 6 juni 1901.

Van Dyck Jan Frans, °Reet 8 okt 1852. Werd na zijn wijding onderpastoor te Tollembeek en daarna op 13 juli 1901 pastoor te L. tot zijn overlijden op 31 okt 1905.

Wouters Jan Frans, °Geel 20 okt 1860. Wijding te Mechelen op 30 mei 1885. Onderpastoor in Herne en tot 27 nov 1905 en daarna pastoor te L. tot zijn overlijden op 25 aug 1925.

Geens Pieter Jozef, °Houtvenne 12 jan 1877. Wijding in Mechelen op 24 mei 1902. Leraar in Hoogstraten. Pastoor in L. van 21 sep 1925 tot zijn overlijden in Leuven op 25 okt 1843. Hij kocht in 1937 het terrein aan voor de school van de Gijmel en begon met de eerste twee klaslokalen.

Wouters Alfons, °Olen 25 aug 1899. Wijding in Mechelen op 8 juni 1924. Hij was onderpastoor in Muizen, Zichem, Itegem en Langdorp (vanaf 22 nov 1938) vooraleer hij er **pastoor** werd op 28 nov 1943. Hij overleed in de kliniek van Leuven op 19 dec 1962. Hij promoveerde de bouw van de kerk in de Gijmel.

Van de Gucht Louis °Ternat 5 feb 1922. Wijding in Mechelen op 24 juli 1949. **Onderpastoor** in Langdorp tot 1958, en pastoor in Ledeberg-Pamel tot 1987. Hij overleed in de Onze-Lieve-Vrouwkliniek van Aalst op 1 september 1999.

Van Looy Gerard, pater picpus, °Putte 3 mrt 1918. Wijding in Zandhoven op 18 juli 1943. Leraar Damiaancollege in Aarschot., en van 28 juli 1963 **pastoor** in L. tot zijn overlijden in Leuven op 12 mei 1987. Liet de parochiezaal in L. bouwen. Zijn confrater **pater René Obbels**, °Pulle 1928, indertijd directeur van het Damiaancollege, nu wonend in het klooster in Leuven, was zijn onderpastoor en tevens koorleider.

Pater Obbels bekleedde gedurende zijn lang priesterschap wel meer functies: directeur van het Damiaancollege, algemeen Overste, missiecoördinator van de Orde van 1982 tot 1988. Hij was jarenlang actief voor *'Mensen Onderweg'* het maandblad uitgegeven door de paters der HH. Harten (Picpussen). Was van 1958 tot 2017 werkzaam in Herselt als onderpastoor, organist, koorleider. Van jongs af – en nog steeds - intens bezig met het werk en het belang van pater Damiaan.

Eerlings Paul, pater picpus, °Kaulille 7 okt 1940. Wijding in Tremelo op 20 mrt 1966. Leraar in het Damiaancollege en de technische school in Aarschot, en in het Sancta Maria Instituut te Leuven. Werd op 16 aug 1987 **pastoor** van Langdorp tot eind juni 2006. Een schitterende realisatie was de restauratie van het Robustelly-orgel in L. in de jaren '90. Ondertussen was hij van 1997 tot 2000 tevens deken van Aarschot. Sinds 2008 koorleider van het Verrijzeniskoor in de O.-L.-Vrouwekerk van A. Na 2006 was hij meewerkend priester in Groot-Aarschot. Hij overleed op 7 mei 2021.

Van Osta Jozef, witheer Averbode, °Brasschaat 13 mrt 1960, wijding in Averbode op 3 sep. 1989. Leraar college Brasschaat (1988-2006), **pastoor** in de drie Langdorpse parochies van 1 juli 2006 tot 30 nov 2013, alsook vanaf 1 jan 2007 federatiepastoor van Aarschot. Sindsdien is hij meewerkend priester in de Federatie Heverlee, subprior in de Abdij van Park en vanaf 2015 ook Prior. Het viergelui in de toren van L. zal ons blijvend aan hem herinneren. Hij was het die voor de vierde klok zorgde.

Gerits Huub, witheer Averbode, °Houthalen 19 jan 1945, wijding in Averbode op 1 mrt 1970, pastoor in Aarschot vanaf 30 april 2000 en deken vanaf 1 jan 2007. Op 1 dec 2013 werd hij ook pastoor van de drie Langdorpse parochies. Op 8 mei 2020 nam hij in de grote kerk van A. afscheid van zijn parochianen en ging terug naar de abdij van Averbode. Hij was een kenner en bewonderaar van de werken van Marc Chagall, Joods-Wit-Russisch schilder, en schonk ten afscheid een van diens schilderijen aan de O.-L.-Vrouwekerk.

Priester Paul Van der Stuyft, °Etterbeek 20 juni 1961, wijding op 28 sep 1996, pastoor te Evere Sint-Vincentius van 2009 tot 2013. Was korte tijd onderpastoor in Scherpenheuvel. Sinds 2011 lid van de vormingsploeg van het diocesaan seminarie te Namen, vanaf februari 2014 meewerkend priester te Langdorp, en sinds 2020 voor de pastorale zone Sint-Rochus Aarschot.

2. In Gijmel Onze-Lieve-Vrouw van Fatima

1956: Pastoor **Alfons Wouters** en onderpastoor **Louis Van de Gucht** zorgden voor de vieringen in twee met elkaar verbonden klaslokalen.

De Haes Emiel, °Herselt 23 mei 1924 in de familie De Haes-De Groot. Wijding te Mechelen op 22 juli 1951. Werd onderpastoor te Breendonk en op **3 mei 1958 kapelaan** van Langdorp-Gijmel. Hij woonde aanvankelijk in bij pastoor Alfons Wouters. Op 9 april 1961 werd de eerste steen gelegd van de kerk. De inwijding gebeurde op 19 mei 1962. En op 5 juni 1963 werd E.H. De Haes tot **pastoor** aangesteld. Hij bleef dat tot **1992** toen hij als rustend priester pastor werd voor het ziekenhuis St.-Jozef in Malle en voorganger bij de zrs van het Convent van Betlehem in Zoersel. Hij overleed in het RVT in Wiekevorst op 12 dec 2006.



E.H. Emiel De Haes

Deken op rust **Herman Berghmans** wordt administrator van de parochie tot 1998.

Eerlings Paul, pater picpus, pastoor van Langdorp Sint-Pieter wordt administrator van Gijmel van 1998 tot 2006 (zie ook Langdorp Sint-Pieter).

Van Osta Jozef, witheer van Averbode, Federatiepastoor, wordt administrator in Gijmel van 2006 tot eind november 2013. Liet in de kerk van Gijmel door iconograaf Joris Van Ael van Gent een prachtige Maria-icoon schilderen en een zeer mooi altaarkruis maken (zie ook Langdorp Sint-Pieter).

Gerits Huub, witheer van Averbode en deken van groot-Aarschot wordt hier in dec 2013 administrator tot 8 mrt 2020 (zie ook Langdorp Sint-Pieter).

Priester Paul Van der Stuyft, meewerkend priester voor de drie geloofsgemeenschappen van Langdorp is ook dienstdoend in G. (zie ook Langdorp Sint-Pieter).

3. In Wolfsdonk Sint-Antonius Abt

Van Hove Joannes Ferdinand. Geboren in Testelt op 7 sep 1746, zn van Petrus en Van de Wouwer Maria Elisabeth. Priester gewijd in Mechelen. Dienstdoend priester van 17 okt 1788 tot zijn overlijden in W. op 20 jan.1793. Hij was oom van Petrus Franciscus Van Hove.

Van Hove Petrus Franciscus Geboren te Testelt. 4 mei 1769. zn van Petrus en Buts Agnes Ludovica. Priester gewijd te Mechelen op 2 juni 1792. Was pastoor in W. van 22 jan 1793 tot 22 mei 1810 en later pastoor in Westmeerbeek tot zijn overlijden op 15 juli 1853.

Milis Joannes Cornelius. Geboren in Rillaar op 22 sep 1768, was hij na zijn wijding eerst kapelaan in Rillaar en onderpastoor in Langdorp vanaf 19 sep.1803. Van 23 mei 1810 tot zijn overlijden op 29 sep 1814 was hij dienstdoend priester in W.

Claes Jan-Baptist. Geboren in Balen-Neet op 4 apr 1765 en priester gewijd te Mechelen op 22 dec 1792. Eerst onderpastoor te L. en vanaf nov 1814 kapelaan te W. Hij werd op 26 mei 1823 pastoor benoemd te Korbeek-Lo. Hij overleed in Mol op 14 okt 1850.

Rentmeesters Frans Jozef. Geboren in Leuven op 13 jan.1783 werd hij eerst onderpastoor in Wolvertem. Betrok in W. als eerste priester de pastorij van 24 juni 1823 tot 15 feb.1833. Na zijn ontslag verhuisde hij terug naar Leuven waar hij overleed op 25 mrt 1850.

Meelbergs Petrus. Hij werd geboren in Olmen 2 jan.1803. Zn van Joannes en Theys Dymphna. Werd priester gewijd in Mechelen op 10 aug. 1825. Was eerst onderpastoor in Eindhout en vanaf 15 feb 1833 kapelaan in W. Werd op 20 dec 1842 de eerste pastoor van W. Hij maakte als kapelaan niet alleen de bouw mee van de pastorij, maar als pastoor ook de wijding van de St.-Antonius Abt-kerk op 18 juni 1845. Hij overleed vijf maanden nadien op 13 november.

Soetewey Pieter Jozef Hij werd geboren te Wezembeek op 2 juni 1804 en werd vanaf 15 juni 1831 onderpastoor in Aarschot. Op 30 dec 1845 werd hij pastoor in W. Tijdens de schoolstrijd zorgde hij ervoor dat in 1879 een vrije school werd opgericht als tegenhanger van de plaatselijke gemeenteschool. Hij nam ontslag op 19 mrt 1888 en overleed te Wezembeek op 14 jan 1890.

Couwenbergh Viktor, pater Hilarius. Hij werd geboren in Scherpenheuvel op 28 mei 1854. Priesterwijding in de abdij van Averbode op 11 juni 1881. Zeven jaar later op 23 juni 1888 werd hij pastoor in W. Bekend als organist en componist van orgelstukken en liederen stond hij mee aan de wieg van de fanfare 'De Verenigde Vrienden' in 1893 en van de plaatselijke Boerengilde. Op 25 nov werd hij

pastoor in Molenstede en in 1907 kapelaan aan de Sint-Michielskerk te Brussel. Hij overleed in Schaarbeek op 28 aug. 1914.

Van Houdt Jozef Viktor. Hij werd geboren in Kasterlee op 22 juli 1854. Zn van Jan Baptist en Maria Coleta Brusselseers. Wijding in Mechelen op 21 feb.1880. Hij was eerst onderpastoor in Borchtlombeek tot 7 juli 1881, later in Herne tot 30 dec.1884 en in Koningshooikt tot 25 jan 1899. Daarna pastoor in W. tot zijn overlijden op 1 jan 1919. Was gekend als een vaardige stroper. In 'Het dorp van Sint-Antonius' van Alfons Heylen, staat hij model voor pastoor Laeremans die op strooptocht gaat en een 'rankonter' heeft met Soo de boswachter.

Pastoor Van Houdt kreeg een gedenksteen tegen de achtermuur van de kerk in Wolfsdonk.

Huybrechts Cornelius Augustinus. Hij werd geboren in Duffel op 27 jan. 1870. Zn van Jan Frans en Verlinden Joanna Lucia. Wijding in Mechelen op 27 aug. 1893. Hij was onderpastoor-cantor in de kathedraal tot 18 feb.1919 toen hij pastoor werd in W. Hij nam zijn ontslag op 30 aug.1923. Hij was betrokken bij het ontstaan van de Oud-Strijdersbond in 1920 en de plaatselijke Boerinnengilde in 1921. Hij overleed in Antwerpen op 30 juli 1931.

Gepts Lodewijk. Hij werd geboren te Noorderwijk op 22 dec 1877 en priester gewijd in Mechelen op 24 mei 1902. Eerst was hij onderpastoor in Geel en vanaf 16 okt 1923 pastoor in W. tot 30 sept 1945. Hij ging op rust in het begijnhof van Herentals tot zijn overlijden op 26 juni 1956. Hij was stuwende kracht voor het ontstaan van K.W.B., A.C.V., en B.J.B. In 1927 zorgde hij voor de bouw van de parochiezaal.

Fonteyn Constant. Hij werd geboren in Zandhoven op 14 dec.1900, priester gewijd in Mechelen in 1927, onderpastoor in Meerle tot 1945 en nadien van 21 okt 1945 tot 31 mrt 1966 pastoor in W. Hij vernieuwde en verruimde de parochiezaal, de kerk en de pastorie. Hij was een harde werker. Hij stierf hier te W. en rust op de nieuwe begraafplaats..

Croonenborghs Jozef. Hij werd geboren in Meerhout 30 nov.1921 en priester gewijd in Mechelen op 25 juli 1948. Hij was onderpastoor in O.L.V.-Olen van 31 juli 1948 tot hij in 1954 onderpastoor werd in Ourodenberg en in 1957 te Scherpenheuvel. Daarna kwam hij naar W. vanaf 1966. Was medestichter van onze Bond van Gepensioneerden in 1972. Hij ging op rust in 1988 maar bleef hier wonen tot hij overleed op 28 nov 1998.

De Roover Emiel Rafaël, pater norbertijn, helper op zon- en feestdagen van 1958 tot 1983.

Hij werd geboren te Boechout op 18 juli 1926 en priester gewijd in de abdij van Averbode op 12 aug 1951. Naast zijn vele taken in en buiten de abdij was hij een graag geziene priester in Wolfsdonk en zijn preken spraken de mensen aan. Hij overleed op 20 okt te Moerzeke waar hij werkte als postulator voor de zaligverklaring van priester Edward Poppe.

(Postulator: geestelijke die in een proces tot zalig-of heiligverklaring als eiser optreedt en de bewijzen moet leveren).



Pater De Roover met foto van priester Poppe aan de muur

Lemaire Liebrecht Alfons, pater norbertijn, onderpastoor vanaf 1983 en administrator van 1998 tot 1996. Hij werd geboren in Mortsel 22 mrt 1938 en priester gewijd in Averbode op 14 maart 1964. Deed eerst dienst in Denemarken. Hij overleed in de abdij op 10 juli 2007.

Kastekkere Peter, pater norbertijn, pastoor van 1996 tot 2003. Hij werd geboren te Beernem op 30 mei 1964 en priester gewijd in Averbode op 1 april 1991. Op 1 juli 1996 werd hij pastoor in W. en bleef dat tot sept. 2003 toen hij benoemd werd in Rotselaar-Centrum en Rotselaar-Heikant. Hij liet zich opmerken door de herinvoering van de Sint-Antoniusviering en de renovatie van de parochiezaal, pastorie en kerkhofmuur.

Fleurent Marc, pater norbertijn, onderpastoor van 2000 tot 2003. Hij is geboren in Antwerpen op 27 april 1937 en priester gewijd in Averbode op 30 maart 1963. Hij was dienstbaar in de abdij en bij collega's in hun parochie. Tussen 2000 en 2003 was hij niet alleen onderpastoor in W. maar ook in Christus-Koning en Rillaar. In jan 2004 werd hij pastoor in Christus-Koning en aalmoezenier in het WZC Sint-Rochus. Op rust sinds sep 2014.

Van Osta Jozef, norbertijn, (zie ook L. en G.). In 2012 tijdens zijn ambtsperiode in W. liet de kerkfabriek vier nieuwe glasramen installeren in de St.-Antonius Abt Kerk.

Priester Paul Van der Stuyft, ook hier dienstdoend (zie Langdorp Sint-Pieter en Gijmel).

Vanaf 2004 deelt Wolfsdonk dezelfde voorgangers met Gijmel en Langdorp.

Andere zondags-onderpastoors uit de abdij van Averbode waren:

- * Hofkens Eberghard-Alfons
- * Monsieurs Reginaldus Kamiel
- * Valvekens Jan-Baptist
- * Valvekens Paul-Emiel +26 aug 1944

17 oktober Missiedag

**“Christus neemt niets weg, Hij geeft alles.
Wie zich aan Hem geeft, krijgt het honderdvoudige terug”.**
Paus Emeritus Benedictus

U bent van harte uitgenodigd om op deze dag aanwezig te zijn, waarbij u ook de kans krijgt om onze missies te steunen door een lekker stuk taart en cake te kopen, vergezeld van een drankje, waarvan u kunt genieten terwijl u door een van ons wordt ontvangen.

Zaden van het Woord
In het Woord

Adres: Abdiestraat 40, 2660 Tongerlo
Inschrijving: <https://forms.gle/ZphgcgAwfvxGnkqx8>
Van 10u30 tot 19u Meer info: 04 72 94 10 47
[/zaden.vanhetwoord.7/](https://www.facebook.com/zaden.vanhetwoord.7/) zaden.tongerlo@gmail.com
Eucharistieviering: 10u30 Vespers: 17u30

Opgeliet: Er zal geen middagmaal zijn. Maar je mag je picknick meebrengen en je kunt cakes en taarten bij ons kopen.

PAROCHIAAL NIEUWS

CONTACTGEGEVENS PAROCHIE EN ZONE

Algemene informatie (contactgegevens, inschrijvingen) vindt u op www.kerkinaarschot.be Meer info over onze parochie (foto's en archief) vindt u op www.sintpieterlangdorp.be

ZONE SINT-ROCHUS AARSCHOT

ZONESECRETARIAAT

Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be

LANGDORP

SECRETARIAAT SINT-PIETER

Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel. 016/56.45.14 of ni.adams@telenet.be

Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorie, Langdorpsesteenweg 299, 3201 Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016/56.68.84 (pastorie).

GIJMEL

SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA

Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63. Elke donderdag 19-20u in de oude pastorie, Hombergstraat 4, 3201 Gijmel.

WOLFSDONK

SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT

Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel. 013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of leo.janssens6@telenet.be

Vanaf 31 mei: elke maandag 10-11u in de oude pastorie, Wolfsdonk-Dorp 20, 3201 Wolfsdonk. Mensen die intenties aangevraagd hadden (vanaf 1 november 2020) en die nog niet konden uitgevoerd worden wegens Corona, kunnen hiervoor een andere datum aanvragen, hetzij door langs te komen op het secretariaat, hetzij telefonisch of per mail.

PAROCHIEBLAD

BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD

Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of sophie.buyck@telenet.be

KERKFABRIEK

Voor vragen over het archief, het project www.verhalenverbindenplatteland.be, het gebruik van onze kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of danckers_jonas@hotmail.com) of penningmeester Mark Van der Borght (tel. 013/78.27.09 of mark.vanderborght@belgacom.net).

VIERINGEN

LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK

.....
invoegen van afbeeldingen van de drie kerkjes
.....

VIERINGEN

GIJMEL

Zaterdag 2 Oktober: Eucharistieviering om 18.00u.

- Voor de overleden leden van de landelijke Gilde: Herman Heylen,
Theophiel Verstrepen, André Wouters, Maurice Cuypers en E.H.Paul Eerlings

WOLFSDONK

Zondag 3 Oktober: Gebedsdienst om 09.00 u.

- Emile Vandeschoot en Maria Alaerts
- Louis Alaerts en Maria Andries
- Fien Vanloo vanwege de parochie

LANGDORP

Geen vieringen

ANDERE VIERINGEN IN DE ZONE

O.-L.-Vrouw Aarschot: Zondag om 11.00 u.

Christus Koning Aarschot: Zaterdag om 18.30 u. (nieuwe regeling, in plaats van zondag)

Sint-Rochus Aarschot: Zaterdag om 17.00 u.

Sint-Cornelius Gelrode: Zaterdag om 18.30 u.

Sint-Niklaas Rillaar: Zondag om 9.30 u.

Rubriektitel

NUTTIGE ADRESSEN

WACHTDIENSTEN

Huisarts

Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 8 u. en eindigt op maandag om 8u. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21u. vóór de feestdag en eindigt om 8u. nà de feestdag.

Het telefoonnummer voor Langdorp en Gijmel is 0900/70.292

Voor Wolfsdonk is het nummer 0900/70.560

www.mediwacht.be

Apothekers

Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u.

www.apotheek.be

ZALEN

Zaal Den Abt Wolfsdonk

contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck

telefoon: 0477/18.20.68

Reserveren kan via www.denabt.be



Parochiezaal Gijmel

contactpersoon: Marleen Beirinckx

telefoon: 016/56.91.41

Zaal Demervallei Langdorp

contactpersoon: dhr. Gijs Laureys

telefoon: 0496/10.94.14