
RUBRIEKTITEL



TERUGBLIK OP WOLFSDONKSE HOOGDAG

Zondag 11 september 2022 was een hoogdag voor Wolfsdonk, waar we met plezier op terugblikken. Net zoals in 2012 en 2017 werd het een feesteditie van het Wolfsfeest mét processie, plechtige viering én receptie. Een bijzondere feestdag met alle Wolfsdonkenaren, jong en oud, die 180 jaar kerk Wolfsdonk vieren ...

Na weken voorbereiding waren Mark, Erna en Jonas om 6u al in de weer om met krijt nummertjes aan te brengen op de straat waar de processiegroepen zich later die ochtend zouden opzetten... Om 7u kwamen de vrijwilligers van de verschillende Wolfsdonkse verenigingen op het Boeckxplein toe om de tentjes van hun verenigingen op te zetten en ook de centrale tap en tafels en stoelen op het plein te installeren. Het podium was de dagen ervoor reeds geleverd, net zoals de koelwagen vol drank en het materiaal dat Rudy ophaalde bij de stadsdiensten. Alle gezamenlijke materiaal stond klaar in de zaal zodat het snel kon opgezet worden want om 8u30 maakten de eerste groepen van de processie zich klaar om hun materiaal op te halen aan de school of in de kerk. Meer dan 300 deelnemers kwamen tussen 8u45 en 9u toe aan Onze School of in de kerk om zich klaar te maken. Maar liefst 53 groepen stelden zich op tussen het kapelletje van Sint-Antonius op de hoek van de Veerlestraat en de Kerkstraat en Wolfsdonk-Dorp ter hoogte van Fokke Schoen.







De processie, de hele zomer lang voorbereid door juf Erna, bestond uit twee grote delen: een deel "Wolfsdonk weleer" met taferelen uit de rijke geschiedenis van ons dorp en een deel "Kerkelijk jaar", die alle aspecten van het kerkelijk jaar toelichtten, gevolgd door het historische Sint-Antonius Abtbeeld uit Ramsel, de religieuze vaandels en het Heilig Sacrament. Zowel verenigingen, gezinnen, schoolkinderen als ouderen liepen mee in de processie. Het hele dorp samen! Om 9u30 werd de processie op gang getrokken. De dorpsraad zorgde met René, Willy, Louis en Leo voor een veilige begeleiding. De lange sliert processiegangers trok door de Veerlestraat langs het tweede Sint-Antoniuskapelletje naar de Processieweg. Aan het kapelletjes "van de Meulder", op de hoek van de Processieweg en de Haakstraat en Spagnienstraat, staken de dragers van het baldakijn (Bastijn, Robert, Marcel en Wim), waaronder zonepastoor Rudy liep met het H. Sacrament, de andere groepen even voor om aan de kapel aan de Dopkesboom de zegen te kunnen geven. Pastoor Rudy sprak er treffende woorden. Het zangkoor, voor de gelegenheid in mooie blauwe kleren om O.L.V. Hemelvaart uit te beelden, zong er het 'Tantum Ergo' en 'Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen'. De vormelingen vormden een erehaag voor het H. Sacrament aan het kapelletje. De vele groepen liepen stil verder naar het dorp. Heel wat huizen waren mooi versierd of op de dorpel of aan de venster stond een Maria- of Sint-Antoniusbeeld. Wolfsdonk op zijn best. In het dorpscentrum stonden heel wat kijklustigen om de grootse processie te bewonderen die onder het gelui van de feestklokken onze kerk binnen ging.



Het historische Sint-Antonius Abt beeld – sinds 1888 in Ramsel – dat door dragers uit Blauberg werd gedragen, werd vooraan het altaar geplaatst en mooi versierd met een fleurrijk bloemstuk. De viering, voorgedaan door zonepastoor Rudy, diaken Bert en priester Renaat, werd opgeluisterd door Fanfare De Verenigde Vrienden en Zangkoor Sint-Anteunkes. Het werd een prachtige dienst met als thema “Alle seizoenen van ons leven”, waarin werd ingegaan op wat het geloof ons het hele jaar door te bieden heeft en hoe we als geloofsgemeenschap ook het verschil kunnen maken voor ons bredere dorp. Diaken Bert ging in zijn homilie hier dieper op in. U leest zijn woordje hieronder. De kerk zat afgeladen vol en er werd genoten van de teksten, de muziek, de vrolijke aanwezigheid van velen en het bijzondere beeld uit Ramsel. De kerkfabriek zorgde voor extra bijzondere verlichting om het geheel een feestelijke toets bij te zetten.





Na de viering ging 'het volk' naar Zaal Den Abt om daar de kelen te smeren met een glaasje schuimwijn of appelsap of fruitsap. KLJ zorgde dat alle glazen uitgeschonken waren en de mandjes met chips en nootjes gevuld. We klonken samen op deze feestelijke dag. Voorzitter van de kerkfabriek Jonas verwelkomde de Wolfsdonkenaren en bedankte eenieder voor de deelname aan en inzet voor deze bijzondere dag. Een processie is niet alleen een gelovige aanwezigheid in het straatbeeld maar ook breder bouwen aan samen gemeenschap vormen. Erna werd in de bloemetjes gezet voor haar ongelofelijke inzet om deze processie een succes te maken. Ze spendeerde immers de hele zomer aan het aanspreken van mensen, het klaarmaken van de kleren en attributen en het plannen van al dit moois. Mark nam eveneens het woord om nog wat extra mensen te bedanken en het ontstaan van dit concept van Wolfsfeest en processie in 2012 nog eens in herinnering te brengen. Jonas mocht namens de parochie na 5 jaar opnieuw twee mensen in de bloemetje zetten die al hun heel leven lang zich inzetten voor onze kerk en gemeenschap, noem het een 'life time achievement award voor Wolfsdonk'.

Mariette Vandeschoot



Mariette Van de Schoot verdiende meer dan een mooie fotokader en bloemen voor al het werk dat zij al jaren doet in onze kerk: bloemen klaarzetten, de kerk poetsen, de nummertjes van de liedjes ophangen, de kleren wassen, etc. Heel veel onzichtbaar werk waar ze terecht door de ganse Wolfsdonkse gemeenschap voor bedankt werd.

Rik Van Dijck



Ook Rik Van Dijck, jarenlang koster in onze kerk en lid en voorzitter van onze kerkfabriek, werd in de bloemetjes gezet met een heuse bolderkar met geschenkjes: koekjes en een fruitmand waarvoor we iedereen uitnodigen deze met hem te kopen opeten in WZC Sint-Barbara te Herselt. Aan Rik werd ook de titel van ere-voorzitter van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt uitgereikt door de huidige kerkfabriek van Langdorp-Wolfsdonk-Gijmel. Een dikke, dikke merci aan beiden. Burgemeester Gwendolyn Rutten nam vervolgens in aanwezigheid van een grote delegatie van het schepencollege het woord en bedankte eveneens de organisatoren en deelnemers. Met een knipoog naar Sint-Antonius wenste ze ons Wolfsdonkenaren te feliciteren en onze karaktertrekken te schetsen. Ook haar speech leest u in bijlage. Zonepastoor Rudy sloot zich aan bij deze gelukwensen en dankwoorden en drukte vanuit de pastorale zone Sint-Rochus Aarschot zijn steun uit voor de Wolfsdonkse gemeenschap. Het trof ons dat hij uitdrukkelijk zei ons te willen blijven bijstaan de volgende jaren.

Om 12u30 werd de aftrap voor het Wolfsfeest gegeven op het Boeckxplein. Leo leidde traditiegetrouw de optredens op het podium in, David zorgde samen met René voor de muziekinstallatie en technische ondersteuning. Aan de centrale tap zetten de verenigingen zich in voor het algemeen belang, bij het standje van de parochie konden kinderen een speelkaart verkrijgen om verspreid over het plein spelletjes te spelen en een bijzondere Wolfsdonkse medaille winnen. De verenigingen boden weer heel wat lekkers aan en vanaf de middag zat het Boeckxplein alweer stampvol. Het weer bleef droog en warm en er werd volop genoten. Lekker eten, lekker drinken, samenzijn. Wat wil een mens nog meer? Het werd een Wolfsfeest om van te smullen voor jong en oud. Na 2 jaar onderbreking door corona, sinds 2019, heeft Wolfsdonk zich weer van zijn beste kant laten zien. Wat een feest. We genieten nog volop na !





Speech Burgemeester Rutten – Wolfsfeest en processie

Van in de woestijn in Egypte, via Constantinopel naar Frankrijk en zo via het kloosterleven verspreid over heel Europa. Zo kwamen de verhalen over de heilige Antonius Abt in onze contreien terecht, ook hier in Wolfsdonk. Volgens de gouden legende was Antonius 22 jaar toen hij besliste om al zijn bezittingen weg te schenken aan de armen en als een kluizenaar ging leven. Zijn betekenis zit in zijn naam: 'ana' wil zeggen 'omhoog' en 'tenens' betekent vasthouden aan'. Antonius probeerde zijn hele leven vast te houden aan het hogere. Hij ging zelfs naar de woestijn om aan de verlokkingen van de duivel te weerstaan.

Geld en goud en roem liet hij aan zich voorbij gaan, maar voor vrienden en samenleven met broeders was er wel plaats. Hij was een inspiratie voor het kloosterleven en ondanks zijn sobere, ingetogen aard wist hij dat de boog niet altijd gespannen kon staan.

Er is een verhaal opgeschreven waarbij Antonius met zijn broeders plezier aan het maken was. Er kwam een boogschutter langs die daar een opmerking over maakte. "Is dat wel gepast voor een abt?". Antonius antwoordde hem: "Zet een pijl op je boog en span hem op." Dat deed hij. "Doe dat nog een keer en daarna nog een keer en daarna nog een keer" zei Antonius.

"Dat gaat niet" antwoordde de man. "ik kan de boog niet zo vaak en zo hard opspannen. Straks heb ik spijt dat hij gebroken is."

"Zo is het ook met mensen" zei Antonius. Als we ons te lang en te hard inspinnen, dan zullen we breken."

Dames en heren,

Het kan geen toeval zijn dat Antonius Abt de patroonheilige is van onze gemeenschap hier in Wolfsdonk? Hier weten we wat hard werken is. Hier leeft men stil en vreedzaam bij elkaar. Maar af en toe, dan mag de boog wat minder gespannen staan. Dan mag er gefeest worden en dat doen we hier vandaag.

Ik wil de organisatoren en alle deelnemers bedanken voor de prachtige processie. Voor al het werk en de toewijding die ze hieraan besteed hebben. Samenwerken is de kracht van dit dorp en dat zie je op momenten als vandaag. Samen met onze stad geven we vieringen zoals vandaag graag een duwtje in de rug.

Want er is reden om te vieren. Niet alleen is het de tweede keer dat de 5-jaarlijkse feesteditie plaatsvindt en kunnen we na de moeilijke coronatijden weer samen zijn, we vieren vandaag ook het 180-jarig bestaan van de kerk en de hele gemeenschap errond. Wolfsdonk was al in de middeleeuwen een bedevaartsplaats voor de Heilige Antonius. In 1457 stond op deze plaats een gotische stenen kapel. Eerst was ze nog afhankelijk van de parochie van Langdorp. Later kwamen de paters witheren van de Abdij van Averbode de kapel mee bedienen. Toen in de 19^{de} eeuw Wolfsdonk bij Aarschot ging horen, steeg het inwonersaantal fors. Eindelijk kreeg Wolfsdonk toen ook de toelating om echt een neoclassicistische kerk te bouwen, opgedragen aan Sint-Antonius Abt.

Ondertussen werd de kerk gerenoveerd en staat ze er 180 jaar. Ik hoop van harte dat de traditie nog lang mag verder leven met de sterke samenhang die Wolfsdonk kenmerkt.

Ondertussen blijven we met de stad in Wolfsdonk investeren. De werken om de schoolomgeving verkeersveilig te maken starten normaal gezien na het bouwverlof in juli volgend jaar. De technische onderzoeken zijn bezig en er zal heel wat werk bij komen kijken, want er wordt ook riolering aangelegd. Dat wordt dan even doorbijten, maar het resultaat dat zal mogen gezien worden. Het perceel tegenover de school wordt een multifunctionele ruimte waar plaats is om te spelen, waar water kan gebufferd worden, waar fietsen kunnen gestald worden en – omdat het weer in september een tikje wisselvallig kan zijn – waar ook een grote tent kan staan waar de Wolfsfeesten bij minder weer kunnen plaatsvinden.

Tegen het einde van de legislatuur worden de fietspaden op de Mouthorenseseesteenweg aan gepakt. Die zijn echt niet meer van deze tijd.

Verenigingen in Wolfsdonk kunnen op de financiële steun van de stad rekenen. Daarnaast was er voor het eerst sinds jaren opnieuw kermis in Wolfsdonk en dat was een succes. We kregen de suggestie om er volgend jaar een ambachtenmarkt of streekproductenmarkt aan te koppelen en dat vinden we een erg goed idee dat past in een dorp waar je nog een slager, bakker en meubelmaker vindt – dat is op heel wat plaatsen in Vlaanderen niet meer het geval en dat willen we dus steunen. Ik wil bij deze ook mijn dank uitdrukken voor de middenstand in Wolfsdonk: ook zij hebben zich de voorbije jaren belangeloos ingezet voor de hele Aarschotse gemeenschap. We kregen materiële hulp bij het vaccinatiecentrum en ook bij de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne gaven ze spontaan de steun die we nodig hadden.

U ziet het. De geest van Antonius, om altijd het hogere voor ogen te houden – en tegelijk te weten dat de boog niet altijd gespannen kan staan, leeft in Wolfsdonk sterker dan ooit.

Ik wens iedereen fijne Wolfsfeesten. Proficiat!

Gwendolyn Rutten

11 september 2022.

Homilie Diaken Bert – Feestelijke viering 180 kerk Wolfsdonk

Beste mensen,

Met de processie hebben we mogelijk toch een beetje teruggevonden wat voor velen in onze tijd verloren is gegaan: de waarde van het geloof in alle seizoenen van het leven.

Voor onze voorouders was het geloof allesbepalend zoals we zagen in het 1^{ste} deel van de processie, wellicht soms ook een juk waaronder men gebukt ging.

Onze huidige wereldse cultuur heeft het geloof naar de marge van het bestaan verschoven. Voor velen vervult het geloof geen rol van betekenis meer in het dagelijkse leven. Echter met de processiescènes uit het kerkelijk jaar wordt duidelijk dat het geloof *alle dagen van ons leven* bezieling kan brengen en dit zowel voor een kind als voor een mens op leeftijd. In ieder van de 4 seizoenen zijn er kerkelijke feesten en sacramenten en wie met deze feesten meeleeft, krijgt voedsel aangereikt voor het hoofd, hart en handen.

In het herfstseizoen worden we met het feest van Allerzielen getroost dat onze geliefde gestorvenen ons nabij blijven en leven over de dood heen, Sint Maarten leert ons delen zoals hijzelf als ridder de helft van zijn mantel schonk aan een bedelaar. Putje winter vieren we de geboorte van het Jezuskind als teken van hoop en steken we tot aan Maria Lichtmis kaarsjes aan die het duister verdrijven. Het geloof doet 'oplichten' letterlijk en nog meer figuurlijk in ons innerlijk. De 40-dagentijd brengt

verdieping en laat ons stilstaan bij wat echt telt in het leven. Het feest van Pasen sterkt dan weer ons vertrouwen dat het lijden niet het laatste woord heeft en spoort ons aan om op te staan uit alles wat ons onvrij maakt. Onder Maria's mantel vinden we in de meimaand beschutting als we ons angstig en verlaten voelen, met Pinksteren wordt ons innerlijk vuur aangewakkerd als dit op een laag pitje dreigt te branden. En in volle zomertijd vieren we het leven met het vreugdevolle feest van Sint Jan en vinden we heling voor onze diepste wonden bij Sint Rochus.

Wat een rijkdom! Elke bestaanservaring, pijn zowel als bloei, wordt gelovig geduid en doorleefd. Het geloof biedt op die wijze houvast en uitzicht in alle levensomstandigheden en dit zowel voor het kind als voor de volwassene. In die zin is het geloof een schat voor wie het vindt net zoals de vrouw uit het evangelie die een intense vreugde kent bij het terugvinden van het geldstuk dat ze verloren was. Jezus spreekt immers hier in beeldtaal waarbij het muntstuk staat voor de grote waarde van het Godsvertrouwen.

Tot slot: de vrouw nodigt vriendinnen en burens uit om in haar blijdschap te delen. Geloof vraagt om gedeeld te worden, zo ontstaat gemeenschap. Ook vandaag: een geloofsgemeenschap, een parochie groeit rond de geloofsschat. Laten we dan ook die geloofsschat koesteren en gemeenschap blijven vormen, verbonden in vreugde en verdriet, met jong en oud, alle seizoenen van ons leven. Amen.

Bert Hellebaut, diaken

25 september

Zesentwintigste zondag door het jaar

Lucas 16,19-31



Hemel en hel

Willen we het verhaal eens tekenen? Het eerste tafereel is niet moeilijk: een kast van een villa met een grote ingangspoort. Je kan er nog bewakers aan toevoegen, zoals bij steenrijke mensen al eens meer gebeurt. Door het raam zie je duidelijk dat er gefeest en gebrast wordt. Buiten aan de poort ligt die sukkelaar, uitgeput en ten einde raad, moe geschreid; enkele honden komen zijn zweren likken. Wat een miserie.

Je kan het beeld nog verruimen in een groot schilderwerk: de rijke-mensen-wereld staat erop afgebeeld, en onderaan, aan het voeteneinde van het doek, ligt een groep armoezaaiers, waarin je duidelijk onze arme-mensen-wereld terugvindt.

Dat is het verhaal dat Jezus vandaag opdient. Hij begint met: 'Er was eens...' maar het is nog bloed-actueel.

Het tweede deel van het verhaal in beeld brengen is wel riskanter. Inspiratieve schilders hebben dat wel getracht: een hel uitbeelden als een alles vernielende brand, waarin het lot van die rijke stinkerd in fel contrast staat met die arme Lazarus, die nu bovenaan staat in het doek. Hij baadt in zonnige kleuren die wel hemels lijken. Hij bevindt zich in hoog hemels gezelschap. Wat een vertroosting! Daar heeft hij heel zijn leven al naar uitgekeken. Die rijke, zo vol van zichzelf, had zijn schreien niet gehoord (niet willen horen). God echter wel. (De naam Lazarus betekent in het Hebreeuws: Eleazar – 'God helpt')

Het eerste deel is realistisch, het is zelfs hedendaags. Maar hemel en hel... is dat geen fantasie van mensen? Wat na de dood? Een groot vraagteken.

Maar Jezus geeft hier een belangrijke hint. Lazarus werd 'in de schoot van Abraham' gedragen, aan wie God ooit zijn hemel uitdrukkelijk beloofd had; terwijl de rijke vrek begraven werd. In de 'onderwereld', in wat zich 'onder' of 'in het hart' van ons aards leven heeft afgespeeld, daar gebeurt het, aan de binnenkant, in het onderliggend streven van ons denken en doen. Hier zijn Wet en Profeten van het allergrootste belang: leven naar 'wat God wil', en dat is vooral op de eerste plaats: liefdevol medemens zijn. Kijk maar naar Jezus. Alleen zo kan je echt thuiskomen bij God; en dat is volop 'hemel'.

UITNODIGING TAIZEGEBED



Op **zaterdag 24 september** is er terug Taizégebied in de **Sint-Rochuskerk in Aarschot**. Ook de volgende maanden is iedereen welkom op de laatste zaterdag van de maand, telkens om **20 uur**.

Een uur samenzijn met jonge en minder jonge mensen, in stilte en gebed, met zachte muziek. Ook als je zelf niet kunt zingen (of denkt niet te kunnen zingen!), kan je toch genieten van de korte bijbel- of psalmgebeden die een tiental keer herhaald worden. De avond wordt afgesloten met een kop thee en een gezellige babbel.

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft eind augustus een bezoek gebracht aan de oecumenische gemeenschap van Taizé in de Franse Bourgogne. Ze bracht hulde aan de solidariteit en de bereidheid tot dienstbaarheid van de jongeren. Ze was ook getroffen door hun aandacht voor vrede en voor onze planeet.

De commissievoorzitter kent Taizé vooral van de getuigenissen van haar broers en neven. Zij kwamen 'veranderd' terug. Dat heeft toen grote indruk op haar gemaakt. Ze was sterk onder de indruk door de opvang van vluchtelingen in de gemeenschap van Taizé.

DE KORTE SPIRITUELE SESSIES IN DE KERK VAN LANGDORP

Nogmaals een kleine herinnering aan de komende sessies die in de kerk van Langdorp zullen plaatsvinden. Iedereen is welkom !

**Wat is de mens, Heer,
dat u naar hem omziet?**
(Ps. 144, 3a)

Groeien tot Christelijke volwassenheid !
Aan de hand van sterke spirituele teksten uit de rijke schat van christelijke spirituele literatuur.

Waar? Kerk van Langdorp
Wanneer? Zie data verderop
Van 14.30 tot rond 17 u
Pauze rond 15.45 u

 **Centrum Jan van Ruusbroec**

Aanbod van korte sessies in Langdorp

In de Sint-Pieterskerk te Langdorp	
Waar ?	
Wanneer ?	Zondag 2 oktober 2022 Zondag 6 november 2022 Zondag 4 december 2022 Zondag 5 februari 2023 Zondag 5 maart 2023 Zondag 2 april 2023 Zondag 7 mei 2023 Zondag 4 juni 2023
Programma ?	<i>Inleiding: telkens om 14.30 u Pauze: rond 15.45 u Vraag en antwoord: rond 16 u</i>

Intrigeren die mystiekers je, maar kan je niet goed begrijpen wat ze echt te zeggen hebben ? Heb geen schrik, mystieke lectuur heeft niets mysterieus, wel in tegendeel! Als men ermee vertrouwd raakt ontdekt men hoe rijk en verkwikkend ze is.

Met de activiteiten van het Ruusbroeccentrum willen we eenieder die interesse heeft helpen om beetje bij beetje thuis te komen in de rijke schat aan christelijke spirituele literatuur !

Verwacht geen grote of spitsvondige theorieën. We willen alleen maar één ding doen: **Teksten lezen!** - Dan denken jullie wellicht: "Dat kunnen we toch allemaal, dat hebben we in het eerste leerjaar geleerd. Niet?"

Toch blijven we bij het lezen in het algemeen stilstaan aan de oppervlakte. De Heilige Schrift en alle christelijke spirituele en mystieke literatuur moet grondiger dan oppervlakkig gelezen worden. Deze teksten willen ons voeden, het is aan ons om ze te ontvangen als het Woord van God. Laten we niet vergeten dat deze teksten behoren tot de Traditie van de Kerk, wat de continuïteit is van het Woord van God.

Website: jvr.4god.be **Mail:** ruusbroecvereniging.vzw@4god.be



KERKCONCERTEN IN HET MERODEGEBIED

De wereld komt naar de Merode

Stilaan een klassieker voor de meerwaardezoeker: 10 kerkconcerten van Merodefestival met **kwalitatieve world- en folkmuziek.**

Verras jezelf en ontdek de wereld met muziek uit Oost-Europa of de mediterrane wereld, stemmen uit Mexico, Noord-Ierland, of Engeland, naast muzikanten van bij ons, vaak in originele combinaties.

En dat alles op unieke locaties, namelijk **de bijzondere kerken** van het Merodegebied

Programma 2022-2023:

Op **muzikale wereldreis 'Hiraeth' - Wouter Vandenabeele en vrienden** - Zaterdag 1 oktober 2022 om 17:30 uur tot 22 uur - Sint-Pieterskerk Langdorp

Inclusief muzikale wandeling en avondmaaltijd. Een openingsconcert voor alle zintuigen!

Van La Llorona tot Las Lloronas - Quetzal Duo (BE-MEX) en Las Lloronas (BE-ES-DUI) - Zaterdag 22 oktober 2022 om 20.00 uur - Sint-Pieterskerk Langdorp

Cluster night - Basta² (BE) / Ananta Roosens (BE) & Kaito Winse (Burkina Faso) - Zaterdag 19 november 2022 om 20.00 uur - Sint-Luciakerk Engsbergen

Engelse meerstemmigheid - Lady Maisery (UK) - Zaterdag 3 december 2022 om 20.00 uur - Sint-Servatiuskerk Herselt

Innemende schoonheid - Birds of passage (BE-SYR-DK) - Zaterdag 21 januari 2023 om 20.00 uur - Sint-Luciakerk Engsbergen

Feeërieke intimiteit - The Breath (NIR) - Zaterdag 4 februari 2023 om 20.00 uur - Sint-Pieterskerk Langdorp

Schotse meesterwerken - Alasdair Roberts (SCO) - Zaterdag 4 maart 2023 om 20.00 uur - Sint-Pieterskerk Langdorp

Akoestisch powerfolk trio - Snaarmaarwaar (BE) + Sam Kelly (UK) - Zaterdag 25 maart 2023 om 20.00 uur - Sint-Pieterskerk Testelt

From Kishinev to Constantinople - HALVA - Zaterdag 22 april 2023 om 20.00 uur - Sint-Servatiuskerk Herselt

Occitaanse liefdesverhalen - Sarai (BE-FR) - Zaterdag 24 juni 2023 om 20.00 uur - Sint-Pieterskerk Testelt

Ticketformules

Combi-ticket:

10 concerten inclusief openingsconcert met maaltijd en muzikale wandeling: € 155

Openingsconcert:

met maaltijd en en muzikale wandeling: € 34

Individuele tickets: € 18

Meer info: <https://www.merodefestival.be/>



MERODEFESTIVAL

kerk concert

WOUTER VANDENABEELE EN VRIENDEN

ZATERDAG 1 OKTOBER 2022 / 17U30 TOT 22 U
SINT-PIETERSKERK LANGDORP

Op muzikale wereldreis 'Hiraeth'

PAROCHIAAL NIEUWS

LANGDORP

DOOPVIERING

Op zaterdag 10 september vonden in onze kerk 2 doopvieringen plaats.

Pifte Van Gorp werd geboren te Geel op 9 september 2021 en is het zoontje van Thomas Van Gorp en Liese Dierckx.

Ook **Daan Van Gompel** vroeg om gedoopt te worden. Daan werd geboren op 25 juli 2015 en is het zoontje van Ellen Van Gompel.

Langs deze weg wensen we beide dopelingen, hun ouders en familie van harte proficiat. Dat beide jongens, door de goede zorgen van hun familie mogen opgroeien tot liefdevolle jongens. Dat ze gesterkt door de kracht van de Heilige Geest en door het sacrament van het doopsel vreugdevolle leerlingen van Jezus mogen worden.

GIJMEL

DOOPVIERING

Op zondag 11 september werd Lex Baus boven de doopvont van de kerk Fatima-Gijmel gehouden. Lex is het zoontje van Gino Baus en Elke Van Nuffelen. Hij werd geboren in Leuven op 02/02/2021. Langs deze weg willen we als parochiegemeenschap de dopeling, zijn ouders en familie van harte proficiat wensen. Dat Lex mag opgroeien tot een liefdevolle jongen. Dat hij gesterkt door het sacrament van het doopsel en de kracht van de Heilige Geest een vreugdevolle leerling van Jezus mag worden.

OVERLEDEN

Magda Van Gestel, echtgenote van Willy Wittebols, overleden in Leuven op 4 september. Zij werd geboren in Aarschot op 24 juni 1943.

Langs deze weg bieden we als parochiegemeenschap aan de ganse familie onze christelijke deelneming aan.

Dat Magda rust en vrede mag vinden bij God onze Heer. Dat zij mag thuiskomen in Gods Vaderhuis.

WOLFSDONK



Kapelleke in de Kolkenvijverstraat, (werk van schrijnwerker Jan Van der Borgh).... installeren, versieren en plaatsen door Wim Vandervliet en vrouwtje ! Mooi !

OVERLEDEN

René Salaets, geboren in Langdorp op 14 december 1940 en overleden Op 6 september in het woonzorgcentrum St. Barbara in Herselt.
Hij was de echtgenoot van Christiane Masson.

Anna Verhoeven, weduwe van Eduard 'War' Siongers. Zij werd geboren op 25 juli 1930 in Langdorp. Anna is overleden op 4 september in woonzorgcentrum Voortberg in Testelt. Zij was lid van Samana en Okra

Namens de parochiegemeenschap bieden wij aan de families onze oprechte christelijke deelneming aan.

SINT-ROCHUS AARSCHOT

ZONESECRETARIAAT

Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be

LANGDORP

SECRETARIAAT SINT-PIETER

Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel. 016/56.45.14 of ni.adams@telenet.be

Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorij, Langdorpssteenweg 299, 3201 Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016/56.68.84 (pastorij).

GIJMEL

SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA

Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63. Elke donderdag 19-20u in de oude pastorij, Hombergstraat 4, 3201 Gijmel.

WOLFSDONK

SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT

Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel. 013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of leo.janssens6@telenet.be

PAROCHIEBLAD

BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD

Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of sophie.buyck@telenet.be

KERKFABRIEK

Voor vragen over het archief, het project www.verhalenverbindenplatteland.be, het gebruik van onze kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of danckers_jonas@hotmail.com) of penningmeester Mark Van der Borgh (tel. 013/78.27.09 of mark.vanderborgh@belgacom.net).

VIERINGEN

LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK



.....
invoegen van afbeeldingen van de drie kerkjes
.....

VIERINGEN

LANGDORP

Zondag 25 september: Gebedsviering om 10.30 u.

GIJMEL

Zaterdag 24 september: Gebedsviering om 18.00 u.

WOLFSDONK

Zondag 25 september: Eucharistieviering om 9.30 u.

- Lea Verbraeken vanwege de geburen
- Anna Verhoeven vanwege de parochie

NUTTIGE ADRESSEN

WACHTDIENSTEN

Huisarts

Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 8 u. en eindigt op maandag om 8u. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21u. vóór de feestdag en eindigt om 8u. nà de feestdag.

Het telefoonnummer voor Langdorp en Gijmel is 0900/70.292

Voor Wolfsdonk is het nummer 0900/70.560

www.mediwacht.be

Apothekers

Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u.

www.apotheek.be

ZALEN

Zaal Den Abt Wolfsdonk

contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck

telefoon: 0477/18.20.68

Reserveren kan via www.denabt.be



Parochiezaal Gijmel

contactpersoon: Marleen Beirinckx

telefoon: 016/56.91.41

Zaal Demervallei Langdorp

contactpersoon: dhr. Gijs Laureys

telefoon: 0496/10.94.14