



5 september 2021

Drieëntwintigste zondag door het jaar

Marcus 7,31-37



Effata – Ga open!

Onze wereld gaat om zeep, er gebeuren rare dingen... ons klimaat uit evenwicht, met alle rampzalige gevolgen van dien... Alarmsignalen bij de vleet: groeiende kloof tussen arm en rijk, hebbers die sukkelaars wegslaan als ambetante muggen, machtsmisbuik en discriminaties allerlei... wapens in plaats van ontwikkelingskansen... onze samenleving lijkt wel doodziek.

Zijn wij dan doof voor wat er gebeurt, en stom als het gaat over oplossingen?

Dit genezingsverhaal uit het evangelie brengt ons hopelijk licht en uitzicht. Ze brengen iemand bij Hem die doof is en bovendien zich niet verstaanbaar kan uitdrukken, de zogenaamde doofstomme. Hij staat hier symbool voor de moderne mens, anno 2021, de mens die deze schrijnende signalen niet (of niet meer) hoort. Ook de mensen rondom Jezus waren doof voor zijn reddende boodschap, en hun spreken daarover was wartaal. Ze horen misschien wel, zei Jezus, maar ze luisteren niet, ze begrijpen niet, het dringt niet tot ze door.

Van Hem wordt later gezegd: Hij heeft gehoor gegeven aan Gods plan met mens en wereld. Heel zijn denken en doen werd bepaald door wat God wil en door wat best is voor de mensen. Zo lezen wij in een brief van Sint Paulus: 'Als mens verschenen heeft Hij zich vernederd door in alles gehoorzaam te zijn aan zijn hemelse Vader, ja, tot sterven toe. Dat heeft Hem gemaakt tot Heer en Meester van hemel en aarde.'

Keren we even terug naar ons evangelie. De operatie die dé specialist van Gods hoor centrum hier uitvoert, gebeurt in fasen die hier tot in detail worden beschreven. Hij neemt eerst de dove man apart, weg van de kijkcijfers; want het is een persoonlijk gebeuren. Dan raakt Hij hem aan, steekt zijn vinger in de oren en raakt diens tongriem aan met eigen speeksel. Het lijkt wel een scheppend in gang trekken van een spreekproces dat geblokkeerd zat. Ook wij stamelen maar wat als het over onze vastgelopen wereld gaat.

En dan gebeurt er iets opmerkelijk: Hij wendt zich tot zijn hemelse Vader; het is immers een goddelijke ingreep; ter zelfder tijd zucht Hij diep alsof Hij Gods scheppingsadem inhaleert, en spreekt uiteindelijk het bevrijdend: Effata – Ga open!

De nieuwe mens wordt geboren, de mens die voortaan mét Jezus gehoor geeft aan wat God wil. Dat ingrijpend genezingsproces maakt dat hij voortaan zinvolle en verstaanbare taal gaat spreken; geen gebrabbel, maar zinvol, met open vizier op Gods toekomst met mens en wereld.

De omstaanders waren er helemaal ondersteboven van, lezen we. Alles wat Hij aanraakt wordt goed. Hij maakt dat doven horen, en mensen zonder stem zinvol actief worden in onze wereld. Hij is ongetwijfeld dé man door God gezonden, door wie alles nieuw wordt.

DE LAATSTE LOODJES OP DE TWEE SCHOLEN: De Sint-Pietersschool en de O.L.V. van Fatimaschool

Lieve mensen,

De laatste loodjes op de twee scholen eind augustus 2021...

Telenetwerken, elektriciteitswerken, ... de laatste werfvergadering voor de dakwerken (kostprijs 90 500 euro). Subsidies werden aangevraagd voor 102 963 euro, zo hebben we nog 12 463 euro over om isolatie in september te laten plaatsen. Deuren van de kleuterblok voor laatste keer geveerd want in 2023 worden nieuwe ramen en deuren geplaatst ook met de nodige subsidies.



Alle graspleintjes nog eens gemaaid (was heel veel werk aan deze zomer). Met grote dank aan Dany, Staf, Martine en Leo maar ook een dikke dankjewel aan Jos om elke dag voor de kippen in de Sint-Pietersschool te zorgen!

Knap werk geleverd allemaal! Dankjewel en tot ziens!

Een fijne start aan alle kleuters, leerlingen en leerkrachten op 1 september!

Veel succes aan de nieuwe directeur, mevrouw Marleen Beirinckx!





SACRAMENTEN VOOR DE DRIE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

Voor het vastleggen van sacramenten in onze kerken kan u steeds terecht op www.kerkinaarschot.be (klikken op FORMULIEREN of 'belangrijke levensmomenten') of via het zonesecretariaat: 016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be

Doopvieringen

Alle doopvieringen starten om 14u. of om 15u. Doopaanvragen dienen minstens 3 weken op voorhand binnen te zijn. De formulieren staan op de site www.kerkinaarschot.be U kan ze ook onmiddellijk doorzenden naar ni.adams@telenet.be

Huwelijken: Huwelijkskandidaten kunnen hun aanvraag indienen via www.kerkinaarschot.be of het zonesecretariaat.

Uitvaarten: De familie neemt contact op met een begrafenisondernemer. Deze zal de nodige afspraken maken met de lokale verantwoordelijken en priester of diaken.

Ziekensacrament: Men kan hiervoor steeds een beroep doen op priester-op-rust Renaat Van den Berckt (Volkensvoortstraat 35, 3201 Wolfsdonk - 0473/50.43.12)

VERHALEN VERBINDEN PLATTELAND



HOE HET VROEGER WAS

Brillen

Brillen bestonden wel, maar er werden er weinig gedragen. De mensen deden het zo lang mogelijk zonder bril. Ze gebruikten wel eens een vergrootglas dat soms in het montuur van een bril gestoken werd. Mooi was dat niet. De bril had dan een ijzertje dat achter het oor stak.

De dokter die de schoolkinderen kwam onderzoeken, stuurde hen indien nodig naar de oogarts als ze erg scheel zagen. Verder was het niet altijd duidelijk wanneer en waarom hij iemand doorstuurde. Roza vertelde dat dit voor haar kinderen allemaal beter was, maar 'in onzen tijd' bestond dat niet. In Aarschot was er geen oogarts, je moest daarvoor naar Leuven. In de dorpen waren er geen brillenwinkels.

Hoorapparaten

Hoorapparaten werden nog minder gebruikt dan brillen. Een enkeling had een hoorn, maar dat was zeker niet algemeen. Voor mensen die slecht hoorden, was de oplossing gewoon dat men harder moest roepen. Een rijke mens had misschien een hoorapparaat.

Dokters

In de dorpen woonden geen dokters, in Aarschot wel. Bekende dokters waren Geyskens, Liekens, Gijbels en Bergen. Dokter Van Kerckhoven kwam later.

Dokter Geyskens kwam aan huis bij de meeste mensen. Hij had geen auto en kwam met *nen tuffer* (moto).

Roza (91 jaar) vertelde dat de dokter van Herselt nog met paard en kar kwam, toen zij klein was. Enkel als het heel erg was, werd er een dokter geroepen. In het café bij Lowieke de velomaker op de Herseltsesteenweg was er telefoon en daar konden mensen naartoe om een dokter te bellen. Meestal echter werd iemand naar de dokter gestuurd om hem te verwittigen. Omdat de dokters enkel geroepen werden als het hoognodig was, was het geen goed teken als er ergens een dokter aan huis kwam.

Madeleine weet nog dat ze met de school naar het medisch onderzoek in Aarschot gingen. Het had plaats in een gebouw aan het station aan de baan naar Betekom. Een oudere dokter deed het onderzoek, dokter Geyskens deed dat niet.

Apotheek

Bij apotheek Bollen of bij de zusters in het Gasthuis kon men medicamenten gaan halen. Dikwijls werden ook huis-, tuin- en keukenmiddelen gebruikt. Als hoestsiroop nam men bijvoorbeeld *een goeie druppel* (cognac, rum, jenever, ...) met suiker en een half tas koffie. Voor de kinderen deed men *één druppel* in een hele fles vlierbessensiroop. Een handdoek die gedrenkt was in azijnwater werd rond het hoofd gebonden tegen hoofdpijn. Als men wat griepigerig was kon citroenlimonade ook wel helpen (heet water met citroensap, honing of suiker). Binnenblijven en warmhouden, was een vaak gebruikte remedie.

Ziekten

Veel kindjes stierven van de stuipen en van wiegendood. Bij mazelen en stuipen kwam de dokter. Een kindje van de zus van José is van de kroep gestorven. Bij de kroep ging de keel toe.

Bij *Broekske* in de Winterstraat zijn twee kinderen gestorven aan de tering (tuberculose). Hij had nog wel andere kinderen. Een broer van Elza is eveneens gestorven aan deze ziekte. Haar man kreeg tering toen ze al getrouwd waren. Hij is een jaar thuisgebleven van zijn werk.

Van een verkoudheid kon je een *fleurus* (longontsteking) krijgen. Een *fleurus* kon tot tuberculose leiden. [redactie: tering = tuberculose, wordt veroorzaakt door een bacterie en treft dikwijls mensen met een verlaagde weerstand].

Men ging zelden naar de kliniek in Leuven. Wie dat nog kon, ging zelf met de trein.

Elza heeft nog gezien dat haar vader iemand met paard en kar naar de kliniek bracht.

Veel mensen werden niet naar de kliniek gedaan en stierven gewoon thuis.

Medicatie, wondverzorging

Plakkers om een wondje te bedekken, bestonden niet. De meeste mensen hadden wel een *potteke rood*, *tanturiotte* (jodiumtinctuur), of *oxygenee* (zuurstofwater) in huis om wondjes te ontsmetten. Ze gingen dat halen in het Gasthuis. Met *oxygenee* wasten ze de wond uit. Dan wat rood erop en een vod errond die men wat vastbond met een draad. Later is gaas gekomen.

Bevallingen

Vrouwen in verwachting gingen niet op controle. De meesten bevielen thuis. *Roos Hoef* was de vroedvrouw. Zelden kwam er een dokter bij te pas. De mensen wachtten zo lang mogelijk om de vroedvrouw te gaan halen. Ze zorgden zelf voor water en handdoeken. Later is *Magritte Vermeulen* gekomen. *Magritte* was getrouwd met Remi Van Aelst, de latere burgemeester van Langdorp. Madame Zomers was een vroedvrouw van Aarschot en die kwam soms ook.

Toen Roza moest bevallen, reed haar man met de velo en zij er achterop, naar het Gasthuis in Aarschot. Bij complicaties was het meestal een misval.

Als de mensen vragen hadden over kinderen, gingen ze naar het Kinderheil.

Lowis Janssens kwam zes weken aan huis om de kinderen te wegen. Voor haar deed *Trees Didden* uit Messelbroek dat. Die heeft heel veel kindjes 'gebracht'. Dokter Tiels uit Testelt kwam één keer per maand in 't café van Rozeke Hendrickx (aan den Halt) en daar gingen de mensen met hun kinderen dan naartoe.

Vroeger moesten de kinderen langer pap eten dan nu.

Hulpmiddelen

In 'onze jonge tijd' zagen we geen rolstoelen. Als de mensen iets op wielen hadden, maakten ze daar zelf iets van. Toen Jos, de broer van Madeleine zijn been gebroken had, werd van een oude *voiture* (kinderwagen) de bak afgedaan, er werd iets anders opgezet en daar reden ze dan mee rond.

Louis Verdonck was als sukkelaar geboren en ging met krukken. In Leuven kon je die kopen. Als stok gebruikte men een stok uit het bos of de haag of men kocht er eentje in Scherpenheuvel.

Naar de psychiater ging men niet. Er werd gezegd dat de mensen kinds waren en dat werd gewoon aanvaard. Ze lieten die maar gewoon voortdoen en probeerden er hun plan mee te trekken. Alleen als ze gewelddadig werden, werden ze in een *zothuis* opgenomen. Madeleine heeft zo iemand gekend.

Tandartsen

Men ging naar de tandarts in Aarschot. Juist over de Hoogbrug aan de rechterkant had je tandarts Dieltiens. Iemand vertelde dat er eens een meisje gestorven is door tanden te laten trekken. Dokter Geyskens trok soms ook tanden. Dat waren dan tanden die niet moesten verdoofd worden.

Tanden konden ze niet *plomberen*, dus het was ofwel niets doen, ofwel de tand laten trekken.

Tandpijn werd bestreden met een stukje aspirine of door zout op de tand te strooien. Ook tabak kon de pijn verzachten.

Valse tanden waren zeldzaam. Sommigen hadden er, maar alleen de rijkere mensen. Soms liet een rijke een tand trekken om er een gouden in te zetten. Als je geen tanden meer had werd het tandvlees hard en dan kon je knabbelen.

Tanden werden niet gepoetst, tandpasta en tandenborstel kende men niet. Men gebruikte een *stekeske* (lucifer) om tussen de tanden te keuteren.

Nagelverzorging

Nagels werden geknipt met een schaar, nagelknippers bestonden nog niet. Voor kinderen gebruikte men een klein schaaftje. Een mes werd niet gebruikt, tenzij om het vuil onder de nagels te verwijderen.

Verteld door bewoners van het WZC St.-Rochus

PAROCHIAAL NIEUWS

CONTACTGEGEVENS PAROCHIE EN ZONE

Algemene informatie (contactgegevens, inschrijvingen) vindt u op www.kerkinaarschot.be Meer info over onze parochie (foto's en archief) vindt u op www.sintpieterlangdorp.be

ZONE SINT-ROCHUS AARSCHOT

ZONESECRETARIAAT

Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be

LANGDORP

SECRETARIAAT SINT-PIETER

Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel. 016/56.45.14 of ni.adams@telenet.be

Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorij, Langdorpsesteenweg 299, 3201 Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016/56.68.84 (pastorij).

GIJMEL

SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA

Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63. Elke donderdag 19-20u in de oude pastorij, Hombergstraat 4, 3201 Gijmel.

WOLFSDONK

SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT

Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel. 013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of leo.janssens6@telenet.be

Vanaf 31 mei: elke maandag 10-11u in de oude pastorij, Wolfsdonk-Dorp 20, 3201 Wolfsdonk. Mensen die intenties aangevraagd hadden (vanaf 1 november 2020) en die nog niet konden uitgevoerd worden wegens Corona, kunnen hiervoor een andere datum aanvragen, hetzij door langs te komen op het secretariaat, hetzij telefonisch of per mail.

PAROCHIEBLAD

BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD

Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude

KERKFABRIEK

Voor vragen over het archief, het project www.verhalenverbindenplatteland.be, het gebruik van onze kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of danckers_jonas@hotmail.com) of penningmeester Mark Van der Borght (tel. 013/78.27.09 of mark.vanderborght@belgacom.net).

VIERINGEN

LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK

.....
invoegen van afbeeldingen van de drie kerkjes
.....

VIERINGEN

GIJMEL

Zaterdag 4 September: Eucharistieviering om 18.00u.
- Jgt. Anna Verbinnen, Jozef Torfs, Maria Torfs en Armand Mijten

WOLFSDONK

Zondag 5 september: Gebedsdienst om 09.00 u.
- Emile Vandeschoot en Maria Alaerts
- Louis Alaerts en Maria Andries

LANGDORP

Geen vieringen

Rubriektitel

NUTTIGE ADRESSEN

WACHTDIENSTEN

Huisarts

Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 8 u. en eindigt op maandag om 8u. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21u. vóór de feestdag en eindigt om 8u. nà de feestdag.

Het telefoonnummer voor Langdorp en Gijmel is 0900/70.292

Voor Wolfsdonk is het nummer 0900/70.560

www.mediwacht.be

Apothekers

Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u.

www.apotheek.be

ZALEN

Zaal Den Abt Wolfsdonk

contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck

telefoon: 0477/18.20.68

Reserveren kan via www.denabt.be

.....
invoegen afbeelding 'zaal den Abt'
F442m35

Parochiezaal Gijmel

contactpersoon: Marleen Beirinckx

telefoon: 016/56.91.41

Zaal Demervallei Langdorp

contactpersoon: dhr. Gijs Laureys

telefoon: 0496/10.94.14