

-----  
RUBRIEKTITEL  
-----



### NAAMOPGAVE VORMELINGEN 2022

Vanuit de vormselcatechese twijfelden we geen moment nu we terug mogen vieren en nodigden we op zondag 27 juni de vormelingen van 2022 uit om hun naam op te geven voor de kring 12-werking. Na een geanimeerde catechese over de betekenis van de naamopgave en de 7 werken van Barmhartigheid, volgde de viering zelf in aanwezigheid van de gezinnen. Wist u dat de naam van God betekent 'Ik zal er zijn' en de naam van Jezus 'redder'? Meteen ook een opdracht voor ieder die in het voetspoor van Jezus wenst te gaan en de naam van God tracht waar te maken. We hebben gebeden en gezongen dat de toekomstige vormelingen hiertoe gesterkt worden met de Goede Geest. Ieder kind sprak een engagement uit op eigen maat als actualisatie van een werk van Barmhartigheid. De naakten kleden kan gebeuren door kledij te deponeren in de rode inzamelcontainer van Wereldmissiehulp, de hongerigen spijzen door een boterham te delen met een kind dat zijn brooddoos thuis vergat, de vreemdeling herbergen door een nieuwe klasgenoot te betrekken bij je spel. De dorstigen laven? Geen waterverspilling door meer een douche te nemen dan een bad... Met zoveel jeugdig enthousiasme kijken we al uit naar de start van het vormseljaar in september. Indien jullie nog kinderen kennen die willen aansluiten bij de werking ter voorbereiding van het vormsel in 2022, gelieve hen contact te laten opnemen met catechisten Erna of Leo voor Wolfsdonk of met diaken Bert voor Gijmel.

Alvast een wuifhandje van de vormelingen voor een fijne zomertijd voor alle parochiebladlezers.  
Bert, diaken

#### *Vormelingen van Gijmel*



.....  
invoegen foto Vormelingen van Wolfsdonk  
F4422d29

.....  
*Vormelingen van Wolfsdonk*



**15 AUGUSTUS:  
SPIRITUELE WANDELING PASTORALE ZONE AARSCHOT**

Welkom allen die op deze Hoogdag al stappend verstilling en verdieping zoeken. We volgen de bewegwijzerde route van het troostpad doorheen de rustgevende Wolfsdonkse beemden en bossen. Onderweg zijn er haltes voorzien waarbij telkens vrijblijvend een eenvoudige aanzet wordt gegeven tot reflectie en onderlinge uitwisseling. Het belooft een deugddoende tocht (5-tal km) te worden voor lichaam en ziel.

Vertrek en eindpunt liggen aan de Onze-Lieve-Vrouwekapel in de Processieweg nabij de Dopjesboom te Wolfsdonk. Je kan individueel aansluiten of afspreken met vrienden. We stellen ter plekke groepjes samen van een 4 à 5 deelnemers die we om het kwartier op pad sturen. Je kan starten tussen 15u. en 17u. Reken op een 2-tal uren voor dit meditatief aanbod in beweging.

Parkeren doe je best op het Boeckxplein aan de kerk in het centrum van Wolfsdonk. Vervolgens stap je in de bocht, voorbij de apotheek en het café, de Processieweg in en makkelijk tot aan de kapel (300 meter verder) waar je verwelkomd wordt bij de 1<sup>ste</sup> halte.

Inschrijven hoeft niet maar is mogelijk via [bert.hellebaut@telenet.be](mailto:bert.hellebaut@telenet.be) (of 0472 25 26 79 ) waar je desgevallend tevens meer info kan verkrijgen.

De pastorale zoneploeg St.-Rochus Aarschot kijkt alvast uit naar je komst !  
Inmiddels fijne deugddoende zomermaanden toegedacht.

# Spirituele wandeling

Zondag 15 augustus 2021



Een deugddoende tocht voor lichaam en ziel van circa 2 u  
Vertrek tussen 15-17u, Mariakapel aan de Dopkesboom te Wolfsdonk

25 juli 2021

Zeventiende zondag door het jaar

Johannes 6, 1-15

Gulle gastheer



Deel even in mijn wondere droom! Ik droomde dat er een lange tafel gedekt stond, de hele aardbol rond. Wars van ingebeelde lengte- of breedtegraden, kon iedereen aanschuiven aan het grote mensenfeest. Plaats voor klein en groot, van welke afkomst, taal of cultuur ook... het doet er niet toe, er is immers eten in overvloed... Wat een droom!

Wellicht was het deze droom die Jezus in actie deed schieten toen Hij van boven op die berg die menigte zag, terneer geslagen en hunkerend naar leven. Dromen zijn bedrog, zeggen de mensen. Maar bij Jezus knaagde de honger naar leven bij zoveel mensen aan zijn binnenste. Het liet Hem niet los. Wat ging er bij jou om, toen je daareven mijn droom beluisterde? Naïef? Unrealistisch? Een onmogelijke opgave: een lange tafel, de wereld rond, vol met mensen van allerlei slag... wat voor nonsens is dat. Zo moeten de leerlingen zich ook gevoeld hebben toen Jezus hun opdroeg zelf voor eten te zorgen. Hoe kan je nu met een handvol broodjes en twee vissen die talloze massa gaan voeden? Hoe gek is dat!

En dan gebeurt er iets uiterst opmerkelijk. "Geef Mij wat je hebt" vroeg Jezus. (Ik lees verder) 'En dan nam Hij die broodjes, sprak er een dankgebed over uit, en liet ze door zijn leerlingen uitdelen. En zo ook de vissen.' Dit is dan de clou van het verhaal. Jezus dankt om de kleine gave van die jongeling. Hij begint niet te mokken tegen zijn hemelse Vader omwille van die belachelijk kleine en ontoereikende hoeveelheid. Neen, Hij **dankt** om het geschenk, hoe klein ook; of dankt Hij om het zo gul gebaar van vertrouwen dat Hij hier in handen krijgt. 'Hier, had die jongen gezegd, ik geef Jou al wat ik heb. Ik had het voor mezelf meegebracht, maar ik geef het aan Jou.' "Vader, Ik dank U, zei Jezus, om de bewonderenswaardige gastvrijheid van die jongen. Deel maar uit. Vanuit zulke levenshouding geraakt het immers nooit op. Integendeel: overschot bij hopen.



Zijn verblijf in deze wereld eindigt op dezelfde wijze: **Hij is nu zelf dat broodje geworden**, langs het kruis aan de wereld gegeven. Zulke gastvrijheid wordt onze redding. Dat wordt het feest van het hemels gastmaal... de wereld rond.

**1 augustus 2021**

**Achttiende zondag door het jaar**

*Johannes 6, 24-35*

**Uit God leven**



Een spelletje om te beginnen? Ik nodig jullie uit om, elk voor zich, in alle stilte een wens te formuleren. Wens naar hartenlust, maar opgelet het mag er maar ééntje zijn... *(even de tijd nemen om dat te doen)*... En nu de proef op de som: aan wie komt jouw wens ten goede? Alleen en vooral aan jezelf, of heb je hierbij ook aan andere mensen gedacht? Betreft het louter iets materieels, of was er een stil verlangen naar iets meer, iets dieper...?

Jezus confronteert de mensen die Hem opzoeken met hun bedoelingen. “Zoeken jullie Mij om de honger van jullie maag te stillen, of gaat het om de honger van je hart?” Wil je misschien deelgenoot worden aan Mijn dagelijkse kost, door ook uit Gods hand te willen eten?

En hier botsen we op dezelfde moeilijkheid van Jezus toehoorders: “Hoe moeten wij dat doen, leven uit Gods hand?” Hier het antwoord van Jezus: “Het enige dat jullie hiertoe te doen staat is: gekloven in Mij, en in Mij God zelf aan het werk zien. Hem in Mij (h)erkennen!”

Dat is wellicht de grootste struikelsteen, ook voor de hedendaagse mens. Godsdienst is goed, voor zolang God ver en hoog boven ons blijft. Daar is zijn plaats! Wij, mensen, leven op de aarde met beide voeten op de grond. En als we God menen nodig te hebben, zullen we wel roepen, desnoods de heiligen van de pilaren bidden. Dat deed dat weerbarstige woestijnvolk van Mozes ook. En dat God hen toen tegemoet kwam, kunnen we best geloven. Maar uiteindelijk zijn die mensen toch ook niet in leven gebleven.

“Met Mij, zegt Jezus, is dat gans ander. Wie Mij, en mijn manier van leven, in zich binnenlaat, die gaat pas écht leven. Ik zal jullie verzadigen tot in jullie diepste verlangens. Maar jullie wensen moeten accorderen met wat God wil. Ons aan Hem en aan zijn levenswijze gewonnen geven, ons telkens weer aan Hem toevertrouwen (zoals die jongen met zijn broodjes) ... dat is pas volop gaan leven! Zo laat God zich duidelijk zien in mensen die, naar de geest van Jezus, **uit God leven**.

**8 augustus 2021**

**Negentiende zondag door het jaar**

*Johannes 6, 41-51*

**Mensenzoon**



We botsen hier op knagend ongelooft, waar mensen tot op vandaag mee worstelen. Hoe kan Jezus nu beweren dat Hij brood uit de hemel, van God gegeven is? Ze kennen Hem als een gewone sterveling, zoals ieder van ons. Zijn ouders waren toch doodgewone mensen, en we kennen zijn broers en zussen. Hoe kan Hij dan zeggen dat Hij van God gezonden is?

Jezus ontkent dat geenszins, integendeel. Hij geeft zichzelf meermaals de naam 'Menzoon' als uitdrukkelijke bevestiging dat Hij volop 'mens' is, geboren en getogen zoals alle mensen. Maar in het hemels visioen van de profeet Daniël wordt diezelfde Menszoon op Gods troon geheven, en aangesteld tot Heer en Meester van hemel en aarde. God en mens worden hier omzeggens met elkaar vereenzelvigd.

Die boodschap heeft Cardijn in zijn Kajottersjaren de wereld rond gebazuind: "Ieder mens is een kind van God". Wij zijn allen geboren uit het huwelijk van God met de mensen; afstammelingen en erfgenamen van God. Die liefde is het échte voedsel dat we zo nodig hebben om volop te leven.

Wat is dan die struikelblok waar we het vorige week over hadden? Wij ergeren ons voortdurend aan die fatale mogelijkheid dat een mens zich toch zo onmenselijk kan gedragen. Zo wordt het beeld van God, dat we dienden te zijn, voortdurend geschonden, verminkt en onherkenbaar gemaakt.

Vandaar dat Jezus zijn Blijde Boodschap begon met die oproep: Bekeert u, ga anders leven, meer als échte mensen, als mensenkinderen die bij God thuishoren. Zelf laat Hij kort en krachtig zien hoe we dat best doen. Door ons te blijven voeden aan 'leven vanuit Gods liefde voor de mensen'.

Hier eindigt onze drievoudige bezinning over de broodvermenigvuldiging bij Johannes. Na de Hoogdag van volgende zondag gaan we weer verder bladeren in het Jezusverhaal bij Marcus.

Tot slot nog dit: Johannes vertelt als intro van zijn verhaal dat Jezus het huwelijk van God met de mensen viert te Kana door zelf voor wijn van de beste kwaliteit te zorgen, met gewoon water voor alledaags gebruik. Ons gewone leven buigt Hij om tot een gebeuren met God. Zo ook in het broodwonder.

### **SACRAMENTEN VOOR DE DRIE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN**

Voor het vastleggen van sacramenten in onze kerken kan u steeds terecht op [www.kerkinaarschot.be](http://www.kerkinaarschot.be) (klikken op FORMULIEREN of 'belangrijke levensmomenten') of via het zonesecretariaat: 016/57.20.43 of [secretariaat@kerkinaarschot.be](mailto:secretariaat@kerkinaarschot.be)

#### Doopvieringen

Alle doopvieringen starten om 14u. of om 15u. Doopaanvragen dienen minstens 3 weken op voorhand binnen te zijn. De formulieren staan op de site [www.kerkinaarschot.be](http://www.kerkinaarschot.be) U kan ze ook onmiddellijk doorzenden naar [ni.adams@telenet.be](mailto:ni.adams@telenet.be)

Huwelijken: Huwelijkskandidaten kunnen hun aanvraag indienen via [www.kerkinaarschot.be](http://www.kerkinaarschot.be) of het zonesecretariaat.

Uitvaarten: De familie neemt contact op met een begrafenisondernemer. Deze zal de nodige afspraken maken met de lokale verantwoordelijken en priester of diaken.

Ziekensacrament: Men kan hiervoor steeds een beroep doen op priester-op-rust Renaat Van den Berckt (Volkensvoortstraat 35, 3201 Wolfsdonk – 0473/50.43.12)

## KINDEREN DERTIG JAAR CENTRAAL BIJ SCHOOLDIRECTEUR GERDA VANDEGAER



*Foto: Koen Huybens*

Na enkele jaren te hebben lesgegeven in haar geboortestreek meer bepaald in Kapellen en Kortenaeken, kon Gerda in 1986 op vraag van zuster Sylvia, toenmalig directeur, aan de slag als leerkracht in het zesde leerjaar van de O.L.V. Fatimaschool te Gijmel. Toen deze haar enkele jaren later vroeg om directeur te worden, heeft Gerda toch even getwijfeld. Lesgeven deed ze immers met hart en ziel en ze had een stil vermoeden dat je als kersvers directeur niet meer voor de klas kon staan, maar weldra tot over de oren begraven zou worden onder allerlei financiële, technische en administratieve dossiers. De geschiedenis gaf haar gelijk.

Toen Gerda startte als directeur zag het onderwijslandschap er heel anders uit. Het beroep was nog een echte mannenwereld. Van een van haar eerste vergaderingen te Vorselaar herinnerde ze zich vooral een grote verzameling heren in donkere pakken. Ondersteuning was er nauwelijks. Toen Gerda met de job startte, had ze amper drie uur per week een secretaresse om haar te helpen. De jaarlijkse kerstvakantie gebruikte Gerda om op haar eentje de schoolboekhouding bij te werken. Schoolinfrastructuur en accommodatie waren niet langer aangepast aan de eisen van een nieuwe tijd. Zowel de school te Gijmel als deze te Langdorp waren dringend aan renovatie toe. Elke zomervakantie was Gerda met hulp van enkele klusjesmannen aan het werk om in een van de twee scholen te verven of herstelwerken uit te voeren.

De droom van elke directeur is natuurlijk een nieuwe school. Die droom kwam voor Gerda uit op 31 mei 2013. Maar vooraleer het zover was, heeft ze jaren met heel haar team moeten sparen. Of het nu ging om contracten voor een nieuw kopieertoestel, het herstel van een verwarmingsketel of zelfs maar het huren van een schoolbus, voor elke contract onderhandelde Gerda want ze wist als dochter van ondernemende zelfstandigen als geen ander dat elke euro moest worden verdiend. Terzelfder tijd zorgde de school samen met de oudercomités dat er via grootouderfeesten, musicals en lentefeesten geld in het laatje kwam. Jaren sparen leverde uiteindelijk zijn vruchten af. De feestelijke opening van een nieuw en mooi schoolgebouw te Gijmel was dan ook een hoogtepunt in haar loopbaan. Zodra dit nieuwe gebouw er stond, kon Gerda starten met de renovatie van het prachtige schoolgebouw te Langdorp. De werken zijn eigenlijk nooit stilgevallen en pas in haar laatste schooljaar afgerond met nieuwe ramen en screens voor de Sint-Pietersschool te Langdorp en een prachtige nieuwe speelplaats met natuurspeelplein en met een moderne luifel (dankzij onze ouderraad) in de school te Gijmel. Op de planning staat nog een nieuw dak voor de kleuterschool in Gijmel in juli 2021, haar laatste werkvakantie in de school. Gerda heeft er kunnen voor zorgen dat nog nieuwe ramen staan ingepland voor deze vestiging in 2023.

Hoewel Gerda al die bouwwerken graag en met interesse heeft opgevolgd, ging haar hart eerst en vooral uit naar de pedagogische uitdaging! Voor het opvoedkundige aspect kon ze gelukkig steeds rekenen op de medewerking van een kernteam, een zorgteam en een preventieteam. Samen introduceerden ze pedagogische vernieuwingen zoals co-teaching waarbij twee leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijsgebeuren in één klaslokaal. 'Outdoor learning' of 'leren buiten de klas' staat op het

programma voor de volgende schooljaren. Voor de twee volgende schooljaren werd zelfs nog een Erasmusproject verworven met nascholingen voor acht leerkrachten in het buitenland. Beide onderwijsvormen had Gerda beter leren kennen tijdens haar verplichte nascholing waarvoor ze drie jaar lang elke woensdag en zaterdag naar Antwerpen trok om daar les te volgen in opvoedkunde, hedendaagse onderwijstheorieën en nieuwe didactische middelen.

De job van directeur van twee basisscholen vroeg steeds veel. Zeker de laatste jaren, met de voortschrijdende digitalisering en bureaucratisering van het ambt, is het takenpakket steeds zwaarder gaan wegen. Dat is overigens een verschijnsel waarover alle directies klagen. Directeurs moeten immers echte duizendpoten zijn, gewiekste managers die kunnen onderhandelen met architecten en leveranciers, goede beheerders die op hun centen letten, bekwame pedagogen die waken over de onderwijskwaliteit binnen hun scholen, heuse diplomaten die de belangen van leerlingen, ouders en leerkrachten kunnen verzoenen. Een directeur heeft verder geen uren en staat ook tijdens haar vrije tijd en vakantie ter beschikking, zeker als je zoals in Gerda's geval ook een parochiezaal had die een belangrijke plaats speelde in het plaatselijk verenigingsleven. Dan zwijgt ze nog over de honderden avondlijke vergaderingen – ze raamt het aantal op meer dan 800 in haar loopbaan – en vooral de vele weekends waarop je als directeur van twee scholen steeds dubbelwerk mocht leveren. Men zegt wel eens dat het profiel van een directie ergens een graadmeter is voor de reputatie van een school. Als Gerda dan hoort hoe goed beide scholen staan aangeschreven in onze regio, durft ze denken dat haar parcours niet zo slecht is geweest, al is dat natuurlijk ook de verdienste van een groot aantal uitstekende leerkrachten. Enkele onder hen zijn intussen zelf ergens als directeur aan de slag en ook haar opvolgster, Marleen Beirinckx, komt uit de eigen rangen.

In die dertig jaar hebben beide scholen een groot aantal oud-leerlingen afgeleverd. Gerda vindt een ontmoeting met hen zonder uitzondering heel prettig. Of ze nu wandelt op de zeedijk van Oostende of fietst in het hartje van Limburg, altijd is er wel iemand die roept “hé juffrouw Gerda”. Sommige leerlingen zijn vandaag heuse bekende Vlamingen, zoals de broers Kolacny met hun koor Scala of onze jongste weerman Bram Verbruggen, de striptekenaar Steve van Bael, Wendy Janssens van 3 of Us of schrijfster Tinne Bergen... Maar toch beleeft Gerda het meeste plezier wanneer ze een oud-leerling ontmoet die het door allerlei omstandigheden niet makkelijk had in één van haar scholen en wanneer ze dan van hem of haar verneemt dat hij of zij een verrassend beroep uitoefent of een prachtig talent heeft ontwikkeld. Haar dag kan dan niet meer stuk.

Tot slot wil Gerda even vooruitblikken op haar toekomst en een laatste keer terugkijken op haar ambt. In de toekomst hoopt ze eindelijk meer tijd te vinden voor haar hobby's zoals wandelen, joggen, fietsen en tuinwerk. Verder heeft Gerda nog steeds een mandaat in het bijzonder comité van het OCMW in Aarschot en is ze als ondervoorzitter bedrijvig in een vrijwilligersinitiatief dat onderdak en ruime ondersteuning biedt aan vluchtelingen in het Hageland. Misschien neemt ze ook haar eerste passie, het lesgeven, weer op aan bijvoorbeeld anderstaligen. Vooral kijkt ze blij uit naar de komst van een eerste kleinkind. Terugblikken op haar loopbaan doet Gerda met een gevoel van dankbaarheid, tegenover haar onderwijsteam, de klusjesmannen Danny, Staf en de twee Jos'sen, de ouders, de talrijke voorzitters en ouders in de ouderraden, schoolraden en oudercomités, de zusters van Vorselaar en in het bijzonder de zusters van Gijmel. Zij hielpen allen op hun manier mee school maken! En vanzelfsprekend wenst Gerda haar schoolteams in Gijmel en Langdorp een schitterende toekomst met voldoende centen in de kas voor een goede infrastructuur en digitale middelen, maar met vooral veel inspiratie en idealisme zodat de zorg om elk kind centraal mag blijven staan. “Attent voor elk talent is en blijft de boodschap van ons pedagogisch project”, besluit ze.



## VERHALEN VERBINDEN PLATTELAND

### HOE HET VROEGER WAS

#### **Begrafenissen**

##### ***Het bedienen of de berechting van de stervende, hoe gebeurde dat?***

Als iemand op sterven lag, kwam de pastoor te voet naar het huis van de zieke. Hij was vergezeld door een misdienaar. Die droeg een lantaarn en ook een bel om aan te kondigen dat zij op komst waren met Ons Heer. Voorbijgangers en mensen die naar buiten kwamen, gingen op hun knieën zitten voor het H. Sacrament. Ze wisten dat er iemand ging sterven en bediend zou worden. Een stervende werd gezalfd met de H. Olie. Soms gebeurde dat nog na het overlijden. De pastoor kreeg een geldelijke beloning. Iemand ging de rozenkrans aanzeggen. Samen met de burens werd er drie avonden na elkaar een rozenkrans gebeden voor de overledene, dat zijn 3 rozenhoedjes. Daarna bad men nog de litanie van alle heiligen. Vroeger gebeurde dit in het huis van de overledene, later in de kerk.

*(Een paternoster heeft een kruisje aan het begin. Daar bidt men de 12 artikelen van het geloof. Aan de grote kralen wordt een onzevader en een 'glorie zij de vader' gebeden, aan de kleine kralen, de tientjes, bidt men weesgegroetjes.*

*De paternoster driemaal doorlopen, is een rozenkrans).*

##### ***Wie stelde de dood officieel vast?***

De dood werd officieel vastgesteld door een dokter. Die kwam meestal uit Aarschot, in Langdorp was er vroeger geen dokter.

##### ***Hoe werd de rouwkapel thuis ingericht, wat stond er (bv. wijwatervat)?***

Doden werden thuis in een bed opgebaard. Als men een kruis had, werd dat erbij gezet, maar in iedere kamer hing er sowieso een kruisbeeld. Meestal, maar niet altijd, werd er ook een kaars en een wijwatervat met palmtakje naast de overledene geplaatst.

##### ***Wie waste de dode? Hoe werd die opgebaard, in welke kledij en wie maakte de kist?***

Dikwijls werd de overledene opgebaard door de nonnetjes, soms deed de familie of een buur het en een zeldzame keer de pastoor zelf. De overledene werd thuis in de kist gelegd en droeg zijn zondagse kleren, meestal zwart.

Zwarte kleding werd niet gebruikt voor kinderen onder de 7 jaar.

José vertelt dat de kist voor haar vader (+ 1946) gemaakt werd door Jef van het Kapelleke (Jef Wellens). Niemand herinnert zich dat er witte kisten gebruikt werden voor kinderen.

##### ***Om hoe laat werd men begraven? De engelenmis, hoe laat was die? Prijsklassen, wat was het verschil? Was er een bepaalde dag dat men het liefst begraven werd?***

Kinderen werden begraven in een engelenmis om 8 u. zodat ook de schoolkinderen naar de mis konden gaan voor de school om 9 u. begon.

Normaal werd men om 10 u. begraven, rijke mensen werden ook wel om 11 u. begraven.

De mis werd gedaan door 3 pastoors.

Niet-gedoopte kindjes werden in ongewijde grond begraven, in Langdorp was dat het hoekje naast de ingang achteraan. Deze kinderen werden ook wel eens 's nachts begraven.



De begrafenis was meestal 3 dagen na het overlijden. Het hing er ook van af wanneer de pastoor tijd had. Als het warm weer was, werd de dode rapper begraven. Maar de huizen hadden kleine vensters dus was het er meestal koel. Sommigen hebben precies wel eens gezien dat er een schaal met azijn geplaatst werd om de lijkgeur te neutraliseren. Er waren geen begrafenis op zon- of feestdagen.

### ***Doodsbrieven? Wie kreeg een doodsbrief?***

De familie kreeg een doodsbrief. Voor de rest werden weinig doodsbrieven gedragen. Bidprentjes (*beellekes*) werden er wel gegeven in de kerk. Soms droeg men ze vooraf rond in de buurt als een soort doodsbrief. In Langdorp werden er veel gedrukt door koster Aloïs Dierckx.

### ***Hoe werd de dood gemeld? Klokken met verschillende tonen, hoe dikwijls werden ze geluid?***

Een overlijden werd aangekondigd met klokgelui. Er was een ander begingelui voor mannen (de zware klok), en voor vrouwen (de kleine klok). Het luiden deed men vanaf de dag van het overlijden tot op de dag van de begrafenis.

### ***Hoe gebeurde het vervoer naar de kerk? Stopte men onderweg aan de kapelletjes?***

De kist werd vervoerd met eigen paard en kar of dat van de buren. Er lagen nog nergens kasseien in de straat. Op de kar lag een groot zwart laken. Doeken werden links in de kerk bewaard (zoals ook alles voor de processie). Het waren schone zwarte doeken met goud die men kon huren.

Dit moest men regelen met Linus Heylen (= Fridolinus Heylen, man van Maria Joanna Verbruggen).

Een kinderkistje werd meestal op een berrie gelegd en gedragen door andere kinderen.

Als de rouwstoet een kapelletje passeerde, werd er gestopt. Oudere mannen, meestal buren, droegen de kist de kerk in.

Madeleine herinnert zich iemand van 15 jaar van in de Donk die verdronken was. Helpers droegen de kist op een berrie naar de kerk van Langdorp. Onderweg moesten ze die regelmatig neerzetten en wisselen van drager want de kisten wogen vroeger zwaarder.

### ***Werd er een koffiemaaltijd of iets anders (warm of koud) aangeboden? Wat werd er gegeven? Waar ging die door en wie werd uitgenodigd? Kwam de pastoor ook? Wie zorgde voor de koffietafel?***

De koffietafel was meestal thuis en alleen voor de familie, want veel plaats had men niet. Er werd enkel rozijnenbrood gegeten, geen broodjes, sandwiches of taart. Beleg had men dus ook niet nodig. Gewoonlijk deed men alles zelf. (*L. kon niet mee naar begrafenis van haar vader omdat ze botermelkse pap moest koken voor de familie die uit de kerk kwam*). Rijke mensen betaalden wel iemand om de koffietafel te verzorgen. Ook de pastoor mocht soms mee-eten, maar dat was geen algemene gewoonte. Hij kwam gemakkelijker als hij niet te veraf woonde want alles gebeurde te voet. Meestal werd er enkel koffie geschonken, geen andere drank. De hele maaltijd duurde niet erg lang.

### ***Droeg men achteraf nog rouwkledij: knoop, bandje, kleren, en hoe lang? Werden er al rouwkransen neergelegd?***

Zwarte rouwkledij werd 1 jaar en 6 weken gedragen door de nabije familie, maar kon wel variëren volgens het seizoen.

De vrouwen droegen een rouw-*voileke* (kanten doekje) dat onder de kin gebonden werd. Het kon ook een zwart hoedje zijn, al dan niet met een *voileke* aan vast. Mannen droegen rouwbanden. Rouwkransen werden geregeld met de begrafenisondernemer of kistenmaker. Voor de jaren 50 waren er weinig kransen. Daarna werden er meer kransen gekocht.

De grafdelvers in Langdorp:

Bet Wuyts groef het graf. Later deed Zonneke dit (Gust Jannes, gemeentearbeider, Oude Mechelsebaan). Op het kerkhof werd al knielend een laatste groet gebracht. In de put gooide men een beetje aarde met een schupje. Soms ook een palmtakje.

*Volgende keer verhalen uit WO II*

---

# GIJMEL

## **ZONDAG 27 JUNI : DOOPVIERING IN FATIMA-GIJMEL**

Op zondag 27 juni werd in onze parochiekerk Quinn Scheveneels gedoopt.

Quinn is het zoontje van Ina Wouters en Alan Scheveneels.

Hij werd geboren te Diest op 25 oktober 2020.

Langs deze weg wensen we Quinn, zijn ouders en de ganse familie van harte proficiat !

Dat hij gesterkt door het sacrament van het doopsel en de kracht van de Heilige Geest een vreugdevolle leerling van Jezus mag zijn.

Quinn zal , door de goede zorgen en opvoeding van zijn familie opgroeien tot een liefdevolle knaap.

## **AAN DE OKRA-VRIENDEN VAN GIJMEL**

We hebben een raar jaar achter de rug !

Corona strooide veel roet in het eten.

Samen-komen, feesten mocht niet meer.

Maar ... stilaan komt er verbetering

- fietsen mag terug : elke maandag om 13 u aan de kerk

- petanque : elke donderdag om 13.30 u aan de pastorij

- wandelen :elke vrijdag om 14 u aan de kerk

Voor de hobbyclub en het dansen wachten we tot de volgende versoepeling het toelaat.

We hopen dat in het najaar alles zijn gewone gang kan gaan.

Dan kunnen we samen feesten, op reis gaan .

Houd er dus nog even de moed in en pas de voorgeschreven regels toe .

We wensen jullie het allerbeste en tot gauw !!!

Dikke knuffel Het bestuur

# WOLFSDONK

## **ONS PAROCHIEKOOR**

Het parochiekoortje van Wolfsdonk heeft al een aantal weken ijverig gerepeteerd aan een nieuw repertoire.

Op het hoogfeest van OLV Hemelvaart, zondag 15 augustus, hebben jullie de primeur om dat te horen en te komen meebidden en zingen.

## **VERRIJZENISVIERING: MARIA WILLEMS**



Op 28 juni namen we afscheid van Maria Willems (86 jaar) in haar parochiekerk te Wolfsdonk. Maria was een bijzonder zelfstandige vrouw met haar brommer of auto steeds onderweg. Wellicht dat haar jeugd jaren op de boerderij in de Zavel met het vroegtijdig overlijden van haar moeder hierin een rol hebben gespeeld want reeds op jonge leeftijd nam ze de verantwoordelijkheid over het gezin in handen. De zorg voor anderen bleef de rode draad in haar leven, ook als ze later zelf een kroost stichtte met haar overbuurjongen. Noch Mielle, waarmee ze 65 jaar lief en leed deelde, noch de beide kinderen of kleinkinderen kwamen ooit iets tekort. En bij uitbreiding evenmin de leden van de ziekenzorgvereniging en KVLV (FERM) die ze als bestuurslid bezocht in de parochie te Wolfsdonk of op 2<sup>de</sup> Paasdag na de viering verweende met kroketten in de zaal. Zo ook was zij steevast, met de auto als bezemwagen, de bevoorradere van wafels en drank voor de bedevaarders naar Scherpenheuvel. Maria was zelf een diepgelovige vrouw met een sterke devotie tot onze hemelse Moeder. Moge Onze Lieve Vrouwke moe Maria met haar mantel van liefde omhullen en haar thuis brengen bij allen die zijn voorgegaan en haar dierbaar waren.

Hierboven de foto die we projecteerden op de nieuwe schermen in de kerk en die Maria toont als levensgenieter.

Ons medeleven aan de ganse familie namens de parochiegemeenschap.

Bert, diaken

#### **CONTACTGEGEVENS PAROCHIE EN ZONE**

Algemene informatie (contactgegevens, inschrijvingen) vindt u op [www.kerkinaarschot.be](http://www.kerkinaarschot.be) Meer info over onze parochie (foto's en archief) vindt u op [www.sintpieterlangdorp.be](http://www.sintpieterlangdorp.be)

## **ZONE SINT-ROCHUS AARSCHOT**

#### **ZONESECRETARIAAT**

Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of [secretariaat@kerkinaarschot.be](mailto:secretariaat@kerkinaarschot.be)

## **LANGDORP**

### SECRETARIAAT SINT-PIETER

Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel. 016/56.45.14 of ni.adams@telenet.be  
Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorij, Langdorpsesteenweg 299, 3201 Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016/56.68.84 (pastorij).

## **GIJMEL**

### SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA

Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63.  
Elke donderdag 19-20u in de oude pastorij, Hombergstraat 4, 3201 Gijmel.

## **WOLFSDONK**

### SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT

Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel. 013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of leo.janssens6@telenet.be  
Vanaf 31 mei: elke maandag 10-11u in de oude pastorij, Wolfsdonk-Dorp 20, 3201 Wolfsdonk.  
Mensen die intenties aangevraagd hadden (vanaf 1 november 2020) en die nog niet konden uitgevoerd worden wegens Corona, kunnen hiervoor een andere datum aanvragen, hetzij door langs te komen op het secretariaat, hetzij telefonisch of per mail.

## **PAROCHIEBLAD**

### **BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD**

Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of sophie.buyck@telenet.be

## **KERKFABRIEK**

Voor vragen over het archief, het project [www.verhalenverbindenplatteland.be](http://www.verhalenverbindenplatteland.be), het gebruik van onze kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of danckers\_jonas@hotmail.com) of penningmeester Mark Van der Borgh (tel. 013/78.27.09 of mark.vanderborgh@belgacom.net).

-----  
**VIERINGEN**  
-----

## **LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK**



## **VIERINGEN**



## **GIJMEL**

Zaterdag 24 juli: Gebedsdienst om 18.00 u.

Zaterdag 31 juli: Eucharistieviering om 18.00 u.

-Jgt voor Louis Symons en Jgt. Augusta (Fien) Van Opstal

Zaterdag 7 augustus: Gebedsdienst om 18.00 u.

## **WOLFSDONK**

Zondag 25 juli: Eucharistieviering om 09.00 u.

Zondag 1 augustus: Eucharistieviering om 09.00 u.

Zondag 7 augustus: Gebedsdienst om 09.00 u.

## **LANGDORP**

Geen vieringen

-----  
Rubriektitel  
-----

-----  
NUTTIGE ADRESSEN  
-----

## **WACHTDIENSTEN**

### **Huisarts**

Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 8 u. en eindigt op maandag om 8u. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21u. vóór de feestdag en eindigt om 8u. nà de feestdag.

Het telefoonnummer voor Langdorp en Gijmel is 0900/70.292

Voor Wolfsdonk is het nummer 0900/70.560

[www.mediwacht.be](http://www.mediwacht.be)

### **Apothekers**

Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u.

[www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)

## **ZALEN**

**Zaal Den Abt Wolfsdonk**

contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck

telefoon: 0477/18.20.68

Reserveren kan via [www.denabt.be](http://www.denabt.be)



**Parochiezaal Gijmel**

contactpersoon: mevr. Jeannine Van Rompay

telefoon: 016/56.21.93

**Zaal Demervallei Langdorp**

contactpersoon: dhr. Gijs Laureys

telefoon: 0496/10.94.14