
RUBRIEKTITEL



FIJNE VAKANTIE



Vakantie in onze pastorale zone Sint-Rochus
In verbondenheid... samen vieren

tijd hebben,
de riem eens afleggen van dat dagelijkse ritme
van moeten werken, organiseren, vergaderen of druk bezig zijn.
Neem je tijd en geniet ervan met volle teugen.

Neem je tijd om te rusten en uit te slapen,
om op verhaal te komen bij jezelf en bij elkaar,
om te genieten van de zon en van 't getrommel van de regen op het dak,
van het uitgesteld bezoek en van de toevallige ontmoeting onderweg...

Neem je tijd voor die klus die je al lang had willen doen
en om nadien content te zijn dat het er eindelijk van gekomen is.

Neem je tijd voor elkaar, voor je liefsten, je bekenden
en voor de vreemde voorbijganger
en geniet van de babbel en van het ont-moeten...

Neem je tijd om er eens uit te trekken
Het doet er niet toe waarheen of hoe ver,
Als je onderweg maar kan thuiskomen bij vrienden en bekenden,
en vooral bij jezelf.

Neem je tijd om niets te doen, maar om gewoon te zijn.
Geniet ervan.
En weet: ook tijdens de vakantie is Hij aan het gebeuren,
Hij die heet: Ik ben er voor u.

Tijdens de zomermaanden valt alles rondom ons een beetje stil.
Om onze pastoresploeg eveneens te laten genieten van een deugddoende vakantie
werd er een vakantieregeling gemaakt voor de 8 kerken in onze pastorale zone.
Zoals u kan zien in de schema's zijn we niet meer in de mogelijkheid om in elke
kerk alle vieringen te laten doorgaan.
We garanderen minstens 1 eucharistieviering per weekend in één van de kerken van onze
zone en daarnaast een aanbod van gebedsvieringen met communiedienst.
In de Sint-Rochuskerk zullen er tijdens de maanden juli en augustus geen erediensten
doorgaan.

Laten we samen ons best doen om vol te houden in het beleven en vieren van ons
geloof, elk jaar, elke week, elke dag opnieuw, ook als we daarvoor letterlijk op
weg moeten gaan.

Wij wensen jullie een deugddoende zomertijd toe!
pastoor Rudy en pastoraalcoördinator Tom
namens de zoneploeg

25 juni 2023

Twaalfde zondag door het jaar

Mt. 10,26-33



Trouwe getuigen

Geloven is niet zo vanzelfsprekend. Maar is het dat ooit wel geweest? Geloven dat in Jezus van Nazareth God zelf bij ons is komen wonen om ons nooit in de steek te laten... is een hele opgave. 'In Hem geloven' – wat toch de essentie is van 'christen zijn' – kreeg altijd en overal veel tegenwind. Reeds van bij de wieg van de Kerk werd het pril geloof van Jezus' leerlingen zwaar op de proef gesteld. Lees het verhaal in 'Handelingen van de Apostelen'. Herhaaldelijk sleepten men hen voor het Sanhedrin en hadden ze te maken met zweepslagen en opsluiting. Ook Paulus, die als Saulus nog getuige was geweest van de eerste martelaar, Stefanus, botste, na zijn bekering tot apostel van Christus, meer dan wie ooit op een muur van onbegrip. Maar zweepslagen, gevangenis en zelfs doodsbedreiging konden hem niet doen zwijgen. En hoeveel christenen na hem hebben het hard te verduren gekregen. Denk maar aan de catacomben die zaad zijn geweest voor verspreiding van de blijde boodschap over heel de westerse wereld. Ook vandaag, ver van ons bed, horen we nog over 'vervolging van christenen'.

Wij laten het hier zover niet komen. Wij maken compromissen met een christelijk humanisme. De kerk is toch niet levensnoodzakelijk. 'Een goede mens te zijn'... daar komt het tenslotte op neer. En dat lezen we toch ook in het evangelie. En dat het niet zo goed gaat in onze wereld, en dat er zoveel mensen, ja zelfs hele volkeren, het zo hard te verduren krijgen, daar kunnen wij toch niet verantwoordelijk voor. Zo troosten wij ons. Als er een God bestaat, moet die het maar oplossen. Wij weten het wel: Jezus reageerde daar heel anders op; Hij bleef volhouden van mensen te houden. Zijn humanisme ging zoveel verder dan het onze: je vijand **lief**hebben, voortdurend het risico lopen dat men van je goedheid profiteert, eigen reputatie opofferen om zelfs genadeloze mensen tot vriend te maken... en dat alles volhouden dwars door lijden en kruis heen. 'Vader, in uw handen bevel ik mijn geest!' De manier waarop Hij het aan God overliet was zo heel anders dan onze plantrekkerij, die ons alleen wordt ingegeven door angstig zelfbehoud.

Daarom zegt Jezus vandaag ook aan zijn leerlingen, die wij horen te zijn, "Wees niet bang voor hen die wel je lichaam kunnen doden, maar niet jouw 'spirit'" De gerichtheid van je hart, je ingesteldheid, je mentaliteit van leven, die mag je nooit kwijtspelen! Blijf Mij volgen (blijf doen wat Ik je heb voorgedaan) en durf het kruis erbij te nemen. Christen zijn is inderdaad niet zo vrijblijvend, zeker niet in ons welvarend westen.

PAROCHIAAL NIEUWS

LANGDORP

PATROONSFEEST SINT-PIETER

Op zondag 25 juni vieren we het patroonsfeest van onze Sint-Pieterskerk. De viering start om **9.30 u.** We gaan er een prachtige viering van maken door samen te zingen en te bidden. Na de viering kan men nog wat napraten tijdens een gezellige receptie. Iedereen is van harte welkom !

WOLFSDONK

ZEBRAPAD



Leo Janssens contacteerde Schepen Vranken om de veiligheid in Wolfsdonk-centrum te verhogen. Er werd een zebrapad aangelegd recht tegenover zaal 'Den Abt' en de Apotheek van Wolfsdonk. Aan weerszijden werd een schuine boord aangebracht voor rolstoelpatiënten. Het nieuwe pad werd zopas "ingewandeld" door een deel van het Sint Anteunkeskoor.

 **WOLFSDONK**
"EETDAG"


ZONDAG
25 JUNI 2023
van 14 tot 18 uur
in zaal Den Abt
in Wolfsdonk

Allerlei soorten croque's
en taarten
te verkrijgen !





UITNODIGING
voor mijn
DIAMANTEN
PRIESTERJUBILEUM

Op zondag 9 juli 2023 om 9.30 uur mag ik in de parochiekerk van Wolfsdonk een dankmis opdragen bij de 60ste verjaardag van mijn priesterwijding op 7 juli 1963.

Onmiddellijk daarna nodig ik u uit in feestzaal DEN ABT voor een receptie met een glaasje en een hapje tot 12.30 uur.

Om praktische redenen is het hier wel nodig het aantal aanwezigen te kennen. Graag voornamelijk ik dan ook voor 1 juli wie met u erbij zal zijn.

Doe dit liefst via mail naar renaatvdb35@gmail.com, of in mijn brievenbus. Desnoods ook telefonisch op nummer 0473/50.43.12.

a.u.b. geen bloemen of geschenken, maar evl. vrijblijvend, een omslag.

Renaat Van den Berck, Volkensvoortstraat 35, 3201 Langdorp

SINT-ROCHUS AARSCHOT

ZONESECRETARIAAT

Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be

LANGDORP

SECRETARIAAT SINT-PIETER

Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel. 016/56.45.14 of ni.adams@telenet.be

Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorij, Langdorpsesteenweg 299, 3201 Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016/56.68.84 (pastorij).

GIJMEL

SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA

Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63. Elke donderdag 19-20u in de oude pastorij, Hombergstraat 4, 3201 Gijmel.

WOLFSDONK

SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT

Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel. 013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of leo.janssens6@telenet.be

PAROCHIEBLAD

BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD

Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of sophie.buyck@telenet.be

KERKFABRIEK

Voor vragen over het archief, het project www.verhalenverbindenplatteland.be, het gebruik van onze kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of danckers_jonas@hotmail.com) of penningmeester Mark Van der Borght (tel. 013/78.27.09 of mark.vanderborght@belgacom.net).

VIERINGEN

LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK



LANGDORP

Zondag 25 juni: Eucharistieviering om 09.30 u.

Patroonsfeest met aansluitend receptie

-Voor de overleden koorleden van het Sint-Pieterskoor vanwege alle koorleden

GIJMEL

Geen viering

WOLFSDONK

Geen viering

NUTTIGE ADRESSEN

WACHTDIENSTEN

Huisarts

Voor Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk:

Tijdens weekend: vrijdagavond vanaf 19.00 u. tot maandagochtend 08.00 u.

Tijdens feestdagen: avond voor feestdag vanaf 19.00 u. tot ochtend na feestdag 08.00 u.

Bel naar 1733- Langestraat 1 B-3202 Rillaar

www.wachtpostdemerland.be

Weekdagen: de wachtpost is niet open. Overdag kan je terecht bij je eigen huisarts.

Bel 1733 voor de huisarts van wacht tussen 19.00 u. en 08.00 u.

Apothekers

Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u.

www.apotheek.be

ZALEN

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Zaal Den Abt Wolfsdonk contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck telefoon: 0477/18.20.68 Reserveren kan via www.denabt.be</p>  | <p>Parochiezaal Gijmel contactpersoon: Marleen Beirinckx telefoon: 016/56.91.41</p> |
| <p>Zaal Demervallei Langdorp contactpersoon: dhr. Gijs Laureys telefoon: 0496/10.94.14</p> | |