
RUBRIEKTITEL



PASTORAALCOORDINATOR TOM WOLPUT

Voor wie ben ik er?



Samen met zonepastoor Rudy ging mijn pastorale opdracht in de zone Sint-Rochus van start op 1 maart 2020, ondertussen al meer dan een jaar geleden. Die start ging helaas gepaard met het uitbreken van de coronacrisis. In onze eerste week werden de kerken gesloten waardoor we niet de kans kregen om onze kennismakingstocht in de verschillende geloofsgemeenschappen te organiseren. Er werd mij al een aantal keren gevraagd mezelf voor te stellen, maar tot nu is dit er nog niet van gekomen. Daar komt met dit artikel verandering in. Waarschijnlijk stelde ik dit steeds uit omdat ik niet zo graag in de 'spotlights' word gezet.

Het geloof zit als een zilveren draad in het weefsel dat mij verbindt met mijn familie, vrienden, werk, omgeving. Van thuis uit rolde ik mee in de werking van het parochieleven te Gelrode waar ik al gauw verschillende taken op mij nam zoals misdienaar, hoofdleder van de Pluswerking, vormselcatechist... In die jeugdijaren groeide eveneens mijn verwondering en bewondering voor de liturgie. Dankzij pastoor Fons Peeters kreeg ik de kans om hieraan mee te werken in de parochie.

Na mijn studies van onderwijzer was het voor mij duidelijk om het onderwijs in te gaan met een groot hart voor de christelijke levenswijze. Ik wilde de boodschap die ikzelf had meegekregen en zo waardevol vind, graag meegeven aan volgende generaties. De christelijke waarden en normen zijn steeds een leidraad geweest om mijn lesgeven vorm te geven en ik vind het nog steeds waardevol en belangrijk deze door te geven aan de kinderen.

Zij groeien op in een maatschappij waar de nadruk ligt op presteren, uiterlijk vertoon en individualisme. Via mijn lessen probeer ik hen kennis te laten maken met de mens Jezus, die met een heel andere boodschap komt: een boodschap van liefde, aanvaarding, hoop...

Ik beschouw mezelf als een gemotiveerd persoon die graag voor jong en oud projecten uitwerkt die verbondenheid tot stand brengen. Zo kregen in de basisschool van Sancta Maria onze jaarlijkse bedevaarten naar Scherpenheuvel of Averbode en de Goede Doeldagen vorm.

Via de 6 schoolvieringen proberen wij met onze werkgroep schoolpastoraal, aan ons toch wel multicultureel publiek, een boodschap van samenhang en gedragenheid mee te geven.

Door mijn geloof voor te leven, hoop ik dat ik bij de kinderen geloofszaadjes plant die, wanneer zij er klaar voor zijn tot groei kunnen komen.

Zoals het evangelie zegt: 'Het lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer het gezaaid wordt in de grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde. Maar eenmaal gezaaid, schiet het op en wordt groter dan alle tuingewassen en het krijgt grote takken, zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.'

naar Mc. 4, 31-33

In 2017 startte ik de opleiding aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen als vrije student. Uitgangspunt was verrijking van mijn eigen geloofsleven en niet direct een sprong naar een nieuwe job. Het was eind 2019 toen een vriend mij de vacature van pastoraalcoördinator in de zone Sint-Rochus liet zien. Een aantal gesprekken leidde tot nieuwe inzichten. Ik stelde vast dat het profiel dat men uitgeschreven had voor pastoraalcoördinator toch wel erg in de lijn lag van naar waar ik, misschien onbewust, op zoek was. En ik heb de sprong gewaagd! Meer dan een jaar combineer ik nu al mijn job in het onderwijs met mijn opdracht als coördinator van de pastorale zone Sint-Rochus.

Naar aanleiding van roepingenzondag las ik een stuk uit de brief van onze paus aan de jongeren: 'Jezus leeft!' Het beschrijft mooi de vraag die wij waarschijnlijk allen al wel eens hebben gesteld: 'Wie ben ik?' 'Wie ben ik echt en wat is mijn diepste geluk?' Het zijn vragen die we ons leven lang mogen en moeten stellen. Het zijn de vragen ook van vele jonge mensen. In zijn brief 'Christus vivit' nodigt paus Franciscus jongeren uit om een stap verder te zetten, om de belangrijkste vraag te stellen.

"Zo vaak in het leven verliezen we tijd door ons af te vragen: 'Maar wie ben ik toch?' Je kan je hele leven die vraag blijven stellen en blijven zoeken naar wie je bent. Maar de echte vraag luidt: 'voor wie ben ik er?'. Natuurlijk ben je er voor God. Maar Hij wil dat je er ook voor anderen bent. En hij schonk je vele kwaliteiten, mogelijkheden, gaven en charisma's, niet voor jezelf, maar om ze te delen met diegenen rondom jou." (Christus vivit, 286)

Ziehier waarom ik de titel: 'Voor wie ben ik er?' gaf aan mijn artikel.

Ik ben er voor onze 8 geloofsgemeenschappen. Zo hebben we, na een jaar, een zonesecretariaat ingericht in de pastorij van Aarschot. Van daaruit kunnen we de geloofsgemeenschappen die er nood aan hebben ondersteunen. Ook heel wat administratief werk kan hierdoor gecentraliseerd worden. Ik heb het geluk hier te mogen samenwerken met twee schitterende (sterke) vrouwen. Rita Vandueren, uit de geloofsgemeenschap van Bergvijver, staat mij twee halve dagen bij met het beantwoorden van de telefoons, uitsturen van mails en het ontvangen van mensen die langskomen op de pastorij voor een misintentie, een vraag of een babbeltje. Daarnaast mag ik voor al het boekhoudkundige steunen en beroep doen op Nieke Govaerts, uit de geloofsgemeenschap van Rillaar. Zij zorgt ervoor dat alle betalingen voor de pastorale zone opgevolgd en uitgevoerd worden. Naast het uitbouwen van het secretariaat heb ik ook een pastorale taak. Zo sta ik alvast de geloofsgemeenschap van Aarschot en Gelrode bij voor de opvolging van de Eerste Communie en ga ik gebedsvieringen voor of assisteer bij andere vieringen.

Samen met pastoor Rudy, die mijn klankbord is en met wie ik heel graag samenwerk, hoop ik zo snel mogelijk méér mensen te ontmoeten in de verschillende gemeenschappen. Ik wil alvast de vele vrijwilligers in onze pastorale zone een pluim geven voor hun belangeloze inzet.

Zonder hen zou het allemaal een stuk moeilijker zijn.

Om af te sluiten moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat ik geen man van grootse theologische uiteenzettingen ben. Waarmee ik niet wil zeggen dat ze hun waarde niet hebben in de kerk. Ik ben eerder een doener die vertrekt vanuit de boodschap die Christus ons heeft voorgeleefd. Jezus heeft elke denkbare menselijke emotie ervaren: liefde, vriendschap, blijdschap maar ook pijn, angst en diepe eenzaamheid. Hij begreep dus heel goed wat mensen doormaken en Hij wist ook heel

goed dat mensen foute keuzes kunnen maken. Zijn antwoord daarop was: 'Ik vergeef je, Ik ben er steeds voor jou.' Het verhaal van Jezus daagt ons uit in Zijn voetsporen te stappen. Kijk naar hoe Hij leefde: eerlijk, liefdevol en vooral zonder oordeel, met oog voor de zwakkeren en mensen die anders zijn of zich anders voelen. De boodschap van het verhaal van Pasen is dat hoop voor de wereld ligt in elkaar liefdevol helpen en dienstbaar te zijn naar anderen. Volgens mij heeft de wereldkerk, maar ook de plaatselijke kerk in de pastorale zone Aarschot en de mens van deze tijd nood aan terug te keren naar de basis van het geloof. De boodschap van die eenvoudige timmermanszoon met aandacht voor de kleine dingen en de anderen. Een hele uitdaging voor de gelovigen en de kerk van vandaag! Misschien wel een heel nieuw begin...

13 juni 2021

Elfde zondag door het jaar

Marcus 4, 26-34

Het Rijk der Liefde



Er loopt zoveel fout in onze samenleving en voor vele mensen, ja voor hele volkeren, is het leven geen pretje. Hoe daar een hemel helpen van maken? Dan doe je best zoals Jezus die landeigenaar ziet doen in deze parabel. Je zaait over die wereld krachtige zaadjes liefde rond; bedoeld wordt: liefde in al haar veelzijdigheid. Elke mens draagt die kiemkracht in zich. We moeten haar de kans geven te groeien en open te bloeien.

Gods Liefde wordt nog steeds royaal overal ter wereld uitgezaaid; dat is alle tijden, ook vandaag, merkbaar in talloze tekenen van 'graag zien'. Zelfs op een puin hoop merk je nog kiemkrachtige zaadjes van graag-zien.

Oprechte liefde die ouders en opvoeders dagelijks ook zaaien in hun kinderen, zal vast en zeker groeien. Eerst is het nog een teer en kwetsbaar plantje, maar door de wisselvalligheid van de seizoenen heen zal het uitgroeien en krachtiger worden, zo sterk, vertelt Jezus, dat het bescherming biedt aan al wie in zijn schaduw wil schuilen.

Domme boer die de groei zelf wil manipuleren. We moeten niet zitten peuteren om te zien hoever het staat, maar geduldig wachten. Aan die kleine sprietjes die bovenkomen, moet je niet zitten trekken. Heb vertrouwen dat het groeien zal door de grillen en de buien van het leven heen. Het kiemende zaad, het prille plantje liefde, heeft genoeg energie en kracht in zich om te blijven groeien tot het bloesem- vrucht laat zien, voorbode van een rijke, rijpe oogst. Dat klein maar sterk begin, in de leerschool van de liefde uitgezaaid, zal ten gepaste tijde zijn vruchtbaarheid vertonen in een liefdevol leven, waar aandacht voor de medemens een basishouding wordt.

Alleen zó kan het een droomwereld worden waarin mensen kunnen uitgroeien tot wie ze eigenlijk zijn: zichtbare gestalte van de Liefde in hoogsteigen persoon, die wij als gelovigen 'God' durven en mogen noemen. Zó heeft God onze wereld bedoeld. Dat 'Rijk der Liefde' noemt Jezus het Rijk Gods waar we met z'n allen terecht mogen naar uitkijken.

De hemel is dan: volledig thuiskomen in dat graag-zien zoals Jezus het ons heeft voorgeleefd. Leven met die liefdesdrang in ons, is gelovig en hoopvol in het leven staan! Dat is onze redding, en die van de hele mensheid.

HERNEMING REGULIERE PASTORALE ACTIVITEITEN

Christus Koning, Gelrode, O.-L.-Vrouw, Rillaar, Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk

zaterdag	17 u	Aarschot Sint-Rochus	eucharistie
	18 u	Gijmel O.L.V. Fatima	gebedsdienst/ eucharistie
	18.30 u	Gelrode St.-Cornelius	eucharistie/ gebedsdienst
zondag	8.30 u	Aarschot Christus-Koning	eucharistie/ gebedsdienst
	9 u	Wolfsdonk St-Antonius Abt	eucharistie/ gebedsdienst
	9.30 u	Rillaar St.-Niklaas	gebedsdienst/ eucharistie
	11 u	Aarschot O.L.Vrouw	eucharistie

Reservatie Aarschot OLV, St-Rochus, Christus-Koning, Rillaar,

-telefonisch reserveren via het zonesecretariaat (Jan Van Ophemstraat 19, Aarschot)

016/572043

-op maandag van 08.30u-11.30u; op dinsdag van 13.00u-15.30u; op woensdag van 13.30u-15.30u;
op donderdag van 08.30u-12.30u

Reservatie Gijmel en Langdorp: via Nicole Adams 016/56 45 14 of 0471/53 39 54

Reservatie Wolfsdonk: via Leo Janssens 013/78 44 28 of 0477/68 86 24

SACRAMENTEN VOOR DE DRIE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

Voor het vastleggen van sacramenten in onze kerken kan u steeds terecht op www.kerkinaarschot.be (klikken op FORMULIEREN of 'belangrijke levensmomenten') of via het zonesecretariaat: 016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be

Doopvieringen

Alle doopvieringen starten om 14u. of om 15u. Doopaanvragen dienen minstens 3 weken op voorhand binnen te zijn. De formulieren staan op de site www.kerkinaarschot.be U kan ze ook onmiddellijk doorzenden naar ni.adams@telenet.be

Huwelijken: Huwelijkskandidaten kunnen hun aanvraag indienen via www.kerkinaarschot.be of het zonesecretariaat.

Uitvaarten: De familie neemt contact op met een begrafenisondernemer. Deze zal de nodige afspraken maken met de lokale verantwoordelijken en priester of diaken.

Ziekensacrament: Men kan hiervoor steeds een beroep doen op priester-op-rust Renaat Van den Berckt (Volkensvoortstraat 35, 3201 Wolfsdonk – 0473/50.43.12)

ERFGOEDWANDELING LANGDORP OP 13 JUNI

Op zondag 13 juni organiseert Regionaal Landschap Noord-Hageland i.s.m Natuurpunt en onze Kerkfabriek van Langdorp een **themawandeling rond Erfgoed in de Demervallei**, langsheen de Demervalleiwandeling (circa 13 km). De wandeling start aan de Heimolen en leidt je langs de oude ijzerzandsteengroeve en oude knoteiken via de vallei en de Sint-Pieterskerk terug naar de Molenheide. Onderweg vertellen gidsen je honderduit over onze streek. Je krijgt ook een versnapering en drankje mee voor onderweg. Wegens de huidige coronamaatregelen is inschrijven in een tijdslot verplicht (elke 15 minuten, maximum 10 personen). U kan inschrijven via deze link <https://www.rlnh.be/agenda/erfgoed-de-demervallei-langdorp-op-inschrijving> of het nummer 016 63 59 54

In de zomer van 2020 openden het Regionaal Landschap samen met Landschapspark de Merode en Toerisme Vlaams-Brabant het vernieuwde wandelnetwerk de Merode, zij het door COVID zonder veel toeters en bellen. In 2021 willen we jullie graag laten kennismaken met het vernieuwde netwerk: We organiseren 3 thematische wandelingnamiddagen in de 3 betrokken steden Aarschot, Diest en Scherpenheuvel-Zichem.

Op 13 juni focussen we ons op Erfgoed in de Demervallei. We loodsen je langs een oude ijzerzandsteengroeve, vertellen je wat meer over de Sint-Pieterskerk, de Heimolen en het omringend landschap in de Demervallei. We sturen je niet met lege handen op stap. We bieden je voor onderweg een gratis versnapering en drankje aan van een lokale Merode-handelaar!

Ook in 2021 houden we nog rekening met het coronavirus. Daarom werken we voor deze wandeling met inschrijvingen zodat we alles coronaveilig kunnen organiseren. Deelname is gratis maar je moet wel verplicht registreren. Per 15 minuten vertrekt een groepje van maximum 10 personen. Je kan vertrekken tussen 12:00 uur en 15:00 uur. De wandeling is zo'n 14 kilometer lang.

Adres: Heidemolen, Windmolenstraat 7, 3201 Langdorp



VERHALEN VERBINDEN PLATTELAND



Hoe het vroeger was

Vanaf half 2018 tot begin 2020 hebben wij (Eddy Dehond en Christa Goethuys) op geregelde basis in het woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot groeps gesprekken gehouden met mensen afkomstig van Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk. Die gesprekken vonden plaats in de ontmoetingsruimte. Soms hadden we weinig deelnemers en soms een grote groep.

We zijn begonnen met oude foto's te tonen in de hoop om hierover meer informatie te krijgen. Door die foto's kwamen er herinneringen boven en beseften we dat die mensen nog veel verhalen te vertellen hadden en zo zijn we overgestapt op gerichte thema's.

De groep mensen waren allemaal 80-90 plussers en we hebben de verhalen genoteerd zoals het was in hun herinnering.

De groepen wisselden. Soms overleden mensen, soms kwamen er bezoekers bij, soms waren er nog andere activiteiten. Daarom hadden we altijd een diverse groep.

Het was belangrijk dat er ook medewerkers van het woonzorgcentrum zelf mee aanwezig waren, want het gehoor was een groot probleem. Het was een beetje zoeken om de juiste manier te vinden om de herinneringen boven te halen. Gewoon vragen bracht niet het gewenste resultaat. Foto's en oude voorwerpen waren belangrijk bij de vragenlijst. Toen het bv. over de school ging en we een foto van zuster Prima lieten zien, kwamen er direct veel reacties op, niet alleen over zuster Prima zelf, maar over de school in 't algemeen. Zo ging het ook met andere foto's. Het museum van Aarschot heeft ons goed geholpen met het nodige materiaal.

Pasen

Wat moest men zich ontzeggen tijdens de vasten? Bijvoorbeeld geen vlees op woensdag en vrijdag? Mocht men boter, kaas, eieren, ... eten?

Vrijdags werd er gevast. Sommigen denken dat er ook op Aswoensdag geen vlees mocht gegeten worden. In plaats van vlees werd er dan een boterham met vet, pekelharing, gerookte haring, ingelegde rog of eieren gegeten. Haring werd meestal zelf gepekeld. Ingelegde rog werd zo gekocht. Tijdens de oorlog mocht men wel vlees eten op vrijdag als men dat had, omdat vlees zo zeldzaam was. Mijnwerkers moesten niet meedoen met de vasten. Die mochten altijd vlees eten.

Klopt het dat je vroeger niet mocht trouwen tijdens de vasten?

M. denkt zich te herinneren dat je niet mocht trouwen in de vasten, alhoewel iemand anders zich een trouw herinnerde op paaszaterdag, maar ze moesten wachten met vlees te eten tot de klokken terug waren. *(Met een trouw gingen ze eerst in de ondertrouw: De namen hingen drie weken uit en werden drie zondagen na mekaar afgeroepen in de mis: 1ste roep, 2de roep, 3de roep. Als je het dan nog niet wist!)*

Was er een bepaalde leeftijd vanaf wanneer je moest mee beginnen vasten? Zo ja welke?

Kinderen deden ook al mee aan de vasten, heel kleine kinderen echter niet.

Hoelang moest je je kruisje van Aswoensdag bewaren? Was er hiervoor een beloning?

Op Aswoensdag was de mis om 7 uur. Als men dan al een half uur te voet naar de kerk moest gaan, moest men al vroeg opstaan. Na de mis gaven ze een askruiske op het voorhoofd. Dit moest je proberen te houden tot Pasen en dan kreeg je een wit kleed. Maar dat is nooit iemand gelukt.

Waar werd overal palm opgehangen? Stak men ook palm in de velden?

Iedereen bracht zijn eigen palm mee. Ofwel had je die zelf staan ofwel kreeg je die van je bureu. Op ieder korenveld werd op de vier hoeken een palmtakje gestoken. Ook bij het kruisbeeld thuis.

Werden de kapelletjes ook met palm versierd?

De kapellekes werden niet versierd met palm. Er was ook geen palmprocessie. Enkel in mei gingen ze de kapellekes versieren. In iedere processie werd wel altijd een palmtak megedragen.

Rond Pasen moest men te biechten gaan. Op welke dag was dat?

Tijdens de paasperiode moest men zeker één keer gaan biechten. Dit kon je doen tussen palmzondag en Beloken Pasen (*dit zijn de zondagen voor en na Pasen*). Na de biecht mocht je ter communie gaan.

Met 't school moesten we iedere 14 dagen gaan biechten. Dat was meestal een gezamenlijke biecht, niet één voor één. De biecht werd gehoord wanneer de pastoor in de biechtstoel zat. Meestal was dat voor de mis. Het chiquere volk, nl. die van Fassbinder, gingen nooit in Langdorp biechten. Die gingen altijd naar Aarschot biechten.

Klopte het dat de klokken op Witte Donderdag nog éénmaal geluid werden en daarna niet meer tot de paasnacht? Luidden de doodsklokken ook niet als iemand in die periode stierf?

Op Witte Donderdag werden de klokken nog éénmaal geluid en daarna niet meer tot Pasen, ook niet als iemand gestorven was. Op Witte Donderdag was het altijd eerste communie.

Deed de pastoor ook aan voetwassing?

Er gebeurde geen voetwassing bij ons in Langdorp.

Wat werd er verteld aan de kinderen om uit te leggen dat er geen klokken luidden?

Er werd ook toen al verteld aan de kinderen dat de klokken eieren halen waren in Rome. Dit waren wel gewone eieren.

Waren er al paaseieren? Echte eieren of chocolade? Werden ze gekleurd?

Er waren gekleurde eieren. Dit waren rauwe eieren die geveerd waren ofwel werden ze gekookt in rode kool en dan hadden ze roze eieren (de rode kool konden ze daarna nog opeten). De eieren werden verstoppt. Van de paashaas was nog geen sprake. Eieren werden niet uitgeblazen.

Hoe verliep de week voor Pasen?

Op Goede Vrijdag ging men de kruisweg doen. Om 15 uur viel alles stil en werd een minuut stilte gehouden. Op Stille Zaterdag was er 's avonds een mis en werd het doopwater gewijd en de paaskaars aangestoken. Dit gebeurde achteraan in de kerk en dan werd met het licht en water naar voren gegaan. Mensen namen wijwater mee naar huis en dit werd in een wijwatervaatje naast de deur van de slaapkamer gedaan. Met Pasen kreeg men gewoonlijk een nieuw kledingstuk. Op Beloken Pasen werd de paasperiode afgesloten.

Wie herinnert het zich nog:

NUCHTER ZIJN: vast voedsel en ook alcoholische drank mochten genomen worden tot 3 uur, niet-alcoholische drank tot één uur voor de communie – eender op welk tijdstip van de dag.

Dit klopte inderdaad. De kinderen namen 's morgens hun boterhammen mee naar de mis. Tussen de mis en 't school werden die dan opgegeten.

In de namiddag gingen ze niet ter communie.

Paasgedichtje

Bim bam beieren

De koster mag geen eieren

Wat mag hij dan

Een stuk spek in de pan

Is dat gene lekkerman!

Er komen nog meer verhalen ...

LANGDORP

ZONDAG 30 MEI : NAAMOPGAVE VORMELINGEN SINT-PIETER

De veiligheidsvoorschriften lieten op 30 mei maar 15 personen toe in de kerk. Maar dank zei de directie van de basisschool Gijmel, hebben we dankbaar gebruik mogen maken van een plaatsje onder het afdak van de speelplaats. Alle ouders werden uitgenodigd. Ook het fijne lentezonnetje was van de partij. In de viering vroegen 7 jongens en meisjes aan priester Paul om op 3 oktober gevormd te mogen worden. Ze gaven hun namen op als bevestiging dat ze op weg zijn naar het vormsel. Volgende kinderen schreven hun naam op de steen en legden ze dan op het altaar: Cara Ectors, Arwen Nijs, Lander Vermeulen, Henry Van Roosbroec, Roos Baelus, Corneel Hermans en Lucas Roovers. Het werd een mooie intense viering. Iedereen bad flink mee. Op het eind van de eucharistieviering zongen ze een slotlied "Ja is ja".

Proficiat aan alle vormelingen en hun ouders. Veel dank aan priester Paul om de kinderen mee te begeleiden en om die viering voor te gaan. Onze dank gaat ook uit naar de directie van de basisschool en naar juf. Marleen om alles te helpen klaar zetten. Veel dank aan de catechisten om de kinderen degelijk voor te bereiden op die lange weg naar het vormsel. Laten we als parochiegemeenschap bidden dat Jezus' boodschap deze jonge mensen en ons allen blijft aanspreken om samen hand in hand Gods' warmte te blijven voelen en zo met Jezus 'onderweg' te zijn.



WOLFSDONK

PINKSTERDOOPVIERING

Het was zoals de apostelen die op de dag van Pinksteren eindelijk naar buiten kwamen en zich vol vuur in Jezus' voetsporen begaven. We vierden voor het eerst sinds lange tijd met de kinderen van het 2^{de} leerjaar terug in de parochiekerk te Wolfsdonk, het enthousiasme was niet te blussen. Aangezien het aantal aanwezigen op 23 mei nog steeds tot een maximum van 15 volwassenen beperkt bleef, waren de toekomstige communicanten vergezeld door 1 ouder per kind. Vooraf was er wel reeds een hartverwarmende en begeisterende hoogdagviering gehouden voor de trouwe kerkgangers, voorgegaan door zonepastoor Rudy. Sinds begin mei komen we immers terug wekelijks samen. Voorlopig houden we de gezinsvieringen nog wel gescheiden van de zondagse vieringen om 9 uur.



Tijdens de Pinksterviering gaven de communicanten hun naam op, die voor ieder kind door catechist Leo persoonlijk werd geduid. Het hoogtepunt van de viering was zonder twijfel het doopsel van de broers Jelle en Jesse en dit eveneens ter voorbereiding van hun Eerste Communie op 18 september. Daarna staken de beide jongens hun doopkaars zelf aan, een handje geholpen door hun papa want de nieuwe Paaskaars heeft nog niet zo vaak gebrand.

Er werd gebeden, gezongen maar we keerden ook in stilte naar binnen. De felrode Pinkstertekeningen die de kinderen maakten, zijn nog te bewonderen in de kerk. En natuurlijk werd Moeder Maria niet vergeten tijdens de meimaand.

Een primeur was tevens het gebruik van de beeldschermen waardoor we geen blaadjes meer hoeven te kopiëren en toepasselijke illustraties en kunstwerken kunnen projecteren.

Proficiat aan de dopelingen, aan alle communicanten die alweer een stapje dichterbij hun Eerste Communie, proficiat ook aan de catechisten Erna en Leo en juf Maartje. Als voorproefje werd het kinderlijk geloof beloond met een zure ouwelsnoepje met het gekende hostiepapier als omhulsel.

Diaken Bert



Op de groepsfoto: Ree, Warre, Alecio, Lou, Isolde, Jelle, Jesse, Nona, Lukas, Vince, Rochus en Milan. Oscar, Flor en Lou waren verontschuldigd.

Onderstaand het dankgebed, uitgesproken door dopeling Jelle.

Twee oren om te horen

twee ogen om te zien

twee handen om te klappen

twee voeten om te stappen,

een mond waarmee ik lach.

Dank U, Jezus voor deze dag.

CONTACTGEGEVENS PAROCHIE EN ZONE

Algemene informatie (contactgegevens, inschrijvingen) vindt u op www.kerkinaarschot.be Meer info over onze parochie (foto's en archief) vindt u op www.sintpieterlangdorp.be

ZONE SINT-ROCHUS AARSCHOT

ZONESECRETARIAAT

Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be

LANGDORP

SECRETARIAAT SINT-PIETER

Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel. 016/56.45.14 of ni.adams@telenet.be

Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorie, Langdorpsesteenweg 299, 3201 Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016/56.68.84 (pastorie).

GIJMEL

SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA

Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63.

Elke donderdag 19-20u in de oude pastorie, Hombergstraat 4, 3201 Gijmel.

WOLFSDONK

SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT

Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel.

013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of leo.janssens6@telenet.be

Vanaf 31 mei: elke maandag 10-11u in de oude pastorie, Wolfsdonk-Dorp 20, 3201 Wolfsdonk.

Mensen die intenties aangevraagd hadden (vanaf 1 november 2020) en die nog niet konden uitgevoerd worden wegens Corona, kunnen hiervoor een andere datum aanvragen, hetzij door langs te komen op het secretariaat, hetzij telefonisch of per mail.

PAROCHIEBLAD

BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD

Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of sophie.buyck@telenet.be

KERKFABRIEK

Voor vragen over het archief, het project www.verhalenverbindenplatteland.be, het gebruik van onze kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of danckers_jonas@hotmail.com) of penningmeester Mark Van der Borgh (tel. 013/78.27.09 of mark.vanderborgh@belgacom.net).

VIERINGEN

LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK



VIERINGEN

Inschrijven voor de vieringen is **verplicht!**

Vanaf de meimaand **hernemen** in onze kerken ook de **vieringen**. **Reservatie** is wel **verplicht** gezien het huidige maximumaantal aanwezigen van 15 personen.

Voor de vieringen in Gijmel (zaterdag om 18u) kan u reserveren via Nicole Adams (0471/53 39 54).
Voor de vieringen in Wolfsdonk (zondag om 9u) kan u reserveren via Leo Janssens (0477/68 86 24).
De andere coronamaatregelen blijven onverminderd gelden: mondkapjes dragen, handen ontsmetten, afstand houden, etc. Meer info in de vorige editie van het parochieblad.

Uitvaarten zijn binnen de huidige maatregelen in onze kerken mogelijk tot een maximum van **50 personen**.

Rubriektitel

NUTTIGE ADRESSEN

WACHTDIENSTEN

Huisarts

Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 8 u. en eindigt op maandag om 8u. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21u. vóór de feestdag en eindigt om 8u. na de feestdag.

Het telefoonnummer voor Langdorp en Gijmel is 0900/70.292

Voor Wolfsdonk is het nummer 0900/70.560

www.mediwacht.be

Apothekers

Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u.

www.apotheek.be

ZALEN

Zaal Den Abt Wolfsdonk

contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck

telefoon: 0477/18.20.68

Reserveren kan via www.denabt.be



Parochiezaal Gijmel

contactpersoon: mevr. Jeannine Van Rompay

telefoon: 016/56.21.93

Zaal Demervallei Langdorp

contactpersoon: dhr. Gijs Laureys

telefoon: 0496/10.94.14