



**30 mei 2021**

**HEILIGE DRIE-EENHEID**

*Mattheus 28, 16-20*



Hét teken dat ons als christen merkt, zo leerden we van kindsbeen af, is het kruisteken. We moesten het maken bij het begin en op het eind van een gebed of een belangrijk werk. Het zat eeuwenlang diep geworteld in onze cultuur. Madonna droeg het in goudwaarde rond de hals, renners maakten dat kruisteken bij de start van een belangrijke tijdrift, en met datzelfde kruisteken maken voetballers er tot op vandaag een dankgebaar van na een winningsgoal. Op het prentje van mijn priesterwijding stond als enige duidingstekst: “In de Naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.”

Als afsluiter van de Paaskring en als een herbegin van de groene zondagen vieren we als sluitstuk het feest van de Drie-ene God. Jezus zendt zijn leerlingen de wereld in met de opdracht: maak ‘alle’ volkeren tot leerlingen van Mij, en doop hen in de Naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, en help hen in Godsnaam te leven naar Mijn norm van liefhebben!

Sommigen beweren dat de berg in Galilea die Jezus hun had aangewezen, verwijst naar de berg van de Zaligsprekingen, van waarop Jezus de grondwet van christelijk leven aan de massa had geproclameerd, zoals Mozes weleer de 10 grondregels van Godswege had ontvangen op dé berg van Godsontmoeting.

Voortaan zou dát de levensdraad moeten worden voor Jezus’ volgelingen.

Dat het zo mogen worden, hoe langer hoe meer, voor allen die in Gods Naam willen leven! Zo mogen wij deelgenoot worden aan de liefdesverhouding die ‘in God’ worden geduid met het heilige drievoud:

Vader, Zoon en Geest. Amen, het zij zo!

## Uitvaartplechtigheid E.P. Paul Eerlings ss.cc.

De Coronamaatregelen lieten slechts 50 personen toe tijdens de uitvaartdienst. Het was heel moeilijk voor Mia om zich aan deze beperking te houden; zoveel mensen wilden er - begrijpelijkerwijze - bij zijn. Daarom deze sfeerbeelden en teksten van de uitvaartplechtigheid.

### Symbolen van de priester



Bij het begin van de viering werden enkele symbolische voorwerpen op de kist gelegd door een confrater picpus. Een kelk, een albe, een Bijbel, een brandende kaars verwezen naar de functies van een priester.

### Eerste lezing



*Mia Hoeben, die 34 jaar voor Paul zorgde, las zelf met sterke stem de prachtige Psalm 139 voor.*

Heer, u kent mij, u doorgrondt mij  
U weet het als ik zit of sta,  
U doorziet van verre mijn gedachten.  
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,  
Met al mijn wegen bent u vertrouwd.  
Geen woord ligt op mijn tong,  
Of u, Heer, kent het ten volle.  
U omsluit mij, van achter en van voren,  
U legt uw hand op mij  
Wonderlijk zoals u mij kent,  
Het gaat mijn begrip te boven.  
Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,  
Hoe aan uw blikken ontkomen?  
Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,  
Lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.  
Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,  
Al ging ik wonen voorbij de verste zee,  
Ook daar zou uw hand mij leiden,  
Zou uw rechterhand mij vasthouden.  
(...)

## Homilie

*Jef Tops, delegatieoverste van de paters picpussen, sprak volgende woorden in zijn preek.*



Een donderslag bij helder weer.

Zo kun je het noemen, het bericht dat we vorige vrijdag kregen:

'Paul is overleden - heel plots, onverwacht'.

Voor een korte tijd van thuis vertrokken voor een boodschap en een vriendenbezoek, en niet meer thuisgekomen, nooit meer.

Het is niet te bevatten. Verslagenheid waar geen woorden voor zijn.

En zo zijn we dan hier samen - weliswaar in een - noodgedwongen - veel te kleine gemeenschap - om afscheid te nemen van een geliefde medebroeder, van een collega-priester, van een goede vriend, van een mens om van te houden en die zelf ook zoveel vriendschap heeft betoond en uitgestraald. En daarbij staat Mia dan op de eerste rij.

Paul, 81 jaar zou hij worden, maar nog in goede gezondheid en nog zeer actief, en verder bouwend aan een rijk gevuld leven.

Na zijn priesterwijding in 1966 werd hij leraar in wat toen nog het Damiaancollege heette. Na een korte tussenperiode als directeur van onze toenmalige drukkerij in Leuven, werd hij godsdienstleraar aan het Sancta Maria instituut in Leuven. In 1986 werd hij ook redactiesecretaris van ons tijdschrift *Mensen Onderweg*, en dan volgt een periode van 19 jaar als Pastoor van Langdorp, van 1987 tot 2006. Een zeer vruchtbare tijd, waarin al zijn talenten tot hun recht konden komen.

De meest zichtbare verwezenlijking uit die periode was wellicht de restauratie van het kerkorgel, een realisatie waar hij terecht fier op was. Maar daarnaast, en uiteindelijk veel belangrijker, was - wat hij als priester heeft mogen betekenen voor de parochie: de hartelijke wijze waarop hij mensen nabij was, waarop hij de parochiegemeenschap heeft kunnen bezielen en waardoor hij voor velen een vriend is geworden.

Hij is ook nog een tijdlang deken geweest en heeft nog een aantal andere functies bekleed.

Na zijn pensionering is hij niet in zijn luie zetel gaan zitten, maar is hij op vele terreinen als priester dienstbaar gebleven hier in de parochie.

Ik vermeld hiervan alleen maar de oprichting van een 'begrafeniskoor', ook 'het verrijzeniskoor' genoemd. Eigenlijk had dit koor hier moeten staan om te zingen, maar om de gekende redenen was dat niet mogelijk. Maar, voor de zang tijdens deze viering hebben we wel gekozen uit de bundel van het koor.

Dit alles, samen wat ik niet heb vernoemd, maakt dat Paul een zeer vruchtbaar leven heeft gehad, waar we dankbaar mogen voor zijn.

Paul was priester, en misschien hebben de meeste mensen hem vooral gezien als 'parochiepriester', maar Paul was ook religieus, lid van onze religieuze gemeenschap 'Paters van de Heilige Harten'. Een religieuze gemeenschap die als missie heeft: *'De liefde van God, zoals die in het leven van Jezus van Nazareth gestalte heeft gekregen - die liefde van God: **overwegen** (er persoonlijk van doordrongen te worden), die liefde van God **verkondigen**, als blijde boodschap, en vooral ook die liefde van God zelf **beleven**.'* Dat rijmt goed met wat we hoorden in de evangelielezing, waar we Jezus horen zeggen: 'Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar liefhebben met de liefde die Ik jullie heb toegedragen'.

Daartoe heeft Paul zich verbonden toen hij in 1960 in Tremelo zijn kloostergeloften uitsprak. Een van onze medebroeders die dit eveneens op een uitzonderlijke wijze beleefd heeft is de heilige Pater Damiaan, wiens feest we vorige maandag vierden, en die voor velen van ons, en ook voor Paul een lichtend en inspirerend voorbeeld is geworden.

En dát: Gods liefde overwegen, verkondigen en ook zelf beleven: ik ben er van overtuigd dat dit ook de onderstroom, de diepste inspiratie was van al wat Paul als priester en als mens geweest is en verwezenlijkt heeft. Een mens, een religieus, een priester met een hart voor mensen, en dan mag dat woordje 'hart' zowel met een **kleine** als met een **hoofdletter** geschreven worden.

Heeft hij dat heel die tijd bewust zo beleefd? Misschien niet, maar mensen leven soms ook '*op automatische piloot*' en het is zeker zo dat Paul altijd met onze gemeenschap verbonden is gebleven - sommige perioden minder uitgesproken, maar vooral de laatste jaren intenser en bewuster. Hij werkte bijvoorbeeld nog mee aan de digitale nieuwsbrief van ons project Damiaan Vandaag, en nog sinds zeer recent vertegenwoordigde hij onze congregatie in de algemene vergadering van de Damiaanactie. Bij alle belangrijke samenkomsten van onze gemeenschap was hij aanwezig, en hij kwam ook graag in de gemeenschap telkens er iets gevierd werd, zoals bij de maandelijkse viering van de verjaardagen. Paul was echt één van ons, en ook wij zullen hem hard missen.

Maar wie hem het hardst zal missen is Mia, die 34 jaren voor Paul een hulp en steun geweest is. Mia, daarvoor wil ik u, in naam van onze gemeenschap, van harte danken, voor alle zorgen en steun voor onze medebroeder Paul.

Vandaag moeten wij Paul uit handen geven en hem toevertrouwen aan de Heer van alle leven.

Op het einde van de viering, kan u bij het naar buiten gaan, een gedachtenisprentje nemen. En ik wil nu al even voorlezen wat daarop staat:

Als u dit prentje ter hand neemt  
denk dan even terug aan Paul,  
aan wat hij in zijn leven  
in dienst van velen heeft gerealiseerd,  
hoe hij een goede herder geweest is voor vele mensen,  
in eenvoud en dienstbaarheid.  
Denk aan alle vriendschap die van hem is uitgegaan,  
aan zijn warme persoonlijkheid.  
Denk terug aan wat hij wellicht voor u persoonlijk heeft betekend,  
en vertrouw er op dat hij nu lééft  
en straalt in het licht van Gods gelaat.



En om te eindigen wil ik a.h.w. Paul zelf nog even aan het woord laten, met een vers uit Psalm 139, een psalm die hij vaak gebeden heeft:

'God, ik dank u voor het wonder van mijn leven, voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt.'  
Doorzoek mij, God, en peil mijn hart, en wijs mij de weg die leidt naar de eeuwigheid.'

### **Meer dan 7 sacramenten**



*Op het einde van de viering mocht Myriam Borremans zijn leven schetsen als priester, als pater, als vriend.*

Vandaag nemen we afscheid van een priester die de sacramenten als kostbare parels van ons geloof bij mensen bracht.

Het sacrament van de **eucharistieviering** vertaalde hij in volle eenvoud en oprechtheid. Geen moeite was hem teveel om eucharistie te vieren voor een vereniging. Zonder toeters of bellen, getuigend van een eenvoudig en puur geloof stond hij aan het altaar.

Samen met jonge gezinnen leefde hij mee met de geboorte van jonge kindjes die hij via het sacrament van het **doopsel** opnam in de grote familie van gelovigen. Als sportieveling en fietser streefde hij naar hoge toppen, maar zonder het sacrament van de doping!

Honderden 12-jarigen diende hij het sacrament van het **vormsel** toe. Hij sprak met die jonge mensen over de Geest, maar bleef met beide voeten op de grond.

Zelf huwde hij niet maar vele koppels vroegen hem om het sacrament van het **huwelijk** toe te dienen. Het sacrament van een zeer innige vriendschap zette hij om in een liefdevolle verbintenis, met Gods zegen. Hij geloofde sterk in het sacrament van het samenzijn van mensen, van de 'vereniging' en hechtte er heel veel belang aan verenigingen in zijn parochie in Langdorp.

Wellicht ging het niet altijd om het sacrament van de **vergeving**, maar de intieme gesprekken van zovele mensen die hun hart konden luchten bij Paul waren sacramenteel. Hij verstond de kunst om 'zonden' te bekijken met de blik van een milde Vader.

Het **ziekensacrament** was bij hem een sacra-moment van nabijheid, van er-zijn, van zalving en fysieke aanraking. Je moest echter niet ziek zijn om zijn stevige handen te voelen die contact maakten

en kracht gaven. Voor zieke mensen en gehandicapten had hij een heel groot hart, daarom ging hij ook graag naar Lourdes en was hij de geknipte aalmoezenier in het rustoord Sint-Rochus.

Al vroeg voelde hij zich aangesproken tot het sacrament van de **priesterwijding** en was de heilige pater Damiaan zijn grote voorbeeld: eenvoudig en soms koppig, vast overtuigd van zijn ideaal en zijn geloof. Bij zijn 50-jarig priesterjubileum in 2016 zei hij: "Ik heb de lotto gewonnen: ik ben een gelukkig man die 50 jaar priester is." Hij voelde zich ook erg verbonden met zijn collega's priesters en paters.

Paul was echter méér dan zeven sacramenten: hij was het sacrament van de **vriendschap** die voor hem heilig was, het sacrament van de **blijheid en de lach**, het sacrament van het **samen brood breken en wijn drinken van zelf geteelde druiven en genieten van de zang** van het verrijzeniskoor en de klanken van het Robustelly-orgel.

We namen vandaag afscheid van Paul Eerlings, picuspater en priester en warme mens en vriend. We nemen vandaag echter geen afscheid van al de sacramenten die hij voor ieder van ons heeft voorgeleefd.

### Bewieroking



De laatste eer werd aan Paul gegeven. Spijtig dat ten gevolge van de coronamaatregelen alle aanwezige priesters zich niet rond de kist konden verzamelen, zoals het de gewoonte is bij het overlijden van een priester.

### Crematie en asverstrooiing



Paul had genoteerd er de voorkeur aan te geven verast te worden en z'n as te verstrooien op Hofheide. Zo gebeurde, in intieme kring.

## VIERINGEN

### Christus Koning, Gelrode, O.-L.-Vrouw, Rillaar, Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk

zaterdag	17 u	Aarschot Sint-Rochus	eucharistie
	18 u	Gijmel O.L.V. Fatima	gebedsdienst/ eucharistie
	18.30 u	Gelrode St.-Cornelius	eucharistie/ gebedsdienst
zondag	8.30 u	Aarschot Christus-Koning	eucharistie/ gebedsdienst
	9 u	Wolfsdonk St-Antonius Abt	eucharistie/ gebedsdienst
	9.30 u	Rillaar St.-Niklaas	gebedsdienst/ eucharistie
	11 u	Aarschot O.L.Vrouw	eucharistie

#### Reservatie Aarschot OLV, St-Rochus, Christus-Koning, Rillaar,

-telefonisch reserveren via het zonesecretariaat (Jan Van Ophemstraat 19, Aarschot)

**016/572043**

-op maandag van 08.30u-11.30u; op dinsdag van 13.00u-15.30u; op woensdag van 13.30u-15.30u;  
op donderdag van 08.30u-12.30u

Reservatie Gijmel en Langdorp: via Nicole Adams

016/56 45 14 of 0471/53 39 54

Reservatie Wolfsdonk: via Leo Janssens

013/78 44 28 of 0477/68 86 24

## SACRAMENTEN VOOR DE DRIE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

Voor het vastleggen van sacramenten in onze kerken kan u steeds terecht op [www.kerkinaarschot.be](http://www.kerkinaarschot.be) (klikken op FORMULIEREN of 'belangrijke levensmomenten') of via het zonesecretariaat: 016/57.20.43 of [secretariaat@kerkinaarschot.be](mailto:secretariaat@kerkinaarschot.be)

### Doopvieringen

Alle doopvieringen starten om 14u. of om 15u. Doopaanvragen dienen minstens 3 weken op voorhand binnen te zijn. De formulieren staan op de site [www.kerkinaarschot.be](http://www.kerkinaarschot.be) U kan ze ook onmiddellijk doorzenden naar [ni.adams@telenet.be](mailto:ni.adams@telenet.be)

Huwelijken: Huwelijkskandidaten kunnen hun aanvraag indienen via [www.kerkinaarschot.be](http://www.kerkinaarschot.be) of het zonesecretariaat.

Uitvaarten: De familie neemt contact op met een begrafenisondernemer. Deze zal de nodige afspraken maken met de lokale verantwoordelijken en priester of diaken.

Ziekensacrament: Men kan hiervoor steeds een beroep doen op priester-op-rust Renaat Van den Berckt (Volkensvoortstraat 35, 3201 Wolfsdonk – 0473/50.43.12)



## LANGDORP

### BEELD ONZE LIEVE VROUW IN DE KAPEL VOOR DE SCHOOL



Reeds vorig jaar werd het beeldje kunstig gerestaureerd door Herman Coenen, dit op aandringen van Rosa Verbruggen. Rosa onderhoudt dit Mariakapelletje trouw en netjes.

Door het uitbreken van corona heeft het zegenen van het beeld flinke vertraging opgelopen. Telkens hoopten we op een grotere versoepeling om met meer mensen te mogen samenkomen. Om het niet langer uit te stellen werd er besloten om het op zaterdagmorgen 8 mei te zegenen.

De Heilige Maagd Maria is altijd een toevlucht geweest voor de mensen in tijden van nood. Ook nu in deze moeilijke en zware dagen hechten velen nog belang aan het bidden tot Onze Lieve Vrouw. Er wordt geregeld een kaars ontstoken en gebeden tot Haar.

Na een kort verwelkomingswoordje tot Herman sprak priester Paul een mooi gebed uit, waarvan een kort stukje :

*“ God onze Heer, bij dit zeer mooi herstelde Mariabeeldje, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw, zijn wij hier biddend samen op voorspraak van Maria.*

*Wij vragen u God, aanvaard onze inspanningen om deze gebedsruimte door haar schoonheid aan u toe te wijden.*

*Laat dit beeldje mensen helpen om zich tot U te keren en dat dit mag strekken tot heil en genezing van velen.*

*Wil dit Mariabeeldje zegenen en wijden, wij vragen het u God door Jezus Christus in de kracht van Gods Heilige Geest. Amen.*

We baden het Onze Vader, een Tientje en Glorie zij de Vader, dit voor de zieken en voor alle intenties van de parochie.

Priester Paul bedankte de kunstenaar Herman die met veel toewijding het beeldje heeft hersteld en gerestaureerd en tevens werd er ook een dankwoordje gericht aan Rosa die dit kapelletje een warm hart toedraagt en het creatief onderhoudt en versiert. Ook een dankwoordje voor al diegenen die helpende handen uitsteken om mee te werken aan de onderhoud ervan.

Door de pandemie moeten we nu de veiligheidsmaatregelen nog naleven maar we hopen dat we weldra met meerderen kunnen samenkomen.

Nog een mooie en gezegende Mariamaand.



# **GIJMEL**

## **ZONDAG 16 MEI : DOOPVIERING IN DE O.- L.- VROUW VAN FATIMA KERK**

Op zondag 16 mei vonden er 2 doopvieringen plaats in de kerk Fatima-Gijmel. Om 14 u verzamelden Melia Van de Leest met haar familie in de kerk. Melia werd geboren te Leuven op 4 juni 2018 en is het dochtertje van Rob Van de Leest en Myriam Wouters. Om 15 u was het de beurt aan Elisabeth Duson om het sacrament van het doopsel te ontvangen. Elisabeth werd geboren op 11 maart 2021 en is het dochtertje van Gilles Duson en Luna Maes.

Langs deze weg wensen we als parochiegemeenschap Melia en Elisabeth, hun ouders, meters, peters en de ganse familie van harte proficiat. Dat ze allebei door de liefdevolle zorgen van hun ouders mogen opgroeien tot flinke meisjes. Dat ze gesterkt door de kracht van de Heilige Geest, vreugdevolle leerlingen van Jezus mogen worden.

## **CONTACTGEGEVENS PAROCHIE EN ZONE**

Algemene informatie (contactgegevens, inschrijvingen) vindt u op [www.kerkinaarschot.be](http://www.kerkinaarschot.be) Meer info over onze parochie (foto's en archief) vindt u op [www.sintpieterlangdorp.be](http://www.sintpieterlangdorp.be)

### **ZONE SINT-ROCHUS AARSCHOT**

#### **ZONESECRETARIAAT**

Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of [secretariaat@kerkinaarschot.be](mailto:secretariaat@kerkinaarschot.be)

### **LANGDORP**

#### **SECRETARIAAT SINT-PIETER**

Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63 of [ni.adams@telenet.be](mailto:ni.adams@telenet.be)

Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorij, Langdorpssteenweg 299, 3201 Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016/56.68.84 (pastorij).

### **GIJMEL**

#### **SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA**

Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63. Elke donderdag 19-20u in de oude pastorij, Hombergstraat 4, 3201 Gijmel.

### **WOLFSDONK**

#### **SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT**

Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel. 013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of [leo.janssens6@telenet.be](mailto:leo.janssens6@telenet.be)

Elke maandag 10-11u (in niet-coronatijden) in de oude pastorij, Wolfsdonk-Dorp 20, 3201 Wolfsdonk.

### **PAROCHIEBLAD**

#### **BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD**

Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of [sophie.buyck@telenet.be](mailto:sophie.buyck@telenet.be)

## **KERKFABRIEK**

Voor vragen over het archief, het project [www.verhalenverbindenplatteland.be](http://www.verhalenverbindenplatteland.be), het gebruik van onze kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of [danckers\\_jonas@hotmail.com](mailto:danckers_jonas@hotmail.com)) of penningmeester Mark Van der Borght (tel. 013/78.27.09 of [mark.vanderborght@belgacom.net](mailto:mark.vanderborght@belgacom.net)).

# **VIERINGEN**

## **LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK**

### **VIERINGEN**

**Inschrijven** voor de vieringen is **verplicht!**

Vanaf de meimaand **hernemen** in onze kerken ook de **vieringen**. **Reservatie** is wel **verplicht** gezien het huidige maximumaantal aanwezigen van 15 personen.

Voor de vieringen in Gijmel (zaterdag om 18u) kan u reserveren via Nicole Adams (0471/53 39 54).

Voor de vieringen in Wolfsdonk (zondag om 9u) kan u reserveren via Leo Janssens (0477/68 86 24).

De andere coronamaatregelen blijven onverminderd gelden: mondkmasker dragen, handen ontsmetten, afstand houden, etc. Meer info in de vorige editie van het parochieblad.

**Uitvaarten** zijn binnen de huidige maatregelen in onze kerken mogelijk tot een maximum van **50 personen**.

---

### **NUTTIGE ADRESSEN**

---

### **WACHTDIENSTEN**

#### **Huisarts**

Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 8 u. en eindigt op maandag om 8u. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21u. vóór de feestdag en eindigt om 8u. na de feestdag.

Het telefoonnummer voor Langdorp en Gijmel is 0900/70.292

Voor Wolfsdonk is het nummer 0900/70.560

[www.mediwacht.be](http://www.mediwacht.be)

#### **Apothekers**

Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u.

[www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)

#### **ZALEN**

#### **Zaal Den Abt Wolfsdonk**

contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck

telefoon: 0477/18.20.68

Reserveren kan via [www.denabt.be](http://www.denabt.be)



**Parochiezaal Gijmel**

contactpersoon: mevr. Jeannine Van Rompay

telefoon: 016/56.21.93

**Zaal Demervallei Langdorp**

contactpersoon: dhr. Gijs Laureys

telefoon: 0496/10.94.14