
RUBRIEKTITEL



HH. MARIA, PIETER EN ANTONIUS
GIJMEL LANGDORP WOLFSDONK



Zone Sint-Rochus
Aarschot

BELOKEN PASEN



Ik ben een mens,
enthousiast en nuchter,
vol geloof en ongeloof tegelijk.
Ik stel lastige vragen.
Ik pieker over 'wat er niet is...'
over wat voorbij is en geen keer neemt...
Mijn naam is Thomas.
Ik laat me nooit zomaar meeslepen.
Jezus boeide me
en ik trok met Hem mee.
Maar ineens is alles mislukt.
Ik heb verkeerd gegokt,
de boot gemist.
Ik voel me in de kou staan.
Ze zeggen wel dat Hij leeft...maar ik wil het eerst zien!
Mijn naam is Thomas.
Vaak sta ik er eenzaam en ontredderd bij.
Ik zie een kind sterven,
een jonge mens verongelukt.
Ik hoor over mensen die gefolterd worden.
Jawel, Christus wordt weer gekruisigd.
Ik zie de littekens van oorlog en verdrukking,
het verdriet van zoveel mensen...
en uit de dood is nog niemand teruggekeerd.
Ik zie mensen verkommeren achter gesloten deuren en
vensters,
eenzaam op kleine kamertjes in een grote stad.
Ik zie mensen die deuren en vensters dichtklappen.
Ik zie mensen die doen alsof ze leven,
maar eigenlijk zijn ze dood.
Ik kan het niet verwerken.
Ze zeggen wel dat Hij leeft...maar ik wil het eerst zien!
Mijn naam is Thomas.
Ik zie een Kerk van bange mensen,
een kleine kudde, een handvol maar...
Zovelen zijn weggebleven – geruisloos – en zoveel kerken leeg...
Hij heeft ooit wel gezegd:
“Waar twee of meer in mijn naam samen zijn,
daar leef Ik in hun midden...”,
maar ik wil het eerst zien...

[Kerknet.be]

TWEEDE PAASZONDAG

Beloken Pasen

Johannes 20,19-31



Vrede zij u!

Het evangelie van Paasmorgen (zie vorige week) vertelde ons over 'het lege graf'. Alleen Jezus' lievelings-leerling (Johannes, tevens schrijver van dit evangelie) stond blijkbaar open voor '**geloof in Verrijzenis**'

Het lege graf heeft geen soelaas gebracht? De leerlingen zijn doodsbenauwd onder gedoken. In totale lockdown zijn ze met elkaar in de vergeethoek gekropen. Angst verlamt. Een bevrijdend woord en duidelijke tekens zullen hen hieruit moeten weghalen. 'Geloven in Verrijzenis' is een proces van voortschrijdend inzicht. In elkaar aanvullende verrijzenisverhalen zullen we, van nu tot Pinksteren, trachten te achterhalen hoe Jezus' leerlingen daarin gegroeid zijn.

'Vrede zij jullie!' zo had de Meester het hun geleerd. Dat dit geen lege, ijdele wens was, hadden ze volop ervaren in het handelen van Jezus zelf: een en al menslievendheid. Angst had Hem niet kunnen weerhouden van die goddelijke opdracht. Ook al moest Hij er zoveel om lijden en zelfs sterven, Hij bleef de trouwe Dienaar van Gods liefde voor de mensen. De kwetsuren die een mens daarbij oploopt, zijn eerder tekens dat je goed bezig bent. Zo hadden ze het al gehoord bij de laatste zaligspreking van de Bergrede: "Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel."

Al doende hebben de leerlingen dit moeten leren. Jezus toont hun de littekens van zijn kruisdood. Zij zijn de zichtbare getuigen van wat Hem bezielde. Een mens immers heeft nood aan tastbare tekenen. De theorie van Jezus' lessen kenden ze genoeg, maar nu moesten ze het zelf gaan 'beleven'. De 'nieuwe mens' moest in hen nog geboren worden. Daarom ademde Hij over hen, zoals God zijn levensadem had ingeblazen bij de mens bij het eerste scheppingsverhaal. Zij hoorden zijn stem klinken: "Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zó zend Ik jullie."

Het dringt nu pas ten volle tot hen door dat ze échte leerlingen worden van Hem door te gaan doen wat Hij altijd heeft gedaan. Zij beseffen dat ze er niet alleen voor staan. De beloofde Helper zal hen blijven 'inspireren' en bemoedigen. Zij willen voortaan zo gaan leven dat mensen kunnen ontdekken dat die Jezus, gestorven en begraven, werkelijk 'van God gezonden' is, de Heler van een gebroken mensengemeenschap, de Messias. Meer nog, samen zullen ze, via vergeving en barmhartigheid, Gods liefde verder gestalte kunnen geven. Dat het geen rozen zonder doornen zullen zijn, mag hen niet meer afschrikken.

In verrijzenismensen komt God tastbaar nabij.

Vrede zij u'

STILTEPLAATSEN IN DE PASTORALE ZONE SINT-ROCHUS

Christus Koning kerk Aarschot

Elke dag geopend van 9 uur tot 15.30 uur.

O.-L.-Vrouw van Fatima kerk Gijmel

Elke zaterdag geopend van 17.30 uur tot 18.30 uur.

O.-L.-Vrouwekerk Aarschot

Elke weekday geopend van 10 uur tot 11.30 uur.

Elke zaterdag van 15 uur tot 17 uur: Stille aanbidding van het H. Sacrament.

Elke zondag van 9 uur tot 10.30 uur.

Sint-Niklaas kerk Rillaar

Elke zondag geopend van 14 uur tot 16 uur.

Sint-Antonius Abt kerk Wolfsdonk

Elke zondag geopend van 10 uur tot 12 uur.

www.kerkinaarschot.be



WIE WAREN en ZIJN ONZE GEESTELIJKEN? DEEL 1

Een geïnteresseerde lezer van onze bijdragen stelde onder meer deze vraag. En al beschikken we niet over een volledige lijst om hier een antwoord op te geven, toch willen we al een eerste deel publiceren waarmee we met jullie op zoek kunnen gaan niet alleen naar een aanvulling ervan, maar vooral naar levensverhalen van en anekdotes over onze Langdorpse geestelijken. We zouden immers ook graag hun warm kloppend hart willen voelen.

In Wolfsdonk vonden we reeds een drietal documentatiemappen met namen van zusters, broeders, paters en priesters. Eén daarvan werd door pastoor Fonteyn in de jaren 1957-1958 samengesteld en een andere door Frans Janssens, de drijvende kracht achter de Wolfsdonkse dorpsraad. Uit Gijmel kregen we al wat gegevens over geestelijken uit de documentatie van Bekke Lemmens. Daarnaast beschikken we over een elektronisch bestand van doodsprentjes en -brieven waarmee we een drietal jaren geleden begonnen zijn en dat nog haast dagelijks groeit. Het bevat reeds ruim 3000 namen, vooral van gewezen bewoners van Wolfsdonk. Hiervoor waren enkele verzamelaars en families bereid ons hun persoonlijke verzameling voor enkele dagen uit te lenen.

We durven hopen ook van uwentwege niet alleen aanvullende gegevens te ontvangen voor de lijst der geestelijken, maar zo mogelijk ook een tijdelijke uitlening van uw doodsprentjes en -brieven. Het kan allemaal terecht op deze adressen:

* Julia Brems, Elsleukenstraat 23, gsm 0472 86 6571 julia.brems@skynet.be

* Renaat Van den Berckt, Volkensvoortstraat 35, gsm 0473 50 43 12 renaatvdb35@gmail.com.

A. Zijn afkomstig van Langdorp, Gijmel of Wolfsdonk

Alaerts Franciscus, broeder Timoteus, Picpus, werd geboren te Blauberg op 15 juni 1879 als zn van Edward en Van de Brande Seraphina maar woonde te Wolfsdonk tegenover de rijkswacht. Hij legde gelofte af te Kortrijk op 17 mei 1898 en was professor in de wijsbegeerte. Hij werd ziek en overleed te Aarschot op 10 okt 1902 slechts 23 jaar oud. Hij is een broer van Ferdinand.

* **Alaerts Ferdinand**, broeder Simeon, Picpus. Zelfde ouders als Franciscus, geboren te Blauberg op 17 mei 1874. Hij legde zijn gelofte af te Leuven op 26 mrt 1896 en was bedelbroeder tot kort voor zijn overlijden in 1955.

Andries Celina, zuster Valerie (Vorselaar), L of G. zus (?) van Magdalena.

* **Andries Magdalena**, zuster Maria Firmine (Vorselaar), L of G.

Bergen Magdalena, zuster Raphaël, °Testelt 27 nov 1926, maar woonde te W. Dochter van Jan en De Hondt Theresia, deed haar gelofte te Scherpenheuvel bij de zusters Ursulinen. Wellicht is ze daar ook overleden.

Bergen Maria, zuster Maria Eulalie (Vorselaar), L of G.

Billion Frans Aloïs, pater Joannes van de congregatie van O.L.Vrouw van Barmhartigheid, (Scheppers), werd geboren te °W. op 7 mei 1849, zn van Henri en Bergen Antonia. Hij was ingetreden te Mechelen om broeder te worden. Pas toen hij in Jefferson (V.S.) werkzaam was, deed hij verdere studies om priester te worden. Wijding te Dakota, Sioux op 22 nov 1891. Pastoor in Wakonda (Zuid-Dakota). Hij overleed te Wakonda, Sioux op 15 apr 1896.

Boeckx Albert. °W.17 jan 1917 zn van Victor en Meynckens Maria, werd priester gewijd te Luik op 17 okt 1943 en vanaf september leraar benoemd in St.-Truiden. Hij overleed aldaar in de kliniek op 16 okt 1955, 38 jaar oud.

Boeckx Frans Louis. °W.22 dec.1874, zn van Jan Jozef en Van Wezemaal Maria Catharina. Priester gewijd te Mechelen op 5 apr 1899. Werd eerst meewerkend priester te Vossem en vanaf 29 mei 1901 onderpastoor te Kessel-Lo tot 25 jan 1912. Vervolgens was hij onderpastoor te Vollezele tot 20 jan 1915. Ten slotte werd hij pastoor benoemd te Leerbeek en was daar werkzaam tot 15 mrt 1941. Hij kwam op rust in Wolfsdonk in de Senatorlaan en overleed op 15 jan 1970 in de kliniek van Diest.



E.H. pastoor Louis Boeckx

Boeckx Rosa, zuster Maria Stanislas, °W.11 juni 1906, dr van Victor en Meynckens Maria, trad binnen en deed haar gelofte bij de Ursulinen van Vorst-Laakdal op 21 sep 1931. Ze verbleef er wellicht tot haar dood.

Boeckx Simon, °W. 14 mei 1862, zn van Petrus Egied en De Kock Maria Rosalia. Wijding te Mechelen op 9 mei 1886. Eerst was hij leraar te Halle in het O.L.V.-college tot 29 jan 1892 en ten slotte leraar te

Mechelen in de middelbare meisjesschool tot 9 aug 1910. Hij kwam op rust naar Wolfsdonk tot mei 1940, en overleed in Oostende op 3 nov 1940. Hij was oom van pastoor Louis Boeckx.

Boeckx Suzanna, zuster Marie-Louise, °W.18 mei 1914, dr. van Denis en Jans Lucie, trad in bij de zusters van Bever en deed er haar gelofte op 22 juli 1939. Ze verhuisde naar Neufville (Fr) in aug 1940. Verdere gegevens ontbreken.

Brems Bernardus, °W.11 feb 1791, zn van Joannes Antoon en Willems Maria Theresia. Wijding te Mechelen op 1 jan 1814. Hij werd onderpastoor te Deurne tot 16 juni 1819, pastoor te Berchem St.-Agatha tot 21 juni 1826, pastoor te Kampenhout tot 15 mrt 1855 en pastoor te Meerbeek-Everberg tot zijn overlijden op 13 april 1963. Hij was broer van Jan Frans en Vital Brems.

* **Brems Jan Frans**, °W.17 mrt 1789, zelfde ouders. Na zijn priesterwijding te Mechelen op 14 mrt 1812 werd hij onderpastoor in Hoboken tot 1 juni 1814, in Balen tot 9 mrt 1820. Daarna was hij pastoor in Zichem tot 12 mrt 1827 en in Zandhoven waar hij ook overleed op 15 sept 1852.

* **Brems Vital**, °W. 28 april 1801, dezelfde ouders. Wijding te Mechelen 24 apr 1825. Hij werd onderpastoor te Berg tot 5 juli 1831 en te Merksplas tot 28 juli 1836. Op 28 juli 1866 ten slotte werd hij pastoor te Turnhout-Schoonbroek. Hij ging op rust te Merksplas en overleed daar op 1 juli 1872. Deze drie priesters waren groot-ooms van Mgr. Jozef Brems uit Testelt, bisschop in Denemarken. Ze hadden gestudeerd in de zogenaamde Latijnse School van Joannes-Baptista Peeters waarover meer in 'Wolfsdonk weleer' blz. 144.

Brems Jan Baptist °W. 10 juli 1783 was zoon van Andreas en Van der Borgh Catharina Theresia. Priester gewijd te Mechelen op 23 sep 1809, werd hij onderpastoor te Beerse tot 6 nov 1821 en daarna op dezelfde plek pastoor tot zijn overlijden op 28 april 1864.

Brems Pius °W. 18 juni 1871, zn van Jan Antoon en Sannen Barbara, ontving de priesterwijding te Mechelen op 6 apr 1896. Hij werd onderpastoor in Pamel en vanaf 12 jan 1900 in Nieuwrode tot 3 aug 1901. Daarna werd hij coadjutor (meewerkend priester) in Neervelp tot 11 jan 1907 en in Etterbeek St.-Gertrudis tot 17 nov 1927. Ten slotte werd hij onderpastoor in Brussel St.-Clara tot zijn overlijden op 15 mrt.1932. Hij was broer van Frans Polidor.

* **Brems Frans Polidor** °W. 16 juli 1877, dezelfde ouders, werd priester gewijd te Mechelen op 24 mei 1901. Hij was onderpastoor te Merksem tot 25 feb 1905, coadjutor te Bierbeek tot 11 juli 1911, te Gooik tot 5 febr 1919, en onderpastoor te Herent tot 17 dec 1928. Daarna was hij pastoor te Roosbeek tot 30 sept 1951 en rustend te Scherpenheuvel tot hij op 9 sept 1957 overleed in de kliniek te Leuven. Hij werd begraven in Wolfsdonk op 13 sept 1957.

Bruyninckx Jan Baptist, °W. 16 sept 1851 was zoon van Ignaas en Verbruggen Monia. De wijding ontving hij te Mechelen op 22 sep 1877. Hij werd coadjutor te Attenrode tot 19 mrt 1880, onderpastoor te Sint-Lenaerts (Brecht) tot 3 aug 1904 en pastoor te Kortenaeken tot op 10 sept 1922, de dag van zijn overlijden.

Ceulemans Francine, zuster Sophia (Vorselaar), L of G.

Engelen Angèle, zuster Margareta (Vorselaar), L of G.

Engels Franciscus, W. 18 juni 1866 zn van Jan en Van Looy Maria Theresia, kreeg bij de paters norbertijnen in Tongerlo de kloosternaam Evermodus, maar ontving de diocesane priesterwijding te Mechelen op 23 okt 1892, werd leraar te Basse-Wavre, parochiepriester te Geel, Anderlecht en Brussel. Hij werd benoemd tot rector bij de zusters in Schaarbeek en bleef daar van 1921 tot zijn overlijden op 27 jan 1928. Hij was broer van Joannes.

* **Engels Joannes**, °W.4 jan 1872, zn van dezelfde ouders, werd als pater Franciscus gewijd bij de Norbertijnen van Tongerlo op 20 apr 1897. Hij werd proost van de monialen te Oosterhout (NL) en overleed daar op 5 mrt 1922.

Everaerts Adeline, zuster Maria Nicasia °W. 31 okt 1907, dr van Joannes en Jansen Angelina. Ze deed haar gelofte op 7 sept 1931 te Berlaar. Geen verdere gegevens. Zus van Maria Elisabeth.

* **Everaerts Maria Elisabeth**, zuster Maria Antonia (Berlaar) °L. 13 okt.1904, dezelfde ouders, gelofte te Berlaar op 17 sep 1928. Ze verbleef te Berlaar en te Kapellen waar ze op 24 aug 1983 overleed.

Everaerts Florentina, zuster Cornelia (Berlaar) °W. 10 juni 1885 dr van Jozef en Beylemans Maria Carolina. Legde haar gelofte af te Berlaar op 16 sept. 1909. Verbleef te Nieuwmoer, Kapellen, Merksem en Wiekevorst. Geen verdere gegevens.

Geerts Florentina, zuster Maria Leonia (Berlaar), °W. 8 feb.1883, dochter van Henri Geerts en Francisca Bergen (zie foto 52 in 'Honderd jaar de lens op Langdorp'), Ze was werkzaam te Webbekom en is daar ook overleden op 7 nov 1952. Ze was tante van o.m.Frans Brems en Frans Van den Berckt.

Heylen Isidorus, broeder Pascal, °W 3 mei 1861 zn van Jan Jozef en Verbiest Maria Isabella, legde als redemptorist zijn gelofte af op 1 nov 1891. Hij werkte te Jette, en te Rome op het generalaat. Hij is overleden te Boulogne-sur-Mer op 28 nov 1940. Hij was broer van Antonius en van meester Jan-Baptist, en oom van Heylen Antoon Jozef.

* **Heylen Jozef Antonius** (Toon), ingetreden bij de jezuïeten, °W 5 okt 1863, dezelfde ouders. Overleed te Vineville (Macon in de USA) op 13 aug 1888. Hij was nog geen 25 jaar en wellicht nog niet priester gewijd. De brief die zijn vader ontving na zijn overlijden volgt over enkele weken.

Heylen Antoon Jozef (Jef), °W. 3 mei 1889, zn van meester Jan-Baptist en Wellens Maria Leonia, priester gewijd te Mechelen vlak voor W.O. I die hij als aalmoezenier bij het leger meemaakte. Een tweede maal zou dit gebeuren in W.O. II en in bezet Duitsland. Ondertussen was hij leraar in een college. Later werd hij aalmoezenier in de Sint-Elisabethkliniek te Ukkel tot hij op rust kwam in Wolfsdonk bij zijn zussen Eliza en Marieke (nu Senatorlaan) en daar overleed op 18 apr 1958.

Heylen Bertha, zuster Floribertha, (Vorselaar), L of G.

* **Heylen Josephine**, zuster Cornelia (Vorselaar), L. of G.

* **Heylen Roza**, zuster Norbertine (Vorselaar), L of G.

Heylen Magdalena zuster Illuminata, norbertines van Duffel, °W. 3 feb 1927, dr van Frans en Grieten Irma Rosalia. Deed haar geloften te Duffel op 11 april 1956. Ze werkte daar als verpleegster. Geen verdere gegevens. Ze was zus van Harlinda.

* **Heylen Maria Harlinda**, zuster Rosula, norbertines van Duffel. °W.11 okt.1937, dezelfde ouders. Geen verdere gegevens.

(Wordt verdergezet)



Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland

VLAAMSE
LAND
MAATSCHAPPIJ



VLAAMS-
BRABANT

PAROCHIAAL NIEUWS

LANGDORP

SECRETARIAAT VOOR DE PAROCHIE SINT-PIETER

Telefonisch te bereiken op nr. 016.56.68.84 of per mail ni.adams@telenet.be

GIJMEL

VERRIJZENISVIERING: Maria de Keyser (10/11/1930 - 21/03/2021)



Echtgenote van Armand De Haes.

Omringd door haar geliefden is moe Mit thuis zachtjes ingeslapen op zondag, de eerste dag van de lente. De cirkel is rond, geboren en getogen in de Gijmel namen we van Maria afscheid in haar parochiekerk op 26/03.

Groot zal het gemis zijn voor Armand, die meer dan 50 jaar lief en leed deelde met Maria.

Een harde werkster, strijkster van beroep maar ook thuis zorgzaam voor de vorige inwonende generatie, voor de jongere telgen in de familie en voor haar gezin. Als tegengewicht bij dit alles werd er gedanst in stijl, zaterdagavond en zondagmiddag in dancing 'de purperen heide'.

In de dansclub of bij OKRA, tussen de collega's van de shop, een zekere bescheidenheid sierde Maria bij dit alles, heel gewoon en daarom wellicht zo bijzonder. Bidden we tot Maria, moeder van alle moeders: 'Sla uw mantel van liefde om moe Mit heen en laat haar thuis komen in uw Vrede.' Vanuit de parochie ons medeleven.

Diaken Bert

PAROCHIESECRETARIAAT PAROCHIE 'ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA'

De parochianen van Gijmel kunnen steeds terecht bij Staf Eelen, 016.565163

WOLFSDONK

OVERLIJDEN : JACQUELINE VERCAMMEN



Op 18 maart is Jacqueline Vercammen zachtjes thuis ingeslapen. Zij was de weduwa van Dhr. Louis Verreydt en van Herman Van Braeckel.

Jacqueline werd geboren op 30 augustus 1939.

De afscheidsplechtigheid en de begrafening van de asurne op de begraafplaats in Wolfsdonk vonden plaats op 25 maart in intieme kring.

Langs deze weg bieden wij, als parochiegemeenschap, onze christelijke deelneming aan de familie aan. Wij bidden Jacqueline mag thuiskomen in Gods Vaderhuis. Dat zij eeuwige rust en vrede mag vinden bij God onze Vader, de Heer van alle leven

CONTACTGEGEVENS PAROCHIESECRETARIAAT WOLFSDONK

Verantwoordelijke: Leo Janssens

-Steeds bereikbaar via telefoon of e-mail:

013.78.44.28 of 0477.688.624 - leo.janssens6@telenet.be

BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD

Gelieve al wat je in het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude

VIERINGEN

LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK



VIERINGEN

Wegens de huidige coronamaatregelen gaan GEEN VIERINGEN door in onze kerken.

Onze kerken zijn wel geopend voor stil gebed of om een kaarsje te branden op de volgende momenten: de kerk van Gijmel op zaterdag van 17u30-18u30 en de kerk van Wolfsdonk op zondag van 10-12u. De kerk van Langdorp blijft gesloten wegens de lopende restauratiewerken.

Meer informatie kan u terugvinden op www.kerkinarschot.be en www.sintpieterlangdorp.be

Rubriektitel

NUTTIGE ADRESSEN

Informatie, foto's en archief van onze drie parochies vind je op www.sintpieterlangdorp.be

ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA GIJMEL

Parochiesecretariaat

Hombergstraat 4. Tel. 016.56.62.65.

Dinsdag van 09.00 u. tot 10.00 u. (niet in juli en augustus)

Donderdag van 19.00 u. tot 20.00 u.

SINT-ANTONIUS ABT WOLFSDONK

Parochiesecretariaat

Verantwoordelijke: Leo Janssens

-Steeds bereikbaar via telefoon of e-mail:

013.78.44.28 of 0477.688.624 - leo.janssens6@telenet.be

-Parochiesecretariaat, in de pastorie van Wolfsdonk , Dorp 20
enkel open op maandag van 10.00 u. tot 11.00 u.

WACHTDIENSTEN

Huisarts

Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 08.00 u. en eindigt op maandag om 08.00 u.. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21.00 u. voor de feestdag en eindigt om 08.00 u. nà de feestdag.

Het nummer voor Langdorp en Gijmel is 0900 70 292

Voor Wolfsdonk is het nummer 0900 70 560

Apothekers

Centrale nr. 0903 99 000 bellen tussen 22.00 u. en 09.00 u.

<http://www.apotheek.be>