

-----  
RUBRIEKTITEL  
-----



**12 maart 2023**

Exodus 17, 3-7 - Johannes 4, 5-42

**Derde zondag 40-dagentijd**

Mattheüs 17,1-9



### **Naar de bron**

**Water** en **licht** zijn heel belangrijke elementen om te kunnen over**leven**. Meteen krijgen we hier de drie hoofdthema's voor **drie** opeenvolgende zondagen: **water**, **licht** en **leven**. Deze drie (lange) evangelieverhalen zouden in de Veertigdagentijd drie zondagvoormiddagen kunnen zijn waarop mensen die ernaar zoeken de pointe van 'geloven' kunnen (her)ontdekken. Deze thema's staan immers centraal in de geloofsvorming voor elke huidige en toekomstige christen.

(Waarom benutten wij deze drie prachtige evangelieverhalen onvoldoende om ons als christenen te verdiepen op 'leven vanuit God' om ons zo grondiger voor te bereiden op de hernieuwing van ons doopsel met Pasen? Op drie kwartier tijd per zondag is dat onmogelijk)

Het eerste thema wordt ingeleid door het verhaal van het dorstig Godsvolk in de woestijn, waar God **water** doet stromen uit de harde rots. En dan volgt dat prachtig verhaal over de Samaritaanse vrouw bij de waterput van Jacob. Het is alsof je trap voor trap neerdaalt in de schatkelder van 'geloven'. Naarmate het gesprek vordert ontdekt de vrouw, en met haar ook de lezer, dat door te 'geloven in Jezus' een mens zijn diepste dorst naar leven en naar God lest. Zij zit bij de bron.

De vrouw is zodanig aangegrepen door Jezus dat zij er niet kan over zwijgen. Op het einde van het verhaal stroomt dan ook de ganse stad samen rond Hem. Hij zou wel eens de Messias kunnen zijn, de 'Redder in nood'. De bron van waaruit Jezus leeft, zo zegt Hij zelf, is 'leven vanuit het diepste verlangen van zijn Vader'. Dat is voor Hem eten en drinken. En daarmee geeft Hij zijn innigste geheim prijs. Van waaruit leven wij? Welk is onze drijfveer? Hoe lessen wij onze dorst naar 'geluk'? Deze Veertigdagentijd nodigt ons uit om op zoek te blijven gaan naar de bron van 'gelukkig (samen)leven'. Bij Jezus en zijn evangelie zitten we op het juiste adres. Het overwegen waard!



## **VERHALEN VERBINDEN HET PLATTELAND**

Dhr. Jozef Craenen bezorgde ons recent een artikel uit "De Klok" van zaterdag 27 juli 1901 over de inhaling, aanstelling van pastoor Van Dyck.

E. H. Jan Frans Van Dyck werd geboren in Reet op 8 oktober 1852, onderpastoor te Tollembeek en pastoor te Langdorp vanaf 13 juli 1901 tot aan zijn overlijden op 31 oktober 1905.

### **Langdorp in feest.**

Maandag van reeds in den vroegen morgen waren de inwoners van Langdorp te been en iedereen, mannen en vrouwen, deed zijn best om hunne huizen te versieren; praalbogen werden opgericht, dennenboompjes geplant, jaarschriften geplakt enz. enz.

Zou het vandaag niet gaan regenen, nu het weder zoolang schoon is geweest? vroeg menigeen met angst. Neen, neen! Riep hier en daar een oud boerke, eer het noen is, schijnt de zon dat het nog wel heet zou kunnen worden; en inderdaad, die oude weerkeners hadden gelijk.

Maar wat was er dan te Langdorp te doen dat men, de gemeente zoo prachtig versierde, want prachtig was het, daar halen zij eer van; maar volgens wij gehoord hebben; hadden de inwoners zich ook gene moeite gespaard om alles zoo schilderachtig prachtig te maken. Gansche dagen en halve nachten hadden ze gearbeid om hunnen nieuwen herder zoo plechtig mogelijk te ontvangen.

Gansch het dorp was als in eenen bloemenhof herschapen.

Maandag werd dan de eerwaarde heer Van Dyck als pastoor van Langdorp ingehaald.

Rond twee uren's namiddags kwamen de ruiters, gezeten op feestelijk uitgedoschte rossen hunnen nieuwen herder te gemoet tot aan de Schaluinpoort van Aarschot en begeleidden hunnen nieuwen heer pastoor tot aan de grenzen der gemeente alwaar ook een prachtige praalboog was opgericht.

Aldaar werd de nieuwe herder ontvangen door het gemeentebestuur, in wier naam de heer Burgemeester [Joannes Eduardus De Vos] eene aanspraak hield en hunnen nieuwen pastoor welkom heette in zijne parochie.

Een aantal salvoschoten werden er gelost en de stoet zette zich in beweging.

Aan de pastorij werd de eenwaarde heer Van Dyck verwelkomd door de priesters uit de omliggende, de fanfare speelde de Brabançonne en de Vlaamsche Leeuw, de schoolkinderen zongen een gelegenheidslied.

Aan de poorten der kerk werden hem de sleutels overhandigd door een dochtertje van M. Fasbinder, [Martha ?] waarna in de kerk de gewone plechtigheden plaats hadden.

Gansch de middag werd er dapper gefeest en menig pintje bier geledigd op de gezondheid van den nieuwen heer pastoor.

Uit: 'De Klok', Katholiek weekblad Aarschot, zaterdag 27 juli 1901

Kinderen Fasbinder

Maria Augusta °Langdorp 28 december 1882 +Langdorp 8 juni 1895

Martha Eugenia Leontina °Antwerpen 6 juni 1887 + Langdorp 14 maart 1972

Ghislina Margarita Maria °Langdorp 21 juli 1890 +Leuven 8 mei 1956



## **pastorale zone Sint-Rochus Aarschot steunt de jongeren op hun tocht...**

Dankzij de steun van vele geloofsgenoten in onze kerken verkochten we in heel korte tijd de 180 kaarsjes t.v.v. de Wereldjongerendagen. Zoals beloofd verdubbelt de zoneploeg dit bedrag! Deze som vermeerderd met enkele vrije giften brengt ons slotbedrag op

**2.000 euro**

We zijn blij dat vanuit onze pastorale zone Lien Geyskens zal deelnemen aan deze internationale jongerenbijeenkomst. Zij krijgt natuurlijk vanuit onze kerkgemeenschap een financieel steuntje in de rug mee. Binnenkort vernemen jullie meer over haar voorbereiding en in augustus brengt zij in onze kerken verslag uit van haar reis in Portugal.

De rest van het ingezamelde geld schenken wij aan het solidariteitsfonds van IJD. Op deze manier krijgen meerdere jongeren de kans om deel te nemen aan de Wereldjongerendagen.



## **SINT-ROCHUS AARSCHOT**

### **ZONESECRETARIAAT**

Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of [secretariaat@kerkinaarschot.be](mailto:secretariaat@kerkinaarschot.be)

### **LANGDORP**

#### **SECRETARIAAT SINT-PIETER**

Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel. 016/56.45.14 of [ni.adams@telenet.be](mailto:ni.adams@telenet.be)

Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorie, Langdorpsesteenweg 299, 3201 Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016/56.68.84 (pastorie).

### **GIJMEL**

#### **SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA**

Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63. Elke donderdag 19-20u in de oude pastorie, Hombergstraat 4, 3201 Gijmel.

## WOLFSDONK

SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT

Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel. 013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of [leo.janssens6@telenet.be](mailto:leo.janssens6@telenet.be)

## PAROCHIEBLAD

### **BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD**

Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of [sophie.buyck@telenet.be](mailto:sophie.buyck@telenet.be)

## KERKFABRIEK

Voor vragen over het archief, het project [www.verhalenverbindenplatteland.be](http://www.verhalenverbindenplatteland.be), het gebruik van onze kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of [danckers\\_jonas@hotmail.com](mailto:danckers_jonas@hotmail.com)) of penningmeester Mark Van der Borght (tel. 013/78.27.09 of [mark.vanderborght@belgacom.net](mailto:mark.vanderborght@belgacom.net)).

-----  
PAROCHIAAL NIEUWS

## **WOLFSDONK**

### **KOFFIESTOP**

Op zondag 26 maart organiseert de parochieploeg van Wolfsdonk haar jaarlijkse koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen in de kerk van Sint-Antonius Abt. Iedereen van harte welkom vanaf 10.30 u. .

The poster features a green background with white and green text boxes. The main text reads: 'Wij, Parochieploeg Wolfsdonk steunen met deze aktie de 25%-revolutie'. Below this, it specifies the date and time: '26 maart 2023 10u30 kerk wolfsdonk in kerk van wolfsdonk'. At the bottom left, there are four small icons and the text 'DE 25%-REVOLUTIE'. At the bottom right, there is a logo for 'Broederlijk Delen' with the tagline '107 HEDEREN AAN 15'.

## KOFFIETAFEL VAN OKRA WOLFSDONK VOOR CARNAVAL





Ook dit jaar kwam Okra Wolfsdonk weer samen de dag voor Aswoensdag voor een gezellige koffietafel. Als ontspanning had het bestuur gezorgd voor een uurtje quiz met heel wat vragen over Wolfsdonk en over dingen uit het dagelijkse leven waar we gemakkelijk achteloos aan voorbijgaan. Drie groepjes van drie personen waren bereid om het tegen elkaar op te nemen tot vermaak van de aanwezige leden, die het soms moeilijk hadden zich niet te mengen in de strijd. Mogelijk interesseren lezers van ons parochieblad zich ook aan de gestelde vragen. Daarom geven we ze hier ook aan hen. De antwoorden verschijnen pas volgende week in dit blad.

#### Quizvragen OKRA Wolfsdonk

1° Geef een oud-Wolfsdonks woord voor café

2° Welke woorden passen niet bij onze Wolfsdonkse patroonheilige? Padua, abt, bisschop, varken, eremiet, 100-jarige.

3° Aan wie brengt het metalen standbeeld op het Boeckxplein eerbetoon?

4° welke hoofding heeft ons plaatselijk parochieblad?

5° wie is (na onze voorzitter) het oudste lid van onze huidige bestuursploeg?

6° Op onze kerktoren begint even na half twaalf een klokje te luiden. Waarom?

7° Over welk bekend personage (B.V.) gaan volgende gegevens?

– over hem verscheen in het Frans het boek 'Filas'

– hij stierf half oktober 1975 en lag begraven op het 'kerkhof' van Wolfsdonk

– had een stamcafé aan het station in Testelt

– over hem verscheen in het Duits het boek 'Flasskopf'

– speelde met vrienden het verhaal van de leeuw van Vlaanderen

*(snelheidswedstrijd tussen de groepen – punt volgens rangorde)*

8° Hoe noemen we een mannelijk en vrouwelijk varken?

9° Welke voetbalploeg uit 1ste afdeling is het dichtste bij Wolfsdonk?

10° Aan wie zijn de 3 grote kappellekes op de processieweg toegewijd?

11° Welke heilige werd vroeger aanroepen bij tandpijn?

12° Welke Belgische bisschop weigerde vorig jaar de kardinaalshoed? En droeg voor onze OKRAGroep

de mis op in Scherpenheuvel?

13° Uit welk land komt de huidige paus?

14° Welke paus emeritus is onlangs in Rome overleden?

15° Wie was voor de E.U. de 1ste premier? Naam +Voornaam?

Tijdens een korte pauze werd aan de toeschouwers in de zaal gevraagd om zo dicht mogelijk de gezamenlijke leeftijd te raden van onze voorzitter en ondervoorzitter in jaren, maanden en dagen op 21 februari 2023.

16° Wie was na de oorlog, de jongste winnaar van de Tour de France?

17° Uit welk land is hij afkomstig?

18° Met welke Waalse stad is Brussel door een kanaal verbonden?

19° Waar is het grootste niveauverschil op dit kanaal?

20° Op welke datum hebben we de langste avond van het jaar? of m.a.w. gaat de zon het vroegst onder?

21° Benader zo goed mogelijk het tijdsverschil tussen de kortste en de langste dag van het jaar.(punten volgens plaats in de benadering)

22° Wat is het tegenovergestelde van ingewikkeld?

23° Wat betekent het Spaanse woord 'serveza'?

24° Wat bekom je door mais te poffen?

25° Hoe noemt men in Spanje een middagdutje?

26° Behoren en walvis en egel tot de zoogdieren?

27° Hoe noemt Albert Heijn zijn spaarkaart?

28° Wat betekent de afkorting EEG ?

29° Hoeveel seconden zijn er in een kwartier?

30° Hoeveel maanden tellen exact 30 dagen?

31° Hoe noemt met een telefonisch berichtje?

De winnende ploeg (Leo Janssens, Marcel Rectem en Swa Gubbels) die ieder een fruitkorf als prijs meekreeg, zette de gedachte van Broederlijk Delen onmiddellijk in de praktijk om, en deelden hun prijs met de andere twee ploegen.

Na afloop was er het gebruikelijke fotomoment met een afgevaardigde van iedere ploeg.

De schiftingsvraag werd het best beantwoord door de gebroeders Hermans, Ludo en René, ook zij vielen in de prijzen en kregen allebei een fles wijn cadeau.

## OVERLEDEN



**Jos Van den Broeck**, werd geboren op 13 augustus 1941 in Langdorp. Hij was de echtgenoot van Renilda Heylen en is thuis zachtjes ingeslapen op 9 februari.



**René Luyten**, echtgenoot van Agnes Corten werd geboren op 22 maart 1939 in Aarschot  
Hij is zachtjes ingeslapen op 11 februari in WZC Sint-Rochus Aarschot



**Paul Janssens**, echtgenoot van Maria Vanderborcht werd geboren in Langdorp op  
10 januari 1938. Hij is overleden in Leuven op 15 februari.

Aan de families van Jos, René en Paul biedt onze parochiegemeenschap zijn oprechte christelijke deelneming aan.

We bidden om hoop en moed voor allen die leven met een gemis aan hen, mogen zij bij elkaar en in de vele warme herinneringen troost en steun vinden.



-----  
VIERINGEN  
-----

## LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK



### LANGDORP

**Zondag 12 maart: Gebedsviering om 10.30 u.**

### GIJMEL

**Zaterdag 11 maart: Gebedsviering om 18.00 u.**

### WOLFSDONK

**Zondag 12 maart: Eucharistieviering om 09.30 u.**

- Staf Vanderborgh-Irene Verbeeck en familie

-----  
NUTTIGE ADRESSEN  
-----

### WACHTDIENSTEN

#### Huisarts

Voor Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk:

**Tijdens weekend:** vrijdagavond vanaf 19.00 u. tot maandagochtend 08.00 u.

**Tijdens feestdagen:** avond voor feestdag vanaf 19.00 u. tot ochtend na feestdag 08.00 u.

Bel naar 1733- Langestraat 1 B-3202 Rillaar

[www.wachtpostdemerland.be](http://www.wachtpostdemerland.be)

**Weekdagen:** de wachtpost is niet open. Overdag kan je terecht bij je eigen huisarts.

Bel 1733 voor de huisarts van wacht tussen 19.00 u. en 08.00 u.

#### Apothekers

Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u.

[www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)

## ZALEN

### **Zaal Den Abt Wolfsdonk**

contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck

telefoon: 0477/18.20.68

Reserveren kan via [www.denabt.be](http://www.denabt.be)



### **Parochiezaal Gijmel**

contactpersoon: Marleen Beirinckx

telefoon: 016/56.91.41

### **Zaal Demervallei Langdorp**

contactpersoon: dhr. Gijs Laureys

telefoon: 0496/10.94.14