
RUBRIEKTITEL



ZONDAG 19 FEBRUARI : NAAMOPGAVE VAN 6 VORMELINGEN VAN SINT-PIETER

Vrijdagavond 17 februari, na schooltijd, kwamen de 6 vormelingen van Sint-Pieter samen in de kerk om de viering van de naamopgave voor te bereiden.

Nog in stemming van de carnavalstoet en verkleed als piloot, monstertje,.... was het eventjes doorbijten om in de juiste stille stemming van een kerk te komen.

Maar het lukte, vol ijver oefenden ze de liedjes en de teksten in, priester Paul gaf tijdig nog wat uitleg. En dat ze flink geoefend hadden, lieten ze zondag tijdens de eucharistieviering duidelijk merken. Er werd vergeving gevraagd voor al hun fouten en tekorten, er werd gebeden voor vriendschap en vrede.

Aan de gelovigen hebben ze hun naam bekend gemaakt door een steen te tonen waarop ze hun naam gegrift hadden. Aan de priester vroegen Andreas, Jelle, Alesander, Mathis, Tom en Flor om op 7 mei a.s. hun vormsel te mogen doen.

Het werd een mooie, intense viering. Dank u wel vormelingen om het zo fijn te doen en om samen met de catechisten Petra en Nicole, de weg naar het vormsel verder te zetten.

Ook een dank u aan priester Paul om de viering voor te gaan en aan diaken Luc om ons mee te begeleiden.

Uiteraard danken we van harte onze organist Rik om ons uit de nood te helpen. Een ritmisch lied op het grote orgel spelen is niet makkelijk maar hij begeleidde ons op een zeer fijne manier. Uitbundig kon iedereen meezingen, dank zei de steun van enkele koorleden. Uiteraard mogen we niet vergeten om de ouders en familieleden van de vormelingen en al onze parochianen ook een dankwoordje te geven.

De fijne viering werd afgesloten met het nemen van een mooie foto.



5 maart 2023

Tweede zondag 40-dagentijd

Mattheüs 17,1-9



Dat belooft

Vorige zondag, de eerste zondag van deze 40-dagentijd, hoorden we hoe duivelse machten niet het minste vat hadden op Jezus; nochtans beloofde de Satan Hem, tot driemaal toe, al wat een mens kan dromen. Het enige wat Hij moest doen was: knielen voor het kwaad. Het kwaad heeft de mens altijd al parten gespeeld. Reeds in het scheppingsverhaal horen we hoe de slang de mens verleidt om alleen naar zichzelf te luisteren en te doen waar hij zin in heeft; God heeft daar niets mee te maken.

En nu komt Jezus met die boodschap: “Mensen, kom toch tot inkeer want Gods rijkdom komt u tegemoet.” “Uw Rijk kome” leert Hij ons bidden. Zelf was Hij in hoofdzaak daarmee bezig. En zijn leerlingen, enkele trouwe volgelingen, geloofden in Hem. Zij trokken met Hem mee, en overal zagen zij hoe Hij een spoor van hoopvol leven achterliet.

Vandaag belanden wij zowat halfweg het Mattheüs-evangelie. Jezus had hun tot drie keer toe al duidelijk gemaakt dat Hij een zware kruisweg moest gaan om ons thuis te brengen in dat Rijk. ‘Ze zullen Mij beschimpen en verachten, ja, zelfs Mij als een bandiet op een kruis hangen’. Voor zijn leerlingen waren die lijdens-voorspellingen moeilijk te verteren. Het maakte hen eerder opstandig en vol onbegrip.

We zullen zien hoe zijn leerlingen na de kruisdood diep ontgoocheld achterblijven. Een paar van hen druipen af naar de vergeethoek Emmaüs: Zij zuchtten: ‘En wij hadden gehoopt dat Hij het was die ons in ere ging herstellen...’ En toen heeft Jezus, incognito, hun op het hart gedrukt: ‘Wisten jullie dan niet dat dit de enige weg is, de weg die de Messias moest gaan om zo Gods glorie toegankelijk te maken?’ En worstelen wij, zijn leerlingen, vandaag soms ook niet met die vraag: ‘Kan of mag het geen Pasen worden zonder Goede Vrijdag?’ ‘Waarom is liefhebben op de wijze van Jezus toch zo veeleisend?’ Duivelse machten lijken toch efficiënter om het kwaad tekeer te gaan dan die goddelijke methode. Het evangelie van vandaag, dat we bij alle drie de evangelisten weervinden, lijkt hier een heel bijzondere functie te hebben. Het is vergelijkbaar met mensen die op reis gaan. Jezus biedt ons als het ware de folder aan met de pracht van wat ons te wachten staat. Wil Hij zijn leerlingen onderweg bemoedigen en tonen dat het de moeite waard is met Hem mee te blijven gaan?

Er is sprake van ‘dat Hij gaat stralen als de zon’, zoals ook van de engel bij het verrijzenisgraf werd gezegd; ook diens kleren waren wit als sneeuw’. En die twee mannen bij Hem: Mozes, de gids die zijn slavenvolk door de woestijn loodste tot daar waar Gods Rijkdom voor hen zou opengaan. En Elia, oerbeeld van alle profeten, zijn getuigenis werkte aanstekelijk, zodanig dat ze dachten dat Hij de Messias wel zou kunnen zijn, die terugkwam om orde op zaken te stellen. Heel dat tafereel werd overschaduwed door de wolk van Gods aanwezigheid met diezelfde stem als bij zijn doopsel: “Deze is mijn lievelingskind. Leef Hem achterna”. Er zijn zo van die momenten dat je hardop droomt. Kon het maar waar zijn. Petrus en die tweelingbroers Jacobus en Johannes zijn diezelfde drie kroongetuigen die Hij meeneemt in de hof van Oliveten. Zij hebben Hem zien water en bloed zweeten in doodsangst. Zij zullen later de voortrekkers worden van die nieuwe geloofsgemeenschap, waartoe wij ook vandaag behoren.

Met dat beeld voor ogen willen wij nu verder met Hem op weg gaan om ons niet langer te onderwerpen aan dat kwaad beestje dat ons blijft besluipen. Wij willen in deze tijd, nog meer dan anders, leren leven, leren denken en doen als Hij, zodat we naar waarheid kunnen getuigen: Ja, Hij is verrezen en duidelijk voelbaar levend in ons midden.

Een riem onder het hart

Geloven is 'in het onbekende stappen' op grond van vertrouwen, met de belofte voor ogen dat onuitgesproken verlangens in vervulling zullen gaan. Het is, zoals bij Abraham (*eerste lezing*), eigen zekerheden inruilen voor wat God ons te bieden heeft.

Het evangelie begint met: 'Zes dagen later...'. Jezus had een week voordien het doemscenario van zijn lijden en dood voorspeld. Nu, op de zevende dag (als de schepping voltooid is) toont Hij boven op de berg 'heerlijkheid' van leven, verrijzenis.

Dit verhaal wil ons aansporen in deze Veertigdagentijd om toch maar de eigen-gereidheid, waarin we ons zo graag wentelen, te durven loslaten. Het loont de moeite! Nieuw leven wordt voorop gesteld. Wij worden uitgenodigd om in de scheppingstijd, waar we met onze huidige wereld volop inzitten en die aan de heerlijkheid vooraf gaat, geen kans onbenut te laten om bergopwaarts te gaan met Hem.

Onze ervaren gidsen hierbij zijn Mozes en Elia. Mozes staat voor de Wet, de richtingwijzers zonder dewelke bergtochten onbegonnen werk zijn. En bij Elia putten we vuur en enthousiasme, zo nodig om te kunnen volharden tot we boven zijn. Wij hoeven deze tocht niet alleen te gaan. Wij hebben tochtgenoten, en vooral hebben we de voetsporen van Jezus zelf.

Een heilzame veertigdagentijd gewenst!



Uitnodiging

Wijnproefavond

Onze **wijndegustatie** (23e editie) zal dit jaar -net zoals vorige keer- verzorgd worden door Kurt Van Rompaey van Caravin.

Caravin is moeilijk in één zin te beschrijven, net zoals wijn dat is. Mensen laten genieten en erten genieten van originele wijnen, dat is de ruggengraat van Caravin.

Dit jaar worden er 8 wijnen van verschillende landen aangeboden vergezeld door 4 lekkere hapjes. De combinatie is zorgvuldig gekozen om alle smaken volledig tot zijn recht te laten komen. Jullie krijgen ook nog een welkomstdrankje aangeboden.

Meer informatie over Caravin kunnen jullie op deze site terugvinden: <http://www.caravin.be>.

Voor wie?

Leden en niet-leden

Waar en wanneer?

Vrijdag 31 maart om 19u30.
FC Kapelleke, Oude Mechelsebaan 565, Langdorp

Kostprijs

- 20€ voor leden
- 25€ voor niet-leden
- 10€ voor Boblettels

Inschrijven

Voor 17/03/2023 door storting op rekening BE37 7343 5207 3128 met vermelding van 'Wijn', aantal leden/niet-leden/bob. Inschrijven bij een bestuurslid en cash betalen is ook mogelijk.

Website: www.landelijkegildelangdorp.be

SINT-ROCHUS AARSCHOT

ZONESECRETARIAAT

Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be

LANGDORP

SECRETARIAAT SINT-PIETER

Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel. 016/56.45.14 of ni.adams@telenet.be

Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorie, Langdorpsesteenweg 299, 3201 Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016/56.68.84 (pastorie).

GIJMEL

SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA

Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63. Elke donderdag 19-20u in de oude pastorie, Hombergstraat 4, 3201 Gijmel.

WOLFSDONK

SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT

Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel. 013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of leo.janssens6@telenet.be

PAROCHIEBLAD

BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD

Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of sophie.buyck@telenet.be

KERKFABRIEK

Voor vragen over het archief, het project www.verhalenverbindenplatteland.be, het gebruik van onze kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of danckers_jonas@hotmail.com) of penningmeester Mark Van der Borght (tel. 013/78.27.09 of mark.vanderborght@belgacom.net).

OVERLIJDEN



Margriet Van Loock, echtgenote van Alfons Lemmens, werd geboren in Baal op 15 september 1946. Ze is overleden in Leuven op 7 februari.

We bidden om hoop en moed voor allen die leven met een gemis aan haar, mogen zij bij elkaar en in de vele warme herinneringen troost en steun vinden.

GIJMEL

OVERLIJDEN



Louis Holemans, geboren in Herselt op 18 december 1933 en zachtjes heengegaan in het AZ Diest op 14 februari. Hij was de echtgenoot van Martha Vermeulen.

Langs deze weg bieden we als parochiegemeenschap aan de ganse familie onze christelijke deelneming aan. Dat Louis rust en vrede mag vinden bij God onze Heer. Dat hij mag thuiskomen in Gods Vaderhuis.

WOLFSDONK

OKRA VIERT VALENTIJN

Het Bestuur van OKRA WOLFSDONK wilde Valentijn ook niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Daarom nodigden Maria Steurs en War Sools het bestuur uit om thuis "SJOEKESDAG" te vieren. Een aantal bestuursleden moest omwille van allerlei zaken forfait geven, maar de fotograaf was maar al te graag bereid om de lekkere, zelfgemaakte sjoekes en taart mee te helpen verorberen! Jammer voor de afwezigen, maar uiteraard meer dan dank aan patisserie Sools-Steurs. Een leuke avond, met moppen en verhalen, en in de aanloop naar de Vastenperiode, een waardige afsluiter.

We kunnen er 40 dagen tegen nu!



VIERINGEN

LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK



LANGDORP

Zondag 5 maart: Eucharistieviering om 10.30 u.

- Margaretha en familie Fasbinder

GIJMEL

Zaterdag 4 maart: Eucharistieviering om 18.00 u.

WOLFSDONK

Zondag 5 maart: Gebedsviering om 09.30 u.

- Emile Vandeschoot en Maria Alaerts

- Louis Alaerts en Maria Andries

NUTTIGE ADRESSEN

WACHTDIENSTEN

Huisarts

Voor Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk:

Tijdens weekend: vrijdagavond vanaf 19.00 u. tot maandagochtend 08.00 u.

Tijdens feestdagen: avond voor feestdag vanaf 19.00 u. tot ochtend na feestdag 08.00 u.

Bel naar 1733- Langestraat 1 B-3202 Rillaar

www.wachtpostdemerland.be

Weekdagen: de wachtpost is niet open. Overdag kan je terecht bij je eigen huisarts.

Bel 1733 voor de huisarts van wacht tussen 19.00 u. en 08.00 u.

Apothekers

Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u.

www.apotheek.be

ZALEN

Zaal Den Abt Wolfsdonk

contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck

telefoon: 0477/18.20.68

Reserveren kan via www.denabt.be



Parochiezaal Gijmel

contactpersoon: Marleen Beirinckx

telefoon: 016/56.91.41

Zaal Demervallei Langdorp

contactpersoon: dhr. Gijs Laureys

telefoon: 0496/10.94.14