
RUBRIEKTITEL



De vastentijd
40 dagen voor Pasen.

Een tijd om stil te staan
bij wat we gedachteloos opeten
dag na dag
meestal uit gewoonte
of zelfs verveling.

Een tijd van soberheid;
niet alles wat we eten
hebben we echt nodig.

Een tijd van delen
door eerst te vragen
wat een ander wil
voor we onszelf bedienen.

Tomas Bruyland, website: bezinningsteksten.wordpress.com

VOORGANGER IN UITVAARTLITURGIE

Vele niet- of minder kerkelijk betrokken mensen zijn er van overtuigd dat Kerstmis het belangrijkste Christelijke feest is, ook al is de religieuze aanleiding voor hen niet meer van belang. Er wordt veel aandacht aan geschonken, vooral omdat het is uitgegroeid tot een commerciële aangelegenheid. Cadeautjesstress, feestelijke straatverlichting met bijhorende kerst-evergreens die uit luidsprekers schallen en – in niet-coronatijden – rijkelijk beladen feesttafels voeren de hoofdtoon. Daar is op zich niets mis mee, maar hoe belangrijk de geboorte van de Messias ook is, één feest is voor Christenen nog belangrijker.

We leven momenteel volop in de veertigdagentijd, de voorbereiding naar het Hoogfeest van Pasen. We bereiden ons voor, we leven toe naar het vieren van die gebeurtenis die de echte basis van ons geloof vormt: de verrijzenis van Jezus, de Christus. Het is goed dat we, elk jaar opnieuw, even de tijd maken om stil te staan bij wat dit voor ons betekent, dat we de jachtigheid van onze dagelijkse beslommeringen op een lager pitje zetten en de enormiteit van die gebeurtenis tot ons laten

doordringen: Jezus, in dezelfde menselijke gedaante als de onze, is gestorven, maar is opnieuw tot leven gekomen. Hij heeft de dood verslagen, Hij is waarlijk opgestaan en teruggekeerd naar de Vader om daar, zoals Hij het ons beloofd heeft, ook voor ons een plaatsje voor te bereiden. Ook voor ons, gewone mensen, betekent de dood niet het einde. Geweldig toch?

Ongetwijfeld is voor vele mensen een geboorte gemakkelijker te plaatsen dan een verrijzenis. Elke dag worden mensen geboren, maar een verrijzenis, dat is duidelijk andere koek. In onze huidige maatschappij waar alles wetenschappelijk moet bewezen kunnen worden opdat het zou bestaan, is zoiets als leven na de dood, onder welke vorm dan ook, een taboegedachte. Misschien is dat de voornaamste reden dat Pasen veel minder dan Kerstmis aanleiding geeft tot grootse festiviteiten; een niet te bewijzen gebeurtenis zoals leven na het sterven, wat moet je daarmee? Hoe kan je dat commercieel verkocht krijgen?

En op dat moment komt 'geloven' achter de hoek kijken. In zijn uitstekend boek "Iedereen gelooft" schrijft Luk Vanmaercke, hoofdredacteur van Kerk & Leven, dat geloven voor ieder van ons dagelijkse kost is. We geloven dat onze partner ons graag ziet, we geloven dat iemand die zegt "tot straks" inderdaad ook wat later terug zal opdagen. Nog andere dingen nemen we gewoon zonder meer aan. Dingen die niet te bewijzen zijn, sterker nog: we denken er zelfs niet aan om dat te willen bewijzen, we geloven dat gewoon, dat maakt ons leven veel gemakkelijker. Indien we altijd alles op papier bewezen zouden willen zien, zou ons leven toch onmogelijk worden? Voor Christenen geldt hetzelfde voor wat betreft Jezus' overwinning op de dood: het kan niet bewezen worden, maar we hoeven ook geen bewijs, we geloven dat gewoon.

Het voorbije jaar heeft de coronacrisis gezorgd voor veel overlijdens, met alle bijhorende verdriet. Door de overheid, terecht, opgelegde beperkingen zorgen ervoor dat afscheid nemen van een geliefde vandaag niet vanzelfsprekend is. Toch blijft het belangrijk, nu meer dan ooit, om dit afscheid gelovig te duiden en een plaats te geven in het leven. Aandacht geven aan een verzorgde kerkelijke uitvaart en de voorbereiding ervan is en blijft primordiaal. Drie dingen zijn hierbij onontbeerlijk: een begripvol luisterend oor voor het verdriet van de nabestaanden, met de Paasgedachte in het achterhoofd gelovig duiden dat sterven slechts de noodzakelijke overgang is naar eeuwig leven, en respectvol afscheid nemen en het afgestorven lichaam te ruste leggen, gebruik makend van de rijke symboliek waarover wij in de uitvaartliturgie beschikken. Luisteren, verkondigen en doen.

Het voorbije jaar volgde Geert Schouwaerts samen met 15 andere vrijwilligers uit Vlaams-Brabantse parochies een vorming 'voorganger in uitvaartliturgie' georganiseerd door het aartsbisdom. Op 10 februari werd hij in Mechelen door hulpbisschop Mgr. Koen Vanhoutte gemandateerd als voorganger in de uitvaartliturgie in onze pastorale zone Sint-Rochus.





Aan Geert Schouwaerts
Gelrodeweg 51, 3200 Aarschot

Na consultatie van de verantwoordelijken voor de opleiding "*Getuigen van verrijzenis, vorming in rouwgesprek en uitvaartliturgie*", verleen ik u een mandaat als voorganger in de uitvaartliturgie in de pastorale zone Sint-Rochus te Aarschot met ingang van 10 februari 2021.

Deze mandatering geldt voor vijf jaar en kan na aanvraag door de pastoraal verantwoordelijke verlengd worden.

Ik wil u van harte danken voor uw engagement. Als gemandateerde voorganger draagt u een grote verantwoordelijkheid in één van de kerntaken van de parochie/pastorale zone.

Tegelijk herinner ik u aan de verwachtingen bij dit mandaat: goede samenwerking met andere medewerkers in de pastorale zone, groot respect voor de nabestaanden, loyale naleving van de liturgische richtlijnen en bereidheid tot navorming. Zoals u weet is deze taak onverenigbaar met een politiek mandaat en met dienstverlening aan een uitvaartverzorgingsbedrijf.

Graag bid ik de Heer om Zijn zegen over uw diensttaak.

Mechelen, 10 februari 2021

Mgr. K. VANHOUTTE
Hulpbisschop vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen

.....

7 maart 2021

Derde zondag Veertigdagentijd

Johannes 2,13-25



De nieuwe tempel

“Als kind, zo vertelt Willem Vermandere, werd ons geleerd dat de kerk ‘het huis van God’ was. Hij woonde daar helemaal vooraan in dat vergulde kastje (tabernakel) waarbij een klein rood lampje wees op zijn bestendige aanwezigheid. Dus: eerbied geboden!”

“Maar in de loop der jaren -het concilie Vaticanum II was daar niet vreemd aan- is er iets spectaculairs gebeurd met ons geloof. God is uit dat kastje weggelopen, en we vinden Hem niet meer. God is zoek geraakt. Nu, op latere leeftijd, ben ik er steeds meer van overtuigd, verteld Willem, dat we Hem vooral in het dagelijks leven bij de mensen moeten gaan zoeken.”

Een prachtverhaal om te vertellen wat Jezus met deze tempelreiniging wel kon hebben bedoeld. Zijn actie op het tempelplein is revolutionair. Hij gooit mét de verkopers van offerdieren en de geldwisselaars heel het systeem omver. Algemeen werd aangenomen dat ‘godsdienst beleven’ in hoofdzaak gebeurde door in de tempel zich tot God te keren in gebed en offer. Brand- en slachtoffers waren dé taal om met God te corresponderen. Dat het tegelijkertijd een broodwinning was voor de tempelbedienaars was graag meegenomen.

“Weg met dat alles” had Jezus geroepen. Met welk recht mocht Hij heel dat tempelgebeuren onderuit halen? Erger nog, Hij noemde die tempel het huis van zijn Vader! Pure Godslastering! Dat zal uiteindelijk bij zijn ter-dood-veroordeling dienen als hoofdbeschuldiging.

En dan volgt verder die spraakverwarring rond de ‘tempel’. Als zij Hem vragen om een teken ter verantwoording van zijn revolte, tart Jezus aller verbeelding door te beweren dat Hij, na afbraak van die tempel, dat Godshuis in drie dagen zal doen herrijzen.

En keren we nu terug naar het verhaal van Willem Vermandere. God is blijkbaar uitgebroken uit zijn kastje, we moeten Hem op de eerste plaats gaan zoeken bij de mensen, in het leven van iedere dag.

“Hij had het over de tempel die Hijzelf was.” En Paulus zal prachtig verwoorden dat wij als christengemeenschap ‘samen’ het Lichaam van Christus vormen. God woont op de eerste plaats ‘in’ de mensen die Hem handen en voeten moeten geven om liefdevol en barmhartig te zijn.

Werk genoeg om er veertig dagen ons extra op toe te leggen.

STILTEPLAATSEN IN DE PASTORALE ZONE SINT-ROCHUS

Christus Koning kerk Aarschot

Elke dag geopend van 9 uur tot 15.30 uur.

O.-L.-Vrouw van Fatima kerk Gijmel

Elke zaterdag geopend van 17.30 uur tot 18.30 uur.

O.-L.-Vrouwekerk Aarschot

Elke weekday geopend van 10 uur tot 11.30 uur.

Elke zaterdag van 15 uur tot 17 uur: Stille aanbidding van het H. Sacrament.

Elke zondag van 9 uur tot 10.30 uur.

Sint-Niklaas kerk Rillaar

Elke zondag geopend van 14 uur tot 16 uur.

Sint-Antonius Abt kerk Wolfsdonk

Elke zondag geopend van 10 uur tot 12 uur.

www.kerkinaarschot.be

KERK EN LEVEN WORDT UITGEREIKT TUSSEN DINSDAG EN DONDERDAG

Door herstructureringen bij BPOST zal Kerk & Leven voortaan worden uitgereikt tussen dinsdag en donderdag. We weten vooraf niet op welke dag de uitreiking van uw krant gebeurt. Het moment van uitreiking kan ook van week tot week verschillen.

Kerk & Leven niet ontvangen op donderdag?

Heeft u of een van uw abonnees op donderdag het vertrouwde weekblad nog niet ontvangen, dan kunt u dat op volgende wijzen melden.

Hoe melden?

De snelste weg loopt via www.kerkenleven.be/nietontvangen. Vul het online formulier in en verzendt het. Uw melding komt bij uitgeverij Halewijn terecht, die u een nummer nastuurt en een klacht indient bij de post.

Ofwel met een mail naar nietontvangen@kerknet.be. Bezorg ons dan uw naam en adres, alsook het abonneenummer (de 8 cijfers die boven uw adres staan afgedrukt).

Geen internet? U kunt ook telefoneren naar de dienst Parochiebladen, op het nummer **03 210 08 30**. Eén van onze medewerkers dient dan een klacht in bij de post en vraagt om uw blad zo snel mogelijk te bezorgen.

Van zodra de klacht ontvangen is wordt er een nieuw exemplaar opgestuurd dat door Bpost prioritair bezorgd wordt.

PAROCHIAAL NIEUWS

LANGDORP

SECRETARIAAT VOOR DE PAROCHIE SINT-PIETER

Telefonisch te bereiken op nr. 016.56.68.84 of per mail ni.adams@telenet.be

GIJMEL

PAROCHIESECRETARIAAT PAROCHIE 'ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA'

De parochianen van Gijmel kunnen steeds terecht bij Staf Eelen, 016.565163

WOLFSDONK

CONTACTGEGEVENS PAROCHIESECRETARIAAT WOLFSDONK

Verantwoordelijke: Leo Janssens

-Steeds bereikbaar via telefoon of e-mail:

013.78.44.28 of 0477.688.624 - leo.janssens6@telenet.be

BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD

Gelieve al wat je in het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude Mechelsebaan 455. Tel: 016.56.76.71 e-mail: sophie.buyck@telenet.be

VIERINGEN

LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK



VIERINGEN

Wegens de huidige coronamaatregelen gaan GEEN VIERINGEN door in onze kerken.

Onze kerken zijn wel geopend voor stil gebed of om een kaarsje te branden op de volgende momenten: de kerk van Gijmel op zaterdag van 17u30-18u30 en de kerk van Wolfsdonk op zondag van 10-12u. De kerk van Langdorp blijft gesloten wegens de lopende restauratiewerken.

Meer informatie kan u terugvinden op www.kerkinaarschot.be en www.sintpieterlangdorp.be

Rubriektitel

NUTTIGE ADRESSEN

Informatie, foto's en archief van onze drie parochies vind je op
www.sintpieterlangdorp.be

ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA GIJMEL

Parochiesecretariaat

Homborgstraat 4. Tel. 016.56.62.65.

Dinsdag van 09.00 u. tot 10.00 u. (niet in juli en augustus)

Donderdag van 19.00 u. tot 20.00 u.

SINT-ANTONIUS ABT WOLFSDONK

Parochiesecretariaat

Verantwoordelijke: Leo Janssens

-Steeds bereikbaar via telefoon of e-mail:

013.78.44.28 of 0477.688.624 - leo.janssens6@telenet.be

-Parochiesecretariaat, in de pastorie van Wolfsdonk , Dorp 20

enkel open op maandag van 10.00 u. tot 11.00 u.

WACHTDIENSTEN

Huisarts

Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 08.00 u. en eindigt op maandag om 08.00 u.. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21.00 u. voor de feestdag en eindigt om 08.00 u. nà de feestdag.

Het nummer voor Langdorp en Gijmel is 0900 70 292

Voor Wolfsdonk is het nummer 0900 70 560

Apothekers

Centrale nr. 0903 99 000 bellen tussen 22.00 u. en 09.00 u.

<http://www.apotheek.be>