
RUBRIEKTITEL



CATECHESENIEUWS



Het waren drukke catechetische tijden de voorbije weken om de kinderen voor te bereiden op hun Eerste communie of vormsel en er volgen nog activiteiten.

De 12-jarigen van Gijmel volgden een catechese over het symbool water, immers het vormsel is ook een hernieuwing van de doopbeloften door de vormeling zelf. Het paste tevens bij het feest van Maria Lichtmis waarbij de gezinnen met de dopelingen uitgenodigd worden voor een zegening. Het ouderteam dat zich engageerde, leidde alles inhoudelijk en praktisch in goede banen. En natuurlijk mochten de pannenkoeken niet ontbreken.

De vormelingen van Wolfsdonk kozen tijdens een catechese ter voorbereiding van de viering met kruisaanvaarding zelf een vormselkruisje uit verschillende modellen. Er werd gekozen voor een kruisje met een hartje, een duifje als symbool van de H. Geest en voor een klassiek model heel fijn in hout uitgesneden. Iedere gelovige is een kruisdrager op eigen wijze, vandaar ook deze persoonlijke keuze. Verder stonden we inhoudelijk stil bij de betekenis van het kruis, de kruisweg en hoe we zoals Simon van Cyrene het kruis van anderen kunnen helpen dragen. We kwamen samen op de oude pastorie en eindigden deze catechese gewoontegetrouw met het eten van een frietje.



Met de Eerste Communicanten hielden we een fotozoektocht in de kerk van Langdorp of de kerk van Gijmel, afhankelijk waar het betreffende gezin woont. Nicole stond in voor een warme ontvangst en het overhandigen van het fotoboekje. Ieder gezin afzonderlijk verkende met hun communicant de prachtig gerestaureerde Sint-Pieterkerk, beginnend op het kerkhof, door het portaal met wijwatervat en dan een rondgang in de kerk zelf. Het was een geloofsrondeleiding waarbij info werd gegeven over de functie van het orgel, het beeld van Sint-Pieter, de doopvont, een podcast over het altaar, de kaarsenstaander en om te eindigen een verhaal en lied over de goede Herder. Zowel de kinderen als ouders waren bijzonder enthousiast over deze vorm van geloofsoverdracht. Op het einde was er de mogelijkheid tot vraagstelling, zowel door de kinderen als door de ouders! Een bijzonder deugddoende kerkervaring.

In Gijmel gebeurde hetzelfde maar dan met een fotozoektocht aangepast aan de kerk van Gijmel met o.a. een toelichting bij het muurreliëf met de herderskinderen van Fatima en de grote Maria-icoon. Hier zorgde koster en orgelist Luc voor de ontvangst.

We staan alweer een stapje dichterbij de grote geloofsfeesten voor kinderen die we binnenkort in de lente vieren. Bijzonder fijn om met kinderen en ouders deze geloofsweg te mogen gaan.
Bert, diaken

26 februari 2023

Eerste zondag 40-dagentijd

Genesis 2,7-9 en 3,1-7 - Mattheüs 4,1-11



De droom van God

De eerste bladzijden van de Bijbel voorspellen ons een 'droomwereld'. Niet moeilijk om God erin weer te vinden. De mens is immers bedoeld om Gods beeld en gelijkenis te zijn: paradijselijke toestanden... tot duivelse invloeden ons vermeend geluk overhoop komen halen. De grote bekoring is: 'Wees je eigen God. Je hoeft naar niets of niemand te luisteren. **Jij** bent baas over het leven!'

De geschiedenis verradt ons wat een chaos daaruit voortkomt. En tot op vandaag dwalen wij doorheen die jungle van het leven, voor vele mensen geen pretje, eerder een hel.

Even heeft men gedacht, dik 2.000 jaar geleden, dat God zelf orde op zaken ging komen stellen via Jezus van Nazareth. Die werd door de Doper (h)erkend als de Messias. Hij zal ons bevrijden uit die knellende boeien van het kwaad. Hij is dé Verloskundige, de specialist van de hergeboorte!

Maar de mensheid blijft maar klungelen. Jezus, Verlosser en Bevrijder lijkt intussen 'verleden tijd'. En ja, het wordt een verkeken kans als wij niet de bedoeling van Jezus trachten te achterhalen.

Daartoe willen we ons toespitsen in de jaarlijks weerkerende 40-dagentijd.

Het getal 40 'quarante' in het frans, doet me denken aan de zogenaamde 'quarantaine', de tijd waarin we ons afzonderen om de strijd aan te gaan met die verderfelijke virussen. Wij worden uitgenodigd om 40 dagen lang alles op alles te zetten om een verraderlijke ziekte de kop in te drukken.

Wij worden vandaag uitgenodigd om mét Jezus in 'quarantaine' te gaan om ons beter te wapenen tegen al wat onze wereld ziek. Luisteren we naar de manier waarop Hij dat doet.

Er worden hier drie soorten bekoringen of verleidingen aangebracht:

1/ Je leeft maar één keer, geniet ervan.

2/ Laat eens zien wie hier baas is.

3/ De wereld ligt aan je voeten.

Erken dat! Wees je eigen God!

Het antwoord van Jezus wil ons in deze 40 dagen inspireren:

1/ Maar er is zoveel méér te beleven, ontdek het.

2/ Liefde doorbreekt alle bazigheid.

3/ Alles is puur geschenk, blijf dat erkennen.

Heel zijn leven door zal Jezus met deze bekoringen in vele ontmoetingen en onder allerlei vormen worden geconfronteerd. Wellicht hebben wij die 40-daagse Vastentijd nodig om eerlijker met Hem op weg te gaan: de leerling is niet beter dan de Meester.



ASWOENSDAG

Op Aswoensdag begint de vastentijd, de voorbereidingstijd op Pasen. Veertig dagen willen wij ons klaar maken om in gebed, liturgie en soberheid meer gevoelig te worden voor het leven, lijden, sterven en verrijzen van onze Heer Jezus Christus. We nodigen u dan ook van harte uit om deze veertigdaagse tocht naar Pasen op een passende wijze te starten, met een aswoensdagviering in onze parochie

Woensdag 22 februari: Aswoensdag – Gebedsviering om 19.00 u.
Sint-Pieterskerk Langdorp

Een assenkruisje, waarom as?

As staat duidelijk symbool voor vergankelijkheid. Vanuit het besef dat het ieder moment met ons gedaan kan zijn, kunnen we geen tijd verspillen om ons te verzoenen met anderen en met God. Maar

as heeft ook een reinigende kracht. Vroeger werd er zelfs mee gewassen. Een braakland afbranden maakt de grond vruchtbaar en schept ruimte voor nieuwe gewassen.

De as wordt gemaakt door verbranding van verdorde palmtakken van vorig jaar. Het gebed bij de wijding van de as onthult de bedoeling van dit ritueel: dat wij met een zuiver hart het paasmysterie kunnen vieren.

Is Aswoensdag een triestig feest?

De asoplegging en ook de lezingen van die dag zijn duidelijke oproepen tot bekering en verzoening. Scheurt uw hart en niet uw kleren, keert terug tot de Heer uw God, want genadig is Hij en barmhartig, lankmoedig en vol liefde. (Joël 2, 12-18)

De evangelielezing voegt daar nog drie wegen aan toe om die periode van bekering te realiseren: aalmoezen geven, bidden en vasten. Jezus pleit daarbij voor nederigheid en oprechtheid 'in de binnenkamer' van ons hart. (Matteüs 6, 1-6.16-18)

Toch is Aswoensdag geen triestig feest. We worden niet platgedrukt door onze tekortkomingen, maar ervan bevrijd! God kijkt al naar ons nog vóór we ons omgekeerd hebben naar Hem. Aswoensdag is een feest van thuiskomen, om met hernieuwde moed en kracht naar Pasen op te gaan.

Waarnaar verwijst het getal 40 in veertigdagentijd?

De veertigdagentijd begint met Aswoensdag en eindigt met paaszaterdag. Als je de zondagen, waarop nooit gevast wordt, niet meetelt, kom je aan 40 dagen.

40 is in de Bijbel het getal dat doet denken aan een tijd van inkeer en overgang. Zo verbleef Noach 40 dagen en nachten in de ark. Het volk Israël trok 40 jaar door de woestijn. En Jezus verbleef zoveel dagen in de woestijn.

Waarom spreken we tegenwoordig meer van veertigdagentijd dan van vasten?

Vastentijd, tijd van verzoening en bezinning op Pasen

Vroeger werden tijdens de veertigdagentijd geen vlees of eieren genuttigd. Vandaag houdt de kerk nog enkel vast aan Aswoensdag en Goede Vrijdag als vastendagen (en bij uitbreiding alle vrijdagen van de veertigdagentijd). De voorbereiding op Pasen gebeurt immers niet enkel door vasten. Meer dan een oefening in onthechting is de veertigdagentijd voor christenen een periode van solidariteit en spiritualiteit: delen van je overvloed (met name via Broederlijk Delen) en aandacht voor het gebed. Toch wordt het vasten zelf vandaag herontdekt, onder meer door de groeiende bewustwording van de nefaste invloed van ons consumptiegedrag op milieu, klimaat en sociaaleconomische verhoudingen. De meeste gelovigen kijken naar wat zich op dat moment opdringt: minder alcohol of koffie drinken, de fiets gebruiken in plaats van de auto, ontspullen. Maar ook meer aandacht schenken, meer verdragen, meer stilte en eenvoud.

Vasten heeft een verbindende kracht. Je doet het niet voor jezelf, maar voor de ander, voor God.

[naar een tekst van Kerknet]

BOND ZONDER NAAM

Op 1 maart is het **Complimentendag**.

In ieder mens schuilen talenten.

Het is aan jou om ze te willen zien.

Kijk niet naar wat iemand niet kan.

Ga op zoek naar wat iemand wel kan.

Weet je nog hoe heerlijk het was toen je een schouderklopje kreeg?

Weet je nog hoeveel deugd het deed toen iemand zag waar jij goed in bent?

In ieder mens schuilt de mogelijkheid om te groeien.

Geef water, geef zon, geef liefde.

Wees overvloedig met aandacht.

Geloof in de ander.

Uit een zachte pluim groeien sterke vleugels.

Gratis complimentenkaartjes

Met een pakje complimentenkaartjes van BZN op zak kan je een buurman verrassen, je postbode, een collega, je huisdokter of je kinderen. Ze hebben bovendien het handige formaat van een visitekaartje. Bestel jouw gratis pakje telefonisch (03 201 22 10) of via e-mail (welkom@bzn.be) en verwarm de wereld. Dank jullie wel, lieve Bondgenoten, voor jullie vertrouwen. Jullie steun is onze kracht.



.....

LENTECURSUS

Davidfonds Aarschot biedt zijn LENTECURSUS " HAESTIGHE SIECTEN: epidemieën in de Lage Landen, door em. Hoogleraar K.U.L, voormalig diensthoofd heelkunde en traumatologie UZ Leuven " Hij spreekt over melaatsheid en pest door de kruistochten. Meer doden door ziekten dan door oorlogen. De strijd tegen malaria en pokken. Rondtrekkende benden die tyfus en dysenterie verspreidden. De bestrijding van de pokken door vaccinatie. Tuberculose. Kinderverlamming en de nieuwe epidemieën.

Waar: ALEYDIStheater (naast CCGasthuis, Elisabethlaan)

Wanneer: drie vrijdagnamiddagen van 14 u tot 16 u. : 3 maart, 10 maart, en 17 maart , plus een facultatieve vierde vrijdagnamiddag op 24 maart ,ook tussen 14 u en 16 u. Op deze vierde vrijdagnamiddag kan men deelnemen aan een gegidste wandeling door Aarschot in het teken van besmettelijke ziekten en behandeling, Gasthuis, gasthuis apotheek, de pest St.- Rochus, Capucienenklooster, dokter T. De Becker etc)

Prijs:

Leden: € 52 (met wandeling € 64)

Niet-leden: € 67 (met wandeling € 79)

Inschrijven-info: davidfonds.be/academie

Vragen: 016 31 06 70 / academie@davidfonds.be



Uitnodiging

Wijnproefavond

Onze **wijndegustatie** (23e editie) zal dit jaar -net zoals vorige keer- verzorgd worden door Kurt Van Rompaey van Caravin.

Caravin is moeilijk in één zin te beschrijven, net zoals wijn dat is. Mensen laten genieten en leren genieten van originele wijnen, dat is de ruggengraat van Caravin.

Dit jaar worden er 8 wijnen van verschillende landen aangeboden vergezeld door 4 lekkere hapjes. De combinatie is zorgvuldig gekozen om alle smaken volledig tot zijn recht te laten komen. Jullie krijgen ook nog een welkomstdrankje aangeboden.

Meer informatie over Caravin kunnen jullie op deze site terugvinden: <http://www.caravin.be>.

Voor wie?

Leden en niet-leden

Waar en wanneer?

Vrijdag 31 maart om 19u30.

FC Kapelleke, Oude Mechelsebaan 565, Langdorp

Kostprijs

- 20€ voor leden
- 25€ voor niet-leden
- 10€ voor Boblettels

Inschrijven

Voor 17/03/2023 door storting op rekening BE37 7343 5207 3128 met vermelding van 'Wijn', aantal leden/niet-leden/bob. Inschrijven bij een bestuurslid en cash betalen is ook mogelijk.

Website: www.landelijkegildelangdorp.be

Actuele en boeiende voordracht 'ENERGIE@HOME'



Jong en oud heeft vragen over energie in huis; Tijdens deze infoavond willen we mensen informeren en doorverwijzen voor gespecialiseerd advies

We vertellen waarom de energietransitie ieders zaak is en hoe men daar zelf aan kan meewerken door te besparen, door zelf energie te produceren of te delen. Wat is energierenovatie en welke technieken zijn beschikbaar? Welke financiële en andere steunmaatregelen ondersteunen die energierenovatie? Wat is de rol van een energiecoöperatie of energiegemeenschap? We werken samen met energiespecialisten die vanuit hun praktijk de meest actuele informatie kunnen geven. Zij zijn werkzaam bij de Energiehuizen, de provinciale steunpunten voor duurzaam wonen en bouwen of bij energiegemeenschappen en -coöperaties.

Wanneer : Dinsdag 28-02-2023 om 19.30 uur ook voor niet-leden gratis!

Locatie : Zaal ' Den Abt ', Dorp 20 – 3201 Wolfsdonk (schuin over de kerk)

Reservatie : inschrijven noodzakelijk ten laatste 25-02-2023

- Sms Paul Danckers 0474/27.90.93
- Danckers-degroot@telenet.be

Spreker : energiespecialist Karel Lhermitte

SINT-ROCHUS AARSCHOT

ZONESECRETARIAAT

Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be

LANGDORP

SECRETARIAAT SINT-PIETER

Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel. 016/56.45.14 of ni.adams@telenet.be

Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorie, Langdorpsesteenweg 299, 3201 Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016/56.68.84 (pastorie).

GIJMEL

SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA

Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63. Elke donderdag 19-20u in de oude pastorie, Hombergstraat 4, 3201 Gijmel.

WOLFSDONK

SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT

Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel. 013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of leo.janssens6@telenet.be

PAROCHIEBLAD

BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD

Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of sophie.buyck@telenet.be

KERKFABRIEK

Voor vragen over het archief, het project www.verhalenverbindenplatteland.be, het gebruik van onze kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of danckers.jonas@hotmail.com) of penningmeester Mark Van der Borght (tel. 013/78.27.09 of mark.vanderborght@belgacom.net).

PAROCHIAAL NIEUWS

GIJMEL

OVERLIJDEN



Louisa Vercalsteren "Wiske", geboren op 12 oktober 1931.

Zij was de weduwe van de heer Flor Liekens is overleden in het woonzorgcentrum St.-Barbara in Herselt op 1 februari. Wiske was lid van Samana.

Langs deze weg bieden we als parochiegemeenschap aan de ganse familie onze christelijke deelneming aan.

Dat Louisa rust en vrede mag vinden bij God onze Heer. Dat zij mag thuiskomen in Gods Vaderhuis.

DOOPVIERING

Op zondag 4 februari werd Celle Lauwers boven de doopvont gehouden.

Celle werd geboren 12 oktober 2022 en is het zoontje van Jolien Raijmakers en

Laurens Lauwers. Langs deze weg wensen we als parochiegemeenschap proficiat aan de dopeling, zijn ouders, meter en peter en de ganse familie.

Dat hij gesterkt door het sacrament van het doopsel mag opgroeien tot een liefdevolle jongen. Dat Celle, door de kracht van de Heilige Geest, een vreugdevolle leerling van Jezus mag worden.

invoegen 3 foto's



WOLFSDONK

OVERLEDEN



**Marie-José
Isenborghs**

Marie-José Isenborghs, echtgenote van Frans Van de Weyer en geboren op 26 september 1938 in Zichem. Ze is thuis overleden op 2 februari.



Jef Alaerts

Jef Alaerts, weduwnaar van mevrouw Roza Willems. Hij werd geboren in Langdorp op 24 april 1934 en is thuis in Wolfsdonk zachtjes ingeslapen op 4 februari.

Jef was lid van Samana

Aan de families van Marie-José en Jef biedt onze parochiegemeenschap zijn oprechte christelijke deelneming aan.

We bidden om hoop en moed voor allen die leven met een gemis aan hen, mogen zij bij elkaar en in de vele warme herinneringen troost en steun vinden.

VIERINGEN

LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK



LANGDORP

Woensdag 22 februari: Aswoensdag – Gebedsviering om 19.00 u.

Zondag 26 februari: Gebedsviering om 10.30 u.

GIJMEL

Zaterdag 25 februari: Gebedsviering om 18.00 u.

- Familie Vermeulen - Verbinnen

WOLFSDONK

Zondag 26 februari: Eucharistieviering om 09.30 u.

- Rik Van Dijck vanwege de parochie

NUTTIGE ADRESSEN

WACHTDIENSTEN

Huisarts

Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 8 u. en eindigt op maandag om 8u. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21u. vóór de feestdag en eindigt om 8u. nà de feestdag.

Het telefoonnummer voor Langdorp en Gijmel is 0900/70.292

Voor Wolfsdonk is het nummer 0900/70.560

www.mediwacht.be

Apothekers

Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u.

www.apotheek.be

ZALEN

Zaal Den Abt Wolfsdonk

contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck

telefoon: 0477/18.20.68

Reserveren kan via www.denabt.be



Parochiezaal Gijmel

contactpersoon: Marleen Beirinckx

telefoon: 016/56.91.41

Zaal Demervallei Langdorp

contactpersoon: dhr. Gijs Laureys

telefoon: 0496/10.94.14