

RUBRIEKTITEL



LANGDORP EN GIJMEL VIERDEN LICHTMIS

Op zaterdag 5 februari werden de dopelingen van Langdorp en Gijmel en hun ouders uitgenodigd in de viering ter gelegenheid van Maria Lichtmis.

Tijdens de viering ontvingen de kindjes de kinderzegen en na de viering mochten ze het wiegje met hun naam meenemen om het als mooie herinnering aan het doopsel en Lichtmis te bewaren. De eerste communicantjes van dit jaar verzorgden deze kindvriendelijke viering mee en maakten een mooie tekening voor alle dopelingen.



MARIA LICHTMIS IN WOLFSDONK

Veertig dagen na kerstmis vieren we het feest van Maria Lichtmis en daarmee sluiten we de kersttijd af. De donkerste dagen zijn voorbij, het licht keert terug, de aarde ontwaakt langzaam. Dit lichtfeest als een eerste lentebode van het voorjaar waar we allen naar uitkijken. Af en toe al eens genieten van een schuchter voorjaarszonnetje. De kerkgang met de dopelingen is geïnspireerd op het bijbelse verhaal dat Maria 40 dagen na de geboorte van Jezus naar de tempel gaat om haar kind onder Gods zegen te plaatsen, het toe te wijden aan God. En dat deden we ook op 5/02 –bidden om Gods zegen over de kinderen die we het voorbije jaar doopten- opdat onze kinderen kinderen van het Licht mogen blijven. Ondanks de aanwezigheid van de kleine pagadders verliep de viering rustig. Tijdens het rollenspel gebaseerd op het Lichtmisevangelie werd het Jezuskind (met de naam Jacob...) door de bijna 100-jarige Simeon (met de naam Leo ...) daadwerkelijk de hoogte ingestoken. En verder werden Mariamedaillons en Lichtmiskaarsen gezegend en meegegeven aan de jonge gezinnen, net als de doopwiegjes die we in de kerk plaatsten ter gelegenheid van het doopsel. Voor de 7-jarige dopelingen voorzagen we een groeihoopje in hout uitgesneden en zongen we het lied van het mosterdzaadje 'waaruit een grote boom ontstond'.

Na de viering was er een gezellig ontmoetingsmoment met koffie.

Jong Ferm nodigde de mama's met hun kinderen uit voor een workshop voetreflexologie die in de loop van februari gepland wordt.

Blij dat we dit prille leven mochten verwelkomen in onze kerkgemeenschap. Op deze wijze werd Jezus' vraag 'laat de kinderen tot mij komen' ook dit jaar voor de allerkleinsten beantwoord.

Bert, diaken







19 februari 2023

Zevende zondag door het jaar

Mattheüs 5,38-48



De droom van God

We kregen vandaag het vervolg op het evangelie van vorige week. Beide samen bevatten zes concrete toepassingen van wettelijke voorschriften uit de Thora, de grondwet van de Joodse godsdienst. Die wetten dienen om ons menselijk samenleven te ordenen; ze behoeden ons tegen onmenselijkheid. Om het Rijk van God te ervaren, zegt Jezus, is er echter heel veel meer nodig, dan alleen een klakkeloos naleven van de Wet.

We hebben vorige week er al vier beluisterd: **moorden** mag niet, **overspel** verstoort grondig onze samenleving, **echtbreuk** is strafbaar en **meineed** is uit den boze! Jezus vulde ze aan met: heb altijd eerbied voor je medemens; laat je niet leiden door begeerte, de ander is jouw bezit niet; maak geen relaties kapot, en blijf trouw aan je gegeven woord, zo wordt elke eed overbodig.

Vandaag voegt de Bergrede er nog twee aan toe. Jullie lezen in de Thora: 'een oog voor een oog' en 'een tand voor een tand'. Immers rechtmatig herstel van onrecht dat je wordt aangedaan is wettelijk verplicht, en dat is maar goed ook. Tot op vandaag zal het gerecht bepalen welke vergoeding het slachtoffer moet krijgen. Maar je mag het recht nooit in eigen handen nemen want dan gaat het van kwaad tot erger. Wat Jezus er hier aan toevoegt is voor de meeste mensen echter teveel gevraagd. 'Je andere wang aanbieden aan wie je in het gelaat slaat' en 'aan iemand die je hand vraagt, je hele arm laten pakken' is dat nog wel menselijk?

Nochtans is het dát wat Jezus bedoelt. We kunnen dit afleiden uit dat alom gekend verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Die 'door iedereen scheef bekeken' vreemdeling is de enige die hulp biedt. En hij doet veel meer dan het vereiste EHBO. Hij spendeert de rest van die dag aan liefdevolle zorg voor het slachtoffer, vergoedt de herbergier en belooft hem 's anderendaags zo nodig uit eigen zak nog te komen bijbetalen. In onze rechtvaardige wereld zullen de meeste mensen wel denken: hoe zot kan je zijn? Als je doet wat moet, is toch al genoeg. Als ieder voor eigen deur veegt, dan is het bewoonde gedeelte van de straat toch proper.

Zo zijn we ongemerkt binnen gekomen in het zesde voorbeeld. In de Wet staat: 'wees goed voor je medemens' en laat wie je vijandig gezind is gewoon links liggen. Je mag hem zelfs 'haten'. Ieder rechtgeaard mens denkt dan: zo kan je vredevol samenleven. Voor Jezus is dat blijkbaar weer niet genoeg. Hij gaat ervan uit dat je vijanden ook mensen zijn. Blijf hen graag zien. Als je er niet aankunt, bid dan tenminste al voor hen, om tenminste je hart al open te houden voor hen.

Toegegeven, wie al die surplusjes, die Jezus in zijn Bergrede voorstelt, wil naleven, moet wel een supermens zijn. En je kan niemand daartoe verplichten. Maar de sleutel om het te verstaan staat in dat slotvers: 'Weest volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is'. M.a.w. als je Gods Rijkdom in je leven wil ervaren, als je 'ziels'gelukkig wil worden, dan raad Ik je aan, zegt Jezus, er te blijven naar streven. Bidden "Uw Rijk kome" en "Uw wil geschiede" is ook de aanbevelingen van de Bergrede willen naleven.

Op Asdag, aanstaande woensdag, krijgen we al het vervolg van deze Bergrede: beleef die voorschriften niet om op te vallen bij de mensen, of om mee uit te pakken, maar omdat je echt als kind van de hemelse Vader wil leven. Zo worden jullie mijn leerlingen.

LENTECURSUS

Davidfonds Aarschot biedt zijn LENTECURSUS " HAESTIGHE SIECTEN: epidemieën in de Lage Landen, door em. Hoogleraar K.U.L, voormalig diensthoofd heelkunde en traumatologie UZ Leuven " Hij spreekt over melaatsheid en pest door de kruistochten. Meer doden door ziekten dan door oorlogen. De strijd tegen malaria en pokken. Rondtrekkende benden die tyfus en dysenterie verspreidden. De bestrijding van de pokken door vaccinatie. Tuberculose. Kinderverlamming en de nieuwe epidemieën.

Waar: ALEYDISTheater (naast CCGasthuis, Elisabethlaan)

Wanneer: drie vrijdagnamiddagen van 14 u tot 16 u. : 3 maart, 10 maart, en 17 maart , plus een facultatieve vierde vrijdagnamiddag op 24 maart ,ook tussen 14 u en 16 u. Op deze vierde vrijdagnamiddag kan men deelnemen aan een gegidste wandeling door Aarschot in het teken van besmettelijke ziekten en behandeling, Gasthuis, gasthuis apotheek, de pest St.- Rochus, Capucienenklooster, dokter T. De Becker etc)

Prijs:

Leden: € 52 (met wandeling € 64)

Niet-leden: € 67 (met wandeling € 79)

Inschrijven-info: davidfonds.be/academie

Vragen: 016 31 06 70 / academie@davidfonds.be

SINT-ROCHUS AARSCHOT

ZONESECRETARIAAT

Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be

LANGDORP

SECRETARIAAT SINT-PIETER

Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel. 016/56.45.14 of ni.adams@telenet.be

Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorie, Langdorpsesteenweg 299, 3201 Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016/56.68.84 (pastorie).

GIJMEL

SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA

Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63. Elke donderdag 19-20u in de oude pastorie, Hombergstraat 4, 3201 Gijmel.

WOLFSDONK

SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT

Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel. 013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of leo.janssens6@telenet.be

PAROCHIEBLAD

BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD

Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of sophie.buyck@telenet.be

KERKFABRIEK

Voor vragen over het archief, het project www.verhalenverbindenplatteland.be, het gebruik van onze kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of danckers_jonas@hotmail.com) of penningmeester Mark Van der Borght (tel. 013/78.27.09 of mark.vanderborght@belgacom.net).

PAROCHIAAL NIEUWS

GIJMEL

OVERLIJDEN



Alfons 'Marcel' Willems echtgenoot van Maria Van de Schoot werd geboren in Langdorp op 26 december 1941 en thuis overleden op 24 januari.

Aan de familie biedt onze parochiegemeenschap zijn oprechte christelijke deelneming aan.

We bidden om hoop en moed voor allen die leven met een gemis aan hen, mogen zij bij elkaar en in de vele warme herinneringen troost en steun vinden

VIERINGEN

LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK



LANGDORP

Zondag 19 februari: Eucharistieviering om 10.30 u.

GIJMEL

Zaterdag 18 februari: Eucharistieviering om 18.00 u.

WOLFSDONK

Zondag 19 februari: Gebedsviering om 18.00 u.

- Jaargetijde voor Roza Verbeek

NUTTIGE ADRESSEN

WACHTDIENSTEN

Huisarts

Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 8 u. en eindigt op maandag om 8u. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21u. vóór de feestdag en eindigt om 8u. na de feestdag.

Het telefoonnummer voor Langdorp en Gijmel is 0900/70.292

Voor Wolfsdonk is het nummer 0900/70.560

www.mediwacht.be

Apothekers

Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u.

www.apotheek.be

ZALEN

<p>Zaal Den Abt Wolfsdonk contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck telefoon: 0477/18.20.68 Reserveren kan via www.denabt.be</p>	
---	---



Parochiezaal Gijmel

contactpersoon: Marleen Beirinckx
telefoon: 016/56.91.41

Zaal Demervallei Langdorp

contactpersoon: dhr. Gijs Laureys
telefoon: 0496/10.94.14