
RUBRIEKTITEL



14 februari 2021

Zesde zondag door het jaar

Marcus 1,40-45

In Gods naam



Reeds van bij het begin van Marcus' evangeliieverhaal (we besluiten vandaag het eerste hoofdstuk) is het aantreden van Jezus ophefmakend! Van begin-af-aan geraken mensen in de ban van zijn opmerkzaam spreken en handelen. Hij spreekt woorden die beklijven, helend en genezend, woorden die bevrijden uit kwaad en kwaal.

Dit wordt vast een succesverhaal! Maar hier nu juist nijpt voor Jezus het schoentje: Hij wil geen succes. Bij opdringerige sensatie neemt Hij in alle eenzaamheid zijn toevlucht tot zijn hemelse Vader, in wiens opdracht Hij wil spreken en handelen. Dat blijft voor Hem de enige voedingsdraad en de juiste motivatie.

(Als wij een kruisteken maken -hét teken van de christen- is dat met dezelfde bedoeling: erkennen dat wij willen leven niet in eigen naam maar in naam van...)

En nu volgt vandaag het verhaal van die melaatse. Hij is voor de rest van zijn leven in strikte quarantaine geplaatst, definitief verbannen uit de samenleving, levend dood verklaard. Hij is ten einde raad. Wat heeft hij toch gezien in die Jezus van Nazareth aan wiens voeten hij zich neerwerpt? "Ik weet het zeker, zei hij, Gij kunt mij redden; doe het a.u.b."

Jezus is er ondersteboven van; het raakt Hem diep. En dan doet Hij iets wat wettelijk niet mag: Hij raakt die sukkelaar aan. Lichamelijk contact was ten strengste verboden. "Goed dan, zei Jezus, je bent genezen!"

Elke genezing in het evangelie berust op 'geloof en vertrouwen'. Dát zijn de voorwaarden. Daarin schuilt juist de boodschap dat hier iets gans anders aan de hand is dan een straffe stunt of een mysterieus mirakel. Die genezing verkondigt juist dat Gods krachten volop aanwezig zijn in het hart van de mens zelf. Jezus raakt hem aan met genegenheid om die helende krachten te activeren. Innige medemenselijkheid is immers 'het' voertuig van God.

En als de officiële religieuze overheid er moeite mee heeft om dat te erkennen, voegt Jezus er aan toe: ga je wettelijk rein laten verklaren door te doen wat Mozes heeft voorgeschreven. Zij zullen moeten vaststellen dat je werkelijk genezen bent.

Dit verhaal geeft ons een belangrijke sleutel in handen om verder alle wonder- en genezingsverhalen in het evangelie te gaan enten op de essentie van de Blijde Boodschap: geen stungedoe maar alleen **God zij geprezen!**

STILTEPLAATSEN IN DE PASTORALE ZONE SINT-ROCHUS

Christus Koning kerk Aarschot

Elke dag geopend van 9 uur tot 15.30 uur.

O.-L.-Vrouw van Fatima kerk Gijmel

Elke zaterdag geopend van 17.30 uur tot 18.30 uur.

O.-L.-Vrouwekerk Aarschot

Elke weekdag geopend van 10 uur tot 11.30 uur.

Elke zaterdag van 15 uur tot 17 uur: Stille aanbidding van het H. Sacrament.

Elke zondag van 9 uur tot 10.30 uur.

Sint-Niklaas kerk Rillaar

Elke zondag geopend van 14 uur tot 16 uur.

Sint-Antonius Abt kerk Wolfsdonk

Elke zondag geopend van 10 uur tot 12 uur.

www.kerkinaarschot.be

VERHALEN VERBINDEN PLATTELAND



BIJNAMEN PROJECT – DEEL 8

Bezorgd door lezers en OKRA

Celle van boerke & Mit van den halt. (Renilda V.)

“Ik ben een dochter van Marcel Verhaegen (1911-1964) en Maria Raes (1914-1996). Maar mijn ouders zijn beter gekend als ‘Celle van boerke’ en ‘Mit van den halt’.

Toen vader met zijn ouders naar Langdorp verhuisde, zijn ze eerst in de Grote Meur gaan wonen. Het waren boeren en ze werden gewoonweg ‘die van boerke’ genoemd. Moeder woonde 200 meter verderop aan de halteplaats van de treinen. Ze werkte mee in het café van haar ouders (Alfons Raes °1888 +1919 en Rosalia Hendrickx) en werd naar haar moeder ‘Mit van den halt’ genoemd.

In september 1934 zijn ze getrouwd en in de Donk gaan wonen. Ze openden er een café dat tevens ‘Duivenlokaal De Zwaluw’ werd en repetitielokaal van de fanfare ‘De Demervallei’.

Ze kregen 15 kinderen. De eerste drie zijn reeds gestorven in 1935, 1938 en 1939. Terwijl moeder met de twaalf andere kinderen - 7 meisjes en 5 jongens - het café runde, ging vader uit werken.



‘Mit van den halt’ achter haar toog



'Duivenlokaal De Zwaluw' met duivenkampioenen in 1961-1962



'Duivenlokaal De Zwaluw' met fanfare De Demervallei in 1959



De zeven meisjes van 'Mit van den halt' en 'Celle van boerke'

Als wij nu ergens komen en zeggen 'Ik ben Renilda, Greta, Paula, René of ... "van die van Celle van boerke" of "van die van Mit van den halt", dan kennen ze ons direct. Ons moeder heeft café gehouden tot ze gestorven is."

Charel van den halt (Renilda V.)

Charel Van Roosbroek was de tweede echtgenoot van Rosalia Hendrickx (Roos van den halt) en kreeg ook haar bijnaam 'van den halt'. Idem voor zijn kinderen en die van de eerste man, Alfons Raes.

Boer, Boerke, Boerkes e.a. (R.V.)

Dat tot grosso modo 1950 het merendeel van de Langdorpse bevolking in meer of mindere mate van de opbrengsten van het land leefde, is overduidelijk. Geen wonder dat heel wat bijnamen de stam 'BOER' in zich dragen. In de oude parochieregisters staat bij de familienaam Peeters zelfs 'alias Ovenboers' of 'Overboers' vermeld. In de Gijmel of Langdorp zou een zekere Luyten 'De Boerre' gewoond hebben (verduidelijke wie kan). In de Kolkensvijverstraat en de Mosvenne woonden de gebroeders Gust en Nand van de Boer (Verbraeken). In de Veerlestraat woonde Jef van Boerkes (Jozef Verreydt) die de uitbetalingen van de ziekenkas deed en door iedereen gekend was. En in de Grote Meur woonde Celle van Boerke (Marcel Verhaegen).

Dit wil niet zeggen dat deze mensen zelf nog echt geboerd hebben, maar hun voorouders vast en zeker.

De sollekespiër (J.S.)

Petrus Sempels (Kolkensvijverstraat) was in de kerk van Wolfsdonk aangesteld voor het ophalen van het stoelgeld in de zondagsmissen. Lange tijd bedroeg dit vijf cent of een solleke. Families, die een eigen stoel hadden, betaalden hiervoor jaarlijks een bedrag. De kinderen van Petrus vertelden dat ze op zondagnamiddag vader hielpen om de sollekes per honderd aan een draad te rijgen en vast te binden. De volgende dag brachten ze die bij de pastoor.

Tooinke van Bergske (Antoon Grade 1866-1944)

Aan het begin van de Opperstraat tegen de Testeltsesteenweg stond tot begin de jaren '50 een wat hoger gelegen huis. Vandaar 'bergske'. Op een morgen zagen kinderen op weg naar school dat het door brand helemaal was vernield. (V.T)

Jef van 't kapelleke (Jef Wellens door V.T.)

Waar de Oudenstokstraat uitkomt op de Testeltsesteenweg stond het Schipperskapelleke. Het werd in 1958 afgebroken bij de heraanleg van de Testeltsesteenweg. Een mooie foto van dit kapelleke, dat in 1649 werd opgericht, kan je vinden in het boek 'Honderd jaar de lens op Langdorp' door A. Peeters e.a. Op die hoek stond ook café 'Het Kapelleke' van Jef Wellens. Hij was tevens schrijnwerker en maakte de doodskisten op maat van de overledenen.

Jef van Plat Dak (Jef Janssens 1882-1959)

Jef was vroeger de bewoner van een huis met een plat dak dat in de Oude Mechelsebaan stond ter hoogte van de Winterstraat. (V.T.)

Djoep (Correctie door R.V.d.B.uit G.& J.W.)

Den Djoep (Louis Willems °jan.1914+ sept.2007), ijzervlechter, is afkomstig uit de Kolkensvijverstraat in Wolfsdonk, zoon van Fons Willems en Paulien Wuyts. Hij huwde met Leonie Liekens en ging in den Oudenstok wonen in het huis van zijn schoonouders dicht bij de Cockxkapel. Op die boerderij hadden ze een dorstmolen die werd aangedreven door een paard dat in een cirkel liep. In het Jubileumboek Van Gijmel (door Zr. Sylvia en A. Peeters) staat hiervan een mooie foto op blz.33. Hoe Louis aan zijn bijnaam gekomen is? Hij spoorde zijn paard niet aan met het gebruikelijke 'Dju!' maar met 'Djoep!' In de jaren '50 verhuisde het gezin Willems-Liekens naar de Testeltsesteenweg, Langdorp.

Den Heksenmeester (Frans Theys, vader van Jef °1915 en Irma °1917)

Van Frans wordt verteld dat hij zijn paard achterwaarts de stal deed ingaan om het te beschermen tegen hekserij. (M.V.)

Witte & Stien de Rost (Louis°1882 en Justine °1896 Roest van de familie Roest-Everaerts)

Zij woonden in de jaren '50 samen in de Opperstraat. Het huis werd later gerestaureerd door meester Alfons Weckhuysen

Lewiske van Darekes Louisa Rymenants (°1902)

Louisa zou in de Vennestraat een winkel gehad hebben. Zij was een mooie volkse vrouw die naar men zei goed kon tetteren of babbelen. Om iemand plezier te doen, speelde ze op de regionale zender verzoekplaatjes op aanvraag. Dit gebeurde meestal op zondag. Ze huwde met Jaak Danckers afkomstig uit Ramsel. Darekes is ... van ... (N.N.)

Bertha Stoef

Blijkbaar kent niemand haar echte naam. Ze woonde in de Winterstraat tegenover Pinneke Lul of 'van Lul'. Ze was een fiere vrouw. Haar dochter had in Aarschot een winkel met hoeden in feuter (vilt).

Haar zoon was bij de gendarmerie. Haar huis staat nog steeds in de Winterstraat maar is door een wildernis overgroeid. (N.N.)

Lowieke van Lul

Door kinderen werd hij ook Pinneke Lul genoemd. Hij woonde in de Winterstraat waar achter het kasteel van Langdorp op de helling kleine huisjes of rijwoningen staan. Pinneke woonde op de hoek van de rij, waar de bergaf begint. Als kind hadden mijn zus en ik schrik van hem. Eens, toen het flink had gevroren, had Pinneke bovenaan water uitgegoten zodat er een glijbaan ontstond tot aan de straat. We hebben er veel plezier aan beleefd samen met zijn dochter, die twee jaar jonger was dan wij. We dachten er nog aan terug toen we later op skiverlof waren en hebben sindsdien onze mening over Pinneke herzien. Later is Pinneke verhuisd naar de Goor waar hij verantwoordelijk was voor het open en dicht doen van de slagbomen aan de overweg.

Ook hier is de echte naam niet gekend.

Zijn dochter Francine is later naar Baal verhuisd. Daar woonde ze in een huurhuis waarin het, volgens haar schrijven, spookte. De spoken dansten in huis en deden alles bewegen; meubels gingen er open en toe. Toen hierover sensatie ontstond in de buurt is de TV er komen filmen voor een reportage. Het gevolg was dat de eigenaar Francine eruit heeft gezet. (N.N.)

Juffrouw Kiekeskot (Maria Luyten)

Maria was een ongehuwde verpleegster en woonde op de hoek van de Vennestraat en de Boshuisstraat. Haar huis was ommuurd met betonnen platen. Ze had hokken met leghennen. Twee van haar tantes woonden in het Dorp van Langdorp. Ze had twee broers bij de paters. In het jubileumboek van Gijmel is op blz. 59 hun foto te zien. (N.N.)

De Baumeleir

De vader van Arthur Schoovaerts werkte haast dag en nacht. Zijn bijnaam komt ten andere van het gezegde 'baumelen tot een kot in de nacht'. Hij ging de baan op naar wie aardappelen te koop had. Aan de Herseltsesteenweg had hij een café waar heel wat kermiskoersen doorgingen met heel wat jonge mannen van de Gijmel. Ook zijn zoon Arthur had veel talent en won vaak de koers. Dan was er 's avonds nog meer volk in 't café. (N.N.)

Turre, den oliesjeik

Arthur Schoovaerts wordt zo soms in de Gijmel genoemd. Hij was leverancier van stookolie en had zijn gebouwen tegenover de huisartsenpraktijk. Hij verhuisde van de Klein Welkensvenstraat naar de Klein Vleminckstraat tegenover zijn dochter. (V.T.)

Boske of Fojke Bosch (Alfons Van den Bosch °01/01/1912 +11/09/2001).

Tijdens de oorlog werkte hij op het gemeentehuis van Langdorp waar hij als oorlogsinvalidetewerkgesteld was. Hij gaf de bons aan de gezinnen die recht hadden op o.a. melk en boter voor de kinderen. Hij woonde toen in de Gijmel. Later heeft hij gebouwd in het dorp. Tot aan de fusie in 1977 was hij veelzijdig actief op het gemeentehuis.

Klein detail: door een administratieve vergissing was hij (op papier) twee dagen voor zijn geboorte al gedoopt! (J.V.d.B.).

't Madammeke

Onderwijzeres Anna Heylen (1897-1980), dochter van meester Jan-Baptist en Leonie Wellens. Gaf les in de jongensschool van W. Gehuwd met onderwijzer Ernest Van Eynde (1899-1976). Dochter: Hilda. Ze woonden naast haar broer meester Louis Heylen in het begin van de Veerlestraat in Wolfsdonk in een 'herenhuis' waar later (na afbraak) een dierenartsenpraktijk gevestigd werd. (J.B.)

Andere ingebrachte bijnamen:

Wakke Maan (?); de Lampul (?); Resorke (? Verbruggen); Sooi Poep (? woonde aan 't kapelleke van de Donk; Dove Sus (Sus Schellens); de Pirre (Frans Van der Borcht, Binnenweg; Mon Smaas (Edmond Van de Brande; Tiskens (? Van Leemputten uit de Donk; de Bink (? Wilberts uit de Donk); Zjeppe Kejes (?); Nee Bu (René Verbruggen; Lewie van de Vuurmeulen (Louis Bergen); Milleke van de Krol (Emiel Huysegems); velomaker de Fikke (Victor Huysegems Vleminckstraat-Klein Opperstraat); Mie van Toon (Marie Brems dochter van Toon en M.Th.Vermeulen); Pikke van Loo (Frans Van Loo °1895); Roos van den Tek (Rosalia Brems dochter van Petrus Jozef Brems en Catharina Bergen); Mit van 't Gekke (Maria Serneels); den Hoed (meester Simon Verbruggen); Jakke Flap (Jan Alaerts); de Zwum (? Engelen); de Lange (Albert Janssens, woonde aan de Heimolen); Stien Hoef (? Goossens); Tist van Guskes (Baptist Weckhuysen); Jef van de Nele (Jef Willems); Irma van de Zone (Irma Vermeulen); Clem van Jan Maan en de Kwik (op de Mouthoren); de Bikke en Jos den Dopper (in het Dorp W.); de Burre of Boerre van Tin (zoon van Fokke Verbeeck en Tin Verdonck, Elsleuken); Fille van den Dikke (in de Elsleuken); de Zjuus, de Vlieg, de Mug en Zware Gust (in Spagnien); de Merre, den Tipschoen (meester Jozef Alaerts school W.).

Info kan nog per mail bezorgd worden via

info@verhalenverbindenplatteland.be

renaatvdb35@gmail.com

of per brief op de eerder vermelde adressen.



Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert
in zijn platteland

VLAAMSE
LAND
MAATSCHAPPIJ



VLAAMS-
BRABANT

Compendium van Lectio Divina 2021

LECTIO DIVINA

- 1 Lezing**
Wat zegt het Woord van God?
- 2 Meditatie**
Wat zegt God aan mij?
- 3 Gebed**
Wat antwoord ik aan God?
- 4 Contemplatie**
Het Woord dat mijn hart doet ontbranden!
- 5 Voornemen**
Hoe word ik opgeroepen om het Woord van God te beleven?

DE GLORIEVOLLE VRJHEID VAN DE KINDEREN GODS!

Rom 8, 21



Steun onze Missies tot Evangelisatie!

Koop een Compendium...

zaden.compendium@gmail.com

Mieke Houben

In de Eucharistie luisterde ik dagelijks naar Gods Woord. Regelmatig las ik in de Bijbel, volgde ik retraites, ging ik naar de gebedsgroep en toch, ... Ik bleef zoeken naar een diepere en meer standvastige relatie met God, waarin ik Zijn plan met mij zou leren onderscheiden.

Een jaar geleden, na een retraite, kreeg ik de uitnodiging van God om een nieuwe weg te volgen en niet langer stil te vallen na een retraite of gebedsavond, zoals voorheen maar om verder te bouwen aan Zijn plan met mij doorheen de dagelijkse Lectio Divina. De Lectio Divina schonk me het inzicht dat Jezus de obstakels in mij zou overwinnen, die belette dat Gods genade ten volle kon stromen.

Mijn luisteren naar en lezen van Gods Woord werden door God tijdens de Lectio Divina hervormd. Ik mocht door de Lectio Divina niet enkel thuiskomen zoals voorheen maar verblijven in Gods onvoorwaardelijke Liefde.

Dankzij deze eenvoudige, gestructureerde nieuwe weg die Jezus dagelijks met me gaat wordt mijn weg in het leven ook eenvoudiger. En stap voor stap, hoop ik tijdens de beleving van de Lectio Divina te mogen groeien in Gods blijvende innerlijke rust, doorheen alle moeilijkheden onderweg.

Dankzij de Lectio Divina beluisteren wij dagelijks het Woord van God in ons gezin. Ik mocht tijdens de Lectio Divina ervaren dat God ons allen vrij wil maken om ten volle, gegeven te leven in Zijn genade.

PAROCHIAAL NIEUWS

LANGDORP

SECRETARIAAT VOOR DE PAROCHIE SINT-PIETER

Telefonisch te bereiken op nr. 016.56.68.84 of per mail ni.adams@telenet.be

GIJMEL

OVERLEDEN



ANNA VAN ROOSBROECK

Op 24 januari overleed in het woonzorgcentrum te Bekkevoort, Anna Van Roosbroeck, weduwe van Mil Luyten. Anna werd geboren te Langdorp op 25 juni 1928. Ze was lid van Okra en Samana Gijmel. Anna was een zeer gelovige vrouw. De lezing uit het boek spreuken "Een sterke vrouw, wie zal haar vinden" was zeer gepast voor haar. Haar ganse leven heeft ze hard gewerkt en was ze steeds bereid om haar man en kinderen, kleinkinderen en vrienden bij te staan en verder te helpen. Op vrijdag 29 januari heeft de familie in beperkte kring afscheid van haar genomen tijdens een mooie, serene uitvaartliturgie in de kerk Fatima-Gijmel.

Langs deze weg bieden wij, als parochiegemeenschap, onze christelijke deelneming aan de familie aan. Dat Anna moge thuiskomen in Gods Vaderhuis. Dat zij eeuwige rust en vrede moge vinden bij God onze Vader, de Heer van alle leven.



WALTHER DE SMET

Op 23 januari overleed Walther De Smet in Langdorp. Hij werd geboren in Aarschot op 23 juni 1947 en was de echtgenoot van Alda Van Gompel. Walther was lid van Samana.

Langs deze weg bieden wij, als parochiegemeenschap, onze christelijke deelneming aan de familie aan. Dat Walther moge thuiskomen in Gods Vaderhuis. Dat hij eeuwige rust en vrede moge vinden bij God onze Vader, de Heer van alle leven.

PAROCHIESECRETARIAAT PAROCHIE 'ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA'

De parochianen van Gijmel kunnen steeds terecht bij Staf Eelen, 016.565163

WOLFSDONK

CONTACTGEGEVENS PAROCHIESECRETARIAAT WOLFSDONK

Verantwoordelijke: Leo Janssens

-Steeds bereikbaar via telefoon of e-mail:

013.78.44.28 of 0477.688.624 - leo.janssens6@telenet.be

BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD

Gelieve al wat je in het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude Mechelsebaan 455. Tel: 016.56.76.71 e-mail: sophie.buyck@telenet.be

VIERINGEN

LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK



VIERINGEN

Wegens de huidige coronamaatregelen gaan GEEN VIERINGEN door in onze kerken.

Onze kerken zijn wel geopend voor stil gebed of om een kaarsje te branden op de volgende momenten: de kerk van Gijmel op zaterdag van 17u30-18u30 en de kerk van Wolfsdonk op zondag van 10-12u. De kerk van Langdorp blijft gesloten wegens de lopende restauratiewerken.

Meer informatie kan u terugvinden op www.kerkinaarschot.be en www.sintpieterlangdorp.be

Rubriektitel

NUTTIGE ADRESSEN

Informatie, foto's en archief van onze drie parochies vind je op
www.sintpieterlangdorp.be

ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA GIJMEL

Parochiesecretariaat

Hombergstraat 4. Tel. 016.56.62.65.

Dinsdag van 09.00 u. tot 10.00 u. (niet in juli en augustus)

Donderdag van 19.00 u. tot 20.00 u.

SINT-ANTONIUS ABT WOLFSDONK

Parochiesecretariaat

Verantwoordelijke: Leo Janssens

-Steeds bereikbaar via telefoon of e-mail:

013.78.44.28 of 0477.688.624 - leo.janssens6@telenet.be

-Parochiesecretariaat, in de pastorie van Wolfsdonk , Dorp 20
enkel open op maandag van 10.00 u. tot 11.00 u.

WACHTDIENSTEN

Huisarts

Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 08.00 u. en eindigt op maandag om 08.00 u.. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21.00 u. voor de feestdag en eindigt om 08.00 u. nà de feestdag.

Het nummer voor Langdorp en Gijmel is 0900 70 292

Voor Wolfsdonk is het nummer 0900 70 560

Apothekers

Centrale nr. 0903 99 000 bellen tussen 22.00 u. en 09.00 u.

<http://www.apotheek.be>