
RUBRIEKTITEL



7 februari 2021

Vijfde zondag door het jaar

Marcus 1,29-39

Over machten en krachten



Dee nieuwjaarswensen zijn al meer dan een maand oud. De meest traditionele wens klonk dit jaar zo gans anders dan vorige jaren: 'Een goede gezondheid, dat is het voornaamste'. Nu weten we bij ondervinding dat het geen ijdele woorden zijn. De macht van een onooglijk kleine virus kan een hele samenleving plat leggen. Ziekte verlamt ons, overmeestert ons.

Hetzelfde gebeurt als het kwaad bezit neemt van een mens. We zijn dan niet meer genietbaar; menselijke omgang verziekt of breekt totaal; en daar kunnen we fel onder lijden. Kwaal en kwaad, één lettertje verschil, leunen dicht bij elkaar aan. Beiden tasten ons aan tot in onze fundamenteën.

Wat is nu voor ons 'evangelie', 'het Blijde Nieuws'? In confrontatie met Jezus moeten ziekten en kwade geesten wijken, eerst bij de schoonmoeder van Petrus (die eerste paus was dus wel degelijk gehuwd). Hij raakt haar aan, en de koorts vloeit uit haar weg. Jezus schijnt een bijzondere genezingskracht uit te stralen, of is het al een eerste verwijzing naar 'opstanding – verrijzenis'?

De wonderdokter is aangekondigd. Bij het vallen van de avond (einde van de Sabbat-regels) brengen mensen hun zieken aan. Het is al donker, zegt het verhaal, en velen van hen zullen figuurlijk wel in het duister hebben getast. Maar nu komt er plots weer hoop; de nacht baart een nieuwe dag, er is toekomst!

Is dat Blijde Nieuws er ook nog voor ons, vandaag? Of zijn het slechts mooie sprookjes? Onze wereld is in meer dan een bedje ziek. Waar te weinig is, gaan mensen allicht gebukt onder allerlei kwalen, en waar te veel is hebben boze geesten het vaak voor het zeggen. En die maken het van kwaad tot erger. Kwaal en kwaad dreigen ons te manipuleren; zij verpesten ons leven en samenleven.

Het zondagsevangelie vertelt ons duidelijk dat er met Jezus een andere tijd aanbreekt. Kwaal en kwaad hebben niet langer het laatste woord. De kracht van zijn liefde zal de nefaste macht van ziekte en kwaad teniet doen. In Hem zijn de wortels van het kwaad losgemaakt, ontzenuwd. En ook al zitten wij (zit de wereld) nog volop verstrengeld in de uitwassen ervan, zij hebben geen macht meer over ons. Gods liefde is sterker, zo blijkt uit Jezus. Hij heeft het kwaad al overwonnen. Hem geloven, moet ons vertrouwen inboezemen. En vertrouwen geneest!

STILTEPLAATSEN IN DE PASTORALE ZONE SINT-ROCHUS

Christus Koning kerk Aarschot

Elke dag geopend van 9 uur tot 15.30 uur.

O.-L.-Vrouw van Fatima kerk Gijmel

Elke zaterdag geopend van 17.30 uur tot 18.30 uur.

O.-L.-Vrouwekerk Aarschot

Elke weekdag geopend van 10 uur tot 11.30 uur.

Elke zaterdag van 15 uur tot 17 uur: Stille aanbidding van het H. Sacrament.

Elke zondag van 9 uur tot 10.30 uur.

Sint-Niklaas kerk Rillaar

Elke zondag geopend van 14 uur tot 16 uur.

Sint-Antonius Abt kerk Wolfsdonk

Elke zondag geopend van 10 uur tot 12 uur.

www.kerkinaarschot.be

WAAROM ETEN WE PANNENKOEKEN OP MARIA LICHTMIS



- Maria-Lichtmis wordt **40 dagen na de geboorte van Jezus** gevierd, op 2 februari.
- Het feest verwijst naar een gebruik ten tijde van Jezus. Volgens de joodse wet ([Leviticus 12](#)) moest een pasgeboren jongen 40 dagen na de geboorte naar de tempel worden gebracht om aan het volk te worden getoond (bij meisjes 80 dagen) en te worden toegewijd aan God. Een andere benaming is '**Feest van de Opdracht van de Heer**'. Die is eigenlijk correcter, omdat de dag meer in het teken van Christus dan van Maria staat.
- Evangelist Lucas beschrijft hoe Maria en Jezus in de tempel worden opgewacht door **Simeon** en Hanna. Simeon had van de Heilige Geest de belofte gekregen dat hij niet zou sterven vooraleer hij de Messias had gezien.

Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. (Lc 2,29-32)

- Op of rond 2 februari worden vaak ouders met dopelingen uit het voorbije jaar uitgenodigd in de kerk. (Lees daarover dit artikel van ICL op Kerknet.)
- Het feest werd in 494 ingesteld door de toenmalige **paus Gelasius**.
- Vanaf de 10de/11de eeuw wijdde men met Maria-Lichtmis **kaarsen**. Gelovigen kregen sommige kaarsen mee naar huis om hen te behoeden voor onheil. Vandaar de naam Lichtmis. Het Franse 'Fête de la Chandeleur' en het Engelse 'Candlemas Day' verwijzen naar kaarsen.
- Traditioneel worden ter gelegenheid van deze dag **pannenkoeken** gebakken. Dat wordt op twee manieren verklaard. 2 februari was vroeger één van de twee dagen waarop de plattelandsbevolking **van werk of hoeve kon veranderen** – de andere dag was 11 november (Sint-Maarten). Dat werd 's avonds gevierd met een soort haardkoeken, die later evolueerden naar pannenkoeken. De vorm en kleur van de pannenkoeken worden ook gezien als een **verwijzing naar de zon en het licht**. De traditie zegt dat wie met Lichtmis pannenkoeken eet een voorspoedig jaar zal hebben.

<https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/waarom-we-op-maria-lichtmis-pannenkoeken-eten-en-andere-weetjes>

WOLFSDONK VIERT SINT-ANTONIUS ABT ONDANKS CORONA



Diaken Bert Hellebaut met het beeld van Antonius Abt in Wolfsdonk op de achtergrond

Ook in Vlaanderen zijn tientallen kapellen, kerken en parochies toegewijd aan **Sint-Antonius de Grote** (251-356), die als kluizenaar in de Egyptische woestijn leefde en een van de vroegste vaders van het kloosterleven is: in Blankenberge, de Gentse wijk *Meulestede*, Waasmunster, Zoersel, noem maar op. In Wolfsdonk, een deelgemeente van Aarschot, wordt het patroonsfeest van Antonius Abt op 17 januari telkenjare gevierd en wordt daarna verbroederd bij een varkenskoppenverkoop in de parochiale feestzaal. De heilige kluizenaar uit het derde en vierde-eeuwse Egypte – Antonius werd naar verluidt 105 jaar! – wordt in het Westen sinds de veertiende eeuw doorgaans met een varken met een bel afgebeeld.

De antonieten – een orde die zich inzette voor pestlijders – waren de enigen die met een varken door de stad mochten lopen.

Livestream

Dit jaar valt 17 januari op een zondag, maar het patroonsfeest met het hele dorp in de parochiekerk vieren, zat er niet in vanwege de coronamaatregelen. Gelukkig beschikt de pastorale zone *Sint-Rochus Aarschot* over een team dat tijdens de lockdown elke week een viering vanuit de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Aarschot livestreamde, en voor de gelegenheid trok men naar de Sint-Antonius Abtkerk van Wolfsdonk voor een sobere, maar stijlvolle eucharistieviering. De fanfare van Wolfsdonk was er niet live bij, maar er was wel opgenomen muziek van het ensemble te horen. En ook de kinderen van de dorpschool leverden hun bijdrage met kleurrijke tekeningen van 'Toontjes varken'. ***Deze coronatijden vormen voor vele mensen een soort woestijnervaring, maar Sint-Antonius leert dat daaruit inkeer kan komen. Diaken Bert Hellebaut***

Sint-Antoniustraditie

*Wij zijn trouwens niet de enigen die 'Toontje met het varken' vieren, zegt **Jonas Danckers**, onder meer verantwoordelijk voor het Tijdelijke in de acht geloofsgemeenschappen van de pastorale zone Aarschot. En met deze coronacrisis merken we hoezeer het tijd is om na te denken over de toekomst van zo'n volksfeesten, waaraan telkens tientallen mensen uit verschillende lokale verenigingen deelnemen. **Parcum**, het Leuvense expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur in de Abdij van Park, lanceerde overigens een oproep aan het adres van die Sint-Antoniusvieringen met traditionele verkoop van varkenskoppen en andere agrarische producten, om de aanvraag voor erkenning als immaterieel erfgoed te ondersteunen.*

<https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/wolfsdonk-viert-sint-antonius-abt-ondanks-corona>

VERHALEN VERBINDEN PLATTELAND



Moois uit de oude doos

Uit de 'nalatenschap' van Fonske Steurs uit de Elsleuken (1928-2004) – kajotter, drukker bij Goede Pers in Averbode, voor alles in de parochie in de weer – diepten we enkele oude liederen op die we graag met jullie delen. Op een puntje of komma kijken we niet en de spelling is wat ze is of wat ze was. Hoe de liederen klonken? Weten we jammer genoeg meestal niet (meer). J.B.



DE BOER

1

Ik ben maar ne boer, 't is te zien aan mijn kleren
en gemakkelijk te horen aan mijn lompe stem.
Ik ben stijf gewerkt en heb mijn handen vol weeëren
ik weet zelfs nog niet van wat afkomst ik ben.
Ik zweet en ik zwoeg zes dage per weke
en zo heb ik al vele jaren versleten.
Des zondags rusten wij en drinken ne pot
en zijn tevreden met ons lot. 2x

2

Ik ben maar nen boer en heb roode kaken
het is van geen biefstuk of van geen gebraad.
Lekkerbekken weten we niet, hoe die smaken
ik zal u zeggen hoe ons keuken bestaat.
Een rogge snee brood, mee een vet stuk van 't verken
patate mee joinsaas daar kunnen wij op werken.
Met de kermis rijstpap, en van tijd een stuk pens
en dat is onze wens, en dat is onze wens. 2x

3

Ik ben maar nen boer, en drink er geen wijnen
geen champanje of gene lambik.
Dat doet ons centjes te haastig verdwijnen
dan worden wij zat en hebben wij schrik.
Maar ne Leuvense zwarte, of nen Aarschotse bruine

daar kunnen we er wel twintig van wegruime
Daarvan worden we niet zat en blijven ne redelijke mens
en dat kost maar vijf cens, en dat kost maar vijf cens. 2x

4

Ik ben maar nen boer en ik zal er eene blijven
maar ik acht me zoo goed als ne graaf of baron.
Wat zijn die dan toch met al hunne schijven
voor hen schijnt toch ook maar een enkele zon.
Zij hebben de kost en wij hebben het eten
en na onze dood is dat allemaal vergeten.
Al ligt hij dan ook met zijn broek in de floer
ik zeg vivat de boer, ik zeg vivat de boer. 2x

VOOR DE GEPENSIONEERDEN *(Wijze: Daarbij die molen)*

De jaren van het leven gaan lijk stroven van een lied
En ieder woord ons horen laat hoe gaarne God ons ziet.
Hij heeft voor ons een lied gemaakt waarin veel stroven zijn
Zijn liefde maakt ons leven tot een lied vol zonneschijn.

Refrein:

Zoo laat ons zingen, om alle dingen
waarmee de Heer onze oude dag verblijdt
En samen blij zijn, omdat w'er bij zijn
in eer en deugd en tot spijt van wie 't benijdt.

We staan niet treurig heel alleen en eenzaam langs de kant.
Wij reiken liever aan elkaar een sterke broederhand.
Wij weten dat we sterker staan als vriendschap ons verbindt.
Dus helpen wij ook graag elkaar en zijn malkanders vriend.

De bond is ons een goede thuis we gaan er graag naartoe.
't Is zo'n gezellig samenzijn want niemand wordt het moe.
En moeten wij naar huis toe gaan, wij keren spoedig weer.
Want al wie met ons samen was, komt ook de naaste keer.

IK GELOOF

*Van dit lied zouden we kunnen denken dat het in de huidige coronatijd geschreven is, maar nee.
Bobbejaan Schoepen componeerde het in 1966. Op youtube kan je het beluisteren, zowel gezongen door
Bobbejaan zelf, als door Jimmy Frey.*

Ik geloof dat God de Vader weer op reis is
Dat Hij denkt dat het bij ons een paradijs is
Ik geloof dat Sinte Pieter zit te kaarten
Met Sint Jozef, Sint Franciscus en Sint Maarten.
Ik geloof dat zij zich niet meer aan ons storen
Dat Maria ons gebed niet meer wil horen.
Ik geloof dat men ons daar beslist vergeet
Dat men van ons aardse zorgen niets meer weet.
Lalalalalalalala 2x

Ik geloof dat zij het mensenras vergeten
Dat het uit is met daar lekker te gaan eten.
Ik geloof dat ze zich niet over ons ontfermen
Dat zij niets meer doen om ons nog te beschermen.
Ik geloof dat zij ons stilaan zijn gaan haten
Dat zij ons aan het absurde overlaten.
Ik geloof dat heel de wereld ons vergeet
Dat de duivel ons in alles inspireert.
Lalalalalalalalala 2x

Ik geloof dat het tijd is dat we stoppen
En berouwvol mea culpa moeten kloppen.
Ik geloof dat al het kwaad ons eigen schuld is
Dat de hemel aan het eind van zijn geduld is.
Ik geloof dat blank aan zwart de hand moet geven
En dat oost en west in vriendschap moeten leven.
Ik geloof dat God de Vader van ons houdt
En dat wij nu boeten door ons eigen fout.

Ik geloof dat God de Vader van ons houdt
En dat wij nu boeten door ons eigen fout.2x
Lalalalalalalalala 2x

Volgende week gaan we voor liedjes die de gevoelige snaar raken.



Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland

VLAAMSE
LAND
MAATSCHAPPIJ



VLAAMS-
BRABANT

PAROCHIAAL NIEUWS

LANGDORP

SECRETARIAAT VOOR DE PAROCHIE SINT-PIETER

Telefonisch te bereiken op nr. 016.56.68.84 of per mail ni.adams@telenet.be

GIJMEL

OVERLEDEN MADELEINE LAEREMANS



Op 15 januari overleed Madeleine Laeremans in Residentie Poortvelde te Aarschot .Zij werd geboren in Tongerlo op 26 december 1925. Zij was weduwe van Alfons Millis en woonde in de Vennstraat . Op 2 Kerstdag werd ze 95 jaar. Madeleine was een diepgelovig vrouw. Zolang zij kon was zij wekelijks aanwezig in de Eucharistieviering. Zij was ook een actief lid van Okra en Samana. Wij bieden aan de familie onze oprechte christelijke deelneming aan en wensen hen heel veel sterkte.

PAROCHIESECRETARIAAT PAROCHIE 'ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA'

De parochianen van Gijmel kunnen steeds terecht bij Staf Eelen, 016.565163

WOLFSDONK

OVERLEDEN FRANS HOLEMANS

Frans werd geboren in Langdorp op 2 september 1933 en is overleden thuis in Testeltn op 15 januari 2021. Hij was lid van Samana

Ondanks zijn ziekte waardoor Frans steeds meer aan mobiliteit inboette, was hij een content mens, aanvaardend en optimistisch. De zorg die hij had opgenomen voor de vorige generaties, werd hem de laatste jaren veelvuldig teruggeschonken door het ganse zorgteam en dat in zijn vertrouwde familiekring te Testelt.

We namen afscheid van Frans in zijn parochiekerk te Wolfsdonk onder de bescherming van Sint Antonius Abt, wiens patroonsfeest we net vierden.

Het evangelische verhaal van de graankorrel die sterft om veelvuldig vrucht voor te brengen, kende hij vanuit het zaaien en oogsten op het land dat hij bewerkte. En ook in het wonder van de natuur met zijn naarstige bijtjes herkende imker Frans de hand van de Schepper.

We bidden dat hij, voorbij alle pijn en leed, thuis mag komen in de vrede van Christus en genodigd wordt aan de rijkelijk gevulde tafel van de Heer.



LOUIS WILLEMS



Louis werd geboren in Langdorp op 13 mei 1938 en is overleden in het Armonea Voortberg te Testelt op 22 januari.

Velen herinneren zich Louis wellicht uit de tijd van de melktoer die hij in de wijde omgeving 6 dagen per week hield.

Louis was een werkzaam man die samen met Julia zorg droeg voor een hecht familieverband op de Zavel te Wolfsdonk.

Mooie herinneringen koesteren de kleinkinderen aan de plezierritjes in de koets van vava met de robuuste Halflinger zoals afgebeeld op het gedachtenisprentje.

Louis was een gelovig man, we bidden dat Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel hem omhult met haar mantel van Liefde en hem herenigt met allen die hem lief waren en ons zijn voorgegaan.

We namen afscheid van Louis in zijn parochiekerk te Wolfsdonk op 26 januari. Vanuit de parochie ons medeleven bij allen die leven met een gemis aan Louis.

CONTACTGEGEVENS PAROCHESECRETARIAAT WOLFSDONK

Verantwoordelijke: Leo Janssens

-Steeds bereikbaar via telefoon of e-mail:

013.78.44.28 of 0477.688.624 - leo.janssens6@telenet.be

BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHEBLAD

Gelieve al wat je in het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude Mechelsebaan 455. Tel: 016.56.76.71 e-mail: sophie.buyck@telenet.be

VIERINGEN

LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK

.....
invoegen van afbeeldingen van de drie kerkjes
.....

VIERINGEN

Wegens de huidige coronamaatregelen gaan GEEN VIERINGEN door in onze kerken.

Onze kerken zijn wel geopend voor stil gebed of om een kaarsje te branden op de volgende momenten: de kerk van Gijmel op zaterdag van 17u30-18u30 en de kerk van Wolfsdonk op zondag van 10-12u. De kerk van Langdorp blijft gesloten wegens de lopende restauratiewerken.

Meer informatie kan u terugvinden op www.kerkinaarschot.be en www.sintpieterlangdorp.be

Rubriektitel

NUTTIGE ADRESSEN

Informatie, foto's en archief van onze drie parochies vind je op www.sintpieterlangdorp.be

ONZE-LIEVE-VROUW VAN FATIMA GIJMEL

Parochiesecretariaat

Homborgstraat 4. Tel. 016.56.62.65.

Dinsdag van 09.00 u. tot 10.00 u. (niet in juli en augustus)

Donderdag van 19.00 u. tot 20.00 u.

SINT-ANTONIUS ABT WOLFSDONK

Parochiesecretariaat

Verantwoordelijke: Leo Janssens

-Steeds bereikbaar via telefoon of e-mail:

013.78.44.28 of 0477.688.624 - leo.janssens6@telenet.be

-Parochiesecretariaat, in de pastorie van Wolfsdonk , Dorp 20

enkel open op maandag van 10.00 u. tot 11.00 u.

WACHTDIENSTEN

Huisarts

Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 08.00 u. en eindigt op maandag om 08.00 u.. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21.00 u. voor de feestdag en eindigt om 08.00 u. nà de feestdag.

Het nummer voor Langdorp en Gijmel is 0900 70 292

Voor Wolfsdonk is het nummer 0900 70 560

Apothekers

Centrale nr. 0903 99 000 bellen tussen 22.00 u. en 09.00 u.

<http://www.apotheek.be>