

RUBRIEKTITEL



# Wereldjongerendagen



## DISCOVER!



**zondag 5 februari 2023**



**14.00u - 15.30u**



**Christus-Koningkerk**  
Langdorpsesteenweg 3, Aarschot

**Ook benieuwd? Kom en ontdek...  
Je bent van harte welkom!**



## **PASTORALE ZONE SINT-ROCHUS AARSCHOT STEUNT DE JONGEREN OP HUN WEG NAAR WERELDJONGERENDAGEN**

Van 1 tot 6 augustus 2023 gaan in Lissabon (Portugal) de Wereldjongerendagen door. Deze Wereldjongerendagen (WJD) zijn een driejaarlijkse internationale jongerenbijeenkomst. De paus nodigt jongeren van de hele wereld uit om samen hun geloof te delen en te vieren. Jongeren staan centraal tijdens de Wereldjongerendagen. Het is dé plaats bij uitstek waar ze zelf de rol van apostel opnemen: jongeren worden voor anderen echte evangelieverspreiders. Door hun aanwezigheid helpen ze ook de Kerk mee transformeren in de wereld van vandaag. Daarnaast is het een plek waar vrede, broederlijkheid en naastenliefde over landsgrenzen heen tastbaar worden.

Gedurende één week worden miljoenen jongeren van over de hele wereld ontvangen in lokale parochies, bisdommen, families... Bovenop de gebedsmomenten, ontspanning en gezellig samenzijn zijn er de activiteiten, georganiseerd door de WJD-organisatie.

Blikvangers zijn de kruisweg, een avondwake en de slotviering.

Bij IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen pakken ze de Wereldjongerendagen groots aan.

Daarom gaan ze niet één week... maar twee weken!

Aan de hand van een vijftal voorprogramma's ontdekken ze het gastland, de lokale cultuur en bereiden ze zich voor op deze gigantische bijeenkomst die herinneringen voor het leven nalaat.

Onze pastorale zone wil zich volledig achter dit mooie project van de Wereldjongerendagen zetten. Zo organiseren we nog een infomoment voor de Aarschotse jongeren op zondagnamiddag 5 februari en willen we daarnaast jongeren die deelnemen aan de Wereldjongerendagen een financieel steuntje in de rug geven. **Vanaf zaterdag 14 januari t.e.m. zondag 5 februari zullen wij in onze kerken kaarsjes verkopen ten voordele van de jongeren. Het eerste en het laatste weekend zullen vrijwilligers de kaarsjes na de viering aanbieden, tijdens de andere dagen kan u steeds een kaarsje laten branden op één van de kaarsentafels in onze kerken.**

**Een kaarsje kost 5 euro en het bedrag gaat integraal naar de jongeren.**

Wij zijn de uitdaging aangegaan om in onze zone 180 van die kaarsjes te verkopen.

Wanneer het onze geloofsgemeenschappen lukt, zal de zoneploeg dit totaalbedrag verdubbelen.

Op deze manier hopen wij jongeren die het financieel niet zo makkelijk hebben toch de kans te geven om te kunnen deelnemen aan deze unieke ervaring.

Op donderdag 15 december 2022 ontvingen wij onze jongerenpastor Hendrik-Jan samen met enkele jongeren in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Zij legden een getuigenis af van hoe Maria een rolmodel is in hun leven. De Wereldjongerendagen 2023 staan ook in het teken van de moeder van Jezus, Maria. Maria stond op en reisde met spoed. (Lc 1,39) een vers dat ons in de kersttijd niet onbekend in de oren klinkt. Tijdens deze avond werd er ook een videoboodschap getoond waarin paus Franciscus de jongeren en ook ons uitnodigt uit te komen voor ons geloof.

De paus vertelt aan de jongeren dat het luisteren naar de woorden van hun grootouders een grote hulp kan zijn. In de woorden van grootouders vind je een wijsheid die je verder brengt dan de problemen van het moment. Wij als ouder, grootouder, catechist, priester... zijn tussenschakels voor onze jongeren.

Indien je iemand kent: (klein)zoon of -dochter, jongere uit de buurt die eventueel geïnteresseerd is in deze jongerendagen, mag je hem of haar zeker doorverwijzen naar het zonesecretariaat

([secretariaat@kerkinaarschot.be](mailto:secretariaat@kerkinaarschot.be) of 016/572043) voor meer informatie.

extra informatie over het infomoment:

zondag 5 februari van 14.00 u tot 15.30u in de Christus-Koningkerk, Langdorpsesteenweg 3 te Aarschot

**29 januari 2023**

**Vierde zondag door het jaar**

*Mattheüs 5,1-12a*



### **Leven vanuit God!**

De tien geboden die ze er in ons kinderjaren hebben ingeramd, waren eerder verboden: 'alles wat niet mocht'. Maar we zouden ons veel beter oriënteren op de acht zaligheden. De wereld vindt die eerder naïef. Maar zij zijn de ideale weg om tot een goede samenleving te komen. Het is de noodzakelijke handleiding voor ieder die leerling van Jezus Christus wil blijven worden.

Zalig de armen! Met armpjes die veel tekort schieten om de grote noden van mensen te lenigen kan een mens zich bitter arm weten. Kop op, want dan ben je Gods lieveling!

Zalig de verdrietige! Met pijn in 't hart zie je mensengeluk teloor gaan; je hart weent om zoveel onmacht en mensenleed. God weent met je mee en Hij troost!

Zalig de zachtmoedige! Milde zachtheid vergt meer moed dan harteloze weerwraak. Het is de enige weg om de spiraal van geweld te doorbreken. God is jouw kracht!

Zalig wie hongert en dorst naar gerechtigheid! Mensen gaan gebukt onder zoveel ongelijkheid en onrecht. Blijven werken aan een wereld waarin ieder mens en ieder volk tot zijn recht kan en mag komen; het is puur goddelijk werk!

Zalig de barmhartige! Een hart dat zonder enig oordeel begripvol is voor zondige en gekwetste mensen biedt een warm asiel. Warmhartigheid haalt mensen uit de kou van zelfbeklag en vervreemding. Zo wordt God een veilige schuilplaats.

Zuiver van hart! Geen valse plooiën, geen bijbedoelingen maar zuiver en rechtlijnig, duidelijk waarachtig, mensen uit één stuk. Zij stralen God uit!

Zalig de vredestichters! Hun vredesfakkel gaat van hand tot hand, van land tot land... een droom van een wereld, zonder haat en zonder oorlog, waar mensen elkaar opvrolijken in plaats van elkaar te beduvelen.

Jezus reikt hier zeven richtingen aan voor mensen die uit Gods hand willen leven. De achtste zaligspreking is dan de uiteindelijke test van waaruit moet blijken of we goed bezig zijn. Gelukkig ben je als je op weerstand botst. Het is meteen een bewijs dat we in de goede richting zitten. De leerling staat immers niet boven de meester. Gelukkig en zalig heet het, zijn dienaar te mogen zijn, want pas dan ben je helemaal thuis bij God!

### **DROMEN IN KLEUR**



“Goed zot!”, het waren de woorden die we vaak te horen kregen toen we over onze plannen voor onze huwelijksreis vertelden aan familie en vrienden. Wij zijn Mathilde Taes (26) en Wout Willems (23), en afgelopen zomer huwden wij elkaar op 22 augustus in de Sint-Pieterskerk te Langdorp. “Ga maar, Ik ga met je mee!”, was de boodschap die we in onze huwelijksviering kregen van onze God van liefde om

op die manier steeds meer te worden zoals Hem. Het leek ons dan ook een prachtig idee om samen op weg te gaan naar elkaar en God. Zo vertrokken we gepakt en gezakt enkele dagen na ons huwelijk met onze trekfietsen vanuit Langdorp naar Lourdes!

In de vroege ochtend van 25 augustus stonden we fris en monter klaar om aan onze tocht te beginnen. Met een klein hartje namen we afscheid van onze families en fietsten we op de bloedhete eerste dag in de richting van Limburg. Een stukje voorbij Tongeren staken we de Maas over en bereikten we Dalhem, waar we voor de eerste keer ons beste Frans mochten bovenhalen. Na een rit van 100 km zijn we in de late namiddag toegekomen aan onze eerste slaappleats. Overnachten deden we vaak in chambre d'hôtes, waar we steeds warm ontvangen werden door fijne en inspirerende mensen.



Vanaf de tweede dag volgden we tot Lourdes de route *Langs oude wegen*. Het is een oude route die langs oude pelgrimssteden loopt en van oudsher eindigt in Santiago de Compostella. Onze passage langs de abdij van Val-Dieu, de heuvels van Ardennen, Stoumont en Bastogne zorgden ervoor dat we op het einde van de derde dag aankwamen op het meest zuidelijke punt van België. Deze slaappleats was zeer bijzonder, want we overnachtten in de abdij van Orval. We namen in de abdij deel aan de vesperdienst en het avondmaal in stilte, wat een zeer diepe indruk op ons maakte. Op die manier verlieten we het vertrouwde België en staken we de dag nadien de grens met Frankrijk over.

Al snel veranderde het landschap in uitgestrekte graanvelden, die onderbroken werden door kleine en verlaten landbouwdorpjes. De torenhoge graansilo's kenmerkten de eerste dagen op Frans grondgebied. Gelukkig hadden we de wind in onze rug, want dat was natuurlijk een groot voordeel in de open velden. Dit zorgde ervoor dat we na enkele dagen terechtkwamen in de Champagnestreek, maar veel druivenranken hebben we niet gezien. Gelukkig kregen we in de chambre d'hôtes wel de gelegenheid om het product van die druiven te proeven !



Kleine wegen brachten ons langs grote steden zoals Châlons-en-Champagne, Troyes, Auxerre en het oude bedevaartsoord Vézelay. Na zeven dagen fietsen stond onze rustdag in Moussy op het programma. We overnachtten in *Château de Mongazon*, waar we door zeer lekker eten en een mooi zwembad weer op krachten kwamen om de laatste acht fietsdagen aan te vatten. Het tweede deel van onze reis naar Lourdes liep langs Nevers, waar de H. Bernadette opgebaard ligt in het klooster waar ze ingetreden was. Door het regenweer en een gesloten kerkdeur kregen we niet de kans om haar te zien. Kanaalpaden leidden ons van Cluis naar Saint-Léonard-de-Noblat en van Donzenac naar Brive om uiteindelijk aan te komen in het iconische stadje Rocamadour. Al deze steden bereikten we door veel klimwerk over prachtige wegen, die soms zo verlaten waren dat we beseften hoe klein we zijn in een grote wereld. Net die kleinheid bracht ons dicht bij elkaar, want op momenten dat het moeilijk werd, hadden we elkaar en vertrouwden we op God. Nadien sliepen we in Moissac in een herberg voor pelgrims waar we enkele prachtige pelgrims ontmoet hebben. Deze emotionele ontmoetingen

zorgden voor een bijzonder gevoel van verbondenheid en broederlijke genegenheid. We overnachtten er met Fransen, Duitsers en Canadezen die op weg waren naar Compostella. Zelden hebben we ons onderweg zo thuis gevoeld als in die herberg.



De laatste twee fietsdagen waren voor ons allebei dubbel, want we zouden bijna ons doel bereiken, maar de rust van het fietsen en het onderweg zijn wilden we niet kwijt. Met het zuiderse landschap van Zuid-Frankrijk en de Pyreneeën in het vooruitzicht bereikten we na vijftien fietsdagen Lourdes. Tranen vloeiden over onze wangen wanneer we Lourdes binnenreden en deze werden alleen maar intenser toen onze families en vrienden ons ontvingen met spandoeken, applaus en knuffels aan het heiligdom.

Ongetwijfeld is onze huwelijksreis een onvergetelijke ervaring die ons dichter bij elkaar en bij God heeft gebracht. Ons huwelijk is voor ons een droom die uitkomt en het is nu aan ons om die droom in kleur te beleven. Een droom die overeenstemt met de wereld waarvan God droomt! In Lourdes hebben we weer mogen ervaren wat een verblijf in Lourdes met mensen doet. De verbondenheid die er heerst en de mensen kracht geeft om te zijn wie ze willen zijn, dat is voor ons het wonder van Lourdes waaruit we zelf ook kracht gehaald hebben. Lourdes toont dat mensen geschenken kunnen zijn voor elkaar. Laat nu net dat zijn wat wij in ons huwelijk voor elkaar, voor anderen en voor God willen zijn, een geschenk voor elkaar.



## **KERKCONCERTEN IN HET MERODEGEBIED**

De wereld komt naar de Merode

Stilaan een klassieker voor de meerwaardezoeker: Kerkconcerten van Merodefestival met **kwalitatieve world- en folkmuziek.**

Verras jezelf en ontdek de wereld met muziek uit Oost-Europa of de mediterrane wereld, stemmen uit Mexico, Noord-Ierland, of Engeland, naast muzikanten van bij ons, vaak in originele combinaties.

En dat alles op unieke locaties, namelijk **de bijzondere kerken** van het Merodegebied

## **Programma 2023:**

**Feeëriekie intimiteit - The Breath (NIR)** - Zaterdag 4 februari 2023 om 20.00 uur - Sint-Pieterskerk Langdorp

---

**Schotse meesterwerken - Alasdair Roberts (SCO)** - Zaterdag 4 maart 2023 om 20.00 uur - Sint-Pieterskerk Langdorp

---

**Akoestisch powerfolk trio - Snaarmaarwaar (BE) + Sam Kelly (UK)** - Zaterdag 25 maart 2023 om 20.00 uur - Sint-Pieterskerk Testelt

---

**From Kishinev to Constantinople - HALVA** - Zaterdag 22 april 2023 om 20.00 uur - Sint-Servatiuskerk Herselt

---

**Occitaanse liefdesverhalen - Sarai (BE-FR)** - Zaterdag 24 juni 2023 om 20.00 uur - Sint-Pieterskerk Testelt

Individuele tickets: € 18

Meer info: <https://www.merodefestival.be/>

---

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I)

---

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er twee vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek HH. Maria, Pieter en Antonius Gijmel Langdorp Wolfsdonk te Langdorp (gemeente Aarschot).

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

- 1° rooms-katholiek zijn;
- 2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;
- 3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie HH. Maria, Pieter en Antonius Gijmel Langdorp Wolfsdonk betreft het de gemeente Aarschot).

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 februari 2023 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek HH. Maria, Pieter en Antonius Gijmel Langdorp Wolfsdonk  
ter attentie van E.H. Rudy Borremans  
Jan Van Ophemstraat 19  
B-3200 Aarschot.

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

Na 1 februari 2023 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerken van de parochie HH. Maria, Pieter en Antonius Gijmel Langdorp Wolfsdonk te Langdorp.

Opgemaakt op 10 januari 2023 te Langdorp.

Rudy Borremans,  
door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie HH. Maria, Pieter en Antonius Gijmel Langdorp Wolfsdonk te Langdorp (gemeente Aarschot).

---

Deze oproep dient uitgehangen te worden in de kerk gedurende minstens veertien kalenderdagen. Gedurende deze periode dient de oproep ook eenmaal opgenomen te worden in de plaatselijke editie van het parochieblad.

## GIJMEL

### KERSTFEEST OKRA

Het werd een heerlijke dag.

De zaal zat vol glunderende mensen die blij waren om elkaar te ontmoeten.

Je zag dat corona de vriendschap niet stuk gekregen heeft.

Na een woordje van de secretaris, werd er gesmuld van een vijf-gangen menu met zachte muziek op de achtergrond. Gilbert zorgde er voor dat jong en oud zich konden uitleven op de dansvloer.

Tot slot kregen alle leden nog een kerstcadeau en gingen blijgezind naar huis.

Bedankt aan allen die hebben meegeholpen om er een fijne dag van te maken.

Vanwege het bestuur van Okra-Gijmel

## WOLFSDONK

### SINTERKLAASVIERING



In de Sinterklaasviering van afgelopen maand december werd er aan de kinderen gevraagd om speelgoed, dat ze weinig of niet meer gebruikten, mee naar de viering te brengen. Daar werd alles verzameld en ingepakt. Het Mamadepot Hageland kwam onlangs het speelgoed afhalen, en kan aldus weer vele kindjes blij maken. Dank aan de schenkers, en dank ook aan het Mamadepot, om zo toch wat vreugde te brengen in de gezinnen waar men het moeilijk heeft.



## ORGELIST RIK PIJPERS IS 80 GEWORDEN



Het Sint Anteunkeskoren van Wolfsdonk heeft op zondag 15 januari de jarige in de bloemetjes gezet. Proficiat Rik !

## OVERLEDEN



**Vic van den Berckt**

**Vic Van den Berckt** werd geboren in Langdorp op 2 augustus 1934.

Hij was de echtgenoot van Francine Geerts. Op 4 januari is hij overleden in het WZC Sint-Rochus in Aarschot.

Aan de familie van Vic, biedt onze parochiegemeenschap zijn oprechte christelijke deelneming aan.

We bidden om hoop en moed voor allen die leven met een gemis aan hem, mogen zij bij elkaar en in de vele warme herinneringen troost en steun vinden.



**Anna Mans**, weduwe van de heer Jos Vissers werd geboren in Herselt op 10 april 1935 en is zachtjes ingeslapen in het Ziekenhuis van Geel op 7 januari .

Ze was lid van Okra en Samana.

Aan de familie van Anna, biedt onze parochiegemeenschap zijn oprechte christelijke deelneming aan.

We bidden om hoop en moed voor allen die leven met een gemis aan haar, mogen zij bij elkaar en in de vele warme herinneringen troost en steun vinden.

## **SINT-ROCHUS AARSCHOT**

### **ZONESECRETARIAAT**

Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of [secretariaat@kerkinaarschot.be](mailto:secretariaat@kerkinaarschot.be)

## **LANGDORP**

### **SECRETARIAAT SINT-PIETER**

Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel. 016/56.45.14 of [ni.adams@telenet.be](mailto:ni.adams@telenet.be)

Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorij, Langdorpsesteenweg 299, 3201 Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016/56.68.84 (pastorij).

## **GIJMEL**

### **SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA**

Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63. Elke donderdag 19-20u in de oude pastorij, Hombergstraat 4, 3201 Gijmel.

## **WOLFSDONK**

### **SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT**

Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel. 013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of [leo.janssens6@telenet.be](mailto:leo.janssens6@telenet.be)

## **PAROCHIEBLAD**

### **BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD**

Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of [sophie.buyck@telenet.be](mailto:sophie.buyck@telenet.be)

## **KERKFABRIEK**

Voor vragen over het archief, het project [www.verhalenverbindenplatteland.be](http://www.verhalenverbindenplatteland.be), het gebruik van onze kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of [danckers\\_jonas@hotmail.com](mailto:danckers_jonas@hotmail.com)) of penningmeester Mark Van der Borght (tel. 013/78.27.09 of [mark.vanderborght@belgacom.net](mailto:mark.vanderborght@belgacom.net)).

---

### VIERINGEN

---

#### **LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK**



#### **LANGDORP**

**Zondag 29 januari: Gebedsviering om 10.30 u.**

#### **GIJMEL**

**Zaterdag 28 januari: Gebedsviering om 18.00 u.**

-Gisèle Van Look vanwege de parochie

#### **WOLFSDONK**

**Zondag 29 januari: Gebedsviering om 9.30 u.**

---

### NUTTIGE ADRESSEN

---

#### **WACHTDIENSTEN**

##### **Huisarts**

Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 8 u. en eindigt op maandag om 8u. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21u. vóór de feestdag en eindigt om 8u. na de feestdag.

Het telefoonnummer voor Langdorp en Gijmel is 0900/70.292

Voor Wolfsdonk is het nummer 0900/70.560

[www.mediwacht.be](http://www.mediwacht.be)

##### **Apothekers**

Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u.

[www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)

## ZALEN

### **Zaal Den Abt Wolfsdonk**

contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck

telefoon: 0477/18.20.68

Reserveren kan via [www.denabt.be](http://www.denabt.be)



### **Parochiezaal Gijmel**

contactpersoon: Marleen Beirinckx

telefoon: 016/56.91.41

### **Zaal Demervallei Langdorp**

contactpersoon: dhr. Gijs Laureys

telefoon: 0496/10.94.14