

-----  
RUBRIEKTITEL  
-----



### DRIEKONINGEN IN WOLFSDONK

In koninklijk gezelschap sloten we de kerstperiode af met een gezinsviering. We zongen het lied over de 3 koningen met ene ster en ook het sterzangerslied, vertelden over de kwade Herodes en hoe de engel de wijzen waarschuwde, de vlucht van Jozef met zijn gezin naar Egypte.

Pastoor Rudy gaf in zijn homilie aan hoe de koningen wellicht heel andere verwachtingen hadden over het aanbreken van een nieuwe tijd en nieuwe wereld. In plaats van een machtig heerser vonden ze een weerloos kind in de stal waarboven de sterre bleef stilstaan. God toont zich niet in pracht en praal maar kwetsbaar. Begrijpen we net als de wijzen deze blijde boodschap? Laten we samen naar sprankels licht zoeken in het nieuwe jaar, de ster achterna.

Bert, diaken



22 januari 2023

Derde zondag door het jaar

Mattheüs 4,12-23



### Mensen opvissen

Wondere wijze waar en hoe Jezus zijn zending aanvangt. Johannes de Doper is door Herodes gevangen gezet. Jezus voelt zich van meet af aan bedreigd, en wijkt uit naar Galilea. Hij vestigt zich in Kafarnaüm, een randstadje aan het meer van Genezareth. Voor autochtone Joden is deze landstreek een bedenkelijke randprovincie, die zich schaamteloos vermengt met de heidenen. Met dat volk van Nafthali en Zebulon is nu eens niks aan te vangen.

Uitgerekend daar zal Jezus zijn programma starten: 'Bekeert u, want het Rijk Gods is nabij!' Precies tussen dat volk kiest hij zijn eerste volgelingen, twee stellen broers: Simon en Andreas, en Jacobus en Johannes. Later zal Hij ook nog Levi (Mattheüs) aanspreken, de tolbeambte. Jezus' volgelingen zijn dus voor de Joden zeker geen mensen met aanzien. Hier wordt al overduidelijk hoe God in Jezus tewerk zal gaan. Hij kiest voor ons niet op grond van afkomst, verdiensten of prestaties, Hij handelt alleen en puur uit liefde. Aanstands wordt duidelijk dat God ons nodig heeft (wil hebben).

Wonder ook hoe deze vissers bij Jezus aansluiten zonder enige voorwaarde of garantie. Zij voelen zich aangesproken, en dat zal hun leven grondig heroriënteren. Maar niets of niemand weerhoudt hen Hem te volgen. 'Wie de hand aan de ploeg slaat moet niet meer achterom kijken.' Zo verging het Abraham, vader van alle gelovigen, zo verging het deze eenvoudige vissers, zo dient het te gaan met al wie Hem aanhangt. 'Kom, en volg Mij!' Ik zal maken dat jullie vanaf nu je kunnen wijden aan 'opvang van mensen'.

Onze eerste bekommernis moet niet zijn om mensen weer naar de kerk te krijgen. Waar we vandaag meest nood aan hebben is: mensen aanspreken om mee van andere mensen te leren houden. Waar 'liefde' heerst, daar woont God. Alleen vanuit deze praktijk kunnen we pas echt tot vieren, en niet andersom. Wij moeten leren mét Hem op weg te gaan naar andere mensen.



### KERKCONCERTEN IN HET MERODEGEBIED

De wereld komt naar de Merode

Stilaan een klassieker voor de meerwaardezoeker: Kerkconcerten van Merodefestival met **kwalitatieve world- en folkmuziek.**

Verras jezelf en ontdek de wereld met muziek uit Oost-Europa of de mediterrane wereld, stemmen uit Mexico, Noord-Ierland, of Engeland, naast muzikanten van bij ons, vaak in originele combinaties.

En dat alles op unieke locaties, namelijk **de bijzondere kerken** van het Merodegebied

### **Programma 2023:**

**Innemende schoonheid - Birds of passage (BE-SYR-DK)** - Zaterdag 21 januari 2023 om 20.00 uur - Sint-Luciakerk Engsbergen

---

**Feeëriekke intimiteit - The Breath (NIR)** - Zaterdag 4 februari 2023 om 20.00 uur - Sint-Pieterskerk Langdorp

---

**Schotse meesterwerken - Alasdair Roberts (SCO)** - Zaterdag 4 maart 2023 om 20.00 uur - Sint-Pieterskerk Langdorp

---

**Akoestisch powerfolk trio - Snaarmaarwaar (BE) + Sam Kelly (UK)** - Zaterdag 25 maart 2023 om 20.00 uur - Sint-Pieterskerk Testelt

---

**From Kishinev to Constantinople - HALVA** - Zaterdag 22 april 2023 om 20.00 uur - Sint-Servatiuskerk Herselt

---

**Occitaanse liefdesverhalen - Sarai (BE-FR)** - Zaterdag 24 juni 2023 om 20.00 uur - Sint-Pieterskerk Testelt

Individuele tickets: € 18

Meer info: <https://www.merodefestival.be/>

**Traditionele bereiding van paté ter ere van onze  
patroonheilige Sint-Antonius Abt**



Op donderdag **19 januari 2023 om 19 uur**  
in zaal Den Abt te Wolfsdonk.

Deelname : **gratis!**

**Inschrijven** via sms Paul Danckers : 0474/27.90.93  
ten laatste **15-01-2023!**  
e-mail : danckers-degrote@telenet.be

**Let wel!** De plaatsen zijn beperkt tot 12 personen

De receptie van het Sint-Antoniusfeest door VZW "Den Abt"  
vindt plaats op zondag 22-01-2023 om 11.00 uur

**DE DORPSRAAD EN DE KERKFABRIEK SINT-ANTONIUS ABT  
WOLFSDONK NODIGEN U VRIENDELIJK UIT OP DE**

**Sint-Antonius feesten Wolfsdonk 22/01/2023**

**Programma**

**9:30 uur** : plechtige eucharistieviering opgeluisterd door het koor en de  
fanfare " De verenigde vrienden" in de **Sint-Antonius kerk** te Wolfsdonk.

**Omstreeks 11:00 uur** :

Traditionele verkoop van varkenskoppen, pensen, hespen, kip-kap, enz.. ter  
ere van onze patroonheilige **in zaal Den Abt.**



**IEDEREEN VAN HARTE WELKOM**

**De opbrengst is voor het groot onderhoud van de zaal Den Abt**



-----  
**PAROCHIAAL NIEUWS**  
-----

**GIJMEL**

**OVERLEDEN**



**Gisèle Van Look**, echtgenote van René Moelants.

Zij werd geboren in Marienburg op 17 mei 1930 en is overleden in Averbode op 29 december. De  
uitvaartplechtigheid had plaats in onze parochiekerk O.L.V. van Fatima.

Langs deze weg bieden we als parochiegemeenschap aan de ganse familie onze christelijke  
deelneming aan.

Dat Gisèle rust en vrede mag vinden bij God onze Heer. Dat zij mag thuishoeren in Gods Vaderhuis.

## WOLFSDONK

### **IN MEMORIAM RIK VAN DIJCK, *koster en ere-voorzitter kerkfabriek Wolfsdonk***

In dankbaarheid namen we op zaterdag 7 januari afscheid van koster Rik, dankbaar voor zijn leven in dienstbaarheid, zowel aan zijn gezin en familie als aan de zusters destijds en de ganse parochiegemeenschap. In zijn kerk te Wolfsdonk, dichtbij de kerststal die hij vele jaren zelf plaatste, was hij voor het laatst in ons midden.

In de overgang van oud naar nieuw is Rik vredig gestorven, omgeven door zijn kinderen. Een overgang waarvan we geloven dat hij die zelf ook maakte maar dan naar een nieuw leven, te midden van hen die hem lief waren en ons zijn voorgegaan.

Bidden we dat de ster van Kerstmis hem de weg mag wijzen en mag stralen over ieder die leeft met een gemis aan Rik.

Rik was meer dan 30 jaar lid en later voorzitter van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt van Wolfsdonk. In de jaren '90 begeleidde hij samen met E.H. Peter Kastekkere, Louis Danckers, Frans Sempels en Ignace Coenen de grote werken aan de renovatie van de pastorij van Wolfsdonk. Met het nieuwe kerkbestuur in de jaren 2000 en 2010 – samen met Liske Van Rompay, Jos Heens, Mark Van der Borgh en Jonas Danckers zette hij zich belangeloos in als voorzitter voor de restauratie van de kerk, het schoolhuis, het oude kerkhof en zoveel meer. Rik werd in opvolging van Roger Vanhelfmont na 2003 koster van onze Sint-Antonius Abtkerk. Ook eerder was hij zoveel keren in stilte aan het werk in onze kerk. Opstellen en afbreken, opruimen en klaarzetten... Klokken luiden bij blijde en droeve momenten... Telkens als één van onze parochianen het leven had gelaten, vervulde Rik de droeve plicht om de klokken van onze kerk te luiden. Rik was een stille kracht, die met de glimlach en met gevatte woorden, onze Wolfsdonkse gemeenschap rijker maakte. We zullen hem missen. In september mochten we Rik nog uitdrukkelijk bedanken en de titel van ere-voorzitter overhandigen. We blijven dit dankbaar gevoel om wie hij was en wat hij voor onze parochie betekende met ons meedragen. Merci, Rik, het gaat je goed.





#### *Gelegenheidswoord van diaken Bert*

Aan Rik kon je alles vragen, hij stond altijd klaar, zei nooit nee. Vrienden, familie konden op hem rekenen. Jarenlang was hij tuin- en klusjesman in de school, privéchauffeur voor de zusters. Als ook het onderhoud van hun groentetuin, bovenop die van het eigen gezin en die van Petere Gust op de Zavel. Daar was Rik opgegroeid op een kleine boerderij, samen met zijn 4 broers. Zijn liefde voor de dieren en voor de natuur kreeg hij er mee en gaf hij op zijn beurt later door aan zijn eigen kroost. Rik kende een onbezorgde jeugd op het platteland, veel buitenspelen en helpen, en tevens dagelijks op de klompen naar de dorpschool in Wolfsdonk. Op 14-jarige leeftijd ging hij aan de slag in de drukkerij van Averbode en dit is zo gebleven gans zijn beroepsleven tot aan zijn pensioen. Rik was sportief, voetbalde bij Testelt, Averbode en Wolfsdonk tot een gebroken been zijn voetbalcarrière bruusk beëindigde.

Met het vroege overlijden van zijn moeder Celina, kort na de oorlog, brak een moeilijke tijd aan maar gelukkig was er toen de opvang door familie en vrienden.

In 1958 trouwde Rik met Lief Verreydt waarmee hij meer dan 60 jaar vreugde en verdriet deelde. Met 5 kinderen, 12 kleinkinderen en momenteel 9 achterkleinkinderen is de titel stamvader gepast. Graag gezien, ook omwille van de rust die van hem uitging, nooit kwaad en geen bemoeienis. In de Veerlestraat was het de zoete inval en voor de kleinkinderen later een speelparadijs.

In de drukkerij werd hij eerste drukker in de helio-afdeling en was een fijne ploegbaas, getuigen zijn werkmakkers.

Lief en Rik waren er graag bij in het verenigingsleven, samen zingen, feesten en dansen, op elk bal, trouwfeest, in de spiegel tent. Rik was in zijn jonge jaren lid bij de KAJ, later bij de Landelijke Gilde, OKRA en Samana. En niet te vergeten voorzitter van de kerkfabriek waarvoor hij onlangs nog als erekerkmeester werd gelauwerd. Tot op hoge leeftijd bleef hij actief en toen Lief ziek werd, nam hij thuis de zorg voor haar op. Het vergde veel van zijn krachten zodat na haar dood en met een coronabesmetting er bovenop het aan jullie beurt was om hem in wederkerigheid warm te omringen, thuis en daarna in het WZC Sint- Barbara.

En zo heeft Rik zijn laatste reis aangevat, duivenmelker vanaf zijn jeugd, wensen we hem een behouden thuisvlucht toe. Moge hij net als zijn duiven opwieken naar de hemel toe. Aan allen die hij

opleerde, rest de taak om verder vorm te geven aan wat voor hem dierbaar en van grote waarde was. Moge wat door Rik gezaaid werd in de volgende generaties dertig-, zestig-, ja honderdvoudig vrucht voort brengen. Amen.

### **FERM VIERT HET NIEUWE JAAR**

Eindelijk! Na 3 lange jaren waarin Corona ons het leven behoorlijk zuur maakte, mochten wij op zondag 8 januari in zaal 'Den Abt' nog eens samen met onze Ferm-leden borrelen op het nieuwe jaar! Bij een lekkere schuimwijn, witte of rode wijn of een appelsapje, zorgvuldig geselecteerd door onze vaste sommelier Louis, werden onze leden getrakteerd op lekkere hapjes klaargemaakt door het Ferm-bestuur.

De sfeer werd er in gehouden door een BW, m.a.w. een bekende Wolfsdonkenaar genaamd Leo, die onze lachspieren duchtig aan het werk zette. En of er gelachen is! Het was best een geslaagde namiddag.

Aan iedereen nog een prachtig 2023 gewenst vanwege Ferm Wolfsdonk.











## OVERLEDEN



**Marc Willems**, weduwnaar van Agnes Willems, werd geboren in Aarschot op 11 juni 1964 en is thuis onverwacht overleden op 20 december.  
Aan de familie van Marc biedt onze parochiegemeenschap zijn oprechte christelijke deelneming aan. We bidden om hoop en moed voor allen die leven met een gemis aan hem, mogen zij bij elkaar en in de vele warme herinneringen troost en steun vinden.

## **SINT-ROCHUS AARSCHOT**

### **ZONESECRETARIAAT**

Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of [secretariaat@kerkinaarschot.be](mailto:secretariaat@kerkinaarschot.be)

## **LANGDORP**

### **SECRETARIAAT SINT-PIETER**

Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel. 016/56.45.14 of [ni.adams@telenet.be](mailto:ni.adams@telenet.be)

Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorie, Langdorpsesteenweg 299, 3201 Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016/56.68.84 (pastorie).

## **GIJMEL**

### **SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA**

Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63. Elke donderdag 19-20u in de oude pastorie, Hombergstraat 4, 3201 Gijmel.

## **WOLFSDONK**

### **SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT**

Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel. 013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of [leo.janssens6@telenet.be](mailto:leo.janssens6@telenet.be)

## **PAROCHIEBLAD**

### **BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD**

Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of [sophie.buyck@telenet.be](mailto:sophie.buyck@telenet.be)

## **KERKFABRIEK**

Voor vragen over het archief, het project [www.verhalenverbindenplatteland.be](http://www.verhalenverbindenplatteland.be), het gebruik van onze kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of [danckers\\_jonas@hotmail.com](mailto:danckers_jonas@hotmail.com)) of penningmeester Mark Van der Borght (tel. 013/78.27.09 of [mark.vanderborght@belgacom.net](mailto:mark.vanderborght@belgacom.net)).

-----  
VIERINGEN  
-----

## LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK



### LANGDORP

#### **Zondag 22 januari: Geen viering**

Omwille van het Patroonsfeest van Sint-Antonius Abt te Wolfsdonk is er dit weekend geen viering gepland. Iedereen is van harte welkom om mee te vieren in Wolfsdonk.

### GIJMEL

#### **Zaterdag 21 januari: Geen viering**

Omwille van het Patroonsfeest van Sint-Antonius Abt te Wolfsdonk is er dit weekend geen viering gepland. Iedereen is van harte welkom om mee te vieren in Wolfsdonk.

### WOLFSDONK

#### **Zondag 22 januari: Eucharistieviering om 9.30 u.**

#### **Patroonsfeest Sint-Antonius Abt**

**Plechtige viering opgeluisterd door het koor en de fanfare 'De verenigde vrienden'**

-----  
NUTTIGE ADRESSEN  
-----

### WACHTDIENSTEN

#### **Huisarts**

Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 8 u. en eindigt op maandag om 8u. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21u. vóór de feestdag en eindigt om 8u. na de feestdag.

Het telefoonnummer voor Langdorp en Gijmel is 0900/70.292

Voor Wolfsdonk is het nummer 0900/70.560

[www.mediwacht.be](http://www.mediwacht.be)

#### **Apothekers**

Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u.

[www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)

## ZALEN

### **Zaal Den Abt Wolfsdonk**

contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck

telefoon: 0477/18.20.68

Reserveren kan via [www.denabt.be](http://www.denabt.be)



### **Parochiezaal Gijmel**

contactpersoon: Marleen Beirinckx

telefoon: 016/56.91.41

### **Zaal Demervallei Langdorp**

contactpersoon: dhr. Gijs Laureys

telefoon: 0496/10.94.14