



## GELUKKIG NIEUWJAAR



Bij het begin van dit nieuwe jaar  
leggen we u al onze diepe wensen en verlangens voor,  
al onze hoop en onze zorgen.  
Het is de uitdrukking van wat ons bezighoudt  
en waar we ten diepste van dromen  
voor onszelf en voor de mensen om ons heen.  
Laat uw Geest werken  
om waar mogelijk die wensen werkelijkheid te laten worden.

Leg uw zegen  
over elke dag van dit nieuwe jaar.  
Behoed en bescherm ons,  
zodat we niet in wanhoop en uitzichtloosheid terecht komen.  
Houd de hoop in ons levend.  
Wees voor ons een brandend vuur,  
waaraan we ons steeds opnieuw mogen warmen.

Geef ons de kracht en de wijsheid  
om net zoals de oude Simeon  
te kunnen loslaten wat we niet kunnen veranderen  
en te vertrouwen op de generaties die na ons komen.

*[Kolet Janssen]*

## KERSTVIERINGEN

### KERSTAVOND IN GIJMEL

Een talrijke opkomst van onze parochianen in de O.-L.-Vrouw van Fatimakerk op de vooravond van Kerstmis. Links van de kerststal hadden 2 lieve engeltjes post gevat.

Het vaste koor zong prachtige kerstliederen onder leiding van Luc Luyten.

Namens de ganse parochiegemeenschap, hartelijk dank aan onze priester Paul Van der Stuyft voor deze mooie kerstviering. Hartelijk dank aan iedereen, het koor, de organist Luc Luyten, misdienaars en vrijwilligers die voor de prachtige bloemen, kerstboom en de kerststal zorgden.

Een heel feestelijke viering !





### **KERSTMIS IN SINT-PIETER**

Na 3 jaar hebben we terug Kerstmis mogen vieren in onze mooie gerestaureerde Sint-Pieterskerk. Vooraan werd het kerstgebeuren uitgestald. Geen grote kerststal en geen grote kerstbomen dit jaar. Maar enkele mooi versierde kleine boompjes, groene decoratie en houtblokken bootsten de kerststal uit. Uiteraard konden de beelden niet ontbreken. Het ganse geheel kreeg de nodige verlichting. Een oude engel werd onder het stof van de zolder pastorie gehaald en keek eerbiedig neer op al het gebeuren. Het koor had plaats genomen in de kerk en aan alle mensen werd er gevraagd om mee te zingen. En of dat lukte! Iedereen zong mee, de kerstliedjes galmden door onze kerk. Luc begeleidde ons op het prachtige orgel en zijn dochter Yela zong met een engelenstem tijdens de offerande het kerstliedje " Susa Nina ". Het werd een mooie intense kerstviering, een viering voor, door en met iedereen. Uiteraard werd er na de viering een dankwoordje gericht aan alle medewerkers, groot en klein. Onze misdienaar Esther werd nog eens extra geloofd omdat ze al van in de lagere school de vieringen komt dienen. Ondertussen studeert ze enkele jaren aan de universiteit. Ook onze misdienaar Yente werd bedankt voor de vele dienstjaren. Namens iedereen, dank u wel priester Paul om die mooie viering voor te gaan, dank ook aan diaken Luc om mee te helpen, dank aan ons Sint-Pieterskoor, aan Luc om ons te begeleiden en Yela voor de mooie zang en aan onze lector Florent en uiteraard aan onze beide misdienaars. Dank u wel aan iedereen om er zo'n mooie viering van te maken !





### **KERSTAVOND EN KERSTDAG IN WOLFSDONK**

In Wolfsdonk blikken we terug op een innige kerstavondviering, gevolgd door een gezellige kerstdronk vanwege de KLJ-leiding. De viering werd voorgedaan door pastoraal werkster Lieve Verbiest en diaken Bert, het Anteunkeskoor bracht mooie kerstliederen o.l.v. dirigente Jo Duyck en aan het orgel Rik Pijpers. De viering was even warm als de glühwein, de chocomelk of appelsap met kaneel achteraf. De kerk was kerstig versierd, dank aan alle helpende handen.

Op kerstdag verzamelden de herders zich in grote getale samen met de engel in de parochiestal voor de kerstgezinsviering. En ook nu voegde zich de engelenschare van de koorleden bij het kindje dat in de kribbe werd gelegd. Een aandoenlijk kerstspel van de Eerste Communicanten ontroerde velen. En ook de ezel ontbrak niet. De boodschap dat in ieder van ons het nieuwe leven kan doorbreken, weerklonk in de kersthomilie. Hoe duister ook in onze wereld, het licht overwint. Er dient nog veel te gebeuren maar het is dan ook een kindje dat geboren wordt, ieder jaar opnieuw. Meer nog: elke dag, elke seconde, ergens ter wereld. Geven we het een plek in de herberg van ons hart?

Op het einde van de viering werden de dirigente en orgelist in de bloemen gezet voor hun inzet het afgelopen jaar. En alle aanwezigen kregen een mooie kerstkaartwens mee naar huis.

Alle goeds in 2023.





8 januari 2023

## OPENBARING VAN DE HEER

Mattheüs 2,1-12



### Aanbidden of verwerpen

Tweemaal feest! In onze westerse kerken vierden we Kerstmis op 25 december; vandaag op het feest van de Openbaring van de Heer, is het de beurt aan de Oosterse kerken. Beide feesten vertrekken van een ander verhaal. Bij Lucas, in het evangelie van Kerstmis, worden er herders opgeroepen als eerste getuigen. Hier, bij Mattheüs, zijn het magiërs, wijzen, soms ook koningen genoemd, langs wie het nieuws over dat pasgeboren koningskind verspreid zal geraken.

Lucas zal in zijn verhaal veel aandacht schenken aan de zorg die Jezus koestert voor armen en misdeelden. Daar lijkt Hij wel dé **herder** bij uitstek die het gewonde schaap geneest en het verloren schaap weer veilige thuisbrengt. God is voor Hem de barmhartigheid zelve.

Bij Mattheüs, die ons dit jaar zondag na zondag zal inspireren, heeft Jezus het vooral over het **Rijk Gods**. Dat wordt hier al met brio ingeleid door dat bijzonder gezelschap dat, geleid door het morgenlicht, op zoek gaat naar de 'pasgeboren koning'. Zelf een Jood zijnde, wist Mattheüs dat zijn volk al eeuwen uitkeek naar een Messias, die dat paradijselijk rijk van die legendarisch koning David zou herstellen. Die zou maken dat alle omliggende volkeren weer, net als toen, naar hen zouden opzien. Welnu, Mattheüs laat hier bij zijn inleiding de eerste uitheemse aanbidders al arriveren. Zij zijn op zoek naar dat nieuwe koningskind.

Maar de leiders van het volk, noch kerk, noch staat, hunkeren blijkbaar niet zo sterk naar die nieuwe leider. Hun godsdienstige leiders en Schriftgeleerden menen wel te weten van de komst van de Messias, maar ze blijven flagrant thuis. Erger nog bij koning Herodes, die voelt zijn troon wankelen en in zijn brein rijpt reeds een allesvernietigende massale kindermoord. Geen pottenkijkers onder zijn heerschappij.

Het hele Jezusverhaal door zullen mensen worstelen met dat begrip 'heerschappij'. Die nieuwe koning in spe zal zelf als een slaaf de voeten wassen van zijn leerlingen. Gods heerschappij druist rechtstreeks in tegen onze manier van denken en doen. We zullen een evangelie lang moeten leren hoe het er in dat Rijk van God aan toe gaat, en wat het is: echt leerling te zijn van dat koningskind.

De Magiërs werpen zich neer ter aanbidding, zoals de Moslims dat elke vrijdag doen in hun gebed, en zij bieden vanuit hun schatkist kostbare geschenken aan. Het lijkt van hen andere mensen te maken. Symbolisch keren ze ook langs een andere route huiswaarts. Zij willen niet meespelen met dat machtspelletje van mensen. Moge de ontdekking van 'hoe God ons vandaag tegemoet blijft komen, van ons ook andere mensen maken, maar naar Gods beeld en gelijkenis. Een echte Openbaring.

Een zalig tweede Kerstmis!!





## **KERKCONCERTEN IN HET MERODEGEBIED**

De wereld komt naar de Merode

Stilaan een klassieker voor de meerwaardezoeker: Kerkconcerten van Merodefestival met **kwalitatieve world- en folkmuziek**.

Verras jezelf en ontdek de wereld met muziek uit Oost-Europa of de mediterrane wereld, stemmen uit Mexico, Noord-Ierland, of Engeland, naast muzikanten van bij ons, vaak in originele combinaties.

En dat alles op unieke locaties, namelijk **de bijzondere kerken** van het Merodegebied

### **Programma 2023:**

**Innemende schoonheid - Birds of passage (BE-SYR-DK)** - Zaterdag 21 januari 2023 om 20.00 uur - Sint-Luciakerk Engsbergen

---

**Feeëriekie intimiteit - The Breath (NIR)** - Zaterdag 4 februari 2023 om 20.00 uur - Sint-Pieterskerk Langdorp

---

**Schotse meesterwerken - Alasdair Roberts (SCO)** - Zaterdag 4 maart 2023 om 20.00 uur - Sint-Pieterskerk Langdorp

---

**Akoestisch powerfolk trio - Snaarmaarwaar (BE) + Sam Kelly (UK)** - Zaterdag 25 maart 2023 om 20.00 uur - Sint-Pieterskerk Testelt

---

**From Kishinev to Constantinople - HALVA** - Zaterdag 22 april 2023 om 20.00 uur - Sint-Servatiuskerk Herselt

---

**Occitaanse liefdesverhalen - Sarai (BE-FR)** - Zaterdag 24 juni 2023 om 20.00 uur - Sint-Pieterskerk Testelt

Individuele tickets: € 18 Meer info: <https://www.merodefestival.be/>

-----  
**PAROCHIAAL NIEUWS**  
-----

**WOLFSDONK**

**KERSTCOLLECTE VERWARMING**

Tijdens de kerstvieringen in Wolfsdonk werd de omhaling gehouden voor de verwarming in de kerk want ook daar ontsnappen we niet aan de gestegen onkosten. Er werd € 212,20 omgehaald, waarvoor dank. Dank ook aan de kerkfabriek om het doorgeven van menselijke en evangelische warmte in een 'warm' kerkgebouw mogelijk te maken.

**SINT-ROCHUS AARSCHOT**

**ZONESECRETARIAAT**

Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of [secretariaat@kerkinaarschot.be](mailto:secretariaat@kerkinaarschot.be)

**LANGDORP**

**SECRETARIAAT SINT-PIETER**

Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel. 016/56.45.14 of [ni.adams@telenet.be](mailto:ni.adams@telenet.be)

Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorij, Langdorpsesteenweg 299, 3201 Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016/56.68.84 (pastorij).

**GIJMEL**

**SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA**

Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63. Elke donderdag 19-20u in de oude pastorij, Hombergstraat 4, 3201 Gijmel.

**WOLFSDONK**

**SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT**

Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel. 013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of [leo.janssens6@telenet.be](mailto:leo.janssens6@telenet.be)

**PAROCHIEBLAD**

**BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD**

Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of [sophie.buyck@telenet.be](mailto:sophie.buyck@telenet.be)

**KERKFABRIEK**

Voor vragen over het archief, het project [www.verhalenverbindenplatteland.be](http://www.verhalenverbindenplatteland.be), het gebruik van onze kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of [danckers\\_jonas@hotmail.com](mailto:danckers_jonas@hotmail.com)) of penningmeester Mark Van der Borght (tel. 013/78.27.09 of [mark.vanderborght@belgacom.net](mailto:mark.vanderborght@belgacom.net)).

-----  
VIERINGEN  
-----

## **LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK**



### **LANGDORP**

**Zondag 8 januari: Gebedsviering om 10.30 u**

### **GIJMEL**

**Zaterdag 7 januari: Gebedsviering om 18.00 u.**

### **WOLFSDONK**

**Zondag 8 januari: Eucharistieviering om 9.30 u.**

-----  
NUTTIGE ADRESSEN  
-----

### **WACHTDIENSTEN**

#### **Huisarts**

Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 8 u. en eindigt op maandag om 8u. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21u. vóór de feestdag en eindigt om 8u. nà de feestdag.

Het telefoonnummer voor Langdorp en Gijmel is 0900/70.292

Voor Wolfsdonk is het nummer 0900/70.560

[www.mediwacht.be](http://www.mediwacht.be)

#### **Apothekers**

Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u.

[www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)

### **ZALEN**

#### **Zaal Den Abt Wolfsdonk**

contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck

telefoon: 0477/18.20.68

Reserveren kan via [www.denabt.be](http://www.denabt.be)



**Parochiezaal Gijmel**

contactpersoon: Marleen Beirinckx

telefoon: 016/56.91.41

**Zaal Demervallei Langdorp**

contactpersoon: dhr. Gijs Laureys

telefoon: 0496/10.94.14