
RUBRIEKTITEL



SCHOOLVIERING



Het nieuwe schooljaar was al even gestart.

Maar op 17 september vulden de kerk van Sint-Pieter en later ook de kerk van Fatima-Gijmel zich met enthousiaste leerlingen van de plaatselijke lagere school.

Met stevige stapschoenen, vol humor en heel veel zin, gaan ze samen op tocht.

Om de viering te beginnen, zongen ze samen "Stap voor stap, stap ik met mijn rugzak en jij mag mee." Ze gaan op zoek naar hun eigen talenten.

Met een toverformule "Abracadabra" toverden ze de grootste verwachtingen uit hun hoed. Enkele leerlingen vertelden het boeiende verhaal van de soepsteen en zongen daarna "Als hij kon toveren". Tom las het mooie evangelieverhaal van vijf broden en twee vissen en pastoor Rudy gaf er uitleg bij.

Leren delen, samen iets doen en niemand uitsluiten is een mooie boodschap. En die boodschap zongen ze uit volle borst met het liedje "Delen doet wonderen".



Om de viering af te sluiten, zongen en dansten de zesde klassertjes "Leef met je eigen talent, iedereen is mooi,...".

Dank u wel pastoor Rudy en Tom om die mooie viering voor te gaan, dank aan de directie en leerkrachten om de meisjes en jongens voor te bereiden en vooral een dankuwel en een dikke proficiat aan alle leerlingen.

We wensen iedereen een mooie, vredevolle staptocht toe voor het ganse schooljaar!



13 oktober – Achtentwintigste zondag door het jaar

Marcus 10,17-30 (of tot 27)



W. Wolk

Smaakmakers

Wat moet ik doen om eeuwig leven te verwerven? Met die vraag komt iemand aandragen bij Jezus: 'Wat moet ik doen om mijn hemel te verdienen?' Het antwoord van Jezus is zakelijk en duidelijk: 'Je kent toch de tien geboden.' En Hij verwijst meteen naar de tien aanbevelingen waarmee Mozes van Godswege naar zijn volk werd gestuurd, met de opdracht: leef ernaar en je zal een gelukkig volk zijn. De man kon ze perfect nazeggen.

Maar hij was blijkbaar nog niet overtuigd: 'Ik heb van kindsbeen af gedaan wat God van me vraagt; ik heb die geboden altijd stipt onderhouden.' (Zoals jullie wellicht weten, bonden de vrome Joden deze geboden op hun voorhoofd, om te zeggen dat ze die altijd voor ogen hielden.) De geboden en vooral ook de verboden, vormden immers de ruggengraat van godsdienstig leven. Ook nadien, in de Kerk, kregen ze die super-aandacht.

Van die tien geboden zei Mahatma Ghandi ooit: als iedereen zich daaraan zou houden, was er al heel wat miserie uit de wereld. Nu denken toch ook veel mensen dat 'geloven in God' bijzaak is. Het komt erop aan, zeggen ze, om een goed, correct mens te zijn. En niemand zal hun ongelijk geven. Jezus begint deze geboden te citeren vanaf nummer vier, want zij vormen omzeggens de grondwet van elk menselijk samenleven. De zogenaamde mensenrechten vinden ook hier hun fundament.

Om het in een andere beeldspraak te gieten: ook al heeft een kok alles aangeschaft wat het recept heeft voorgeschreven en volgt hij perfect de kookregels, toch is er een hemelsbreed verschil tussen het kooksel van een gewone mens en dat van een meester-kok. Kookkunst veronderstelt feeling voor kruiden en een sausje toveren dat aan alles zo'n heerlijke smaak geeft. Koken is een kunst.

Totnogtoe hadden we het alleen nog maar over de noodzakelijk ingrediënten, nu begint Jezus aan een nieuw hoofdstuk. Een kleine zinnetje luidt deze nieuwe fase in. 'Jezus begon plots van de man te houden.' Wie nu verder naar Hem luistert wordt ingeschreven als leerling van Hem; iemand die de kunst van echt leven wil leren. Al doende leert men koken als de meester.

De eerste les is: uw eigen zekerheden durven loslaten. Noem het onthechting of zelfs 'onteigening'. En je moet niet gestudeerd hebben om te begrijpen dat als ieder het zijne wil delen met wie het moeilijk heeft, er al wat meer hemel op aarde komt. 'Eerst oompje en dan oompjes kinderen' druipt radicaal in tegen wat Jezus ons voorhoudt. Leven met open handen en met een open hart, altijd en in alles gericht naar andermans geluk, het evangelie staat vol van die aanbevelingen. Al doende leren we het wel.

Dat het niet gemakkelijk is, zegt Jezus heel duidelijk. Een kameel die door het oog van de naald moet, zoals de smalste stadspoort van Jeruzalem werd genoemd, die zal eerst al zijn bagage moeten afleggen. Och, wat hebben we van onze meester-kok nog heel veel te leren.

OPROEP: VRIJWILLIGERS GEZOCHT OM BEWONERS VAN APOJO NAAR MISVIERING TE BEGELEIDEN

Apojo (voorheen Huize Eigen Haard) is op zoek naar vrijwilligers die bewoners willen helpen bij het bijwonen van een misviering in de nabijgelegen Christus Koningkerk. Binnen de leefgroepen wonen diverse bewoners die de wens hebben om af en toe een misviering bij te wonen, maar dit door verschillende omstandigheden niet meer zelfstandig kunnen doen.

'Het gaat vaak om mensen die vanwege fysieke beperkingen (bijvoorbeeld rolstoelgebruikers) of mentale uitdagingen niet in staat zijn om zelfstandig de weg op te gaan. Hoewel de kerk op slechts honderd meter afstand ligt van onze gebouwen, hebben onze begeleiders helaas niet de mogelijkheid om hen te vergezellen, omdat zij nodig zijn voor de zorg van de andere bewoners', zegt Nils die intakeverantwoordelijke en vrijwilligerscoach is.

Daarom zoeken wij vrijwilligers binnen onze geloofsgemeenschappen die bereid zijn om af en toe een bewoner te begeleiden naar een misviering.

Dit hoeft geen wekelijkse taak te zijn; we kijken samen met de verantwoordelijken van Apojo welke afspraken haalbaar zijn.

Hoe kunt u helpen?

Heeft u een warm hart voor mensen die behoefte hebben aan het bijwonen van een viering in de kerk en wilt u hen helpen bij het vervullen van deze wens?

Dan horen we graag van u!

U kan hiervoor contact opnemen met het zonesecretariaat: 016/57 20 43, secretariaat@kerkinaarschot.be of kom eens langs op dinsdagnamiddag van 13u-15.30u of donderdagvoormiddag van 9u-12u.

Nadien bekijken we samen met vrijwilligerscoach Nils wat voor u mogelijk is.

Alvast dank om het in overweging te nemen.

PANNENKOEKEN- FEEST



SMAKELIJK!

**Zaterdag 19 en zondag
20 oktober 2024**

van 15 tot 19 uur

in de parochiezaal Gijmel

t.v.v. basisschool Gijmel



FERM IN WOLFSDONK



Een aantal dames van het bestuur tijdens hun "wafelenbak" voor het afgelopen Wolfsfeest !

BOND ZONDER NAAM



**HIER KLOPT
HET HART VAN
BOND ZONDER NAAM**

Een kalender van Bond Zonder Naam is een jaarlijks hebbeding. Met inspirerende spreuken en warme beelden, kleuren we graag zoveel mogelijk huiskamers en keukens, kantoren en kleinste kamertjes.

Een product van Bond Zonder Naam koop je nooit alleen voor jezelf. Je steunt er in één moeite ook de sociale projecten van BZN mee. De opbrengst gaat immers naar BZN-initiatieven die de meest

kwetsbare mensen in Vlaanderen een duwtje in de rug geven: kwetsbare gezinnen in armoede, dak- en thuislozen en (ex)-gedetineerden die willen herkansen in onze samenleving.

In uw buurt vindt u uw vertrouwde kalender. **Wandkalenders 2025** zijn bij ons beschikbaar voor **12 euro**. Er zijn nu ook scheurkalenders (15 euro) en bureaulandenders (16 euro), en andere kaarten en geschenken.

Neem contact op met **Lies** via **bond.zonder.naam.sz@gmail.com** of **0495 51 50 99**.

Vossekotstraat 157 te Scherpenheuvel-Zichem

Bezoek eventueel vooraf onze website om uw keuze te maken:

<https://sites.google.com/view/bondzondernaamsz>

Of bezoek de **Oxfam wereldwinkel in Aarschot** in de Jozef Tielemansstraat 53, want ook hier zijn onze kalenders te koop.

Bovendien voorziet BZN nog steeds alle bondgenoten van een spreuk per maand, gratis. En iedereen kan bondgenoot worden, vraag het uw contactpersoon (Lies) of online via

<https://www.bzn.be/nl/blijf-op-de-hoogte>.

KALENDER 2025


**BOND
ZONDER
NAAM**
VANUIT HET HART





BIJBELLEERHUIS 2024-2025

Ik ben die is Godsbeelden in het Oude Testament

In het Oude Testament maken we kennis met heel uiteenlopende godsbeelden. Hoe kunnen we ze rijmen met elkaar en zijn ze bepalend voor Jezus' spreken over God?

We werken met de nieuwe uitgave van *Woorden die raken* die gewijd is aan de eerste lezingen op zondag van de C-cyclus. Tijdens zeven bijeenkomsten lezen we telkens twee teksten. Hierbij staat niet de uitleg van de tekst centraal, wel de verdieping van de boodschap: wat betekent deze eerste lezing op zondag voor mij vandaag?



Vlaanderen
verbeelding werkt



Aartsbisdom
Mechelen-Brussel
Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen

CHRISTELIJKE
CULTUUR



BIJBELLEERHUIS 2024-2025

Godsbeelden in het Oude Testament

Startmoment

Filip Noël leidt het thema 'Godsbeelden in de Schrift' in. Nadien kan je een eerste maal proeven van een sessie bijbelleerhuis. Deze avond is ook te volgen via livestream. Na afloop kan je je nog inschrijven voor de volledige reeks. Iedereen is welkom!

Plaats: Diocesaan Pastoraal Centrum, 2800 Mechelen.

Datum: woensdag 23 oktober 2024 van 19.45 tot 22.15 u.

Inschrijven voor de startavond vóór 16 oktober via www.vlbm.be of mail naar vlbm@ccv.be

Zeven bijbelleerhuizen

Data: woensdagen 13 november (1) en 11 december 2024 (2), 15 januari (3), 19 februari (4), 19 maart (5), 23 april (6) en 14 mei 2025 (7), telkens van 19.45 tot 22.15 u.

In Mechelen op dinsdagnamiddagen 19 november (1) en 10 december 2024 (2), 14 januari (3), 18 februari (4), 18 maart (5), 22 april (6), 13 mei 2025 (7), telkens van 13.45 tot 16.15 u.

Deelnemersprijs

€ 50 (€ 35 voor studenten), inclusief werkboek *Woorden die raken*

Zeven leesplekken

- Oude Pastorij Wolfsdonk, 3201 Langdorp
- Abdij van Park, 3000 Leuven
- Diocesaan Pastoraal Centrum, 2800 Mechelen (n.m.)
- Parochiesecretariaat (naast de kerk van Puurs), 2870 Puurs
- Pastorie, 1740 Ternat
- Pastoraal Centrum Kabbeek, 3300 Tienen
- Digitaal Bijbelleerhuis: online via zoomlink

Inschrijven voor het bijbelleerhuis: via www.vlbm.be

of mail naar vlbm@ccv.be

SINT-ROCHUS AARSCHOT

ZONESECRETARIAAT

Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be

LANGDORP

SECRETARIAAT SINT-PIETER

Het secretariaat is alleen nog toegankelijk op afspraak. Je kan Nicole Adams bereiken per telefoon 016/56.45.14, gsm 0471/53.39.54 of per mail ni.adams@telenet.be

Voor misintenties of andere vragen kan je Nicole steeds aanspreken na een viering in onze kerk. We zijn steeds bereid om iedereen verder te helpen.

GIJMEL

SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA

Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63. Elke donderdag 19-20u in de oude pastorie, Hombergstraat 4, 3201 Gijmel.

WOLFSDONK

SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT

Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel. 013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of leo.janssens6@telenet.be

PAROCHIEBLAD

BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD

Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of sophie.buyck@telenet.be

KERKFABRIEK

Voor vragen over het archief, het project www.verhalenverbindenplatteland.be, het gebruik van onze kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of danckers_jonas@hotmail.com) of penningmeester Mark Van der Borgh (tel. 013/78.27.09 of mark.vanderborgh@belgacom.net).

VIERINGEN

LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK



LANGDORP

Zondag 13 oktober : Gebedsviering om 10.00 u.

GIJMEL

Zaterdag 12 oktober : Gebedsviering om 18.00 u.

-Jgt. Jozef Theys, Josefien Verbruggen, José Theys en Nancy Mennen

WOLFSDONK

Zondag 13 oktober : Eucharistieviering om 09.30 u.

-Heilige Rita

NUTTIGE ADRESSEN

WACHTDIENSTEN

Huisarts

Voor Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk:

Tijdens weekend: vrijdagavond vanaf 19.00 u. tot maandagochtend 08.00 u.

Tijdens feestdagen: avond voor feestdag vanaf 19.00 u. tot ochtend na feestdag 08.00 u.

Bel naar 1733- Langestraat 1 B-3202 Rillaar

www.wachtpostdemerland.be

Weekdagen: de wachtpost is niet open. Overdag kan je terecht bij je eigen huisarts.

Bel 1733 voor de huisarts van wacht tussen 19.00 u. en 08.00 u.

Apothekers

Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u.

www.apotheek.be

ZALEN

Zaal Den Abt Wolfsdonk

contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck

telefoon: 0477/18.20.68

Reserveren kan via www.denabt.be



Parochiezaal Gijmel

contactpersoon: Marleen Beirinckx

telefoon: 016/56.91.41

Zaal Demervallei Langdorp

contactpersoon: dhr. Gijs Laureys

telefoon: 0496/10.94.14