

-----  
RUBRIEKTITEL  
-----



*God,  
geef mij een hart dat vakantie kan nemen,  
zich even uit het gareel van de zorg  
en de verantwoordelijkheid los kan maken,  
de aarde kan proeven en ruiken  
en de lucht en het water en de mensen erbij.*

*Geef mij een hart, God,  
dat - klein als een kind - de verrassing beleeft  
van elke nieuwe morgen en elke nieuwe horizon,  
dat zich laat drijven op de wolken  
en gaat rusten in een ondergaande zon.*

*Geef mij een hart dat nog kan luisteren naar de vogels  
en kan glimlachen bij de verre geluiden  
van koeien als de morgen begint.*

*Geef mij een hart dat nog op de uitkijk staat  
naar vreemde mensen en andere dingen  
en gelukkig is om hun anders-zijn.*

*Geef mij een hart dat nog kan spelen,  
en alles kan vergeten  
bij een bal in het water of een kind in het zand.*

*Geef mij een hart God, een open hart en open handen  
om naar mensen toe te gaan,  
te luisteren naar hun verhalen  
en te snoepen van hun vriendschap als de avond valt.*

*Geef mij een hart dat uitnodigt – als een rustbank in de zomer –  
iedere voorbijganger, ieder mens langs de baan.*

*Geef mij een hart dat zich wil bekeren  
tot de eenvoud en het geluk om kleine dingen,  
een hart dat kan bewonderen, zonder te bezitten,  
en kan bidden zonder woorden,  
een hart dat doorheen de dingen  
kan schouwen naar Uw oneindigheid.*

*God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen zoals Gij,  
op die zevende dag,  
toen alles weer goed was wat Gij had gemaakt.  
En of ik dan in een vliegtuig zal stappen of mijn fiets zal gebruiken,  
of ik de andere kant van de wereld  
of de andere kant van mijn dorp zal zien,  
of de kracht van mijn lichaam zal meten met de golven,  
of stil van de zetel naar het bed zal gaan,  
geef mij een hart dat vakantie kan nemen ...  
en dan is het feest al begonnen.*

Manu Verhulst

Bron: Eensgezind volharden in gebed, Brepols, Turnhout, 1988, p. 530-532.

**pastorale zone sint-Rochus  
vakantietijd**

Beste geloofsgenoot  
Beste bezoeker



De zomervakantie staat voor de deur.  
Een tijd dat we vrij zijn van allerlei verplichtingen, even een  
periode van het rustiger aan te doen.  
De vakantie schenkt ons een tijd die anders is dan anders.

In deze folder vind je ons aanbod terug van de weekendliturgie  
voor de vakantiemaanden juli en augustus.  
Je bent steeds welkom in onze kerken! Er staat een stoel voor  
wie moe is, er is hoop voor wie verdwaald is...  
Bewonder de schoonheid van deze kerken, adem het verleden  
van deze huizen. Word even stil, want in de stilte hoor je de  
echo van Gods woord.

Op 31 augustus zetten wij het nieuwe pastorale werkjaar in  
met een zonale viering in de Christus Koningkerk en op  
1 september staat de Sint-Pieterskerk te Langdorp centraal.  
Daar zullen we dan samen met de kinderen en jongeren het  
nieuwe schooljaar tegemoet zien met een  
boekentassenwijding.

Wij wensen ieder van jullie een deugddoende vakantietijd toe  
en kijken uit naar onverwachte ontmoetingen!



meer info over de openingstijden van onze kerken vind je vanaf juli terug op:  
[www.kerkinarschot.be](http://www.kerkinarschot.be) of de facebookpagina van de pastorale zone Sint-Rochus

**weekendliturgie  
juli**



zaterdag 6 juli	18.00u	eucharistie	O.L.V.-Fatima Gijmel
zondag 7 juli	09.30u	eucharistie	St. Ant. Abt Wolfsdonk
	11.00u	eucharistie	O.L.V. Aarschot
zaterdag 13 juli	18.30u	eucharistie	St. Cornelius Gelrode
zondag 14 juli	09.30u	eucharistie	St. Niklaas Rillaar
	11.00u	eucharistie	O.L.V. Aarschot
zaterdag 20 juli	18.00u	gebedsviering	O.L.V.-Fatima Gijmel
zondag 21 juli	09.30u	eucharistie	St. Ant. Abt Wolfsdonk
	10.00u	eucharistie	O.L.V. Aarschot <small>Let op! Viering start vroeger o.z.v. de nationale feestdag</small>
zaterdag 27 juli	18.30u	gebedsviering	St. Cornelius Gelrode
zondag 28 juli	09.30u	eucharistie	St. Niklaas Rillaar
	11.00u	eucharistie	O.L.V. Aarschot

# weekendliturgie augustus

zaterdag 3 augustus	18.00u	eucharistie	O.L.V.-Fatima Gijmel
zondag 4 augustus	09.30u 11.00u	eucharistie eucharistie	St. Ant. Abt Wolfsdonk O.L.V. Aarschot
zaterdag 10 augustus	18.30u	eucharistie	St. Cornelius Gelrode
zondag 11 augustus	09.30u 11.00u	eucharistie eucharistie	St. Niklaas Rillaar O.L.V. Aarschot
zaterdag 17 augustus	18.00u	gebedsviering	O.L.V.-Fatima Gijmel
zondag 18 augustus	09.30u 11.00u	eucharistie eucharistie	St. Ant. Abt Wolfsdonk O.L.V. Aarschot
zaterdag 24 augustus	18.30u	eucharistie	St. Cornelius Gelrode
zondag 25 augustus	09.30u 11.00u	eucharistie eucharistie	St. Niklaas Rillaar O.L.V. Aarschot
zaterdag 31 augustus	18.30u	eucharistie	Christus Koning Aarschot
zondag 1 september	10.00u 11.00u	eucharistie eucharistie	St. Pieter Langdorp O.L.V. Aarschot

# speciale vieringen



woensdag 14 augustus	18.00u	eucharistie	O.L.V.-Fatima Gijmel
<p>Op de vooravond van het Hoogfeest van Maria Ten Hemel opgenomen zetten wij het beeld van Maria in een kleurrijke zee van bloemen. Van harte welkom om in alle toonaarden, letterlijk en figuurlijk, Maria te bezingen tijdens de viering van het naamfeest van de gemeenschap Onze-Lieve-Vrouw van Fatima.</p>			
donderdag 15 augustus	11.00u	eucharistie	O.L.V. Aarschot
	20.00u	aansteken van het vuur	
<p>Welkom in de Onze-Lieve-Vrouwekerk voor het Hoogfeest van Maria Ten Hemel opgenomen! Na de viering stappen wij in processie naar het stadspark waar we stilstaan bij de 75ste verjaardag van de onthulling van het beeld 'Onze Lieve Vrouw van de Ontscheping' door Tony Lac Blicke. 's Avonds om 20 uur staan wij stil bij het beeld van Sint-Rochus en strekt zonepastoor Rudy Borremans het vuur aan. Op die manier herdenken we dat de stad door onze patroonheilige Sint-Rochus werd bevrijd van de pest.</p>			
maandag 19 augustus	09.30u	eucharistie	St. Rochuskapel Aarschot
<p>Herdenkingsviering voor alle oorlogsslachtoffers 1914-1918. We komen samen in het Sint-Rochusmemoriaal dat werd gebouwd op de plaats waar een grote groep Aarschottenaren werd geëxecuteerd als wraakactie van de Duitse soldaten.</p>			
zaterdag 24 augustus	18.30u	eucharistie	St. Cornelius Gelrode
<p>110 jaar geleden werd E.H. Pieter-Jozef Dergent, pastoor van Gelrode, lhartig neergeschoten op 27 augustus 1914, het begin van de Eerste Wereldoorlog. Wij staan stil bij zijn levensverhaal. Na de viering gaan wij naar zijn grafmonument 'De Goede Herder' op de begraafplaats naast de kerk waar we hem hulde brengen.</p>			



## Zomervakantie

openingstijden zonesecretariaat

donderdag	4 juli	9u - 12u
dinsdag	9 juli	13u - 16u
donderdag	18 juli	9u - 12u
dinsdag	23 juli	13u - 16u
donderdag	8 augustus	9u - 12u
dinsdag	13 augustus	13u - 16u
donderdag	29 augustus	9u - 12u



## 30 juni – Dertiende zondag door het jaar

Marcus 5,21-43



### Handen die genezen

Ons even focussen op het gebaar met de **handen** in dit verhaal!

Jaïrus komt Jezus smeken om zijn doodzieke dochter te komen genezen door haar ‘**de handen** op te leggen’. Maar eerst tracht een doodzieke vrouw de zoom van Jezus’ kleed ‘met **de handen** aan te raken’; het is een gebaar van grijpen naar uiteindelijke redding. En voor een derde keer op dezelfde evangeliëbladzijde horen we hoe Jezus het gestorven dochtertje van Jaïrus ‘bij **de hand** neemt’, met de bevrijdende, hoopgevendende uitnodiging: Talitha Koem, meisje, sta op! Driemaal een **handgebaar** met een gelijkaardig hoop-brengend effect.

Dit ‘handengebaar’ is ook ruimschoots aanwezig in onze liturgie. Bij elk sacrament hoort de ‘handoplegging’ als een essentieel deel; zo bij doopsel, vormsel, vergeving, wijdingen... en ook meermaals in de eucharistie over de offergaven. Het verslag van de eerste Kerk vinden we in de ‘Handelingen van de apostelen’ en voor Jacobus is geloven zonder daden een grove leugen. Geloven is een doe-woord. Terug naar het evangelie van vandaag.

‘Kan U a.u.b. de handen opleggen aan mijn stervend kind?’ Hiermee drukt de gebedsleider van de synagoge zijn vertrouwen uit in de genezingskracht van Jezus. Als Hij er de hand op legt komt alles goed. Zo denkt ook dat hopeloos vrouwtje, die Jezus persé wil aanraken. Zijn mantel aanraken zal al volstaan. Haar uitgestoken hand is haar laatste reddingsplank; daar is ze van overtuigd. Zowel bij Jaïrus als bij die vrouw zijn ‘woord en gebaar’ de uitdrukking van hun hartsgrondig geloof dat Jezus hun enige redding is. Aan zijn hand komt alles goed. En het antwoord van Jezus aan die vrouw liegt er niet om: ‘Ga heen in vrede! Maak je niet langer ongerust. Jouw geloof is je redding!’

Wanneer Jezus nadien dat twaalfjarig meisje uit haar doodsslaap wekt lezen we: ‘Hij nam haar bij de hand’. Het leek wel een gebaar van God zelf. We vinden diezelfde Jezus terug bij de opwekking van dat gestorven jongetje uit Naïn, en ook bij de opwekking van Lazarus. Met datzelfde eeuwig vertrouwen in zijn Vader, uit wiens hand Hij sprak en handelde, zullen dat ook zijn laatste woorden zijn: “Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest”. Die handen zijn ook voor ons ‘een superveilige haven.

## 7 juli – Veertiende zondag door het jaar

Marcus 6,1-6



### Mens met de mensen

Dat God mensentaal begint te spreken en zijn wondere daden stelt in en doorheen handelingen van mensen, is voor velen de grootste struikelblok op de drempel van 'geloven'. De mensen in Nazareth kunnen het niet zomaar slikken dat God nu begint te spreken en handelen doorheen een gewone timmerman die ze van kindsbeen af al kennen als een van de hunnen. Ze weten waar hij vandaan komt, ze kennen zijn ouders en zijn broers en zussen. Hun verbazing om zoveel wijsheid en daadkracht van die gewone man ergert hen bovenmate; en 'zij namen aanstoot aan hem'. En tot op vandaag is dit het grootste obstakel om te kunnen geloven dat God op die wijze tot ons komt: sprekend en handelend langs gewone mensen. Tot in kerkelijke kringen toe blijft men argwaan koesteren tegen een al te menselijk Godsbeeld. Secularisatie wordt nog vaak als een oorzaak van verval en afbraak gezien in plaats van blij te zijn dat God niet langer wordt opgesloten binnen onze krimpende kerk. Secularisatie is immers dé weg waarlangs God in onze moderne samenleving wil binnenkomen. Hoe nefast werkt het toch godsdienst te willen terugdringen en verbannen tot de privésfeer! Dit is Gods wondere werken, die in onze concrete wereld dagelijks staan te gebeuren, moedwillig ontcrachten en negeren.

Of hebben we hét grote kenmerk van onze godsdienst nog niet begrepen? Kerstmis! Het feest van Gods 'menschwording'. En vlotweg zingen wij toch: 'Mens met de mensen zijn, herder als God...' Dit is ons keurmerk dat ons onderscheidt van Jodendom en Islam, die in diezelfde God geloven als wij Alleen enkele zieke en nood behoevende mensen, zo besluit dit zondagsevangelie, stonden open voor Jezus' wonderbaar spreken en handelen. Zonder mensen die het aanpakken, geen wonder mogelijk.

## 14 juli – Vijftiende zondag door het jaar

Marcus 6,7-13



### Op zending

In Nazareth was Jezus hoofdzakelijk op onbegrip gebotst: 'niemand is sant in eigen land!' (*evangelie van vorige zondag*). Die ervaring heeft Hem echter niet platgeslagen. Integendeel, vandaar trok Hij van dorp tot dorp rondom. Meer nog, Hij zette zijn leerlingen in om overal het blijе nieuws te gaan vertellen dat Gods redding nu werkelijk dichtbij komt. Het moet een oproep worden om 'anders' te gaan leven, meer vanuit Gods liefde voor de mensen – Bekeert u!

En dat het niet alleen bij woorden mocht blijven... Daartoe werden ze door Jezus sterk gemaakt om kwaad en kwaal uit de wereld te helpen.

Wat die 'onreine geesten' betreft, dit is best te verstaan door dat woord letterlijk te nemen? Onrein = 'geen zuivere ingesteldheid', een geest, een mentaliteit die ons samenleven verziekt en ontwricht... daar zullen de leerlingen moeten aan dokteren, want het kwaad is 'des duivels'. In het Grieks vertaald is demon, duivel: 'diabolos'. Het is de verpersoonlijking van diegene die mensen en meningen tegen elkaar opzet, de ruziestoker, de ambrasmaker... en die moet dringend bezworen worden. Kwaad maakt mensen immers ziek, en daar moeten we van genezen.

Dát is het werk dat de leerlingen in opdracht van Jezus te doen staat. En wij, als zijn leerlingen in 2021, hebben diezelfde taak. Want in ons samenleven zijn 'onreine geesten' nog lang niet bezworen. We hebben wel het voordeel dat wij mogen geloven dat de wortels door Hem al zijn teniet gedaan, maar de uitwassen van het kwaad blijven ons grof parten spelen.

Jezus geeft meteen ook een gedragscode mee om die taak van harte te kunnen vervullen. Een leerling moet zuiver op de graat zijn, geen tweede agenda, geen stiekem eigen voordeel nastreven, onthecht zijn, en strikt georiënteerd blijven op het doel. En ze gingen, zegt het evangelie. Later in het verhaal zullen we horen hoe ze bij Jezus verslag uitbrachten van hun zending. Een uitnodiging voor ons om hier vandaag met onze 'lieve' Heer een tussentijdse evaluatie te maken van onze zending in de wereld van vandaag.

## OVERLEDEN

**Julien Geysen** echtgenoot van Paula Alaerts is overleden op 4 juni 2024.

Hij werd geboren in Aarschot op 6 juli 1958 en is thuis, in Langdorp onverwacht overleden.

Aan de familie van Julien biedt onze parochiegemeenschap zijn oprechte christelijke deelneming aan. We bidden om hoop en moed voor allen die leven met een gemis aan hem, moge zij bij elkaar en in de vele warme herinneringen troost en steun vinden.



## **SINT-ROCHUS AARSCHOT**

### **ZONESECRETARIAAT**

Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of [secretariaat@kerkinaarschot.be](mailto:secretariaat@kerkinaarschot.be)

## **LANGDORP**

### **SECRETARIAAT SINT-PIETER**

Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel. 016/56.45.14 of [ni.adams@telenet.be](mailto:ni.adams@telenet.be)

Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorij, Langdorpsesteenweg 299, 3201 Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016/56.68.84 (pastorij).

## **GIJMEL**

### **SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA**

Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63. Elke donderdag 19-20u in de oude pastorij, Homborgstraat 4, 3201 Gijmel.

## **WOLFSDONK**

### **SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT**

Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel. 013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of [leo.janssens6@telenet.be](mailto:leo.janssens6@telenet.be)

## **PAROCHIEBLAD**

### **BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD**

Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of [sophie.buyck@telenet.be](mailto:sophie.buyck@telenet.be)

## **KERKFABRIEK**

Voor vragen over het archief, het project [www.verhalenverbindenplatteland.be](http://www.verhalenverbindenplatteland.be), het gebruik van onze kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of [danckers\\_jonas@hotmail.com](mailto:danckers_jonas@hotmail.com)) of penningmeester Mark Van der Borght (tel. 013/78.27.09 of [mark.vanderborght@belgacom.net](mailto:mark.vanderborght@belgacom.net)).

-----  
VIERINGEN  
-----

## LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK



### LANGDORP

**Zondag 30 juni: Patroonsfeest - Eucharistieviering om 10.00 u.**

-Maria Verbruggen

-Florent Mulders

-Frans en Louis Weckhuysen, Elisa Pauwels, Marcel Verhoeven en Maria Mertens

### GIJMEL

**Zaterdag 6 juli: Eucharistieviering om 18.00 u.**

### WOLFSDONK

**Zondag 7 juli: Eucharistieviering om 09.30 u.**

-----  
NUTTIGE ADRESSEN  
-----

### WACHTDIENSTEN

#### Huisarts

Voor Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk:

**Tijdens weekend:** vrijdagavond vanaf 19.00 u. tot maandagochtend 08.00 u.

**Tijdens feestdagen:** avond voor feestdag vanaf 19.00 u. tot ochtend na feestdag 08.00 u.

Bel naar 1733- Langestraat 1 B-3202 Rillaar

[www.wachtpostdemerland.be](http://www.wachtpostdemerland.be)

**Weekdagen:** de wachtpost is niet open. Overdag kan je terecht bij je eigen huisarts.

Bel 1733 voor de huisarts van wacht tussen 19.00 u. en 08.00 u.

#### Apothekers

Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u.

[www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)



## ZALEN

<p><b>Zaal Den Abt Wolfsdonk</b> contactpersoon: mevr. Rita Van Dijck telefoon: 0477/18.20.68 Reserveren kan via <a href="http://www.denabt.be">www.denabt.be</a></p> 	<p><b>Parochiezaal Gijmel</b> contactpersoon: Marleen Beirinckx telefoon: 016/56.91.41</p>
<p><b>Zaal Demervallei Langdorp</b> contactpersoon: dhr. Gijs Laureys telefoon: 0496/10.94.14</p>	